

VÔ DANH THỊ

HOÀNG-VIỆT XUÂN-THU



BẢN DỊCH của
Phương phi NGUYỄN-HỮU-QUỲ

TỦ SÁCH CỔ VĂN ỦY BAN DỊCH THUẬT

VÔ DANH THỊ

HOÀNG-VIỆT XUÂN-THU

Dịch giả

Phương phủ **NGUYỄN-HỮU-QUỲ**



TỦ SÁCH CỒ VĂN
ỦY BAN DỊCH THUẬT
PHỦ QUỐC-VỤ-KHANH ĐẶC TRÁCH VĂN-HÓA
Xuất-bản 1971

Ý KIẾN CỦA DỊCH GIẢ
SÁCH «HOÀNG VIỆT XUÂN THU»

XÁC ĐỊNH DANH-TỪ XUÂN THU

Xuân là mùa xuân. Thu là mùa thu. Khi hai chữ xuân thu đi kèm với nhau là biểu tượng cho một năm. Ví dụ, người ta hỏi nhau : «năm nay Ngải Xuân thu bao nhiêu ?»

Danh từ XUÂN-THU với các tác phẩm lịch-sử : Tại sao danh từ Xuân Thu chỉ có thể mà đối với các tác-phẩm lịch-sử cổ kim lại có một sự tương quan mật thiết? Phải chăng do bộ Xuân Thu là bộ sử nước Lỗ, mà cũng là bộ Sử ký đầu tiên được đức Khổng-Tử biên soạn.

Bộ sử ký được mang tên là Xuân-Thu của Khổng-Tử, Ngài ghi chép sự việc trong 242 năm, từ Lỗ Ẩn-Công năm đầu, tức Chu Bình-Vương năm 49, tới Lỗ Ai-Công năm thứ 14, tức Chu Bình-Vương năm thứ 39.

Trong giai đoạn lịch sử 242 năm đó, lịch-sử Trung-hoa hết sức rối ren hỗn loạn, do bọn Ngũ-Bá, Thất-Hùng thời Đông-Chu Liệt quốc gây ra. Vì Khổng-Tử viết sách Xuân-Thu của Ngài vào giai đoạn lịch-sử đó, nên hậu thế cũng gọi thời-đại đó là thời-đại Xuân-Thu.

Khi viết sách XUÂN-THU, Khổng-Phu-Tử không đơn thuần ghi biên sự việc theo niên biểu, mà Ngài đã dùng bút pháp thần thánh của mình, để gửi gắm vào tác phẩm những nhận xét chê khen, những phán biện thiện ác (Ngụ bao biếm, biệt thiện ác)

Cho nên sau đó nhà Á-Thanh Mạnh-Kha đã công nhận : «Khổng-Tử làm sách XUÂN-THU mà bọn loạn-thần tặc-tử phải

khiếp sợ» (Khổng-Tử tác XUÂN-THU nhi loạn-thần tặc-tử cụ). Vì lời nhận xét của họ Mạnh như thế đối với sách XUÂN-THU, cho nên hậu thế đã phụ họa thêm câu thành ngữ «XUÂN-THU» phủ viết» (búa rìu của sách XUÂN - THU) và cũng vì thế mà sách Xuân-Thu được là một trong 6 bộ kinh (Thi, Thư, Dịch, Lễ, Nhạc, Xuân-Thu) sách giáo-khoa của NHO-GIÁO. Lại cũng vì tính chất ưu việt của nó, cho nên những nhà viết Lịch-Sử sau này thường dùng danh - từ Xuân - Thu để hóa trang cho tác-phẩm của mình. Ví dụ : Ngô-Việt Xuân-Thu, Thập-lục-quốc Xuân-Thu, Lã-Thị Xuân-Thu v.v... bộ «**Hoàng-Việt Xuân-Thu**» của Việt-Nam chúng ta có lẽ cũng trong thông lệ đó.

TÁC-GIẢ VÀ TÁC-PHẨM «HOÀNG-VIỆT XUÂN-THU»

Gần như một công thức, khi nhận xét một tác-phẩm, nhất là tác-phẩm có tính chất Lịch-Sử, điều cần thiết trước nhất là phải biết qua về thân thế của tác-giả và bối-cảnh của tác-phẩm, vì tác-giả cũng như tác-phẩm không phải là một cái gì từ đâu trên trời rơi xuống hay dưới đất vút lên, mà đều do hoàn cảnh cụ thể của Quốc-Gia và Xã-hội đã dẫn sinh ra tác-giả và tác-phẩm, cái mà người ta thường gọi là thời-đại tính, hoàn-cảnh tính trong văn-học, văn-chương là vậy.

Nhưng tiếc thay bộ «**HOÀNG-VIỆT XUÂN-THU**» của chúng ta là một tác-phẩm khuyết danh tác-giả, lại đang còn là sách viết tay. Nhưng những tác-phẩm rất giá trị trong văn-học và Văn-chương Việt-Nam, khuyết danh tác-giả không phải là ít ví dụ : «Chuyện trê-cóc, Bần-nữ-thần, Lục-súc tranh-công» v.v.. cho tới nay các nhà viết về văn-học-sử Việt-Nam chưa ai tìm ra được tác-giả chính thức hết.

Tuy nhiên, nếu chúng ta khảo sát kỹ lại trong bộ «**Hoàng Việt Xuân-Thu**» thì tác-giả khuyết danh đã khởi đầu chép từ đời hậu Trần, Hồ-Quý-Lý thoán vị, rồi Hồ diệt, quân nhà Minh sang xâm lược rồi Lê-Thái-Tổ khởi nghĩa là một giai đoạn lịch-sử của Việt-Nam có nhiều bước ngoặt lớn lao, rất tương đồng với thời Đại Xuân - Thu ở Trung - Hoa. Có lẽ cũng vì như thế mà tác-giả đã dùng 2 chữ XUÂN-THU mang vào cho tác-phẩm của mình.

Còn nói về sách viết tay, thì chúng ta cũng cần hiểu rằng, những tác-phẩm rất có giá trị bằng chữ Hán hay chữ nôm của Tiền-nhân chúng ta, cho tới nay vì lẽ này hay lẽ khác mà chưa được ấn hành, không phải là ít, cho nên bộ «Hoàng-Việt Xuân-Thu» cũng nằm trong sự thiệt thòi đó. Mặc dù vậy, nhưng còn là sách viết tay, thì không sao tránh khỏi những thiếu sót về chính tả, điều làm khó khăn cho chúng tôi khi dịch thuật bộ sách này là ở chỗ đó.

Nội dung «Hoàng-Việt Xuân-Thu» tác-giả cũng phân đoạn, cũng chia hồi rất có mạch lạc và thứ tự. Mặc dù là một bộ lịch-sử, nhưng tác-giả đã vận dụng một lối văn rất trang nhã và hấp dẫn, chứ nó không khô khan như cuốn lịch-sử khác. Cho nên ngoài giá trị Lịch sử «Hoàng-Việt Xuân-Thu» còn thêm một giá trị văn-chương nữa, nhất là trong đó tác-giả còn trích dẫn thêm những áng văn kiệt-tác của Tiền nhân.

Vì những lẽ trên mà Ủy-ban Dịch-thuật cổ-văn thuộc Phủ Quốc-Vụ-Khanh đặc trách Văn-hóa Việt-Nam Cộng-Hòa đã dành ưu tiên cho dịch thuật cuốn sách này vào đợt đầu, mà chúng tôi là người được ủy ban giao cho dịch cuốn sách đó.

Trong khi làm việc, mặc dù chúng tôi đã hết sức kê cứu, tra khảo về điển-cổ, về từ-ngữ, thành-ngữ, nhưng với khả năng có hạn, cho nên chúng tôi tin rằng thề nào cũng không tránh khỏi những sai lầm thiếu sót được. Rất mong được quý vị học-gia cao minh, nhất là các vị cựu-học, sẵn sàng chỉ giáo, bổ khuyết cho chúng tôi, chúng tôi xin bái lãnh những lời vàng ngọc đó.

Cách-ngôn Tây-phương có câu «Traduire c'est trahir» dịch tức là phản. Cả bềnh người học-giả Tây-phương bao la rộng lớn, mà còn cho vấn-đề dịch-thuật là khó khăn như kia, huống là chúng tôi là một người «học thiên tài sơ, vô thạm thực lực» làm sao tránh cho khỏi «trahir» được.

Đầu Xuân Canh-Tuất
Phương-Phủ Nguyễn-Hữu-Quỳ cần chỉ

HOÀNG - VIỆT XUÂN - THU

QUYỂN I

Nguyên âm

有	德	則	治
邦	乃	其	昌
無	德	則	亂
天	促	其	亡
亂	臣	賊	子
百	世	逢	殃
忠	君	受	國
千	載	流	芳
窮	兵	蹟	武
妄	逞	自	強
神	怨	民	怒
罔	克	胥	匡
忠	臣	義	士
聖	帝	賢	王
人	歸	天	與
祚	久	年	長

Phụ âm

*Hữu đức tắc trị.
Bang nại kỳ xương.
Vô đức tắc loạn.
Thiên xúc kỳ vương.
Loạn-thần tặc-tử.
Bách thể phùng ương.
Trung quân ái quốc
Thiên tải lưu phương
Cùng binh độc võ
Vọng sính tự cường
Thần oán dân nô
Vọng khắc tư khuông
Trung-thần nghĩa-sĩ
Thánh-đế hiền-vương
Nhân quy thiên dự
Tộ cứu niên trường*

Dịch nghĩa :

*Có đức thời trị
Nước mới thịnh xương
Không đức thời loạn
Trời bắt diệt vương
Loạn-thần tặc-tử
Trăm đời tai ương
Trung vua yêu nước
Nghìn năm lưu phương
Cùng binh độc võ
Ham mê tự cường
Trung-thần nghĩa-sĩ
Thánh-đế hiền-vương
Người về trời cho
Đời đời cứu trường.*

HỒI THỨ NHẤT

*Con cháu nhà Trần thì sức mạnh bị mất nước.
Cha con họ Hồ dùng bạo ngược chiếm ngôi vua.*

Thiên - hạ là một vật trọng-dại, nếu không phải người có thánh - đức biết trọng nhân-mạng, có thần-vũ không ham giết người thì không thể đương được. Cho nên người có trách-nhiệm [2] trị dân, không nên tự thị giàu mạnh, không lo tu sửa văn-đức, trau-giồi võ-công, trên thời giáo-hóa để chìm đắm, dưới thời phong-tục bỏ suy-đổi, tuy mạnh như nước Tần, giàu như nước Tùy, cũng không cứu được cái vạ nước mất nhà tan.

Vua Trần-Thái-Tôn chịu mệnh trời làm vua, lấy nhân đức trị dân, cho nên nước thịnh dân an, Nam Bắc giao-thông, kế tiếp truyền ngôi vua đến đời thứ sáu là vua Hiến-Tôn.

Khoảng năm Khai-Hữu vua Hiến-Tôn nhờ có sự nghiệp dời đảo, cơ-đồ rộng lớn của tổ-tiên để lại, không biết sửa sang chánh-trị trong nước, chỉ ham chơi-bời, hoang-dâm không mức độ, nên có người anh là Thúc-Minh đặt mưu kế bức giết, tự lập lên làm vua tức là vua Dụ-Tôn, trị vì được 38 năm. Sau truyền ngôi vua cho người em là Nhật-Thụy, tức là vua Nghệ-Tôn, trị vì được 3 năm thời chết. Em là Nhật-Vỹ, nối ngôi làm vua tức là vua Duệ-Tôn.

Khi ấy vua Dụ-Tôn tuy đã già, cầm nắm tất cả quyền-hành trong nước, tự thị nước giàu dân mạnh, kiêu cơ gây binh với nước Chiêm-Thành, mấy lần đem quân xâm-lấn đất Tư-Minh Bắc-Triều. Đặt quan chia trị, lương hưởng cung-cấp quá nhiều, kho tàng ngày một trống không. Do đó chánh phiên thuế nặng, dân không đủ sống, trộm cướp càng ngày càng nhiều, quyền-thần nhân cơ-hội chiếm đoạt ngôi vua.

Vua Dụ-Tôn mất có người tôi là Lê-Quý-Ly giết vua Dụ-Tôn lập con vua Dụ-Tôn là Nhật-Côn làm Phế-Đế, đặt niên-hiệu là [3] Xương-Phù. Ở Bắc-triều vua Hồng-Võ biết được tin này cho quan Hành-Nhân là Nhật-Nhượng đem thơ qua khiển-trách.

Quý-Ly càng ngày càng thêm bạo ngược, bỏ Nhật-Côn lập con vua Nghệ-Tôn là Ngung làm vua tức là vua Thuận-Tôn. Sau lại giết vua Thuận-Tôn lập người con là An lên làm vua. Lợi dụng An còn quá bé nhỏ thơ ấu tìm cách làm cho chết đi. Lại lũng giết tất cả con cháu họ Trần.

Quý-Ly tự xưng là con cháu vua Thuấn dòng giống của ông Hồ-Công-Mân đổi họ là Hồ. Người con đầu là Hán-Thương đổi tên là Huyễn.

Năm Canh - thìn tức là Thiên - Khánh nguyên-niên, Quý-Ly tự tiếm ngôi vua đặt quốc-hiệu là Đại-Ngu, đặt niên - hiệu là Thiên - Thánh. Cướp ngôi vua được một năm thời tự xưng là Thái-Thượng-Hoàng, truyền cho con là Hán-Thương lên làm vua đổi niên-hiệu là Thiệu-Thành.

Năm Tân-Ty tức là Thiệu-Thành nguyên-niên Hán-Thương dâng biểu qua Bắc-triều nói dối là dòng họ Trần đã tuyệt hết xin cho cháu ngoại nhà Trần là Huyễn tạm quyền việc nước. Vua Thái-Tôn nhà Minh không biết việc dối trá đó, nên đã y theo.

Năm Nhâm-ngọ tháng 11 nhuận Thiệu-Thành thứ 2 (tức là Minh-Thành.Tổ Vinh-Lạc nguyên-niên), nhà Minh sai sứ qua phong Hán-Thương làm An-Nam Quốc-Vương.

Năm Quý-Ty tháng 6 mùa hạ Triệu-Thành thứ 3 (năm thứ 2 Vinh-Lạc nhà Minh), Hán-Thương sai Thượng-Thư Hoàng-Hối-Khanh dâng biểu qua nhà Minh trả lại đất xâm chiếm của Bắc-triều trước cho nhà Minh, Khanh vâng mệnh qua Bắc, các quan trong triều phải tiến đưa ra ngoài điện vua mới được về.

[4] Hán-Thương nói với các thị-thần rằng: Ta nay lên làm vua, bách-quan cũng như nhân-dân chưa được thấm nhuần ân

đức của ta, nên cho ăn uống ba ngày để ưu-đãi họ, liền hạ chiếu phổ-biến khắp nơi trong ngoài cho nhân-dân đều biết.

Suốt ba ngày khắp các ngã đường đều treo cờ thắp đèn, đặt yến tiệc ca hát vui mừng, ban đêm đèn sáng rực trời.

Trong khi vua tôi đang yến ẩm, thời có thơ ở biên-cương về báo : Trần-Thiên-Bình hiện còn chiêu tập binh mã tại đất Lào-Quá, ý muốn phạm vào quan-ải, xin nhà vua khiến tướng qua đánh.

Hán-Thương nói Thiên-Bình nay đã cô cùng trốn ra ngoại quốc, tuy có đem quân về cũng chẳng làm được gì, sắc giao Bộ-Binh sức các quan ải đem quân truy đuổi không được cho vào gần kinh khuyết.

Bộ-Binh sức thì xong, nhà vua lại cùng bách-quan ngoại-thưởng, suốt sáng say sưa, thâu đêm chè chén, cùng xa cực xý, không thiếu thức gì. Sau ba ngày vui mừng, nhân - dân phải cống hiến tổn phí khó nhọc mà Hán-Thương không hề biết tới.

Hán-Thương cho Nội-Giám đi khắp trong nước sưu-tầm gái đẹp. Hễ thấy con gái đẹp thời bắt đem về cung (A) nếu không thuận thời giết cả ba họ. Nội-Giám được lệnh ra ngoài hiệp dân đàn bà con gái (B) không chút e sợ, chưa đầy một tháng đã bắt đem về được 3,000 con gái rất là mỹ - lệ dâng cho Hán-Thương.

[5] Hán-Thương cho 300 người vào hầu Thượng-Hoàng, còn lưu ở trong cung để hầu-hạ chơi-bời.

Suốt 3 tháng Hán-Thương không xem gì đến triều-chánh, ngày đêm cùng các cô mỹ-nữ đùa giỡn.

Lời phê của tác-giả :

(A) Hào hào...hào hào...tốt lắm... tốt lắm...

(B) Cho làm quan tiên thưởng của hoàng-đế phải hơn.

Vừa có cận-thần vào tâu rằng: Biên-thần dò biết được Trần-Thiên-Bình đã qua Trung - Quốc xin quân về phục - thù, việc này có phần quan ngại, xin nhà vua ra triều để bàn tính kế-hoạch đối phó.

Hán - Thương nói: Việc này chưa biết hư thực thế nào, nay theo lệ đã đến kỳ phái người qua Minh - Triều khám-hạ. Khanh ra bảo Ngự-Sử Triệu-Doãn-Cung qua sứ dò xem tình hình, Trẫm sẽ xét nghĩ sau.

Chính là :

Nguyên âm

莫 解 春 心 能 誤 事
誰 知 尤 物 足 欺 人

Phiên âm

*Mạc giải xuân tâm năng ngộ sự.
Thùy tri ưu vật túc khi nhân.*

Dịch nghĩa :

*Chẳng biết lòng xuân làm lỡ việc.
Ai hay sắc đẹp cũng xiêu người*

HỒI THỨ HAI

*Trần-Thiên-Bình cầu cứu thượng-quốc.
Bùi-Bá-Kỳ cáo-cấp Trung-triều.*

Trần-Thiên-Bình là cháu Trần-Thánh-Tôn, con Thiên-Minh. Khi Thúc-Minh bức giết vua Hiễn-Tôn, Thiên-Bình đem việc này thống-trách. [6] Thúc-Minh muốn đem giết. Thiên-Bình sợ vạ đến cho mình, nên trốn qua ở đất Lạo-Qua.

Sau nghe cha con Quý-Ly, Hán-Thương cướp nước, nên muốn vì nghĩa phục thù, nhưng vì Hán-Thương cho biên-thần theo lòng bắt.

Thiên-Bình mưu với quan Tuyên-Úy xứ Lạo-Qua là Diệu-Duyên xin cho qua Trung-Quốc cầu cứu. Diệu-Duyên làm biểu dâng về triều Minh, đồng thời cho sứ hộ-tống Thiên-Bình đi qua Minh.

Thiên-Bình đi chuyến này dậm đường gặp-ghềnh, lên thác xuống gành, trèo non vượt biển, mình lìa cõi Nam, mắt trông kinh Bắc, núi sông thành-quách, phong cảnh y nhiên, tỉnh thỉu diêm, nối tiếp không ngắt, nhìn xem vạn vật đều có vẻ tự đắc, mà giai-hứng bốn mùa như đã thông-cảm với người. Thật là một cảnh tượng thái-bình, nhân hứng có làm một bài thơ như sau :

Nguyên âm

九	衢	人	物	壯	京	華
處	處	鍾	鳴	鼎	食	家
客	裡	清	愁	無	可	奈
衣	冠	誰	是	舊	山	河

Phiên âm

*Cửu cù văn vật tráng Kinh-Hoa
 Xứ xứ chung minh đỉnh thực gia.
 Khách lý thanh sầu vô khả nại.
 Y quan thùy thị cựu sơn hà.*

Dịch nghĩa :

*Hoa-Kinh văn-vật đẹp bao-la.
 Chung đỉnh đâu đâu cũng liệt-là.
 Dặm khanh lòng sầu khôn nội tả.
 Mụ đai ai đó nước non nhà.*

Ngâm xong tôi quán dịch an nghỉ. Sáng ngày hôm sau vào triều dâng biểu.

Khi ấy vua Thành-Tổ ngự ở Thụy-Vy-Cung, xem biểu xong đòi Thiên-Bình vào [7] châu. Quan Thị - Lang nhà Minh Vương-Tuân dẫn Thiên-Bình vào quỳ trước Long-Đình.

Thiên-Bình tâu rằng : Tôi là con cháu nhà Trần một tôi tớ ngoài thanh giáo, đã mấy đời qui thuận chịu phong của Thiên-triều, gìn giữ Nam-Bang. Nay không may gặp vận trung-vi, bị nghịch-thần kiếm kế lừa dối xâm chiếm ngôi vua, giết chúa bại dân, làm nhiều việc tàn-bạo, tôi trốn được ra ngoại phương, ẩn núp chốn cùng-hoang, chiêu-tập quân-sĩ, diệt giặc phục thù, bị bọn nghịch-đảng truy bắt (A). Những người giúp tôi đều phải chạy tán mác, và tôi cũng phải trốn tránh trăm chiều, lặn lội gian khổ để tới Trung-Nguyên chiêm-vọng triều-đình, nhưng không biết do đâu để khống-cáo. Nay may gặp Hoàng-thượng thừa kế ngôi lớn, tuân theo phép cũ. Kính xin Bệ-hạ lấy đức sinh-thành của cha mẹ xét tới vi-thân đời đời giữ Nam - Phương, làm đủ bổn - phận triều - cống. Cha con Quý-Ly làm điều bạn nghịch, tội ác đầy trời, tôi thề không sống chung với bọn giặc ấy (B). Nói xong cúi đầu khóc-lóc

Lời phê của tác-giả :

(A) Chiêu ứng theo bài trên Hán-Thương cho biên-thần truy bức

(B) Nói ra việc không tốt.

Vua Thành-Tổ thương tình nhận nạp, hạ chiếu cho Lê-Bộ kiểm chỗ cho Thiên-Bình an nghỉ để chờ nhà vua khu xử sau.

Thiên-Bình bái tạ lui ra.

Sau khi Thiên-Bình ra, Thiệu-Khanh Ly-Duy-Khiêm vào tâu: Có một cựu-thần nhà Trần, người ở Thanh-Miến, Phu-Nội, tên là Bùi-Bá Kỳ cũng đến cáo-cấp xin đánh Quý-Ly, nếu được nhà vua y cho, xin làm tiên-phong [0] như việc Thân-Bao-Tư (1) ngày xưa, còn chờ ở ngoài cửa chưa dám cho vào.

Vua Thành-Tổ nói rằng : Như vậy cho vào để Trẫm hỏi nguyên-do thế nào.

Thị-vệ dẫn vào, Bá- Kỳ cúi lạy sát đất.

Vua Thành-Tổ nói : Khanh là cựu-thần nhà Trần : sao không báo-cáo cho sớm. nay việc đã cấp bách, sắp đặt sao kịp.

Bá-Kỳ tâu rằng : Tôi thờ Trần-Vương được nhờ ân trạch sâu dày, nhưng vì bóng tang thâu (2) đã xé chiều sức lực hèn yếu, phải về hưu dưỡng. nay thấy ngôi vua bị chiếm đoạt, nên muốn khởi-nghĩa đánh quân thù, chỉ vì sức không đảm đương nổi, đau lòng xót ruột, quên ăn quên ngủ, trông lên cửa vua, xa cách nghìn dặm, nên không từ gian khổ bạt thiệp tới đây, rất mong Thánh-Hoàng mở tấm lòng nhân ra ơn hưng diệt kẻ tuyệt giúp cho thần-tử chúng tôi làm tròn nghĩa-vụ giết giặc phục thù, tuy chết tôi cũng không dám từ (C). Tâu xong nước mắt nhỏ như mưa.

Chú thích :

- (1) **Thân-Bao-Tư** : Thân-Bao-Tư là người nước Sở làm Đại-Phu, nước Sở bị nước Ngô đem quân xâm-chiếm, Thân-Bao-Tư qua nước Tần cầu cứu, khóc trước cửa vua Tần suốt bảy ngày, vua Tần cảm động cho quân tướng đánh bại quân Ngô, cứu nạn cho nước Sở.
- (2) **Tang thâu** : Tang thâu nghĩa là đến tuổi già, thường ngày đến buổi chiều la ánh mặt trời xuống góc cây tang và cây thâu, thời - gian đó báo hiệu trời đã xế chiều. Cũng ví như con người đã đến tuổi già.

Lời phê tác giả :

(C) Lại nói thêm một chữ «chết» nữa

[9] Thành-Tổ thấy vậy động lòng thương xót nói; Việc này Trâm đã biết rồi, trước đây Thiên-Bình cũng tới cầu cứu, Trâm đã hứa cho, nay còn trú tại Lệ-Viện, khanh tới gặp Thiên-Bình, chờ Trâm cho người đem về, chưa muộn gì.

Thiên-Bình nghe nói chúa cũ cũng ở đây, rất đổi mừng rỡ, lạy tạ xin ra.

Cũng trong thời gian này Hán-Thương cũng cho sứ-giả tới châu.

Thành-Tổ nói rằng Ta thử cho sứ giả gặp Thiên-Bình xem chúng nó đối đáp với nhau thế nào.

Nhà vua ban chiếu cho Lệ Bộ đem Thiên-Bình tới gặp sứ-giả. Khi sứ-giả Triệu-Doãn gặp Thiên-Bình biết là con cháu cố-vương, nên run sợ cúi lạy và cảm khóc. Bá-Kỳ lại lấy đại-nghĩa trách mắng, Doãn-Cung càng thêm sợ-sệt không nói được một lời gì.

Thành-Tổ thấy vậy bảo thị-thần rằng : Cha con Quý-Ly làm điều vô đạo, giết chúa hại dân, thật là một tội-nhân vạn thế, phải đem quân đánh giết mới là hợp-lý.

Chính là :

Nguyên âm

賊子亂臣天共怒
殺君篡國地難容

Phiên âm

*Tặc-tử loạn-thân thiên cộng nộ.
Sát quân soán quốc địa nan dung.*

Dịch nghĩa :

*Tặc-tử loạn-thân trời cũng giận.
Giết vua cướp nước đất nào dung.*

HỒI THƯ BA

*Ngự-Sĩ nhà Minh mang sắc qua hỏi tội.
Thị-Lang họ Hồ dâng biểu xong về nước.*

[10] Vua Thành-Tổ nhà Minh biết Hán - Thương đã làm nhiều việc bất-nghĩa, mới hội các văn võ quần-thần để hỏi sự-vụ An-Nam.

Tân-Thành-Hầu Trương-Phụ tâu : Quý-Ly tráo trở, độc dữ trăm đường, tội ác rất lớn, nay ta nên nhân lúc trong nước họ Trần không còn con cháu nối ngôi, đem quân qua bắt cha con Hồ-Quý-Ly đem về, đặt quân huyện đô-hộ đất nước để chấm dứt hậu-hoạn. (A)

Đại-Học Dương-Vinh tâu : Nước An-Nam thuộc về mừng rợ, phong-tục không đồng, lễ-nghĩa đều khác, nếu được dân cũng không trị được, được đất cũng không ở được (B). Tốt hơn là đặt việc này ra ngoài lẽ, để chúng nó tự khu xử lấy, được thua không can gì đến ta, mất còn mặc kệ chúng nó, như vậy thời triều-đình không động đến việc binh-đao, nhà vua cũng khỏi lo đến mưu xa.

Thành-Tổ lại hỏi Thượng-Thư Hoàng-Phúc rằng : Ý khanh như thế nào ?

Hoàng-Phúc tâu : Bộ-Hạ đường đường thống-trị ở Trung-triều, đất-đại gồm cả bốn biển, khắp dưới trời đâu đâu cũng là

Lời phê của tác giả

A) Thị-Lang-tâm của Trương-Phụ đã lộ ở đây.

B) Quả là như vậy.

tôi của nhà vua, vả nhà Trần đã mấy đời biết giữ đạo thần tử, nay tuy, bị quyền thần giết hại, nhưng còn có con cháu, nếu bỏ việc này không hỏi thời không đúng với cái nghĩa cứu vớt kẻ mất, bảo-vệ người còn, theo ngu ý của tôi, Bệ-Hạ nên trước tiên cho người qua hỏi tội, [11] buộc phải mời Thiên-Bình về, nếu nó còn tham quyền cố vị thời đem quân qua đánh giết, lập con cháu nhà Trần thống-trị đất-đại, để chúng nó vĩnh-viễn làm tôi tớ của ta. Như vậy Bệ-Hạ sẽ làm trọn nghĩa của kẻ nhân-giả đối với nước nhỏ.

Vua Thành-Tôn nói rằng: Lời nói của khanh là đúng. Truyền cho Lê-Bộ ban sắc.

Tháng giêng năm Giáp-Thân (tức Minh Vĩnh-Lạc năm thứ ba), vua Minh cho Ngự-Sử Lý-Kỳ, Hành-Nhân Vương-Khu mang sắc qua An-Nam hỏi Quý-Ly về cơ cướp ngôi nhà Trần.

Khi bọn Lý-Kỳ đến An-Nam, Hán-Thương đem quần-thần ra đón ở lề bên trái đường, rước sắc-thư đem về điện đình tuyên đọc.

Sắc rằng: Chúng mày cha con Quý-Ly độc dữ trăm đường, tội không xiết kể, đáng lẽ phải đem quân qua đánh để trị tội. Nhưng ta thương sinh-linh của nước An-Nam mang cái vạ binh-đao, nay ta cho quan Ngự-Sử Lý-Kỳ và quan Hành-Nhân Vương-Khu đem sắc qua hiểu dụ trước, nếu nhà ngươi biết cải quá tự tân, đón Thiên-Bình về nước, trả lại xã-tắc sẽ tránh được việc bị giết cả họ. Cung kính thi-hành.

Hán-Thương nghe đọc xong, thỉnh lặng không nói gì, mời sứ Minh về cung dịch, đặt yến tiệc thiết đãi.

Khi ấy Triệu-Đoạn-Cung cũng đi sứ về đem các việc Thiên-Bình và Bá-Kỳ về tâu.

Hán-Thương hội các quần-thần thương-nghị suốt ngày không quyết-định được.

[12] Quý-Ly từ trong điện nói ra : Văn-võ triều-đình, không phải thiếu người, nhưng chỉ là thi-vị (1) không biết quyền biến, nay Trẫm đem ra một kế có thể vua tôi Nam-triều được yên như bàn thạch (2).

Các quần-thần đều cúi đầu tạ và hỏi rằng : Thượng-Hoàng có chước thánh gì để khỏi lo ?

Quý-Ly nói : Nay trước tiên ta cho sứ-thần qua dâng biểu tạ tội, rồi sau xin rước Thiên-Bình về nước, như vậy không phải lo ngại gì.

Các quần-thần chấp tay hỏi rằng : Nếu Thiên-Bình về nước làm sao lại không lo ngại ?

Quý-Ly trả lời : Đến khi ấy sẽ thấy, không nên hỏi nữa, Trẫm không thể nói thêm được.

Quý-Ly tự làm biểu cho Thị-Lang Nguyễn-Cảnh-Chân theo Lý-Kỳ qua Minh. Hán-Thương cùng các quan văn võ tiễn tống ra ngoài cửa mới về.

Cảnh-Chân đi lần này, muôn dặm đường mây, bơ-vơ liệu xá, ba canh trắng gió, bờ hững mai đình (3), cất đầu nhìn thời ánh mặt trời giọi khắp Trang-an, buông mắt ngó thời chòm tinh-tú soi cùng đế-lý (4).

Đến Bắc-Kinh bọn Lý-Kỳ dẫn sứ-giả An-Nam vào lạy vua dâng biểu.

Biểu rằng : Tội Hán-Thương kinh cần cúi đầu dâng biểu trần tạ. Chúng tôi mạo phạm đến uy trời, cam chịu tội theo vương

Chú-thích :

(1) Thi-vị : Thi là xác chết, thi-vị là ngồi như xác chết không làm được việc gì cả.

(2) Bàn thạch : Bàn thạch là tảng đá, vững như tảng đá.

(3) Đê lý : Chỗ vua ở.

pháp. May được Thánh-Thượng mở rộng đức hiếu-sinh, nên biên-thần tôi được nhờ ơn khỏi chết, toàn gia an toàn, muôn người được phúc. Tôi xin đem Thiên-Bình về nước trả lại sơn-hà Giao-Chỉ. [13] Trần-Thị trùng-hưng, ngự-trị nhân-dân An-Nam, khôi-phục quốc-chính, gìn-giữ hồng-đồ (4). Cần tạ.

Thành - Tổ xem xong nói rằng: Chúng nó là nghịch-thần An - Nam nay biết tự-hối (D) tình cũng đáng khen.

Liền đòi Hàn-Lâm-Viện vào các viết biểu phong Thiên-Bình làm An-Nam Quốc-Vương, nhưng sắc Hành-Nhân Nhiếp-Thông đem Thiên-Bình về nước. Lại cho Chinh-Nam Phó-Trưởng-Quân Hoàng-Trung, Lữ-Nghị, Đại-Lý Tự-Khanh Tiết-Nham đem năm ngàn khinh kỵ hộ tống. Lại sắc Cảnh-Chân về trước đồ Hán-Thương phải hết lòng cẩn-mật, chỉnh-dốn binh-mã ra ngoài biên đón rước, Nguyễn-Cảnh-Chân lãnh mệnh về trước.

Chính là :

Nguyên âm

九 天 日 麗 俾 王 命
萬 里 雲 飛 擁 使 旌

Phiên âm

*Cửu thiên (5) nhật lệ truyền vương mạng.
Vạn lý vân phi ủng sứ tinh (6).*

Dịch nghĩa

*Mạng vua truyền tự chín tầng trời.
Cờ sứ bay qua muốn dẫm đất.*

Lời phê của tác giả :

- C) Kế gì chỉ là người ta thêm ghét.
D) Không có việc này.

Chú thích :

- (4) Hồng-đồ : Hồng là lớn, hồng-đồ là sự-nghiệp lớn, kế-hoạch lớn.
(5) Cửu thiên : Chín phương trời.
(6) Sứ tinh : Cờ đi sứ.

HỒI THỨ TƯ

*Đoàn-Thị-Giảng vì nước tiến người hiền.
Lê-Thái-Tổ kiên tâm từ lễ mời.*

[14] Nguyễn-Cảnh-Châu lãnh sắc mệnh của vua Minh-Thành-Tổ về trước, đã tới Đông-Đô, vào triều tâu công việc,

Hán-Thương nói : Thiên-Bình về nước, được ngôi, chuyên quyền, oán tóe, ơn tở, một mảy lông cũng không trừ (A) không biết tính thế nào để đối phó.

Hán-Lâm-Thị-Giảng Đoàn-Phát tâu rằng : Tôi xin cử một người có thể giải-quyết được việc lo này.

Hán-Thương hỏi : Khanh cử người nào ?

Đoàn-Phát thưa rằng : Ở Làng Lam-Sơn, huyện Nga-Lạc, Phủ Thanh-Hóa có ông Lê-Công-Tường sinh người con trưởng tên là Lê-Lai, con thứ là Lê-Lợi, thứ ba là Lê-Thạch, con út là Lê-Thiện. Khi sinh Lê-Lợi có một đám mây hồng phủ trên mái nhà, qua ba ngày không tan, người này khí-độ hoạt bát, ngôn-ngữ ít, học-thuật nhiều, các ngũ-kinh và các sử đều có xem đại lược, xem qua một lần là nhớ. Lê-Thạch thời có sức mạnh hơn người, lại nhiều mưu lược. Còn Lê-Thiện, khi người mẹ gần sanh mộng thấy một ngôi sao lớn như chuỗi hạt châu rơi ở trên bụng, tỉnh dậy thời sinh Lê-Thiện. ba tuổi biết nói, mười lăm tuổi thông suốt sách vở, am tường thao-lược, người thời gọi là tiểu thần-đồng, cha mẹ chọn vợ cho mà không chịu lấy người nào cả. Chỉ ham đi lịch lãm núi sông, cây

Lời phê của tác-giả :

(A) Như vậy cũng sáng suốt để tự biết.

cối, thành-thị, nhân-dân, sông ngòi, [15] khe biển, đường sá xa gần đều ghi nhớ hết. Có một ngày đi chơi ở ngoại trang thuộc Tam-Đái-Châu thấy người con gái Cổ Trần-Thái-Giám Lý-Tự-Thành dáng mạo đoan trang, tánh hạnh thuần nhất, có ý mê say, tự mỗi xin hỏi làm vợ, Lý Công thấy người có tài thuận gả cho làm vợ. Về sau sinh được một người con trai tên là Khâm. Thiện dạy con học-bành kinh-sử quần-thư đều tinh hiểu, địa-lý, thiên-văn cũng bác lãm. Cha con đều nổi tiếng trong thời. Tới với ý là đồng châu, nên biết được rõ ràng, xin Bệ-hạ viết thư mời về, nếu trong ba người mà mời được một cũng có thể làm yên thiên-hạ được.

Hán-Thương nghe nói rất mừng, tức thì cho Trung-Quân Lê-Sỹ mang chiếu thư tới mời.

Lê-Lợi trị gia rất nghiêm, trai thời chẵn việc cày bừa, gái thời lo việc canh cửi. Có một hôm anh em còn hội ở học-đường, thảo-luận sách vở, thấy có con chim xanh từ phía đông bay tới đậu trên cây ở trước sân, kêu ba, bốn tiếng rồi bay đi. Lê-Thiện bói một quẻ nói rằng: Con chim xanh tới truyền âm, có tin tức rất trọng-dại.

Lợi hỏi: Có âm tin gì?

Thiện nói: Hán-Thương thế nào cũng cho sứ-giả tới mời chúng ta.

Lợi hỏi: Ngày nào tới mời?

Thiện nói: Ngày nay sẽ tới, nên quét dọn nhà cửa để [16] đãi sứ-giả.

Thạch nói: Không biết mời về việc gì?

Thiện nói: Bây giờ Thiên-Bình đem quân về nước, ông sợ có họa tới, nên kiếm người về giúp, thế nào cũng có người tiến-cử, chúng ta ra giúp để cứu vãn việc khuynh nguy này, nếu chúng ta nghe theo thời không khác gì giúp vua Kiệt làm điều ác.

Thạch nói : Chúng ta tuy là vi-tiện, còn có lòng trung nghĩa đâu có khuất tiết để theo bọn ngy, nếu quả có sứ-giả đến thời cho người đuổi ra là xong (B).

Lợi nói : Chúng ta là thôn - dân, người ta là Quốc - vương, nếu để xảy ra việc bất tổn, thời người ta có cơ để quả trách mình, chỉ bằng khôn khéo tiếp-đãi rồi kiên từ không ra là hơn. Nếu có mời đến lần thứ hai thời chúng ta cũng bắt chước Mạn-Tổn xưa (1). (C).

Ba người thương-nghị xong thời có người vào báo : có Thiên - sứ đến, anh em ra cửa đón tiếp mời vào trong nhà Mai - Sĩ đem chiếu thư đặt lên trên án, chấp tay nói rằng : Hoàng-Thượng nghe tiếng đại-hiền, trong triều cần người giỏi giúp việc, nên cho tôi tới mời cho được các Tiên-sinh, xin sớm liệu lên xe để không phụ tấm lòng ân cần của Hoàng-Thượng (D).

Lê-Lợi nói : Tôi chỉ là phàm-dân hạ-tiện không có tri năng gì, làm rờm tai thánh, phiền đến Thiên-sứ phi công đem xe tới, [17] chúng tôi xin mạo muội với triều-đình không dám phụng chiếu

Sĩ nói : Bây giờ thánh minh ở trên, khắp trong bốn bề, đâu không phải là tôi của vua (Đ). Có tu sửa chánh-trị, mới diệt trừ giặc giả, những bậc anh tài đồ rỗng giúp phượng vốn không thiếu người, nhưng cũng khát trông các ẩn giả còn câu ở sông

Chú thích :

(1) Mạn-Tổn : Mạn-Tổn tức là Mạn-Tư một trong bảy mươi hai hiền triết môn-đồ Đức Khổng-Tử, thờ mẹ rất hiếu.

Lời phê của tác giả :

(B) Đuổi Vương-sứ ra là việc đáng cười.

(C) Quả có việc ấy.

(D) Sứ ơi, sứ ơi.

(Đ) Nhưng không phải tôi anh em họ Lê.

Vỹ (2), cày ở đất Sẩn (3). Tiên-sinh nếu đem cái chí hồng học, ra cái tài kỳ kỳ, đề duy-trì thể-giáo, trên phò giúp vua, dưới làm ơn dân, công danh ghi mãi ở sử sách trúc bạch, không phải là một việc vẻ vang sao ?

Thiện nói : Trên đã có vị vua thánh như Nghiêu, Thuấn, dưới lại có tôi hiền như Cao, Quý, Tắc, Tiết thời tuy ở ngoài nội còn có một trăm ông Sào, Do (4) cũng không làm giảm được nên thịnh trị của nhà Đường, nhà Ngu. Anh em Thiện này tài ít trí nhỏ, không xứng với sử lệnh của Triều-đình, xin Thiên-sứ khéo léo đem lời từ chối cho.

Mai-Sĩ đã hai ba lần mời mọc khuyên lơn, nhưng đều bị cố từ, Sĩ bất đắc dĩ đem thư trở về.

Vào triều tâu lại. Hàn-Thương hỏi : Hiền-giả có chịu theo giúp ta không ?

Sứ-giả vừa muốn đem việc ra trình bày thời có thị-vệ vào tâu : Có Bắc-thư báo tin Thiên-Bình đã về tới biên-cảnh, xin Bệ-hạ đem quân ra cửa quan đón rước.

Chính là :

Nguyên âm

南 賢 未 得 盟 同 志
北 謀 傳 來 起 遠 憂

Phiên âm

[18] *Nam hiền vị đắc minh đồng chí.
Bắc diệp truyền lai khởi viễn ưu.*

Dịch nghĩa :

*Nam hiền chưa có người đồng chí.
Bắc diệp truyền về mối viễn ưu.*

Chú thích :

(2) **Vỹ** : Vỹ là sông vĩ, ông Lữ-Vọng trước ẩn ở sông Vỹ đi câu qua ngày tháng sau giúp Thái-công được thiên-hạ.

(3) **Sẩn** : Sẩn là đất Sẩn, ông Y-Doãn trước ẩn ở đất Sẩn, đi cày ruộng, sau ra giúp vua Thành-Thang làm được nghiệp vương.

(4) **Sào Do** : Sào là ông Sào-Phụ, Do là ông Hứa-Do hai người này là cao-sĩ đời Nghiên, Thuấn không chịu ra làm quan.

HỒI THỨ NĂM

Hồ-Quý-Ly bày mưu hành hung.

Trần-Thiên-Bình giữa đường bị giết.

Hàn-Thương đương hỏi Mai-Sĩ, vừa có vệ-sĩ vào tâu : Có Bắc-thư cho biết Thiên-Bình đã về gần đến biên-giới. Hàn-Thương cho người vào hỏi Quý-Ly.

Quý-Ly ra triều mời các văn võ bá quan hội lại bàn định.

Các quan văn võ đã đến đủ, Hàn-Thương nói.

— Bây giờ Thiên Bình về nước thế không chung ở được, xin Hoàng-Thượng chỉ giáo cho nên thế nào ?

Quý-Ly nói :

— Các công khanh nghĩ nên thế nào ?

Quần-thần đều ngó mặt nhau mà không nói được gì.

Quý-Ly nói :

— Trước ra lễ, sau dùng quân là mưu kế thần-diệu nhất. trước hết cho một đại-tướng đem quân phục tại chỗ nham-hiểm sau cho người đem lễ-vật khao quân, dẫn đến chỗ sơn-làm hiểm yếu giết hết [19] để trừ hậu hoạn, chính lúc trước Khổng-Minh đánh Chu-Du cũng dùng kế đó, tức là đặt cung thiêng để bắt mãnh-hồ, bày mồi thơm để câu cá ngao là kế đó (A).

Hàn-Thương lạy mà nói rằng :

.....
Lời phê của tác-giả :

(A) Quý Ly thực là người có lang-tâm.

— Thượng-Hoàng có chước thần chúng tôi không theo kịp được.

Tức thì hạ chiếu sức các thành-thị ở dọc đường phải chỉnh-đốn lễ-vật, trước chiêm-bái Quố -vương, sau nghinh tiếp Thiên-sứ, lại cho Hoàng-Hối-Khanh đem lễ vật ở kho-tàng ra quan-ải để nghinh tiếp và phải y theo kế-hoạch định trước mà làm.

Sắc Thần-Long Tướng-Quân Lương-Dân-Hiến, Phó-Tướng-Quân Thái-Bá-Lạc tới dặn rằng : Khanh đem tám ngàn tinh-binh tới Cần-Điểm, xứ ấy bên tả có núi Huyền-Cung, bên hữu có núi Túc-Diêm rất là hiểm-ác, có thể chia quân thành hai cánh mai-phục, chờ khi nào Thiên-Bình cùng Bắc-Tướng đi tới đem quân ra đánh giết cho hết, xong việc các khanh sẽ được thưởng công xứng đáng.

Các người đều lãnh mệnh ra đi.

Mùa xuân, tháng ba năm Ất-Dậu, năm thứ năm (tức Minh Vĩnh-Lạc năm thứ tư). Bọn Hoàng-Trung hộ-tống Thiên-Bình đến Kỳ-Ôn thấy các phụ-lão cùng nhân-dân đón đường thắp hương bái vọng, cũng có người cảm-động khóc lóc nói-rằng : Không ngờ ngày nay lại được thấy uy-nghi. Một số nhân-dân khác lại dìu ông già, bồng trẻ nhỏ đón trước xa giá. Thiên-Bình thấy vậy tỏ vẻ quuyến-luyến, không nỡ rời bỏ.

[20] Thấy trời đã tối, Bình bảo tới cung dịch an nghỉ. Các quận huyện đem đồ sơn-hào tới cống và các thôn-dân đem rượu trái đến dâng. Thiên-Bình ăn-cần ủy-lạo tiếp đưa xong mới đi nghỉ.

Trong khi nghỉ, Thiên-Bình thồn-thức tráo trở thâu canh nằm không yên, chợt nhắm mắt thấy có vùng hồng-nhật từ Bắc chuyển qua Nam rồi rơi xuống nước, sáng rực bốn bề, ai ai cũng kinh ngạc, tỉnh dậy mới biết là chiêm bao. Hối-thị-thần thời phương Đông đã sáng rồi.

Thiên-Bình thúc giục ba quân khởi trình. Trong khi ấy Hối-Khanh mang trâu rượu tới cho Hoàng-Trung để khao quân, lễ

rất cung kính các người đi theo thấy Thiên-Bình đều hơn-hở vui mừng.

Hoàng-Trung hỏi :

— Hán-Thương sao không đến ?

Hối-Khanh nói :

— Đâu dám không đến, nhưng vì có cảm bệnh nên đã bày soạn lễ-vật chờ ở sông Giả-Lâm (B).

Trung cho Hối trở về giục Hán-Thương tới, và cho lính đi theo xem, thấy dọc đường nhân-dân mang ép cơm bầu nước đón-rước, nối tiếp nhau đầy đường. Trung thấy vậy yên tâm, ra lệnh cho đi tắt qua hai quan Ai-Lưu, Kê-Lăng, khi đến Cần-Điểm qua Lạc-Bình Kiều, (C) thấy đường núi hiểm trở, cây cối phủ kín, quân đi không thành hàng, lại bị mưa lớn, nước xuống như trút, bọn Hoàng-Trung phải xông pha giữa mưa mà đi. Bỗng nhiên nghe một tiếng súng, quân-sĩ phục bốn bề nhảy ra, đánh trống reo hò, vang, động núi hang. Bên tả Dân-Hiến xua quân tới, bên hữu Bá-Lạc cũng xua quân tới, Thiên-Bình vừa tới đầu cầu thấy vậy thất kinh, bị Dân-Hiến đâm một giáo chết, thầy rơi xuống nước.

Người đương thời có làm bài thơ điệu :

Nguyên âm

霸	旅	皇	皇	聞	幾	冬
艱	難	天	爲	試	英	雄
物	華	天	寶	知	何	處
王	伯	基	圖	一	夢	中

Lời phê của tác giả :

(B) Đã bài liệt cung thiêng để bắt mãnh-hổ, bố-trí mời ngon để câu cá ngao rồi.

(C) Tên cầu không tốt quả nhiên «Lạc-bình».

Phiên âm

*Kỳ lự hoang hoàng duyệt kỳ đông.
 Gian nan thiên vị thí anh hùng.
 Vật hòa (1) thiên báo (2) tri hà xứ.
 Vương bá cơ đồ nhất mộng trung.*

Dịch nghĩa :

*Quán khách xa xăm trải mấy đông.
 Gian nan trời cũng thử anh hùng.
 Vật-hòa (1) thiên-báo (2) còn đâu tá.
 Vương-bá cơ-đồ một giấc không.*

Tiết-Nam, Nhiếp-Thông trông lại đường sau thấy vậy cũng muốn lui, nhưng Lạc-Bình-Kiều đã bị đứt và cũng bị giết.

Bá-Kỳ rán sức chống trả, nhưng vì già yếu mệt mỏi không đương nổi cũng bị Bá-Lạc giết luôn. Sau khi chết linh-hồn không tan, thường hiện hiện trên núi. Dân trong xứ thấy vậy lập miếu ở đầu núi để thờ.

Người đời sau có làm bài thơ điệu :

Nguyên âm

邦	家	爲	重	一	身	輕
世	道	興	衰	不	足	評
隻	影	橫	空	臨	比	塞
孤	忠	對	月	復	南	京
天	心	未	欲	開	平	治
帝	閑	無	由	見	老	成
綠	水	青	山	留	正	氣
千	秋	雖	死	亦	猶	生

Chú-thích :

- (1) **Vật-hoa** : Vật hóa là sắc đẹp hay cảnh đẹp của vạn vật.
 (2) **Thiên-báo** : Thiên-báo là của báo thiên-nhiên.

Phiên âm

*Bang gia vi trọng nhất thân khinh.
Thế đạo hưng suy bất túc bình.
Chích anh hoành không lâm Bắc-Tái.
Cổ trung đối nguyệt phục Nam-kinh.
[22] Thiên tâm vị dục khai bình trị.
Để khuyết vô do kiến lão thành.
Lục thủy thành sơn lưu chánh khí.
Thiên thu tuy tử diệt do sinh.*

Dịch nghĩa

*Nước nhà là trọng tể thân khinh.
Đạo thế hưng suy cũng lẽ thường.
Chiếc bóng bay ngang qua Bắc-tái.
Cổ-trung trăng gọi lại Nam-kinh.
Lòng trời chưa muốn cho bình trị.
Để khuyết không sao thấy lão thành.
Nước biển non xanh còn chính khí.
Muốn đời tuy chết cũng như sinh.*

Bọn Hoàng-Trung được tin muốn đem quân đánh, nhưng cầu đã đứt không qua được.

Dân-Hiến đem quân ở bên kia sông nói vọng qua rằng :

— Chúng tôi không dám chống Vương-sur, vì Thiên-Bình là tiểu-nhân không phải dòng-dõi họ Trần dám làm việc đối-trá nên chúng tôi giết đề tạ Giao-nhân, vua chúng tôi sẽ dâng biểu tạ tội, Thiện-sur tời tiểu-quốc này quá nghèo đói ở lâu không tiện (D).

Lời phê của tác giả

(D) Bỏ Dân-Hiến làm kẻ đuổi khách rất khéo léo.

Hoàng-Trường bắt đắc dĩ phải thu quân về.

Bọn Văn-Hiền mừng rỡ tấu tiếp khải-hoàn.

Hàn-Thương mời Quý-Ly thăng triều ủy lạo các tướng.

Quý-Ly nói :

— Mừng nay người thù đã giết (Đ) thiên-hạ thanh-bình (E) Trẫm nghe nói : sông Giao-Thủy ở Nam-Hải có cây ngô-đồng, cây già biến sinh ma quỷ, nhiễu-hại nhân-dân, ta muốn đi Nam tuần để yểm trừ. Quân thần nên sắp đặt xa giá nội trong ngày đề đi.

Nguyên âm

詭 計 裁 君 成 大 惡
雄 心 虐 衆 逞 遊 觀

Chính là :

*Quý kế thí quân thành đại ác
Hùng tâm ngược chúng sính du quan*

Dịch nghĩa :

*Quý-kế giết vua thành đại-ác.
Lòng tham hại chúng mãi chơi bời.*

Chưa biết Nam-tuần thế nào, xin xem bài dưới phân giải :

Lời phê của tác giả

(Đ) Có thù gì đâu.

(E) Lửa chưa nhen.

Chú thích

(3) **Đề-khuyết** : Đề-khuyết là của khuyết của vua.

HỒI THỨ SÁU

*Tuần Nam-Hải Quý-Ly gặp quý.
Phục Thôi-son Trần-Hạo báo thù.*

Bên sông Đại-Giang về phía nam làng Hoành-Đông, huyện Giao-Thủy có một cây ngô-đồng sinh đã trên một ngàn năm, bên cây có một cái giếng đá. Tục truyền thời nhà Tần có một con chim phượng-hoàng bay tới đậu trên cây này ba ngày thời bay đi. Từ khi ấy nhánh lá cây ngô-đồng càng ngày càng thêm tươi tốt, ngày ngày hành-khách qua lại tới dưới gốc cây ấy nghỉ mát kẻ có hàng ngàn.

Có người đàn bà, vợ của người dân đinh ở đất Liêu-Đông, sinh trưởng trong thâm-khuê, thông thạo sách vở, chồng đi xa, vợ ở nhà ban đêm thắp đèn để làm việc, mắt nhìn thấy bức ảnh treo trên vách, bồi nổi động lòng nhớ nhung, nhân ngâm một bài thơ như sau :

Nguyên âm

無	言	何	事	弄	形	神
隱	約	燈	前	欲	惱	人
坐	卧	未	能	離	咫	尺
良	宵	幸	得	共	相	親

Phiên âm

[24] Vô ngôn hà sự lộng hình thần.
Ẩn ước đẳng tiền dục nạo nhân.
Tọa ngọa vị năng ly chỉ xích
Lương tiêu hạnh đắc cộng tương thân,

Dịch nghĩa

*Không nói làm sao giỡn với hình.
Ngọn đèn mờ tỏ đã buồn lênh.
Đứng ngồi chưa dễ lìa gang tấc.
Chung chạ đêm nay gọi chút tình.*

Ngâm xong, vừa trông ảnh vừa đề bài thơ lên trên vách, sau người chờng đi về thấy thơ, sinh nghi mắng rằng :

— Ta đi chưa bao lâu, mày đã động mối tư-tình, lên lút cầu-hợp với người khác.

Người vợ cãi lại rằng :

— Tiếp đâu dám như vậy.

Người chồng nói:

— Bài thơ kia đã đủ bằng-chứng rồi, mày còn chối gì nữa.

Người vợ thưa lại rằng :

— Thiếp từ bé kết duyên với chàng làm tròn nghĩa khấn lược, một lòng trinh-tiết, đến chết thề không thay đổi, đâu dám học nết Tiểu-Ngọc (1) theo thói Văn-Quân (2). Thơ này chỉ đề bức ảnh mà thôi.

Chú thích :

- (1) **Tiểu-Ngọc** : Tiểu-Ngọc là Một danh-kỹ đời Đường, có sắc đẹp mà không tiết-hạnh, trước lấy Hoác-Vương, sau Hoác-Vương chết lại lấy Lý-ích, bị Lý-ích bỏ, oán giận sinh bệnh chết.
- (2) **Văn-quân** : Văn-quân là Trác-văn-Quân, con gái của Trác-Vương, có sắc đẹp và có văn-học mê tiếng đàn của Trương-Như, ban đêm đi theo Trương-Như.

Ông chồng không nghe đánh vọi vả ba, bốn gậy, anh em thân-thích lại can cũng không chịu. Người vợ quá giận, ban đêm chạy tới cây ngô-đồng, nhảy xuống giếng tự-tử. Sau này hễ gặp trời mưa, mây tối thời thấy một người con gái tuổi trẻ, hình dung yếu-diệu, dáng dấp trang diễm, hoặc hát, hoặc múa, hoặc cười, hoặc nói đùa ở dưới gốc cây, người trong xứ ai thấy cũng cho là lạ cả. Bảo nhau rằng : Nếu không phải Hằng-nga (3) ở trên quế-diện thời cũng là tiên-nữ ở chốn dao-đài.

Một hôm có một lái buôn người Bắc-quốc, đi thuyền ngang qua chỗ này, [25] thấy bên gốc có người con gái ngồi một mình ngấm ngĩa, nhìn y liếc cười, như muốn cầu hỏi gì, y cầm thuyền lên bờ, lại gần người con gái, lấy lời đùa giỡn và dụ-dỗ, người con gái đi theo, cùng đi đến bên sông thời biến mất không thấy nữa, người Bắc-thương sợ mất hồn, về đến thuyền nhiễm bệnh rồi chết ở trong thuyền.

Người ta có làm bài thơ điệu :

Nguyên âm

江 湖 牽 纜 醉 春 歸
 愁 雨 情 風 失 自 持
 莫 笑 紅 顏 能 誤 客
 泉 臺 憂 喜 少 人 知

Phụ âm

*Giang hồ khiên lãn tuy xuân quy
 Dục vũ tình phong thất tử trì
 Mạc tiếu hồng nhan năng ngộ khách
 Tuyền đài ưu hỷ thiêu nhân tri.*

Chú thích :

(3) **Hằng Nga** : Hằng-Nga là một tiên-nữ ở cung trăng.

(4) **Dao-Đài** : Dao-Đài là chỗ Tây-Vương-Mẫu ở,

Dịch nghĩa :

*Giang-hồ thuyền ghé đờm xuân say.
 Gió dực mưa tình dễ chuyễn lay.
 Chớ bảo hồng nhan lắm lờ khách.
 Tuổi vàng mừng tuổi mấy ai hay.*

Về sau hoặc đỗ khách ở trong thôn, hoặc đón người ở ngoài đường, người nào không may gặp phải đều bị tai vạ, kể có hàng trăm người, thiên-bạ không ai dám gần.

Quý-Ly nghe tin hạ chiếu cho quần-thần phải sắp đặt nghi-vệ đi tuần-du. Chọn ngày tháng 5 Canh-Dần thời đại-giá bắt đầu tiến phát. Trên bộ thời voi, ngựa ; dưới thủy thời thuyền bè la-liệt thành hàng cùng đi. Đi đến địa-phận sông Giao-Thủy đất Liêu-Đông. Trong khi Quý-Ly ngự trên chiếc long thuyền xem phong cảnh, thấy có một người con gái nấp trên bờ như bình người ở trong thôn-dân muốn kêu oan việc gì. Quý-Ly cho ghét huyền gần người con gái rồi bảo rằng :

— Người con gái này là gì mà dám đường đột tới đây ?

Người con gái cúi đầu tâu rằng :

— Tôi là con gái của quan Thái-Thú Kinh-Thành, không may cha tôi bị lỗi phải đày ra biên-phương, tôi tự xét không có tài-năng gì cứu cha, chỉ muốn tự-tuyệt. Nhưng sợ tôi chết dưới u-tuyền bị nàng Đề-Oanh (5) cười và trong chỗ tịch-mịch then với nàng Lý-Thị (6). Nên tôi định xin vào làm cung-tỳ, khi tới thời

Chú Thích

- (5) **Đề-Oanh** : Đề-Oanh là một người con gái có hiếu, cha là Thuần-Vu-Y bị tội. Đề-Oanh xin đem mình làm cung-tỳ để chuộc tội cho cha, nhà vua thương tình cho cha được miễn tội.
 (6) **Tiêu-Muội** : Tiêu-Muội là Lý-Tiêu-Muội giỏi võ-nghệ và có tài đánh giặc, đã từng đánh được giặc.

Thánh-Thượng đã đi Nam-luân, nên tôi không từ gian hiểm chạy theo xa-giá liều chết tới đón để thần oan, dám mong nhà vua xét thấu sự tình để tôi được khỏi tội.

Quý-Ly thấy người con gái này má phấn môi son, nhan-sắc tuyệt vời, ăn nói lại dịu-dàng, nên động mỗi xuân tình, truyền cho thâu nạp vào thuyền gọi là Tài-nhân (7), rồi bảo với người con gái rằng :

— Trẫm nay đi tuần-du để giết con yêu tinh, khi nào Trẫm về triều sẽ ban-hanh đại-xá, thời tội của cha nàng tự nhiên được xá-miễn.

Người con gái hỏi :

— Ai là con yêu ? (A)

Quý-Ly nói :

— Cây ngô-dồng sinh được ngàn năm, lâu quá hóa ra yêu quái, ta tới chặt đi để trừ họa-hoạn cho dân.

Người con gái nói :

— Nhà Trần về đời mạt, đức không thắng được yêu quái. Bây giờ Thánh-triều nhờ có đức mà thắng được yêu quái. Nhà vua đạo đồng với vua Nghiêu, vua Thuấn, đức hợp với vua Thang, vua Võ. Đức làm bánh xe, Nhạc làm thân xe, Nhân làm ngọn giáo, Nghĩa làm cây mác, xa gần đều yêu chuộng (B), lớn nhỏ đều sợ hãi, có yêu quái gì mà phải trấn trừ.

Chú Thích

(7) Tài-nhân : Tài-nhân là cung-nữ, đời xưa cung-nữ gọi tài-nhân.

Lời phê của tác-giả :

(A) Chính mầy là con yêu,

(B) Xa như Bắc-quốc không lâu sẽ tới.

Vả cây ngô-đồng được ngàn năm, [27] cũng như là trụ cột một phương trời, dầu có yêu quái ẩn núp ý thế hại người, cũng chẳng qua những hạng người bạc-mệnh gặp phải mà thôi, còn những người trung-quân ái-quốc, giữ chính bổ tà thời dầu dám phạm tới (C).

Lại ở dân có cây cù-mộc, cũng như ở nước có kẻ thế-thần, nếu để cây cù-mộc điều tàn, thời người thế-thần khó việc giữ thời giúp nước.

Khi ấy Lê-Quý-Lạp ở một bên nghe người con gái nói xúc-phạm đến bản-thân ông ta, mới tâu :

— Người tài-nhân này kiến-thức rất lớn, không những biết thừa thời, mà lại là thức thời. Tuy bề ngoài không dám nói tới việc nhà vua đã lầm về yêu quái, mà bề trong lại khéo khuyên can nhà vua về ý-thức yêu dân. Tôi thiết tưởng Khương-Hậu (8) nhà Chu, Phàn-Thị (9) nhà Tề cũng không hơn được. Xin nhà vua dung-nạp người con gái này.

Quý-Ly thấy cận-thần khuyên can và cũng luyến-ái tài-nhân nên đành bỏ việc này.

Nhà vua giáng chỉ không đi theo đường bộ mà đi đường thủy dọc theo bờ biển, tiến về phương Nam đậu tại cửa biển Độc-Bộ (có tên Đại-Nha). Nhà vua bỗng nhiên nghĩ tới việc nhà Trần, bảo thị-thần rằng

Chú Thích

- (8) Khương-Hậu : Vợ vua Chu-Tuyên-Vương, người hiền và có đức. Nhà vua thương hay dậy trưa, bà Khương-Hậu tự cối trăm xung tội, nhà vua cảm-động, về sau thức khuya, dậy sớm, chăm lo về chánh-sự.
- (9) Phàn-Thị Vợ Sở-Vương, Sở-Vương ham mê săn bắn, bà Phàn-Thị can không được, bà tự bỏ ăn thịt các cầm-thú, nhà vua cảm-động bỏ không đi săn bắn nữa.

Lời phê của tác giả

- (C) Chỉ dám phạm Quý-Ly.

— Ta nghe con cháu nhà Trần còn ần nấp ở dân-gian nhiều. Các khanh phải mật sức cho các nơi, hễ thấy con cháu nhà Trần, thời bắt giải nạp sẽ được thưởng công, nếu người nào dụng ý che giấu sẽ bị giết cả họ. Thi-thần lãnh mệnh sức xong. Nhà vua lại nói :

— Thường trên đỉnh núi Thôi-Ngôi có những danh-lam thẳng tích, [28] bảo điện châu cung, ta muốn đăng lâm để xem thẳng cảnh.

Nhà vua cho hạ chiếu bắt nhân-dân phải sửa sang đường sá để nhà vua đi lên. Nhân-dân được lệnh chạy vạy phục-dịch, rất là khổ sở.

Khi ấy có Trần-Hạo là cháu ba đời vua Trần-Anh-Tôn, trước thời ty loạn ở sách Yên - Giang, huyện Đại - Anh, ngụ nhà ông Phan - Thế - Thúc, Thúc gả con gái cho, sanh được hai con, khi nghe được tin Quý-ly đi qua địa-diễn này, có ra mật-chỉ bắt con cháu nhà Trần để giết, thời sinh lòng oán giận, lo kiếm kế phục thù. Trần-Hạo có giao du với người làng Nhân-Trạch là Võ-Duy-Dương, bèn lên đi tới nhà Dương, mưu tính kế - hoạch. Dương mở tiệc đặt rượu khoản - đãi, nửa bữa tiệc Hạo nói : Tôi là tội-nhân của Hồ, trốn thoát tôi chốn này, nay họ Hồ ra mật - lệnh lùng bắt khắp nơi, khó mà trốn thoát được. Tôi muốn tự tới đầu hàng cầu cho tánh mạng toàn gia được sống, may mà họ Hồ sinh lòng thương cho quan tước gì thời không những vợ con được nhờ mà bè bạn cũng hưởng lợi.

Duy-Dương nghe nói tức giận mắg :

— Ta trước cho nhà ngươi là cảnh vàng là ngọc, dòng giống họ trời, không ngờ nhà ngươi lại có lòng chó má làm những việc vô sỉ, không mặt mũi nào trông thấy nhà ngươi được. Nói xong vắt áo đứng dậy,

Hạo kéo áo lại tạ tội và nói :

— Ta biết nhà người có sẵn lòng trung nghĩa. Cầu nói trước là ta nói đùa thôi.

Dương nghe nói ngồi lại. [29] Hạo cất tiếng khóc òa lên.

Dương nói :

— Còn tử có việc gì buồn cứ nói cho ta biết.

Hạo nói :

— Bây giờ ta nghe Quý-Ly sắp tới đây, ta muốn nhân cơ-hội báo thù, nhưng không có người giúp sức, xin Tiên-sinh giúp ta một tay.

Dương nói :

— Ngựa gặp Bá-Lạc (10) thời kêu lên, kẻ-sĩ gặp người tri-kỷ thời liêu chết đề cọng-sự (D). Ta cũng thâm oán Quý-Ly không biết nhân cơ-hội nào để giết, nay Còn-tử nhờ ta, thời tuy chết cũng không tiếc. (Đ)

Hạo nói :

— Tiên-sinh nếu giúp ta được như vậy, không những là may cho ta mà cũng may mắn lớn cho cả thiên-hạ.

Hai người bàn-bạc xong, Dương liền cáo từ ra đi.

Quý-Ly bỏ đường thủy lên bộ để xem núi Thôi-Ngôi, khi đi đến chân núi thời chia quân canh giữ bốn mặt, sau mới lên núi. Khi lên núi, đi qua khu quanh ở eo núi thời Duy-Dương

Chú Thích

(10) Bá-Lạc : Người xem tướng ngựa rất đúng.

Lời phê của tác giả

(D) Thốt ra một tiếng chết.

(Đ) Lại thêm một tiếng chết nữa.

nấp ở trong bụi nhẩy ra nhằm vào Quý-Ly đâm một giáo trúng trên mũ vàng Quý Ly, Quý-Ly ngã xuống nhờ có quân Ngự-Lâm đem khiến giáo che chỗ, Dương đâm tiếp không được, quần thần đỡ Quý Ly dậy, trông từ phía thấy tài-nhân đã đứng ở đầu núi, nói vọng lại rằng :

— Thiếp là Trích-Tiên được gặp nhà vua, vì nhà vua độc dữ quá đỗi, trên Thiên-Đình định giết nhà vua, ra lệnh cho thiếp trở về lại trừ ở cung bích-ngò (E). Nhà vua nên hồi-loan gấp để đối-phó với quân Bắc, nếu còn đi tuần-du thời bị vạ không ít. Nói xong biến mất. Quý-Ly trông lại thời tài-nhân không có nữa, rất là than tiếc (H). Trong lòng càng lo sợ, hạ lệnh cho võ-sĩ kiểm bắt Duy-Dương ở trong bụi rậm, sau khi bắt được Duy-Dương, truyền lệnh nọc Duy-Dương ở đất lấy dùi cứng đánh rất đau.

Quý-Ly hỏi :

— Đây là tiểu-nhân sao dám vô lễ với ta ? (K)

Dương nói :

— Ta vì con cháu nhà Trần giết mày để phục-thù, nay giết không được thời tiếc quá ! tiếc quá !

Quý-Ly lại ra lệnh đánh nát da máu chảy lai láng.

Quý-Ly lại hỏi :

Ai khiến mày làm như vậy ?

Duy-Dương nói :

Lời phê của tác giả

(E) Rõ là con quỷ ở cây ngô-đồng, mà Quý-Ly không biết, thực là đáng cười.

(H) Đến như vậy mà còn tiếc, đáng cười quá.

(K) Như vậy là có lệ.

— Trời khiến ta giết hạng người vô đạo như mày.

Quý-Ly thấy Duy-Dương nhất định không chịu nói. Ra lệnh lấy kèm sắt bẻ hai răng rồi hỏi :

— Người nào bảo mày làm việc bội nghịch này ?

Dương nói :

— Ta tự giết mày, Không ai bảo cả.

Quý-Ly quá giận ra lệnh chặt tay chân.

Dương nói :

— Mày làm những thảm hình này chẳng qua bắt ta thú nhận. Nay hãy tha ra để ta thú.

Quý-Ly ra lệnh dỡ Duy-Dương dậy, Duy-Dương gượng ngồi dậy trông lên trời vài năm vài nói rằng :

— Ta sống không giết được kẻ thù để báo ơn nhà Trần, thời chết làm quỷ để nuốt thịt Quý-Ly, nói xong đập đầu vào đá mà chết.

Người đời sau có bài thơ điệu :

Nguyên âm

巍 巍 正 氣 凜 秋 霜
慷 慨 孤 忠 逞 自 強
劍 樹 刀 山 依 眼 看
羸 將 一 死 答 君 王

Phụ âm

Nguy nguy chánh khí lâm thu sương.

Khảng khái cô trung sính tự cường.

Kiểm thụ đao sơn y nhạn khán.

Dinh tương nhất tử đáp quân vương

Dịch nghĩa :

*Ngủ ngủ chinh khí ngắt thu-sương.
Ham hỏ cò-trung giữ đạo thường.
Dao núi, gươm cây còn trước mắt.
Thà đem một chết đáp quân-vương.*

Có thơ điệu Quý-Ly :

Nguyên âm

瘞 氏 瘞 國 肆 視 風
鬼 崩 殊 非 浪 博 中
一 簇 橫 鎗 能 不 死
老 天 胡 忍 縱 奸 雄

Phiên âm

*Thương dân hoàng quốc tứ quan phong.
Ngôi lịnh thì phi Lạng-Bạc trung.
Nhất thốc hoành sang năng bất tử.
Lạo thiên hồ nhận tưng gian hùng.*

Dịch nghĩa :

*Ham việc tuần du hại nước nhà.
Núi Ngôi Lạng-Bạc khác đâu mà.
Ngán thay ngọn giáo chưa làm chết.
Ông Tào dung chỉ bọn ác là.*

Trần-Hạo được tin công việc đã hỏng, Duy-Dương bị bắt, liền đem vợ con trốn qua đất Lào-Qua, sau này ở An-Giang có con cháu nhà Trần 1 vậy.

Quý-Ly thấy Dương đã chết không biết làm sao, muốn dừng xe lại để truy bắt con cháu nhà Trần, nhưng lại có công-văn ở Đòng-Đô qua cáo cấp, phải vội-vả đem xa-giá về cung, đi suốt ngày đêm không dám dừng chân.

Chính là :

Nguyên âm

一 駕 馳 驅 霜 雪 重
三 軍 奔 走 雨 風 輕

Phiên âm

Nhất gia trí khu sương tuyết trọng.

Tam quân bồn tẩu vũ phong khinh.

Dịch nghĩa :

Xa giá ra đi sương tuyết nặng.

Ba quân bỏ chạy gió mưa pha.

Chưa biết về cung thế nào, xin xem bài dưới phần giải.



HỒI THỨ BẢY

Đánh Nam-Bang Triều Minh trọn tướng.

Giữ Bắc Phần Chúa Hồ đồn quân.

Quý-Ly muốn dừng chân lại để truy bắt con cháu họ Trần nhưng được công-văn cấp-báo : Minh-triều đem quân tới đánh, nên không dám lưu lại, giục xa giá về gấp.

Nguyên trước đây bọn Hoàng-Trung đem Thiên-Bình về nước bị Quý-Ly phục quân đánh thua chạy đem tàn tốt về tàu.

Minh Thành-Tổ nghe tàu quá tức giận, nói với Thành-Quốc-Công Chu-Năng rằng : Chúng nó chỉ là một nước nhỏ, mà dám chống nước lớn, như vậy mà không đánh giết thời dùng quân làm gì.

Chu-Năng cúi đầu tâu : Bọn nghịch-tặc tội lớn, không thể dung thứ. [33] chúng tôi xin tuân theo thiên-uy đem quân đánh giết cho hết (A).

Minh-Thành-Tổ quyết ý đem quân đánh, sức Trấn-thủ Văn nam Bình-Tây-Hầu Mộc-Thạnh điều-động quân qua đánh Nam quốc. Lấy thêm một số quân Thục là bảy vạn năm ngàn người.

Tháng 7 Tân-mạo phong Chu-Năng làm Đại-Tướng-Quân, Tân-Thành-Hầu Trương-Phụ làm Tả-Tướng-Quân, Mộc-Thạnh

Lời phê của tác giả

(A) Chưa hẳn.

làm Hữu-Tướng-Quân, Phong-Thành Hầu Lý-Màn làm Tả-Tham-Tướng, Vân-Dương-Bá Trần-Úc làm Hữu-Tham-Tướng. Đại-Tướng-Quân đem Hữu-Phó-Tướng-Quân, Tả-Phó-Tướng-Quân, Hữu-Tham-Tướng cùng Thanh-Viện-Bá Vương-Hữu, Thống-Thần-Cơ-Tướng-Quân Trình-Khoan, Chu-Quý, Du-Kích-Tướng-Quân Mao-Bá'-Đôn, Chu-Quảng, Vương-Thứ, Hoành-Hải-Tướng-Quân, Lộ-Lâu, Vương-Ngọc. Thương-Băng, Ương-Dương-Tướng-Quân-Lữ-Nghi, Chu-Ngô, Giang-Hạo, Phương-Thính, Phiêu-Kỹ-Tướng-Quân Chu-Vinh, Kim-Minh, Ngô-Vượng, Lưu-Tháo-Xuất tất cả hai mươi lăm vị-Tướng-Quân đem hai mươi lăm vạn quân của hai kinh-kỳ, và các tỉnh Kinh, Hồ, Chiết, Quảng-Tây, do đường Bằng-Tường Quảng-Tây đi qua. Hữu-Phó-Tướng-Quân, Hữu-Tham-Tướng, Đò-Thống Chỉ-Huy Trần-Duyệt, Lô-Vượng, nhỏ lớn cùng hai mươi vị-Tướng-Quân đem mười vạn quân của Ba-Thục, Kiên, Xương, Vân-Quý [34] do đường Vân-Nam, Mông-Tự qua. Thủy-Sư Đò-Độc Liệt-Thắng, đem hai vạn thủy-quân, năm ngàn chiến-thuyền, năm trăm thuyền nhỏ qua các cửa bể trấn-giữ để phòng đánh qua. Binh-bộ Thượng-Thư Lưu-Tuấn, Tham-Tán Quân-Vụ, Công-Bộ Thượng-Thư Hoàng-Phúc, Đại-Lý Tự-Khanh Trần-Hạp lo việc tiếp-vận binh-lương.

Trong ngày ấy Thành-Tổ tới Long-Giang làm lễ xuất-quân và lễ tuyên-thệ với binh chúng rằng :

Phải bắt cho được cha con giặc Hồ, bọn hiếp tông được tha, không được nuôi loạn, không được xem thường giặc, không phá hoại mồ mả, không tàn phá lúa má, không được lấy của cải dân, không được cướp hiếp vợ con người (B), không giết người đã hàng, nếu có phạm một trong các khoản trên, tuy

Lời phê của tác giả

(B) Hai câu này chỉ là lời thề thôi.

có công cũng không tha, không được mạo-hiểm đi càn, không được tham lợi khinh tiển, sau khi bắt hết tội-nhân thời chọn lựa người hiền-giả trong con cháu nhà Trần lập lên làm vua thống-trị một phương (C), xong công việc đem quân về cáo miếu sẽ theo thứ định công. Lễ xong, các tướng lay tạ khi trình. Vua Thành-Tổ đưa đi một đoạn đường mới về.

Đêm ấy xem Thiên-tượng thấy có một sao lớn như cái đầu rơi về Tây-Phận. Thị-Thần tâu : Tày sư có điềm xấu, Chu-Năng chưa chắc khỏi chết. Quả vậy đại-binh đi tới Long-Châu thời Chu-Năng bị bệnh chết. Các tướng đóng quân lại chờ lệnh.

Về phía Nam-quốc, biên-thần dò biết tin tức cấp báo về triều-đình. [37] Hán-Thương được tin mời Hoàng-Thương về hội bàn kế-hoạch chống địch.

Quý-Ly nói : Bây giờ thế giặc mạnh, hai kinh của ta là đất căn-bản không thể dễ sơ-hở lọt vào tay địch. Trẫm sẽ về Tây-Đô phòng - ngự mặt trong, còn Đông - Đô và các quan ải giao cho nhà người cùng các tướng điều-động giữ gìn.

Hán-Thương thưa : Phụ-Hoàng đặt kế-hoạch như vậy là phúc của Xã-tắc (D).

Tức thời Quý-Ly ngự giá về Tây-Đô. Hán-Thương đưa ra ngoài hàng lang dặn rằng : Phụ-Hoàng trên đường về, nên khuất giá ghé làng Lam Sơn mời anh em Lê-Lợi ra giúp, nếu mời được thời nước ta không lo gì (Đ).

Lời phê của tác giả

(C) Như vậy không dám phụng chiếu.

(D) Chính là phúc của xã-tắc.

(Đ) Hán-Thương tuy là đạo-tặc nhưng lòng hiếu hiền thời đáng khen.

Quý-Ly nói : Chúng nó chỉ là một nông-phu, trăm cần gì phải khuất mình, trăm sẽ cho người kêu đến, nếu không đến trăm sẽ giết đi là xong (E). Nói xong lên đường đi.

Hán-Thương về triều, triệu các quan văn võ tới để phong tước : Kim-Duy-Hiếu làm Thái-Thủ, trấn giữ Ai-Lưu-Quan, Phạm-Khoan làm Thống-Lãnh giữ Kê-Lăng-Quan, Phó Nguyên-Soái Đinh-Mỹ đồn Cần-Điểm, Bình-Khâu Tướng-Quân Trần-Thừa giữ Trù-Giang-sách, Mưu-Lược Tướng-Quân Hồ-Đậu giữ Bàn-Ngâm-Giang, Trung-Lang Tướng-Quân Hoàng-Thế-Cương Nguyễn-Tử-Nhân [38] giữ Mộc-Phàm-Giang, Thái-Thủ Đặng-Hiến trú Gia-Lâm-Giang, Phi-Hùng Đại-Tướng-Quân Võ-Tất-Khắc giữ Cách-Manh-Quan, Đại-Nguyên-Soái Lương-Dân-Hiến, Đại-Đô-Đốc Thái-Bá-Lạc, Tham-Quân Đoàn-Phát trấn giữ Đa-Bang-Thành, các tướng lớn nhỏ sáu mươi viên, lãnh binh mã ba mươi vạn, xưng là một trăm vạn. Các tướng chia các chỗ hiểm-yếu đồn-trú trấn giữ phải tuân theo tướng-lãnh của Đại-Nguyên-Nhung.

Hán-Thương mời Dân-Hiến vào nội-diện tay cầm cây Thiết-việt giao lại cho Dân-Hiến dặn rằng : Đa-Bang-Thành là cổ họng của nước An-Nam, nếu không cần để mất thành này thời bang quốc sẽ lâm nguy, phạm Phó-Tướng trở xuống nếu không tuân lệnh thời chém (G).

Dân-Hiến lãnh mệnh chia giao các tướng đồn-trú các xứ để canh giữ và cho người đi thám tin-tức Bắc binh.

Chính là :

Nguyên âm

不 覺 偏 方 誠 地 窄
敢 將 羣 小 抗 天 兵

Lời phê của tác giả

(E) Hiền-nhân mà không đến thời giết, cầu hiền như vậy cũng đáng cười.

(G) Cùng làm theo lệnh vua ra cho đúng.

Phiên âm :

*Bất giác thiên phương thành địa trách
Cảm tương quân tiêu kháng thiên-binh*

Dịch nghĩa :

*Không biết thiên-phương là hẹp đất.
Dám đem quân tiêu chống uy trời.*



HỒI THỨ TÁM

Trương Tổng-Binh tiến quân hăm hai quan.

Đinh Nguyên-Soái chia tướng phục năm xứ.

[39] Lương-Hiến-Dân phân phối các tướng xong, tự đem quân tới thành Đa-Bang trấn giữ. Trấn - Thủ dò biết tin - tức về báo : Quân Minh đã tiến tới Long-Châu, Chu-Năng bị chết bất ngờ, Thành-Tổ đã cho Trương-Phụ thay Năng và giục Trương-Phụ phải tiến quân gấp không sớm muộn gì quân Minh cũng sẽ tới.

Được tin Hiến-Dân cấp tốc viết công-văn sức các quan-ải phòng giữ.

Ải Lưu-Quan do Thái-Thù Kim-Duy-Hiếu giữ, sau khi được lệnh, truyền cho quân-sĩ chỉnh-bị lên thành canh giữ.

Trương-Phụ từ Bắg-Tường phát quân, qua thành vượt lũy tiến đánh Lưu-Quan-Ải. Khi tới cửa quan thấy trên cửa quan bài liệt trận-thế. Trung-Quân Đại-Tướng Kim-Duy-Hiếu tay cầm trường sang, cỡi ngựa thanh tôn kêu lớn rằng :

Chúng mày sao dám tới xâm cảnh-giới ta, phải lui về gấp, không thời thầy sẽ bị xé thành vụn miếng.

Trương-Phụ giận không đáp lại, ra lệnh cho Du-Kích Tướng-Quân Mao-Bát-Đơn ra đánh, đánh trống reo hò tiến lên, hai bên giao-phong với nhau hơn một trăm hiệp, vì tới ngày hai bên đều đánh trống thu quân về.

Trương-Phụ nói : Ta thấy tướng giặc am-hiểu võ-pháp nhiều, không thể lấy sức thắng được. Ngày mai sẽ dùng kỳ binh để đánh. Phụ ra lệnh cho Trình-Khoan phục bên tả. Chu-Quý phục bên hữu Sáng ngày Mao-Bát-Đơn đem quân tới khiêu-chiến. Kim-Duy-Hiếu đem quân ra đánh.

Bát-Đơn nói : Ta tới lấy thủ-cấp mày sao mày không biết sợ.

Hiếu giận quát lại : Chúng mày là khuyển-lặc, sao dám tới dối ta. Nói xong cất giáo giao-chiến, Đơn chỉ đấu ba, bốn hiệp thời quát ngựa chạy (A).

Hiếu nói : Khuyển-lặc sao không trở lại đánh.

Đơn lại quay lại đánh, đánh được sáu, bảy hiệp lại chạy (B).

Hiếu thừa thắng đuổi theo, liền bị một loạt bên tả Trình-Khoan ra đánh, bên hữu Chu-Quý ra đánh, hậu quân của Duy-Hiếu bị đánh tan. Duy-Hiếu phải lui ngựa về chống-cự. Mao-Bát-Đơn quay ngựa lại đánh, nhằm Duy-Hiếu phóng một giáo té xuống dưới ngựa. Trương-Phụ xua quân tiến tới. hãm Ải-Lưu-Quan (C). Đại-bình đồn tới, Nam-quân bị thua bỏ chạy về Kê-Lăng-Quan.

Tổng-Binh Phạm-Khoan thấy Ải-Lưu-Quan bị mất hội các tuớng lại bàn rằng : Quan này xung-yếu, ngoài không có viện-binh, thế khó giữ nổi, các ông nghĩ nên bỏ hay nên giữ thế nào.

Chỉ-Huy Phạm-Chính nói : Giặc chưa đến đã bỏ thành chạy, triều-đình biết được tội đâu thoát khỏi, nên chờ giặc đến đem quân ra đánh xem được thua thế nào sẽ tùy-nghi cũng được (D).

Lời phê của tác giả

(A) Kế đồ giặc.

(B) Lại kế đồ giặc

(C) Mất một quan.

(D) Cùng là chạy bắt quá năm mươi bước thôi.

Nói chưa xong có tin về báo : Quận Bắc đã tiến đến đầu giới cận. Phạm-Khoan ra lệnh đem quân chống đánh, nhưng không một người nào dám ra (Đ).

[41] Trương-Phụ phá cửa quan tiến thẳng vào, Phạm-Khoan bị bắt xin hàng. Phụ cho làm Tiên-Phong Hương-Đạo (E).

Phụ hỏi : Đường này tới Cần-Điểm đi khó dễ như thế nào ?

Khoan nói : Rất là hiểm-trở, xe đi không đẩy bánh được, quân đi không thành hàng được (G).

Phụ lại hỏi : Thủ-Tướng là ai ?

Khoan nói : Phó-Nguyên-Soại Đinh-Mỹ, người này cỡi ngựa bắn tên đều giỏi lại gồm đủ thao-lược, đánh được cũng khó.

Phụ nói : Nhà người về đồ chúng nó ra hàng, sự thành ta tâu về triều-đình cho nhà người chức tước cao.

Khoan vâng lời ra đi.

Đinh-Mỹ giữ Cần-Điểm được tin hai cửa quan bị thất-thủ, Phạm-Khoan đã đầu hàng, thế giặc mạnh như chẻ tre bèn hội các tướng bàn kế-hoạch,

Phạm Khoan nói : Bây giờ giặc thừa thế tới đánh, ta không thể đương phong được. Tốt hơn chúng ta bắt chước kế ngày trước của Thượng-Hoàng (H).

Các tướng đều nghe lệnh.

Phạm-Khoan cho Hiệu-Úy Lý-Thông lãnh hai ngàn phục bên tả (K). Chỉ-Huy Bùi-Uần đem hai ngàn quân phục bên hữu

Lời phê của tác giả

- (Đ) Người ta tì ời thêm tráng khí mà mình lại mất hồn vía,
 (E) Thông-Lệnh Đại-Tướng nay thụ Hương-Đạo Tiên-Quân-Ấn.
 (G) Cũng như Tỉnh-Kích-Khâu.
 (H) Chiếu ứng bài tên.
 (K) Một tướng phục.

(L) nghe tiếng súng thời xua quân tới, đánh úp vào, hai người lẩn mệnh đi. Lại cho Đốc-Bình Phùng-Y phục ở bên cầu, thấy quân giặc qua được nửa cầu thời đem quân ra đón đánh, phá hủy cầu để triệt đường tiến của Bắc-hậu-quân (M). Lại cho Nguyễn-Phác, Trịnh-Phương đem quân đồn-trú hai bên tả hữu Căn-Điểm phòng giặc tới cướp trại (N).

Sau khi phân-phối xong, thời Phạm-Khoan vội-vàng đến ngoài thành kêu rằng: Xin được gặp Ngoại-Soái. Quân-sĩ vào báo với Đĩnh Mỹ.

Đĩnh-Mỹ mang cung tên lên ngựa ra thành.

Phạm-Khoan nói: Bây giờ thiên-bình tới để trừ giặc yên dân, ta đã đầu hàng được thiên-triều cho làm quan phong tước (O). Xin minh-công sớm liệu đầu hàng để cứu tánh-mạng (P)

Đĩnh-Mỹ quát rằng: Mày là người ăn lộc của triều-đĩnh, không có mưu xa (Q) không giữ toàn liết để thờ vua lại nhân-tâm đầu-hàng với giặc, mày phải đi gấp không được nói thêm nữa, nếu không sẽ làm dơ mũi tên của ta (S). Nói xong trưng cung muốn bắn.

Khoan tự thấy hồ thẹn đầy mặt, lui về Bắc-Dĩnh nói cho Trương-Phụ biết.

Trương-Phụ bảo Thồ-Quan đem địa-dồ ra xem, sai Hoàng-Trung, Lữ-Nghị đem quân đi tắt qua Lạc-Bình-Kiều, tìm kiếm hai bên tả hữu truy bắt phục-bình (T). Sau tiến tới Xương-

Lời phê của tác giả

(L) Hai tướng phục.

(M) Ba tướng phục.

(N) Nam tướng,

(O) Cho làm Hưởng-Đạo-Quân.

(P) Phạm-Khoan có cầu tâm.

(Q) Đĩnh-Tướng-Quan thiết là người đọc Xuân-Thu nhiều.

(S) Lời mắng khoái lắm.

(T) Hai tướng ngày trước đã đi qua.

Giang-Thị làm phù-kiều cho quân qua. Chu-Quảng, Vương-Thứ theo quân Hường-Đạo đi tới hai bên Cần-Điểm (U) đánh giết bốn ứng-binh, chia quân cướp trại. Phụ lại kêu Hậu-Ho là Giang-Hạo, Chu-Minh dặn rằng : Khi các ngài tới gần cầu phải từ từ mà tiến để điều hộ ba quân, nghe tiếng hiệu của giặc thời đem quân hạn giữ chờ cho chúng nó phá cầu.

Các tướng vâng lệnh đi xong, Trương-Phụ truyền hịch kẻ tội Quý-Ly hai mươi khoản và dỗ nhân-dân trong nước về việc lập con cháu nhà Trần (X). Sau mới đem đại-quân tiến phát.

Khi tiến quân vừa đi vừa dò chừng, tới Lạc-Bình-Kiều thấy Đinh-Mỹ đã chỉnh-tề bày trận. Phụ phút cờ xua quân tới, đánh trống reo hò vang trời động đất. Đinh-Mỹ nổ súng làm hiệu không thấy có một người nào ứng-cầu.

Nguyên trước Hoàng-Trung, Lữ-Nghị đã bội đạo đến trước để chờ, khi nghe tiếng súng của Nam quân, Lý-Thông đem quân ra đã bị Hoàng-Trung xông tới đâm chết, quân-sĩ bỏ chạy tán-loạn (Y). Bên hữu Bùi-Uần dẫn quân ra cũng bị Lữ-Nghị đem dao chém đầu rơi xuống nước (M2), Mất sau Phùng-Y muốn đem quân phá cầu cũng bị Giang-Hạo, Chu-Minh đánh lui.

Đinh-Mỹ không thấy cứu-binh trông phía sau chạy về Cần-Điểm. Tới Cần-Điểm thấy trên thành toàn là Bắc quân. Vì trước Chu-Quảng, Vương-Thứ được lệnh đi gấp tới Cần-Điểm. Kiểm lưng bên tả, bên hữu thấy Nguyễn-Phác, Trịnh-Phương còn mai-phục. Chu-Quảng, Vương-Thứ chia quân xông vào đánh, Nguyễn và Trịnh đối địch không lại cướp đường chạy trốn. Chu-Quảng vào cướp thành. Khi thấy Đinh-Mỹ chạy về,

Lời phê của tác giả

(U) Hai tướng này đánh Nguyễn-Phác, Trịnh-Phương.

(V) Sợ theo bánh xe trước.

(X) Hai mươi tội không rõ xin trích bút.

(Y) Mất một tướng.

(M2) Mất hai tướng.

Chu-Quảng nói : Ta đã lấy thành rồi, mày sao không chịu trói, nói xong lừa quân ra, phía sau Trương-Phụ cũng ập tới, Đinh-Mỹ bị kẹt vào vòng vây, tả xung hữu đột không thoát được, bị Bắc-quân bắt sống.

Trương-Phụ được Cần-Điểm vào phủ an nhân-dân, tướng-sĩ dẫn Đinh-Mỹ vào trước, Phụ nói : nhà ngươi hàng đi sẽ tha chém.

Đinh-Mỹ nói lớn tiếng rằng : Ta là Đại-Trưởng của Nam-Triều, chúng mày là bầy chuột, chỉ có tướng-quân bị chém đầu, không có tướng-quân hàng giặc.

Phụ quả giận cho đem ra chém, Đinh-Mỹ thỏa-mạ không ngớt cho đến khi chết.

Người sau có thơ khen rằng :

Nguyên âm

丈 夫 英 氣 勵 勤 王
雖 死 心 中 誓 不 降
忠 貫 兩 間 懸 日 月
千 秋 青 史 永 流 芳

Phiên âm

*Trượng phu anh khí lệ cần vương
Tuy Tử tâm trung thệ bất hàng.
Trung quán lương gian huyền nhật nguyệt
Thiên thu thanh sử vinh lưu phương*

Dịch nghĩa :

*Trượng-Phu anh khí giốc cần vương.
Tuy chết trong lòng thệ chẳng hàng.
Trung nghĩa sáng soi vừng nhật nguyệt.
Ngàn thu thanh sử vẫn lưu phương.*

Trương-Phụ chém xong Đinh-Mỹ, liền cho Chủ-Quảng và Vương-Thứ đi tới Phú-Lương-Giang thăm dò tin-tức, rồi phát quân từ Cần-Điểm đến huyện Tàn-Phúc. Lại cho Chu-Vinh qua hẹn với Mộc-Thanh gặp nhau.

Chính là :

Nguyên âm

寨 旗 斬 將 方 完 算
畧 地 攻 城 欲 會 兵

Phiên âm

*Trại kỳ trảm tướng phương hoàn toán.
Lược địa công thành dục hội binh.*

Dịch nghĩa :

*Dựng cờ chém tướng vừa hoàn chức.
Cướp đất đánh thành lại hội quân.*



HỒI THỨ CHÍN

Mộc-Thạnh đánh bại giặc ở Hoa-Manh-Quan.

Trương-Phụ dời quân qua Xương-Giang-Thị.

Mộc-Thạnh đem quân từ tỉnh Văn-Nam tiến tới phủ Lâm-Yên, huyện Mông-Tự qua châu Dạ-Mạn, đạo Mộc-Thông, quân đi đánh phá ồ-ạt đến Hoa-Manh-Quan. Khi ấy tướng giữ cửa quan là Phi-Hùng Đại-Tướng-Quân Võ-Tất-Thắng dò biết quân Mộc-Thạnh đã tới gần, liền cho Tham-Tướng Dương-Sinh đem quân phục ở phía tả cửa quan. Tả-Làm-Trung Giám-Quản Lưu-Cơ phục ở phía hữu cửa quan. Ông ta tự đem quân phục ở dưới. Cho mở rộng cửa quan để nhử cho quân giặc vào (A).

Mộc-Thạnh tới thấy cửa quan mở rộng (B) sinh nghi, cho người đi dò xem tình-hình. Người đi dò về báo : trong cửa quan chỉ có vài nhà dân lơ-thơ, hỏi thời họ nói các tướng-sĩ giữ cửa quan nghe đại-binh đến đều bỏ chạy hết (C).

Mộc-Thạnh nói : Bọn người man này thường hay dối-trá không thể tin được, nhưng quân ta đã tới chốn này không lẽ ngồi yên. Tức thì xua quân tiến lên (D), Mộc-Thạnh đi đầu, Đò-Đốc Cao-Sĩ-Văn đi sau tiến vào cửa quan (Đ) chưa được

Lời phê của tác giả

(A) Trương-Phụ tới Ai-Lưu-Quan thời cửa Quan đóng, Mộc-Thạnh tới Hoa-Manh-Quan thời cửa quan lại mở, trước sau đối nghịch,

(B) Thiên-hạ thái-bình, cửa ngoài không đóng.

(C) Cũng là mưu-kế.

(D) Cho vào trúng kế rồi

(Đ) Tướng-quân vào giếng rồi.

một dặm, nghe một tiếng pháo nổ, bèn tả Dương-Sinh xốc tới, bèn hữu Lưu-Cơ xốc tới (E). Trước mặt có Đại-Tướng Võ-Tất-Khắc tay cầm cây giáo phương-thiên, cưỡi ngựa hoa-lưu ra lệnh cho hai bên nhất tề bắn vào, Mộc-Thanh bị mắc vào giữa hạch-tâm. Cao-Sĩ-Văn cầm dao chống đánh lại bị Dương-Sinh bắn trúng một phát ở bụng nghiêng mình té ngựa mà chết (G). Đánh nhau một thời, Bắc-binh bị giết thất diên bát đảo chết ngổn-ngang đầy đồng.

Khi hai bên còn hăng đánh thời đường sau có Bắc Tướng Trần-Úc, Trần-Duyệt đem sinh-quân tới đánh lui bọn Dương-Sinh và Lưu-Cơ phá vòng vây, cứu thoát Mộc-Thanh (H). Thừa thế hợp quân lại đánh mạnh thêm, giáo đâm như cỏ bòng bay trên bãi cát, tên phát như mưa cam trút xuống đất. Tất-Khắc một mình không đương nổi tìm đường chạy thoát. (K).

Mộc-Thanh đem quân vào chiếm Hoa-Manh-Quan, Tất-Khắc thu-thập tàn-quân chạy về Diêu-Thành qua sông rút lui.

Mộc-Thanh khi vào quan cho đốt cháy hết nhà của nhân-dân ở trọng quan (O). Xua quân tiến gấp phải con sông lớn làm cản-trở không có thuyền qua (P) phải trú quân lại bờ phía sông Diêu-Giang. Thanh ra lệnh đóng thuyền qua sông B ch-Hạc để gặp Trương-Phụ.

Lời phê của tác giả

(E) Ải-Lưu thời Trương-Phụ phục quân, Hoa-Manh thời Tất-Khắc phục quân, một qua một lại tức là đáp lễ.

(G) Trả lại lễ của Duy-Hiếu ở Lưu-Ải-Quan.

(H) Đã thua mà lại được.

(K) Đã được mà lại không được sao gọi là tất khắc.

(O) Lời-thề của Thanh-Tổ chỉ nói không thôi.

(P) Tất-Khắc đã qua rồi.

(Q) Lời thề của Thanh-Tổ chỉ nói không,

Trương-Phụ tới huyện Tân-Phước dò biết nhà Hồ có Đông-Đò và Tây-Đò rất kiên-cố hiểm-trở, lại có các sông Tuyên-Giang, Diêu-Giang, Đà-Giang, Lương-Giang mực nước sông rất sâu, sóng gió nhiều. Phía nam-ngạn dọc theo bờ sông lập thành trại bằng dài hơn chín trăm dặm, bắt hết dân phu các quận về phía nam bờ sông canh giữ, xưng là hai trăm vạn quân.

Về phía nam bờ sông Phú-Lượng cho đóng cọc dày khít, lấy hết các thuyền bè trong nước bày ở trong cọc.

Các giang-hải khi nước cạn thời đem voi bày thành trận ở trong bằng trại để giữ. Quân địch tới bị sông cản không tiến được. Ở thành Đa-Bang có cát bằng phẳng trú quân được, thời đắp thêm thổ thành rất cao, dưới thành đào hào, trong hào đóng chông tre dày khít, ngoài hào lại đào thêm khảm-tri rất là hiểm ác.

Phụ thấy quang cảnh này tự dời dinh về Xương-Giang-Thị thuộc Tam-Đái-Châu, ngày đêm cho đóng nhiều thuyền để mưu đồ tiến quân.

Bỗng có người về báo : Thái-Thủ Gia-Lâm-Giang Trịnh-Hiền dẫn quân tới đánh dữ lắm, Phụ cho Chu-Vinh đem quân chống đánh.

Trịnh-Hiền thấy Quan Âm đều đã bị mất chính đồn binh-mã mưu lo khôi-phục, nhân có Bắc-tướng là Hậu-Quân Hiệu-Ủy Ngụy-Văn-Đồng thừa thắng đi cướp bóc nhân-dân. Khi đến địa-giới sông Gia-Lâm Trịnh-Hiền đem quân đánh giết được Văn-Đồng ở giang đầu. Nhân thế truy đánh hậu-bộ của Trương Phụ. Đi đến Giang-Bắc thời gặp Chu-Vinh, hai bên không đối-

thoại gì, xua quân đánh nhau rất hăng. tiếng reo hò vang dội khắp nơi, chỉ độ chốc lát thời hậu-quân Trịnh-Hiền chạy tán-loạn, Hiền quay ngựa lại định chỉ không được. Vì Chu-Vinh có cho một đạo quân đánh hậu đạo quân của Trịnh-Hiền, hai mặt giáp đánh, Trịnh-Hiền lùi ngựa bị Chu-Vinh đâm chết. Đại-quân của Hiền bị thua lớn bỏ chạy. Chu-Vinh đem quân về Xương-Giang.

Mộc-Thạnh đem quân qua sông tới hội với Trương-Phụ, Hoàng-Phúc cũng tới, Phụ mời hai người vào trướng đề thương nghị.

Phụ nói : Bây giờ giặc thì hiểm, không chịu ra đánh với quân ta, muốn để cho quân ta trì hoãn lâu ngày sinh lòng chán-nản, các ông nghĩ nên thế nào ?

Thượng-Thư Lưu-Tuần nói : Theo binh-pháp lấy một địch với trăm không gì hơn là kiêu, ta muốn đánh gấp thế là khó nay nên dùng kế phản-gián để chúng nó tự đánh nhau, ta sẽ nhân cơ-hội lợi-dụng mới là thánh-toán.

Phụ nói : Làm sao dùng được kế phản-gián ?

Hoàng-Phúc nói : Khi ta ra cửa quan đem xem thiên-văn thấy càn-tượng có cát-tinh tụ về phương tây-bắc, lại có sao Thái-Bạch đóng ở phạm sao Ngưu, Nữ, theo đó mà đoán thời nước Nam sẽ có anh-tài đem quân giết giặc, nhưng chưa biết là người nào, hay nên cho người tìm kiếm mời họ-hợp với mình kết làm tâm-phúc, nhiên-hậu dùng kế phản-gián mới thành được.

Nói chưa dứt lời, có môn-lại vào báo : Có người tự xưng là Lê-Sứ tay cầm tín-thư xin được cùng gặp.

Chính là :

Nguyên âm

方 患 賊 徒 難 興 戰
恰 逢 才 將 出 扶 征

Phiên âm

*Phương hoạn tặc đồ nạn dự chiến.
Cáp phùng tài tướng xuất phù chinh.*

Dịch nghĩa :

*Còn lo bọn giặc không phương đánh.
Vừa có tướng tài tới giúp thêm*



HỒI THỨ MƯỜI

[50] *Anh em họ Lê đem quân đánh giặc.
Tướng-tá nhà Minh sai sứ cầu hiền.*

Lê-Lợi và Lê-Thiện sau khi từ chối lời mời của họ Hồ, ngày lo giảng đọc sách vở, đêm lo luyện-tập thao-lược, các hiền-sĩ bốn phương nghe tiếng đều về hợp-tác.

Một hôm có một huyện-linh về báo cho biết nhà vua sắp tới. Lê-Lợi hỏi : Nhà vua có bức ta không ?

Thiện nói : Bức mà không ra họ sẽ không dung ta, tốt hơn ta đem tất cả gia-quyến trốn vào rừng, sẽ thương-nghị sau.

Lợi nói : Chính hợp với ý ta. Liền đem tất cả gia-quyết vợ con vào rừng ở. Người sau có thơ khen rằng :

Nguyên Âm

淵	澤	龍	潛	幾	度	秋
羞	將	清	節	屈	強	胡
三	年	一	自	經	營	從
不	覺	南	邦	有	汶	無

Phiên âm

*Uyên trạch long tiềm (1) kỷ độ thu.
Tu tương thanh tiết khuất cường hồ.
Tam niên nhất tự kinh dinh hậu
Bất giác Nam-Bang hữu Văn vô (2).*

Chú Thích :

- (1) **Tiềm Long** : Tiềm Long là con rồng còn ở chìm dưới nước vì như một thánh-nhân còn ở hạ vị chưa hiền đạt, chữ trong Kinh Dịch : «Tiềm long vật dụng».
- (2) **Văn** : Văn là sông Văn: Ông Khổng-Tử có nói . Nếu như có ai lại hỏi ta nữa thì ta sẽ tránh vào sông Văn. sông Văn trong bài này có ý nói tránh không ra làm quan.

Dịch nghĩa :

Rồng thiêng ần nắp đã bao thu.

Danh tiết không thêm khuất giặc Hồ.

Từ thuở ba năm tu sửa lại.

Nào hay sống Ván ở nơi đây.

Quý-Ly sau khi ở Đông-Đô về nghe lời dặn của Hán-Thương sức cho quận huyện báo trước, rồi đến dừng chân ở ngoài núi cho sứ-giả vào triệu anh em họ Lê, sứ-giả đến nhà không thấy có một người nào ở nhà, hỏi các thổ-nhân đều nói : Lê-Lợi bỏ nhà đi đã lâu rồi, sứ-giả về trình lại.

Quý-Ly nói : Trẫm biết tên thôn-phu này có danh không thực, dám làm cho Trẫm phải khuất giá thân tới (A), tội đáng chém cả họ, tức thời hạ chiếu cho các quận huyện truy bắt giải nạp.

Từ khi Quý-Ly về Đông-Đô thời Lê-Lợi trốn vào ở trong rừng được một, hai tháng. Thiện cho người dò biết tin tức Bắc Bình, anh em hội lại bàn bạc.

Thiện nói : Bây giờ Minh-triều cử đại-binh tới hỏi tội họ Hồ, các cửa quan đều bị mất, chỉ có thành Đa-Bang còn cứ hiểm chống giữ muốn đánh không được. Quân Minh phải tạm đóng ở vùng Lâm-Thao, Tam-Đái, chúng ta nên đem quân hợp sức để đánh diệt họ Hồ, lập con cháu nhà Trần lên làm vua, phủ trị bốn phương để cứu nhân-dân khỏi chỗ lầm-than. Nếu không thời ở ngoài quân Bắc cướp bóc, ở trong tướng Hồ tàn phá, các lê-thứ sẽ lâm vào cảnh cá thối. Vả Quý-Ly tìm cách bắt giết chúng ta rất gấp, chúng ta không lo trước thời có khác gì ngồi ở góc núi đợi cho hồ tới ăn thịt.

Lợi nói : Chiêu binh mã thời dễ, nhưng liên-lạc với tướng Minh thời khó, làm sao cho thành sự được ?

Lời phê của tác-giả :

(A) Ai bảo khuất giá.

Thiện nói : Anh chớ có lo, đệ đã có mưu kế rồi (B).

[52] Lợi nghe lời Thiện treo bảng chiêu-mộ quân lính, khi ấy thiên-hạ đều chán-nản chánh-sách độc dữ của họ Hồ, chưa đầy ba ngày mà người tới theo đã được tám ngàn, người giàu thời giúp của, người mạnh thời giúp sức. Các tướng suy-tôn Lê-Lợi làm Thượng-Tướng, Lê-Thiện làm Quân-Sư, còn nữa đều được phân định tước-vị

Sắp đặt xong chia quân thành hai đạo : một đạo do Lê-Thiện sử-dụng, một đạo do Lê-Lợi điều-khiển. lại lựa một tướng đem năm trăm quân bảo-hộ các người già trẻ trong gia-quyển qua ký ngụ ở đất Lao-Qua.

Lê-Thiện bảo Lê-Lợi : Nay anh đem quân tới đóng trong rừng Lương-Mỹ, vì xứ này hiểm cố đóng quân rất thuận lợi, còn em sẽ đem quân ra đóng tại Tận-Viên-Sơn, nếu có tin-tức gì liên-lạc cho dễ.

Lợi cho là phải, sau khi bàn định xong, hai người đem hai đạo quân đăng trình.

Lê-Thiện tới núi Tận-Viên xem địa-thế đóng quân, đồn trú xong thời viết một bức thư mật cho một người làm sứ-giả qua Tam-Đái đưa Trương-Phụ. Sứ- giả đến Tam-Đái đứng ngoài cửa quan chờ, lại-mòn vào báo với Trương-Phụ, Trương-Phụ gọi sứ-giả vào, sau khi vào sứ-giả đem bức thư trình cho Trương-Phụ xem.

Trương-Phụ mở thư xem đi xem lại càng sinh nghi ngờ.

Hoàng-Phúc nói : Như vậy là ta kiếm được người hiền, trời đã giúp ta rồi.

Phụ còn không tin đòi thử-quan vào hỏi.

Lời phê của tác-giả :

(B) Không biết kế gì.

Lê-Thiện ở nước mây, người như thế nào, với Hán-Thương có ân lộc gì không ?

Thổ-quan nói : Người này văn-học thâm-bác, tài trí có đủ, cha con đều có tiếng ai ai cũng biết. Họ Hồ đã hai, ba lần tới mời mà ông ta không chịu theo, còn nhờ tước lộc gì. Hiện có vợ ở châu này là con gái ông Lý-Tự-Thành cố Thái-Giám nhà Trần, qua lại luôn luôn, tôi biết rất nhiều, Tướng-Quân nếu không tin, xin đòi Trần cố-quan tới hỏi đầu đuôi sẽ rõ.

Trương-Phụ nghe nói, liền ra lệnh đem lễ-vật vàng, lụa, dè, rượu sai sứ lấy ngựa từ tới nhà mời Trần cố-quan Lý-Tự-Thành.

Lý-Tự-Thành được mời liền đi. (c)

Phụ đem đại tiểu tướng tá ra đường đón mời vào trong trướng, tiếp lễ tân chủ, đặt tiệc thiết-đãi.

Phụ nói : Tôi thừa mệnh vua tới đánh bọn loạn-thần, nay bị bọn giặc y theo bờ sông giữ hiểm, đánh không thể được, nên còn dừng chân tại đây, nghe tiếng đại-nhân xin mời tới để bầm mệnh, nay được đại-nhân không từ mệt nhọc, uổng giá thân tới cùng tôi, tôi được thỏa lòng trông mong, rất là cảm tạ (D).

Thái-Giám nói : Lão-phu này sức hèn tài mọn, trí-thức thô-thiển, phiên Đại-Thần khuất mình gọi tới, tôi được dịp báo-yết tôn nhan, để thỏa dạ bình-sinh, thật là may mắn cho tôi (Đ).

Phụ nói : Tôi nghe Đại-nhân có người rề-có thiên-tài mẫn-tiếp, bầm tính thông-minh, tấm lòng như tùng bá (3) tiết tháo

Chú-thích :

- (3) **Tùng Bá :** Tùng lá cây tùng. Bá là cây bá, loại cây này đến mùa đông không vàng úa vì khí lạnh, ví như người có tiết tháo vững bền không hề thay đổi.

Lời phê của tác-giả

- (C) Hồ mời Lê thời không tới, Trương mời Lý thời Lý lại đi một thời vì tàn bạo của nguy-chúa, một thời cảm đức cố quốc trước sau đổi noau.
(D) Giả từ bi, gian xảo quá.
(Đ) Thạo thật, gặp quỷ quái,

như kim thạch (4) thật là một giai-tuyển ở đông-sàng (5) (E).

Thái-Giám ngạc-nhiên hỏi : Vì sao Ngài biết được ? (G)

Phụ nói : Cây lan (6) sinh ở u-cốc (7), không có ý cho hương bày mà mùi hương vẫn xa bay ngọt ngào. Vầng trăng mọc ở thương-hải, không muốn cho lộ sắc đẹp mà sắc đẹp vẫn chói-lọi khắp nơi. Cần gì phải đem gương đối chiếu, ra gió đứng trông mới biết được (H).

Thái-Giám nghe lời nói có ý bức ép bèn nói thác rằng : Rê tôi chỉ phụ hư-danh thời, ngày thường thị có tài-năng, đem việc kinh-luân tế-thế tự kỳ mà không liêu minh với nước, để trên hết trung với vua, dưới ra ơn cho dân, chỉ sợ khi đắc thời như rồng bay lên trời, khi thất thế như cá chìm dưới nước. Như vậy bằng lương đông sái, kim hàn quyết ly (8), có chắc gì được.

Trương-Phụ thấy Thái-Giám còn nghi-hoặc cho nên thác từ nói cho qua (O), bèn đem thư của Thiện cho Thái-Giám xem.

Chú Thích

- (4) Kim thạch : Kim, thạch đều là loại khoáng-chất rất kiên triah vì như con người có can-trường vững bền không lay chuyển được.
- (5) Đông sàng : Đông-sàng là chỗ kén rề.
- (6) Lan : Loại cỏ có hoa rất thơm vì như người có nét tốt.
- (7) U Cốc : U là tối, cốc là cái hang, u-cốc là cái hang tối.
- (8) Bằng lương đông sái, kim hàn quyết ly : Chữ này nghi là người sao chép lại sai và sót đi một vài chữ. nên không biết tác-giả dùng ở điển-tích nào.

Lời phê của tác giả

(E) Khéo xảo nịnh.

(G) Biết lâu rồi,

(H) Lời nói không phá được.

(O) Phụ nghi Thiện, Thái-Giám cũng nghi Phụ.

Phụ lại nói khích rằng: Nhà Trần mất ngôi, giặc Hồ chuyên quyền, ngược đất nghịch trời, nhân-dân lầm than, nước xóm giềng còn đem quân hỏi tội, người cựu-thần sao không phấn chí đề phục thù. Tòì nay vâng mệnh đem quân tới chốn này đề giết bọn hung tàn, lập con cháu nhà Trần, trấn an Nam-quốc. Đại-nhân đã nhờ ơn sâu của tiên-triều, không lẽ ngồi yên đề xem Thần-châu trong cơn chìm nổi sao?

Thái-Giám nghe nói quá xúc-động nổi giận (P1) liền nói: Lão-phu này giận không ăn sống được thịt cha con Quý-Lý xin cử tiện-tế giúp Tướng-Quân, nếu được tướng-quân tin dùng thời đầu giặc Hồ sẽ được đem về đề dưới cờ Tướng-Quân trong nay mai. Nói xong từ-biệt, Phụ cùng các quan-liều lớn nhỏ đưa Thái-Giám đến cửa quân, cầm tay Thái-Giám dặn rằng:

Thái-Giám nên sớm bảo hiền-tế về giúp, trừ tính mưu kế, không nên đề trì hoãn ngày tháng.

Thái-Giám nhận lời từ-biệt.

Chính là:

不勞使命臨軒聘
易得賢人助戰功

Phiên âm

Bất lao sứ-mệnh lâm hiêm sính.

Dị Đắc hiền-nhân trợ chiến công.

Dịch nghĩa

Không phiền sứ-mạng qua nhà rước.

Cũng được hiền-nhân giúp chiến-công.

Chưa biết cáo-biệt thế nào, xin xem bài sau phân giải.

Lời phê của tác giả

(P1) Nhịn không được,

HỒI THỨ MƯỜI MỘT

[54] *Lê-Thiện cho người làm kế phản-gián.*

Thái-Giám sai tớ đem thư khuyên giải.

Thái-Giám cáo về, Trương-Phụ đưa tới ngoài cửa quân, cầm tay từ biệt. Về trước viết thư giao cho sứ-giả đem về.

Sứ-giả về tới núi Tạn-Viên vào trước ứng hậu.

Thiện hỏi : Bắc-bình định như thế nào ?

Sứ-giả nói : Tôi đem thư cho Trương-Phụ xem, còn ngần ngại chưa quyết-định. Trước thời kêu Thỗ-quan hỏi, sau lại mời Thái-Giám tới không biết thương-nghị việc gì.

Thiện có ý sợ hỏi : Nhạc-phụ ta cũng tới hay sao ?

Sứ-giả nói : Có tới.

Thiện nói : Ta với chúng nó, Nam Bắc cách nhau, ngôn-ngữ cũng khác, sao không nghị được, nhưng đã có Thái-Giám ở đó thời công việc sẽ xong hết.

Thiện liền mở thư xem rồi nói : Trương Tương-Quân đã biết ta rồi (A).

Thiện kêu Quân-Trung Tùng-Quân Phạm-Đán bảo rằng : Nhà ngươi lựa ba mươi người cho mạnh-mẽ, liệu thế [55] tới

Lời phê của tác giả

(A) Không biết thư nói gì, có thể nhờ cho người làm nội-ứng, vì tác-giả không chép rõ.

thành Đa-Bang xin theo tướng Hồ, rồi nhân cơ-hội dò xét hư thực mật-báo về cho ta, để ta đặt kế đối-phó cho thích-hợp.

Đán vàng mệnh đem ba mươi người vào rừng làm củi, mang tới thành Đa-Bang bán, ngày nào cũng đi bán như vậy, nên quân Hồ quen mặt, có khi vào giúp việc bếp núc, có khi xin đi gánh nước giùm. Có ngày thời trọ ở ngoài quán, có ngày vào ngủ trong quân. Quân Hồ quen thường không nghi-ngờ gì.

Có một hôm nhân có ông Cao-Vệ-Ủy được lệnh tới dinh đề an ủi quân-sĩ, thấy Phạm-Đán hỏi rằng :

Các người ở đầu tôi (B) mập mạnh như vậy sao không phần chi lập công, lại chịu khổ thế này.

Phạm-Đán nói : Chúng tôi người ở Tây-Lan, Sơn-Vy, bị Bắc-khẩu tới cướp bóc nhà cửa, giết hại dân chúng, muốn khởi-nghĩa để báo thù, nhưng không có người xướng suất cho, nên phải qua sông đi trốn, hôm sớm kiếm củi đi bán để nuôi thân tàn.

Ta về bàn với Nguyên-Soái cho chúng mày vào quân-ngũ để đánh giặc lập công có chịu không ? (C)

Đán nói : Chúng tôi với Bắc-tặc thù không đội trời chung, nếu Tướng-Quân dung-nạp cho thời cũng như chết sống mà xuong thịt vậy.

Vệ-Ủy về trưởng đem việc nói với Dân-Hiến. Dân-Hiến cho đòi vào. Bọn Đán vào hiên - môn bái yết. Dân - Hiến thấy các người này đều có thân hình mập mập, sức lực mạnh-mẽ rất thích, hỏi rằng :

Lời phê của tác giả

(B) Chúng tôi là tay sai của ông Thiện vào làm nội-ứng.

(C) Sao lại không chịu.

Các người có biết bắn không ?

Đán nói : Chúng tôi nhà ở gần rừng núi, chuyên làm nghề săn bắn, lẽ nào lại không biết bắn.

Hiển ra lệnh cho quân thiện-xạ đem cung tên tới bảo các người này bắn thử cho xem.

Ba mươi người đều mang cung tên đến võ-trường bắn thử, nhắm bắn trăm phát trăm trúng.

Dàn-Hiến mừng nói rằng : Ta được những tay thiện-xạ này Bắc-binh nhất định thua (D). Tức nhật cấp cho các người này làm Thần-Xạ-Quân, ngày thời cho đi theo, đêm thời cho đi tuần kiểm (Đ).

Phạm-Đán được Dàn-Hiến thâu-dụng liền mật cho người về báo tin. Người báo tin về Tạn-Viên-Sơn gặp Thiện.

Thiện hỏi : Các người đã làm được việc gì rồi. Người ấy đem sự việc đầu đuôi nói hết cho Thiện nghe.

Thiện mừng nói : Người qua dặn Phạm-Đán phải bấm lòng giữ việc này cho rất kín đáo, nếu tiết-lộ ra thời kẻ của ta hỏng hết (G) đến tháng mười hai Mậu-Ngo ta sẽ có lệnh chỉ giáo.

Người đưa tin vâng lệnh lui ra.

Khi người đưa tin đi ra thời quân-sĩ trời gia-đồng của Lý-Nhạc-Ông giải tới. Thiện thấy chạy ra, đuổi quân-sĩ lui, tự tay mở trời rồi hỏi :

Lời phê của tác giả

(D) Quân Hồ thua rồi.

(Đ) Trúng kế rồi.

(E) Hiển được Đán mừng, Thiện cũng mừng Đán.

(G) Đán cũng chết nữa.

Mày ở đầu tới lại bị quân ta bắt trời ?

[57] Gia-Đồng nói : Lý-Đại-Nhân qua Bắc-quân về, nghe nói ở đây đã khởi quân đánh giặc, vừa mừng, vừa lo, nên hội gia-tộc lại nói rằng :

Rề ta nếu đồng mưu với Quý-Ly, thế nào cũng thất bại, nhưng theo Minh thời tướng Minh nhiều tham giáo chưa chắc đã chịu lập con cháu nhà Trần, hay lại chiếm cứ luôn, như vậy thời công khuông-phù của rề ta sẽ thành cái bánh vẽ, cho nên viết thư này bảo tôi dân vào trong thit giả làm người kiếm củi qua sông đi về phía Nam, không ngờ tới Cầm-Đái-Sơn thời đi lầm đường vào núi, bị hai, ba người tráng-sĩ bắt đem về toan chém, tôi không biết binh-sĩ này thuộc về bên nào, nên chỉ lạy lục xin tha tánh mạng, cho nên họ đem về Quân-Sư phân xử.

Thiện cười hỏi : Thư ở đâu rồi, gia-đồng lấy ở thit đem ra trình, Thiện mở ra xem.

Thư rằng :

Cố Trần-Thái-Giám Lý-Tử-Thành kính gửi Lê-Hiền-Tế Túc-Hạ :

Rạng nghĩa lớn để bình tàn là tổ-chí của kẻ trượng-phu, lấy chí-nhân mà đánh giặc là túc-tâm của người quân-tử. Thượng-quốc đem quân qua đánh, làm sáng tỏ cái lẽ điều dân phạt tội. Ta từ quân trung bàn luận, thấy thật có cái danh hưng diệt kẻ tuyệt. Tuy rằng đánh được Mạng (1) để cứu Lưu (2),

Chú thích :

- (1) Mạng : Mạng là tên của quyền-thần nhà Hán tức là Vương-Mạng cướp ngôi nhà Hán.
- (2) Lưu : Tức là nhà Hán, Ông Hán-Cao-Tổ họ Lưu cho nên sau này gọi nhà Hán là Lưu-Hán.

nhưng lại sợ được Lụng (3) lại quên Thục (4). Sự khôn định trước, biến khó lường xa. Mây là người tuần-kiên biết thời, hành chỉ tuân theo gương trước, kẻ anh hùng xử thế, kinh dinh phải bói truân (5) lời. Bây giờ hợp sức để giết thù là ý muốn của ta, nhưng uổng mình để thờ chúa do sự lựa chọn của nhà người. Thư không thể nói hết.

Thiện xem thư xong nói rằng : Thái-ông ta là người lão-thành, lo nghĩ gì cũng không bỏ sót xa gần (P).

Thiện bảo gia-động : Mây về nói với Đại-Nhàn chớ có lo ngại gì, mọi công việc tôi tự căng-đang đủ, gia-động vàng mệnh đi (Q).

Gia-động ra đi thời ngoài cửa có người vào báo : Lê-Thượng-Tướng có đưa công-văn tới còn chờ ở ngoài chưa dám vào.

Thiện bảo cho vào để ta hỏi.

Chính là :

外 戚 雲 傳 鴻 信 去
內 親 風 送 鴈 書 來

Phiên âm

*Ngoại thích vân truyền hồng tín khứ
Nội thân phong tống nhạn thư lai.*

Dịch nghĩa

*Tin hồng ngoại-thích vừa ra khỏi.
Thư nhạn thân-huynh lại tới liền.*

Chưa biết công-văn thế nào xin xem bài sau phân giải.

Lời phê của tác giả

(P) Sách nói : gọi cha vợ là cha, cha là tiên-chỉ trong nhà rất đáng.

(Q) Không biết có tổn phí gì không.

Chú Thích :

(3) Lụng : Lụng là đồng bằng.

(4) Thục : Thục là núi cao. Câu «Đắc lụng vọng thục» là nói lòng tham của người không bờ bến, được đồng bằng lại muốn được cả núi cao

(5) Truân lời : Truân lời là một quẻ trong 64 quẻ của Kinh Dịch.

HỒI THỨ MƯỜI HAI

[59] *Lê-Tướng-Quân tìm em định kế.
Phạm-Tòng-Sự đem quân hỏi tội.*

Tướng-Quân Lê-Lợi sau khi đem quân ra đất Mỹ-Lương, chia đồn, đặt trại, chiêu hiền, nạp sĩ, những bậc nhân-tài tránh loạn Quý-Ly, vào ẩn sơn-lâm, nghe tiếng Lê-Lợi, tới theo rất nhiều. Lợi lập thành đội ngũ, ngày thời luyện võ-nghệ, đêm thời giảng binh-thư.

Khi ấy có con cháu nhà Trần là Giản-Định, Quý-Khoảng tới hội (A). Lê-Lợi vui vẻ tỏ ý muốn lập con cháu nhà Trần. Bèn hội các tướng-sĩ để bàn định.

Lợi nói : Bây giờ giặc Hồ thời xương cường mà quân Bắc lại tung-hoành, quân ta đóng ở đây, tả hữu cũng phải theo một bèn, các người xem nên theo bèn nào tiện hơn ?

Phạm-Liệu nói : Lấy thế mà bàn, Hồ-Thị nay đóng giữ chỗ hiểm-yếu, không ra đánh với quân Bắc, chờ cho quân Bắc mệt-mỏi, mới đem quân ra đánh, thế nào quân Minh cũng thua, theo tôi thời hợp lực với Hồ đánh Minh là tiện hơn (B).

Phan-Liệu nói : Lấy sự việc mà xem thời triều Minh sai tướng qua đánh người có tội để yên dân, vớt kẻ đắm đuối, giúp

Lời phê của tác-giả

(A) Nhân việc này ngày sau trung-hưng.

(B) Cũng là một thuyết, không biết tiện về việc gì.

người suy nhược tức là thuận đạo. Theo tôi nên hiệp với Minh để đánh Hồ cho tiện (C).

Lợi thấy các người bàn-luận đều mỗi người mỗi ý không hợp nhau, liền ra lệnh các tướng canh giữ đồn lũy, tự tay viết công-văn báo trước cho Quân-sự đồn Tản-Viên biết trước sẽ qua bàn định kế-hoạch.

Thiện nhận được công-văn ra lệnh quân-sĩ bày đặt yến tiệc, đem các tướng ra đường đón. Đợi một chốc thấy Lê-Lợi đem hai ba tiểu tốt cỡi đơn kỵ tới. Thiện vái chào mời vào trướng nghỉ, vào trướng ngồi yên thời cho đem rượu thiết-dãi.

Lợi nói : Ta từ khi từ biệt bốn em ra đóng tại đất Lương-Mỹ, thồ-hào về với ta càng ngày càng nhiều, có người khuyên ta cùng Hồ đánh Minh, có người khuyên ta cùng Minh đánh Hồ, phân vân không nhất định, cho nên lại đây cùng em bàn tính để quyết-định.

Thiện hỏi : Ý anh như thế nào ?

Lợi nói: Theo ý ta trước diệt giặc Hồ, thứ đánh quân Bắc, sau hết nhân đạo quân đặc thắng, đuổi quân Minh, thẳng tiến quét sạch Trung-Nguyên, bắt cha con vua tôi nhà Minh về (D), Tôn-lập vua Trần, nhất-thống thiên-hạ, truyền hịch cho các nước [61] hầu, phải đặt vua, dựng nước, kê ruộng, ban tước, chia đất cho càn, định lộc cho xứng, hiền-dương người trung, được lòng người lương, để cho kẻ lại được xứng chức, người dân được yên nghiệp, thực là một khoái cử (Đ).

Lời phê của tác giả

- (C) Trước nói thế, này nói sự cũng là một kế nhưng không biết rõ tiện về việc gì.
- (D) Nói hoác-lác quá.
- (Đ) Có chí về cấp thượng thời làm được cấp trung, tuy là một trường đại-ngôn, nhưng không mất khí-tượng đế-vương.

Thiện lắc đầu nói : Chi anh thời lớn thật nhưng không khỏi có chỗ sai lầm. Vì đánh người thời mình đánh người trước, chứ không để người đánh mình trước. Nước ta quân tướng không có mấy, nước nhỏ dân nghèo, nếu đem một vài nghìn quân ô-hợp, đánh với một nước có trăm vạn hùng-binh có khác gì lấy quả trứng chim đấu với núi Thái-Sơn. Người xưa có nói : Sơn-hà nước Nam thời vua nước Nam ở, rành - rành đã có định sẵn ở Thiên - thư, không phải là một hư - ngữ. Không gì bằng cùng nhà Minh hợp sức đánh giết bọn loạn-thần để cho sơn - hà nước Nam về lại với cựu chủ. Sau rồi anh em ta lui về điền viên, lạc nghiệp an cư, quân Minh dầu có lòng còm ngó, cũng phải sợ danh-nghĩa (E).

Lợi ngâm-nghĩ lâu rồi nói : Em nói rất đúng, nhưng đã cùng Bắc tướng thông-muru chưa ?

Thiện nói : Anh không phải lo, anh cứ về chỉnh-đốn binh-mã, chờ ngày nào tiền-đệ đem phù-ấn nhà Hồ về, thời về Đông-Đô giữ thành.

Lợi nói : Làm sao lấy được ấn phù.

[62] Thiện ghé gần tai nói nhỏ thế này thế nọ (G).

Lợi biết ý từ-giả ra về.

Thiện kêu Hà-Lôi bảo : Ngươi mặt lên qua trại quân Minh dò xét tin-tức thế nào, về báo tin gấp cho ta biết.

Lôi vàng lệnh ra đi.

Lời phê của tác giả

(E) Nếu muốn lập Trần, thời lui về điền dã chưa hẳn đã phải, còn nhiều việc khác.

(G) Làm sao lấy được ấn-phù, làm cho người ta nghi-ngờ không hiểu.

Trương-Phụ nhận được phúc-thư của Lê-Thiện rất mừng cho là trời có ý giúp mình.

Truyền lệnh cho ba quân rằng : Lê Quân-Sur có thư tin cho ta (H) phải cho tướng-sĩ may chiếu làm bao trong đựng cỏ khô để lấp hào, lên thành thời dùng thang mây, qua sông thời dùng bè nổi, thấy có pháo thăng-thiên thời vượt qua sông mà tới, nghe tiếng còi đồng thời trèo thành mà lên, hễ thấy có người mặc áo có may chữ «Nghĩa», ở cổ vấn da chuối tức là quân ta, chớ có giết can. Ba quân đều phải y kế đó thi-hành. Trong quân được lệnh đều chuẩn-bị lo lắng.

Phụ lại hẹn với Mộc-Thạnh cho bọn Trần-Úc đồn quân từ hạ-lưu sông Lâm-Thao đến Bạch-Hạc. Lại cho bọn Lý-Màn đóng từ Gia-Lâm tới Tam-Đái, đặt trạm liên-lạc, hàng-ngũ chinh-tề, khí-giới tinh-nhuệ, soạn sửa hoàn-bị để tấn-công.

Hà-Lôi dò biết công việc lên về. Khi đi đến núi thời thấy Phạm-Đán còn sẵn bắn ở núi. Lôi kêu hỏi : [63] Có phải là Phạm-Tùng-Sự không ? Đán nghe kêu trông lại thấy Hà-Lôi. Đán liền mang cung chạy lại.

Đán hỏi : Ông đi việc gì ?

Lôi nói : Ta vâng lệnh Quân-Sur qua thám-thình tin-tức Bắc-binh, ngày nay xong việc trở về.

Đán nói : Bọn Hồ bảo ta đi sẵn-đề kiểm đồ nhắm rọu. Ta may sẵn được một hảo vật (K), nhà ngươi cùng ta đồng về dâng Quân-Sur.

Lôi nói : Được lắm !

Lời phê của tác giả

(H) Thư này tại hồi thứ 10 đến nay mới hiểu.

(K) Không biết vật gì là hảo.

Hai người cùng đi về tòi đại đồn vào dinh bài-yết.

Lời đem tình-hình Bắc-binh trình-bày đầu đuôi cho Thiện nghe.

Phạm-Đán nói : Dân-Hiến cho tôi vào rừng săn để kiếm thịt làm đồ nhắm, tôi may gặp hai con hồ đen ở bên rừng còn ôm nhau kêu, tôi bắn một phát trúng cả hai con ấy, xin đem hiến nạp.

Thiện cười nói : Hồ tức là Hồ, sắc đen tức là Thương, Hán-Thương chuyển này thế nào cũng hồng, nhà người nên ra sau nhà bắt sống hai con mè và lộc cùng với hai con hồ này đem về nạp cho Dân-Hiến. Bọn nó mừng được đồ nhắm tốt, nhà người nhân cơ-hội xin đặt đại-tửu-diên, cho quân-sĩ ăn uống no say. Khoảng canh ba các quân-sĩ dán chữ «Nghĩa» vào áo vấn da chuối ở cổ, đốt pháo thăng-thiên lên thành chờ, hễ thấy Bắc-binh tới gần bờ thỗi một tiếng còi đồng, dẫn Bắc-binh vào thành (P) rồi vào trướng đoạt lấy binh-phủ tướng ấn, đem về [64] Phong-Châu giao cho con ta, việc này đã có dặn dò trước rồi, chớ có làm sai lầm.

Phạm-Đán vâng lệnh trở về Đa-Bang.

Chính là :

Nguyên âm

外 彈 小 計 教 明 將
內 運 奇 謀 破 漢 兵

Phiên âm

Ngoại đàn tiêu kế giao Minh-tướng.

Nội vận kỳ mưu phá Hán-binh.

Dịch nghĩa

Ngoài đem tiêu kế bày Minh-tướng.

Trong đặt mưu sâu phá Hán-binh.

Lời phê của tác giả

(P) Việc này đúng theo thơ trước đã hẹn với Bắc-binh.

HỒI THỨ MƯỜI BA

Bà Trận-Pháp Thiện đặt năm Đốn.

Bàn Binh-Thư Đán lừa hai Tướng.

Lê-Thiện dẫn dò Phan-Đán xong về trường bói Thái-Ất thấy ba cửa đều đủ năm tướng, bèn truyền cho các tướng đến canh năm phải tề tựu ở hiên-môn để nghe lệnh.

Đến giờ hẹn các tướng đều tới, Thiện vào trong trường lấy ra một hộp mở ra trong đựng toàn hình vẽ sử-tử và hồ (A). Trước tiên gọi người con là Lê-Khâm dặn rằng : Ta với mày bề trong là cha với con, bề ngoài là tướng với quân, nhất thiết không được quen lờn (B). [65] Ta cho mày năm trăm tinh-binh hai viên chiến-tướng ra Viên-Sơn trông sang thành Đa-Bang thấy có hỏa-hiệu thời đem ngựa mang hình sử-tử và hồ tới Phong-Châu xông phá tượng-trận của giặc (C) hết sức đánh phá làm sao cho được toàn-thắng. Rồi kiếm cách gặp Phạm-Đán lấy ấn phù cùng ra phía nam tới huyện Đơn-Phụng hiệp với bá-phụ đánh lấy Đông-Đô, trái lệnh sẽ chém (D).

Lại kêu Tiền-Quân Sùng-Quang dặn rằng : Mày lấy năm trăm tinh-binh qua Bất-Bạt tới Tràng-Sơn, chỗ này dưới núi

Lời phê của tác giả

- (A) Không biết tiên-sinh đã vẽ lúc nào.
- (B) Trước dạy con đề cảnh-giới cho các người khác, mưu-kế của tiên-sinh rất thiết-thực.
- (C) Bắc-Kinh sợ tượng trận tiên-sinh dùng kế phá dí.
- (D) Đây là đồn thứ nhất.

có một tiểu-lâm, chia quân để một nửa đóng trên núi, một nửa phục ở trong tiểu-lâm, hễ thấy giặc tới thời đánh chặn lại chờ cho thoát qua. Nếu trái sẽ phải chịu quân-lệnh (Đ).

Hậu-Quân Trần-Hộ đem ba trăm bộ-binh tới Hạc-Hải mai-phục, ngày mai giờ thân tướng giặc thế nào cũng tới, quân-sĩ đều mỗi một, đem quân tới đánh bắt sông chúng nó không khó-khăn gì (E).

Lại bảo Trung-Tướng Nguyễn-Tế đem ba trăm quân tới Cầm-Đái-Sơn, chỗ này có ba con đường, nay đem gạch, đá, cây cối chặn hai con đường lớn trừ lại một con đường nhỏ, chia quân phục hai bên, thấy có giặc đến thời đánh trống làm hiệu, đem quân chặn, tuy không bắt được hết cũng làm cho chúng nó bị hao tổn quân quá nửa (F).

(66) Giám-quân Đặng-Đôn đem bốn trăm quân thiện-xa tới đồn-trú tại Ngọc-Nhụy-Sơn, chỗ này có hai đường, chèn lấp con đường nhỏ (G) để đường lớn cho giặc tới đem quân tập-hậu, thu-thập khi-giới đem về Cầm-Đái-Sơn để ứng-tiếp Nguyễn-Tế. Xong xuôi về Hạc-Hải tụ hội.

Các tướng đều tuân lệnh ra đi.

Sau khi ra lệnh xong lại vào trường kêu ba, bốn vệ-tốt ghé tai nói nhỏ như vậy... như vậy... Dặn vệ-tốt xong thời vào nghỉ chờ tiếp-âm.

Lời phê của tác giả

(Đ) Đây là đồn thứ hai.

(E) Đây là đồn thứ ba.

(F) Đây là đồn thứ tư.

(G) Trại trước lấp 2 đường lớn để 1 đường nhỏ, trại này lại lấp đường nhỏ để đường lớn, tiên-sinh dùng quân càng thêm càng diệu.

Phạm-Đán đem các con hồ và con nai đã săn bắt được về thành Đa-Bang. Dân-Hiến kêu đem tới gần lấy tay sờ đi sờ lại khen ngợi không ngớt.

Bá-Lạc nói: Con hồ thời có dấu tên, con nai sao lại không có ?

Đán thưa: May quá khi tôi vào núi, thấy một bầy nai đang uống nước ở bên khe, tôi chạy lại bắt được một con. Tôi thiết nghĩ việc này cũng là nhờ uy-linh của Đại-Tướng không thời khó mà bắt được (H).

Hiến đắc ý nói: Tuy vậy nhưng cũng nhờ thần-lực của nhà ngươi.

Lạc nói: Tháng chạp này lòng con hồ là ngon lắm truyền đem ra làm đồ uống rượu (K).

Đán nói: Tôi từ ngày tới hầu Nguyên-Soái đến nay, quân-sĩ chưa được biết hết, tôi muốn mời quân-sĩ về đặt tiệc rượu (67) chia cho sơn-hào này để tôi được nhân tiện làm lễ ra mắt ba quân, không biết ý Chúa-Tướng như thế nào.

Hiến nói: Chính hợp với ý ta.

Hiến liền truyền lệnh cho quân-sĩ uống rượu (L).

Các quân-sĩ được lệnh chạy đông qua tây, mua rượu chuốc men, tiếng nói ồn-ào, vang động trong ngoài.

Lời phê của tác giả

(H) Xảo nịnh

(I) Muốn tráng dương.

(K) Chết đến nơi rồi

(L) Chết đến nơi,

Nghe vậy Tham-Tướng Đoàn-Phát hoảng sợ (M) từ ngoài đi vào nói lớn rằng: Bây giờ hai nước còn đánh nhau, chưa biết hươu về tay ai (N), như vậy mà Nguyễn-Nhung lại không lo xa, chỉ ham chơi-bời, Bắc-Khẩu còn kết bè đóng thuyền, thế nào cũng tới đánh ta, nguy trong chiều sáng này (O). Vả phạm Đán chưa biết người thế nào, Tướng-Quân mới thấy đã tin dùng, biết đâu không phải là bọn người tiếm-loạn Nam-Quốc (P) cùng với giặc thông-muru vào làm nội-ứng (Q). Nếu chúng nó từ trong thiết-phát, bọn giặc ở ngoài tiếp vào đánh thời Tướng-Quân làm sao để chống giữ (R). Theo kế-hoạch hiện nay, nên trước tiên đem bọn Phạm-Đán chém hết, rồi sau cho tướng-sĩ lên thành canh giữ, ngộ hầu được yên-đón, không thời vạ đến bây giờ.

Đán thấy Đoàn-Phát nói trùng kế, giả vờ làm bộ giận dữ nói rằng: Tham-Tướng sao lại không có lượng dung người, vả làm tướng mà không biết thiên-thời, không biết địa-lợi, không biết nhân-hòa [68] là bậc dung-tài. Tướng Minh dùng quân có ba điều bại, sao ngài không biết mà lại ghen ghét người (S).

Dân-Hiến hỏi: Sao lại có ba điều bại?

Đán thưa: Hiện nay chính đương mùa thịnh-dông, khi trời giá lạnh, bọn chúng bạt thiệp núi sông từ phương xa tới, đầm

Lời phê của tác giả

(M) Ta cũng sợ.

(N) Chết tại tay Phạm-Đán.

(O) Nguy tại sáng chứ không đến chiều.

(P) Hồ-Hán-Thương tiếm-loạn.

(Q) Chính vậy, chính vậy, muru của Thiện đã lộ ra.

(R) Khi ấy Tướng-Quân bỏ chạy.

(S) Rất xảo nguy, không nói tự mình, lại nói người khác, sau mới nói qua.

strương pha tuyết, ăn bụi nằm đá, đóng quân đã lâu, lạnh rét thấu thân người, nếu mà hành-quân thời sẽ bị nứt xương mét da, đi không nổi được là một điều bại (T). Binh-pháp nói : Đem quân lấy nước người, trước phải dùng dân, có được lòng dân sau mới làm được việc lớn, chúng nó từ ngày kéo quân tới nước ta đến nay, bạo ngược sinh-linh, sát hại lê-thứ, nhân-dân Bắc-Hà cùng nhau dẫn ông già mang trẻ nhỏ, qua sông chạy về phía Nam, tiếng khóc rên chấn-động trời đất, Tướng-Quân chắc đã thấy rồi. Vả người ta đến cực thời phải phản lại, dân khổ quá phải bỏ đi, việc đến là phải đến, muốn chế lại cũng không được. Cho nên nói rằng : không hòa với dân thì không tiến đánh được, đó là hai điều bại (U). Binh-pháp có nói : Lấy một đánh với trăm không gì bằng hiểm, lấy nghìn đánh với vạn không gì hơn bằng. Lại nói rằng : Người thiện-chiến không theo nước mà đón khách (V). Tướng-quân giữ thành này trước có giang-hà che-chở, sau có núi non yểm-khuất, tuy đất Đồng-Quan của nhà Tần, Kiếm-Các của nước Thục, cũng không hơn được, [69] chúng nó nếu muốn qua, chẳng thêm hai cánh cũng không qua được. Chúng nó không tính lợi hại, thiện tự đem quân qua sông, khi ấy chỉ cho một vài kỵ-binh lên thành (X) tự trên bắn, xuống thời quân Bắc sẽ hóa ra cá Tam-Giang, là ba điều bại (Y). Nhưng cũng không nên bảo giặc Minh không có người, mặc hoặc trong quân có tướng giỏi thấy ta ở phía dật mà chờ đợi cái lao của chúng, lại bị lương-thực không kế tiếp đủ, ba quân ở lâu dễ sinh tật bệnh muốn rút lui nên giả vờ kết bè qua sông, sau tự rút lui, cho nên

Lời phê của tác giả

(T) Đây là thiên-thời.

(U) Nói về nhân-tạ.

(V) Tiên-sinh giỏi binh-pháp.

(X) Không nói mình tự lên thành mà lại nói cho kỵ-binh lên thành, điều quá.

(Y) Nói về địa-lợi.

sách võ-bị có nói : Tiến mà người ta không ngăn được, lui mà người ta không theo được là như vậy (Y1). Tôi vì cô cũng phải tới xin nương tựa, nhờ ơn Tướng-Quân cho toàn-sinh, chỉ muốn giết giặc phục thù để tạ ơn Nguyên-Nhung. Tôi đã dốc hết lòng thành để thờ Chúa, lại bị ghen ghét, tôi xin chết trước mặt Đại-Tướng để dứt lời gièm pha.

Nói xong lấy gươm tự đâm, Hiến liền cướp gươm vút ra ngoài trường (Y2) la lên rằng : Tham-Quân hãy ra, ta được Phạm-Đán cũng như Tể-Hoàn được Dy-Ngô (Y3) nhà người sao lại không có lượng dung người.

Phát thấy nói không nghe thử dài nói [72] : Ba quân thế nào cũng chết vào tay người nịnh. Nói rồi tự đi ra Nam-môn lấy ba trăm tinh-binh đem đi.

Chính là :

Nguyên âm

一 辰 佞 口 欺 人 易
千 古 忠 言 怪 客 難

Phiên âm

Nhất thời nịnh khẩu khi nhân dị.

Thiên cổ trung ngôn quái khách nan.

Dịch nghĩa :

Một thời nịnh hót lừa người dễ.

Muôn thuở lời trung ít kẻ nghe.

Lời phê của tác giả

(Y1) Trước thời kể ba điều bại, sau lại kể một đoạn binh thư để lừa tướng Hồ, diệu quá.

(Y2) Nếu như Hiến không cướp gươm thời Đán sẽ làm thế nào.

(Y3) May không được.

HỒI THỨ MƯỜI BỐN

Phạm-Đán trộm ấn qua Phong-Châu.

Trương-Thiều cướp hồ đánh Vương-Hữu

Sau khi Đoàn-Phát đem quân đi ra, Phạm-Đán giả than thở ra ý bức tức, Dân-Hiến đem lời nói ngọt an-ủi.

Đán nói : Tôi chỉ muốn nuốt cho được thịt của Tham-Quân mới hả giận.

Bá-Lạc nói : Ông ấy chịu tước mạng triều-đình, không thể làm càn được, chờ đến khi được thái-bình, ta sẽ tâu xin tước binh-quyền của y, sau đó mầy muốn làm gì sẽ làm.

Đán nghe vậy mới thôi.

Văn-Hiến cho trong quân bắt đầu cử tửu.

Ba hồi trống thông qua, trên dưới vui đùa (A) [71] chén nghiêng Bắc-hải (1), nhạc tấu Nam-Huân (2), ngoài trời vầng trăng lên cao, ánh trăng soi thấu lá cây ở ngàn xa. Các chòm

Chú thích :

- (1) **Bắc hải** : Bắc hải là nói rượu nhiều, lấy trong câu thơ : «Trên khuynh Bắc-hải-tôn». Đời Hán có ông Khổng Dung làm tướng Bắc hải, trong nhà khi nào cũng có nhiều rượu để tiếp đãi tân khách,
- (2) **Nam Huân** : Bài ca đời vua Thuấn diễn tả cảnh tượng thái bình : Nam phong chi huân hề, khả dĩ giải ngô dân chi uân hề.

Lời phê của tác giả

(A) Hơn Hán-vương hội ở Cỗ thanh gấp mười lần làm sao không thua.

sao sáng rực, chiếu xuống làn sóng trên mặt sông (B). Cuộc vui chơi kéo dài đến lúc trống điểm canh ba.

Bọn Hiến và Lạc đều say tit kêu Phạm-Đán bảo :

Tiệc vui đêm nay chớ có xem thường, tướng-ấn binh-phù của nhà nước hệ trọng lắm, mầy phải giữ cẩn-thận chớ có sơ suất (C).

Đán vàng dạ. Bọn Hiến, Lạc vào nghỉ.

Đán đi ra ngoài thấy tướng-sĩ ai nấy đều rũ đầu xuôi chân, say nằm nghiêng ngửa, liền kêu các người đi theo mặc áo cột giáp, lưng đeo cung tên, tay cầm gươm giáo, lên thành đốt pháo thăng-thiên để chờ.

Bắc-binh ở bên sông thấy hỏa-hiệu vào báo với Trương-Phụ. Phụ gấp rút truyền lệnh cho quân-sĩ rằng : Bọn giặc bây giờ không còn giữ thành được nữa, ta đã có thần-binh giúp sức rồi. Người đại-trượng-phu lập công đền ơn nước chính nhờ lần này, ai lên thành trước sẽ được thưởng. Nghe vậy các tướng-sĩ reo hò nhảy nhót, cất chèo chèo thuyền qua sông, thuyền đi như gió, đến canh tư đã lên bờ hết, lấy bao cỏ lấp hào, không mấy lát thời thành con đường lớn. Đán trông thấy Bắc-binh đã tới gần sát thành, thối còi đồng làm hiệu. [72] Phụ đem Đô-Đốc Hoàng-Trung bắc thang trèo lên thành. Chỉ-huy Thái-Phúc lên trước, các quân-sĩ kế

Lời phê của tác giả

(B) Đây là tả về cảnh, trước tả trăng sao sáng chói để đối chiếu với bài dưới, mây mưa mù mịt, như vậy mới biết đạo trời không muốn hại người Nam.

(C) Xin giữ, xin giữ, chỉ là gởi trứng cho ác, đem thân cho hồ.

tiếp lên theo. Phóng lửa đốt Nam-trại, trên thành lửa sáng rực rỡ, tiếng trống vang ầm, quân Hồ hoảng sợ, lại nhân say rượu, cung tên không phát được. Bọn Đán chạy vào trong trường lấy phù ấn mở cửa Đông nhằm hướng Phong-Châu mà chạy.

Lúc bấy giờ bọn Hiến còn say rượu, hơi tỉnh thời nghe trong quân ồn-ào, liền chạy ra cửa thấy lửa sáng rực trời, lập tức kêu Phạm-Đán không thấy (D). Chạy vào trường xem ấn-phù thời đã bị mất rồi, hoảng sợ chạy ra cửa Đông, thấy lửa còn cháy, lại chạy về cửa Nam, nghe toàn là tiếng nói của Bắc-binh, liền chạy qua cửa Tây thấy không có người, tự mở cửa ra, thâu-thập được trên một ngàn quân, thuận đường chạy lui.

Quân Bắc sau khi đã vây kín bốn mặt, phóng lửa đốt nhà cửa ở trong thành, ngọn lửa cháy lan tràn, trong thành còn độ ba vạn người, đầu bị sém, trán bị giáp, tiếng khóc vang trời, chết không biết bao nhiêu mà kể. Tự nhiên nghe một tiếng sấm rồi mây đen phủ kín trời, nước mưa đổ xuống như trút, ngọn lửa bị dập tắt, nên số người còn lại được khỏi chết.

Người sau có thơ rằng :

Nguyên âm

逆	賊	猖	狂	起	戰	鋒
自	將	赤	鬼	鑽	機	中
若	非	神	女	巫	山	降
三	萬	雄	兵	作	火	龍

Lời phê của tác giả :

(D) Đã lấy ấn phù đi xa rồi.

Phiên âm**[73]**

*Nghịch tặc xương cuồng khi chiến phong.
 Tự tương xích quỹ toãn cơ trung.
 Nhược phi thân-nữ Vu-Sơn giáng.
 Tam vạn hùng binh tác hỏa long.*

Dịch nghĩa :

*Nghịch tặc xương cuồng mở chiến phong.
 Tự đem xích quỹ khóa vào tròng.
 Nếu không thân-nữ Vu-Sơn xuống,
 Ba vạn quân hùng chết cháy xong.*

Hoàng - Phúc truyền lệnh tha hết dân binh nước Nam, không được giết cản một người nào. Tướng Minh là Vương-Hữu đem quân vào thành cướp bóc của cải, vừa gặp viên Thư-ký của Hồ là Trương-Thiều. Hữu ra lệnh cho quân-sĩ vây bắt. Thiều cướp giáo nhảy vào đám chết ba, bốn người, không may giáo gãy, bị quân-sĩ của Hữu bắt giải về trại. Trại này ngày trước có làm yến tiệc, nên rượu thịt hãy còn, Hữu bảo đem ra uống (Đ). Chốc lát, quân-sĩ dẫn Trương-Thiều đến, Hữu thấy, tự đắc cười kha kha, khen tốt. Lại uống thêm một chén, rồi nói : Trương Thư-ký sao đến chậm thế, có muốn cùng ta hưởng phú-quý không ? Nói xong lại uống thêm một chén nữa cười kha kha rồi khen tốt tốt.

Thiều giận mắng rằng : Bọn chuột bọ này lại dám lừa dối ta, ta thành còn thời giữ thành, thành mất thời chết theo thành, không thèm cần phú-quý của chúng mày đâu.

Lời phê của tác giả

(Đ) Ngốc.

Hữu đem hồ rượu tới gần trước mặt Thiệu đề rót, Thiệu giật hồ rượu đánh Hữu, hồ bể trúng mặt Hữu, máu chảy lai láng. Vương-Hữu quá giận cho đem Thiệu ra ngoài trại chém, đến chết Thiệu vẫn không ngớt mắng chửi.

Người sau có thơ điệu :

Nguyên âm

盤 根 錯 節 鎮 邊 城
慷 慨 軍 中 一 掣 橫
富 貴 骨 頭 休 足 問
丹 心 誓 死 不 臣 明

Phiên âm :

[74] *Bàn căn thác tiết trấn biên thành.
Khảng-khái quân trung nhất sáo hoành.
Phú quý cốt đầu hưu túc vấn.
Dan tâm thê tử bất thần Minh.*

Dịch nghĩa :

*Mặt già rỗ cứng giữ biên thành.
Ham hờ trong quân ngọn giáo hoành.
Thân xác giàu sang đầu dám kể.
Lòng son thê chết chẳng theo Minh.*

Trương-Phụ vào thành cho quân lùng kiếm khắp bốn mặt thành, không thấy tướng Hồ ở đâu, nên sinh lo sợ.

Hoàng-Phúc nói : Tướng Hồ bị mất thành, tất nhiên nó phải kiếm đường trốn thoát, không có gì đáng lo sợ. Chỉ có đáng ngại là chúng ta lấy được thành này là cái công giúp của Lê-Thiện, mà nay không thấy một người, không hiểu vì sao.

Liền cho kêu nhân-dân tới hỏi, bọn nhân-dân nói rằng :
Khoảng canh năm thấy có người dẫn đoàn binh mã có đeo ở
áo một chữ « Nghĩa » tay cầm binh-phù mở cửa Đông đi ra,
không biết binh-sĩ của bên nào.

Phúc nghe nói biết ý khen rằng : Lê-Thiện dùng quân như
vậy, chớ nói trong vực cạn không có rồng.

Lưu-Tuấn nói : Tuy nay giặc đã thua chạy, mà tướng giặc
hãy còn, nhờ cỏ mà không nhờ hết rễ, thời về sau cành lá mọc
lại, thêm khó trừ diệt, huống nữa tượng-trận Phong-Châu binh
tướng còn nhiều, nếu chúng nó trở lại, khi ấy chúng ta lại
mất phi thêm một trường chiến-đấu nữa, chưa thể liệu
trước được.

Hoàng-Phúc nói : Ông nói rất đúng. [75] Bây giờ Trương-
Tướng-Quân đem quân truy đuổi giặc, Mộc-Tướng-Quân qua
đánh phá Phong-Châu, dò xem tin-tức Lê-binh thế nào. Sau
lại về hội nhau để họp bàn.

Các tướng đều y lời thi-hành, Mộc-Thạnh đem quân thẳng
tới Phong-Châu,

Chính là :

Nguyên âm

不 憂 賊 將 跳 城 去
只 恐 黎 兵 奪 印 回

Phiên âm :

*Bất ưu tặc tướng khiêu thành khứ.
Chỉ khủng Lê-binh đoạt ấn hồi.*

Dịch nghĩa :

*Không lo tướng giặc vượn thành chạy.
Chỉ sợ quân Lê cướp ấn đi,*

HỒI THỨ MƯỜI LĂM

Lê-Khâm phi ngựa đấm Văn-Hiến.

Đoàn-Phát phục quân đánh Liễu-Thăng.

Tướng giữ Long-Châu là Phi-Văn-Kỳ, một tướng có sức mạnh hơn người, trong hàng rào lại có đoàn voi bày thành trận-thế để giữ, ngày nào cũng luyện-tập rất tinh-nhuệ

Khâm tuân lệnh tới đồn ở Viện-Sơn hội các tướng bàn định kế-hoạch.

Khâm nói : Cha tôi không giao việc đánh đồn cho các tướng khác mà lại giao cho tôi là có ý tin-tưởng vào năng-lực của các tướng.

[76] Các tướng nói : Lệnh này không phải tầm-thường, trước để thử năng-lực của chúng ta, sau để xem Tiều-tướng có mưu chước gì hay. Vậy Tiều-tướng có kế-hoạch gì cứ ra lệnh thi-hành, chúng tôi không dám từ-nan mảy may nào.

Khâm nói : Như vậy thời Nguyễn-Sản đem hai trăm người ra Đông-Viên, xứ này có ba đỉnh núi, lấy hình sư-tử mang lên đầu ngựa mai-phục, nghe hiệu thời ra đánh tả trận của địch. Đâu-Duy đem hai trăm người ra Phú-lạo, xứ này tuy không có núi, nhưng có một lùm cây, cây lá u uất, có thể phục quân được, lấy hình cạp mang lên đầu ngựa, tới chỗ ấy phục, hễ thấy hiệu thời ra đánh hữu trận của địch.

Hai người đem quân đi xong, Khâm tự lấy một trăm quân mang mỗi người một bó cỏ khô có rưới dầu ra khỏi dinh đồn để phục, chờ có giặc đến thời ra đánh.

Khi ấy tướng sĩ ở Phong-Châu được lệnh cho uống rượu vui chơi, các tướng-sĩ đều hoan-lẻ. Phi-Văn-Kỳ nói: Nguyên-Soái đã ra lệnh thời không thể không theo, nhưng theo phép hành-binh, không thể vì trị mà quên loạn, vì yên mà quên nguy, quân phải sẵn-sàng, thành phải giữ-gìn, các quân phải nên cẩn-thận. Quân sĩ nghe lệnh không dám ăn uống no say quá, ngày đêm lo tuần-phòng.

Đến canh năm thấy ở thành Đa-Bang ngọn lửa cháy rực trời, tiếng súng nổ chuyền đất. Quân-sĩ vào báo, Phi-văn-Kỳ cấp-tốc đem quân tới cứu, [77] đi chưa được nửa dặm thời Nam-binh đã vào thành đem cỏ khô đốt lửa cháy rực lên. Đạo hậu-quân của Kỳ trông thấy kêu rằng: Cứu thành có lửa cháy, Kỳ xem lại thời bốn mặt tám phương đều có lửa bốc cháy, Kỳ đem quân trở về thành để cứu, khi đến gần thành, nghe một tiếng súng nổ vang, bên tả Nguyễn-Sản xông tới, bên hữu Đậu-Duy xông tới. Kỳ thúc đoàn voi tiến lên chống cự, Sản và Dung đem đạo quân có hình sư-tử và cọp lên đón đánh. Đoàn voi thấy hoảng sợ không tiến được, bị đạn bỏ chạy, Kỳ tay cầm hai cây gươm tử-chiến với hai tướng, đấu đến hơn một trăm hiệp, tinh-thần còn hăng-hái, Khâm thấy hai tướng sức đã kém, tức thì phi ngựa vào trong trận nhằm Phi - Văn - Kỳ đâm một mác rơi xuống đất chết, rồi đánh tan quân-sĩ. Trong khi đang đánh thời lại có một đội tượng-binh xông lại, tức là Hồ-Huyền ở Tiền-Đồn nghe Phi-Văn-Kỳ bị vây đem quân tới cứu ứng. Khâm cho Nguyễn-Sản ra đánh đến gần sáng chưa phân được thua thế nào, thời Hồ-Huyền bị té xuống dưới chân voi, quân-sĩ sợ hãi bỏ chạy. Khâm thừa thế xông đánh mạnh thêm.

Đang đánh nhau thời thấy Phạm-Đán đem phù-ấn tới.

Khâm hỏi : Ông ở đâu tới ?

Đán nói : Ta theo lệnh Quân-Sur tới đây, khi tới thấy có một người ở đầu voi [78] đốc-chiến, nhân khi chúng nó bất ý, nhắm bắn một phát trúng thấu qua họng, té mình xuống đất chết.

Khâm nói : Nay có tướng lệnh phải cùng ta về gấp không thể trì hoãn.

Hai người hợp quân lại nhắm theo hướng Đon-Phụng đi. Đến khi Mộc-Thạnh tiến quân tới thời thành trì đồn trại đều đã tàn phá hết ; lại thấy hai ba tiểu-tốt bị thương nằm bèn tường nát. Thạnh không biết lý-do. Kêu một tiểu-tốt hỏi : mầy binh-sĩ của bên nào phải nói thật cho ta biết, nếu tờ - mờ sẽ bị chém (A). Tiểu-tốt sợ-hải đem đầu đuôi sự việc nói rõ. Thạnh mới biết là quân Lê làm nội-ứng đã kéo tới đây. Tự dẫn quân đi xem khắp nơi, rất khâm-phục lối dàn quân bố trận. Có ý kinh sợ nói rằng : Tướng tài như vậy, chúng ta thật không theo kịp, may trời cho ta thành-công nên xui cho bọn nó theo ta. Nếu bọn nó hiệp với Hồ để chống chúng ta thời chúng ta không dễ dầu gì thắng được. Nói xong chia quân làm hai cánh dò đường Vĩnh-Thệ trở về.

Đoàn-Phát dẫn quân tới Vật-Lại bắt thêm dân binh được hơn hai trăm người vào rừng trú ẩn. Khi nghe được tin thành Đa-Bang bị thất-thủ, cho người đi lấy thêm binh mã ở Phong-Châu đem về để mưu việc thu phục lại. Người đi về báo Phong-Châu cũng bị mất, [79] các tướng đều bị giết. Phát được tin sợ quá không dám đi nữa, ra lệnh cho quân-sĩ phải ngậm tằm và thiết hàm ngựa đi rất im lặng để nghe ngóng tin-tức. Lại cho

Lời phê của tác giả :

(A) Diệu võ dụng uy tại chỗ không có người cũng được.

người đi dò tin Bắc-binh hư thực thế nào, người đi được nửa đường nghe Mộc-Thạnh đã tiến quân truy bắt, tức thì về báo.

Phát liền chia quân thành ba đạo mai-phục, dặn rằng : Nghe chuông thời đem quân ra đánh, nghe trống thời thu quân về. Hai đạo đã phục xong. Mộc-Thạnh đem quân tiến tới. Quân đi có một cây cò thêu lớn chữ Bình-Nam-Đại-Tướng-Quân Bình-Tây-Hầu Mộc-Thạnh.

Phát chờ Mộc-Thạnh tới đánh chuông một lần, phục-binh đều dậy lên, tiếng reo hò chấn-động rừng núi, Mộc-Thạnh bị lọt vào vòng vây (B). Vì Thạnh không biết là có phục-binh, nên không phòng hờ, trong tay không có một tấc sắt. Đoàn-Phát múa dao tới nạt rằng : Đoàn Tướng-Quân ở đây, nhằm Thạnh đâm một dao. Thạnh phải dùng mộc khiên che đỡ, cơ hồ không thoát khỏi. May có Ngô-Vượng vừa dẫn binh tới, tay cầm cây bát-xà-đao cỡi con ngựa xích-thỏ, đâm bên hữu, chọc bên tả, đón trước, đỡ sau mở một đường máu cứu Mộc-Thạnh ra.

Phát biết không thể thắng được, liền đánh trống thu quân về trại. Ngô-Vượng nghe tiếng trống rầm trời, nghi là có ứng-binh nên không dám đánh theo, lui quân chạy về phía Mộc-Thạnh.

Phát lui quân về trại, quân-sĩ hỏi : Chúng tôi còn muốn đuổi đánh cho giặc thua, sao ông lại thu quân về ?

[80] Phát nói : Ta thấy về phía Nam cát bụi bay ngất trời, thế nào hậu-quân của giặc cũng tới, biết được chúng ta thế cô, quân ít, chia quân giáp đánh, ta trước sau đều có giặc đánh thế nào cũng phải thua. Tốt hơn nhân lúc chúng nó chưa tới, ta

Lời phê của tác giả

(B) Hai phen bị vây.

tự lui quân, để mưu tính công việc sau này, quân-sĩ đều nghe lệnh.

Phát cho các dân-binh trở về, chỉ đem ba trăm biên-binh chạy về Vô-Khuy.

Bắc-trưởng Lý-Mân chỉ-huy đoàn quân hậu-bộ đến chỗ nào cũng hiếp-dâm đàn bà con gái, cướp bóc của cải, cho nên không đi gấp được. Khi nghe có tiếng trống, tự dẫn quân đến thời không thấy có một người. Hỏi các người ở làng cận đó mới biết Mộc-Thạnh bị vây, hối-hận không kịp, rồi tự đem quân đi tìm Mộc-Thạnh.

Chính là :

Nguyên âm

兵 微 將 少 知 幾 早
智 少 心 迷 悔 恨 遲

Phiên âm

Binh vi tướng thiểu tri cơ tảo.

Trí thiên tâm mê hối hận trì.

Dịch nghĩa :

Trưởng il quân hèn cơ biết trước.

Lòng mê trí cận giận sao chầy.



HỒI THỨ MƯỜI SÁU

[81] *Hỏi thôn-phu Dân-Hiến mắc mưa.
Gặp nghĩa-binh Đoàn-Phát giải vây.*

Lý Mân đi kiếm Mộc-Thạnh về cùng hội với Trương-Phụ, nhưng Trương-Phụ còn truy theo Dân-Hiến.

Dân-Hiến và Bá-Lạc thuận đường kéo quân đi, đương đi giữa đường thời gặp mưa lớn, (A), quân-sĩ phải dầm mưa mà đi, để tiện đường về thu hồi Tây-Đô.

Vừa đi tới Tùng-Sơn thời nghe một tiếng súng, trên núi đều cắm cờ đỏ, trong lá cờ viết chữ « Phụng Lê-Mệnh Tiên-Quân Sùng-Quang ». Hai người không biết binh-sĩ bên nào, còn ngập-ngừng chưa dám tiến, lại nghe tiếng súng liên tiếp, phục-binh nhẩy ra. Dân-Hiến khi ấy tâm thần không định, nhắm về phía sau mà chạy. Sùng-Quang lừa quân đuổi theo đánh. Quân Hồ bỏ giáp buông giáo đầu hàng không xiết kè. Sùng-Quang thu-thập khí-giới về trại.

Dân-Hiến, Bá-Lạc chạy đến Phú-Hữu điểm quân lại thời đã mất hơn một nửa. Khi ấy cho quân-sĩ vào nhà dân cướp lấy lương-thực đào lỗ nấu cơm (B).

Lời phê của tác giả

(A) Mưa này ứng nhằm cái mưa ở trong thành làm tắt ngọn lửa để cứu dân.

(B) So với việc dân đem ép cơm hầu nước tới rước đã hơn gấp mười,

Bá-Lạc nói : Trước đây ta đã làm rồi, bây giờ còn một vạn hùng-binh ở Phong-Châu (C), Nguyên-Soái cùng ta tới bắt lấy để thu-phục lại thành Đa-Bang là [82] kế vạn-toàn.

Hiển nói : Chính vậy.

Hai người ăn cơm xong thời ra đi, giữa đường gặp năm sáu tiều-tốt hấp-tấp chạy tới.

Hiển hỏi : Chúng mày quân-sĩ bên nào ?

Tiều-tốt nói : Chúng tôi là thú-binh ở Phong-Châu lúc canh năm bị quân Lê tới đốt thành, đâm chết Thủ-Tướng, ngựa voi đều tán loạn, một vạn hùng-binh cũng mất hết, chúng tôi may trốn thoát lời đây.

Hai người nghe nói sùng-sốt không biết tiến thoái đường nào, vừa thấy hai ba thôn-phu rối đầu, rẽ tốc chạy (D). Hiển cho người quát bắt dừng lại.

Hiển hỏi : Chúng mày người xứ nào lại chạy như vậy ?

Thôn-phu nói : Tôi nhân-dân Ngọc-Nhụy, thấy có một đạo binh mã không biết ở đâu tới tự xưng Đại-Vương-Quân đi đánh Bắc-khẩu, tạt vào trong dân-cư cướp bóc đập đánh, tôi sợ vạ lây, bỏ chạy tới đây.

Bá-Lạc nói . Đây chắc là bọn ngu-dân nhân loạn làm bậy đề cướp bóc của cải nhân-dân (E). Chúng ta tới đỡ bọn nó hợp lực với chúng ta đánh giặc, sẽ được thưởng công không quên.

Lời phê của tác giả

(C) Đã mất rồi.

(D) Ngày trước Lê-Thiện nói bên tai đến nay mới biết.

(Đ) Chúng tôi là Lê-Quân-Sư cho tới đỡ Tướng-Quân.

(E) Cướp của chưa thấy, cướp gạo đã thấy rồi,

nếu bọn nó thuận theo, thời chinh-dồn để lấy lại các đồn trước, thành-công đem chúng nó chém đi tức là công về chúng ta hết (G) Nếu chúng nó không thuận thời bắt chém hết, [83] về triều sẽ nghị sau (H).

Hiển nói : Đò-Đốc có kiến-thức rất lớn (K). Lại hỏi thôn-phu về Đông-Đò đường nào tiện hơn ?

Thôn-phu nói : Vào Ngọc-Nhụy, qua Cầm-Đái, sang Hạc-Hải Tản-Viên, ra Lương-Mỹ về tới Đông-Đò rất tiện.

Bọn Hiển nghe nói quá mừng đem quân vào Ngọc-Nhụy (L) khi đi thấy tiểu-lộ bị tắc mà đại-lộ thời bằng-phẳng, Bá-Lạc nghi hỏi : Tiểu-lộ thời nghẹt mà đại-lộ lại thông là ý-nghĩa gì ?

Hiển nói : Đây chẳng qua là bọn tiểu-khẩu dùng mưu lấp tiểu-lộ lại, trừ đại-lộ cho các người buôn bán đi để chúng nó dễ bề ăn cướp. Hiển tự xua quân đi trước.

Trông xa trên núi thấy cờ xí rục trời, gươm giáo sáng choang, Hiển ngồi trên ngựa kêu rằng : Binh tướng ở đâu hãy xuống núi đầu hàng, cùng ta đánh giặc, ta sẽ tâu về triều-đình, gia quan thưởng tước. Vừa nói xong thời nghe một tiếng nổ, rồi thấy có một tướng đi tàn xanh, cỡi ngựa bạch-câu tiến tới nói lớn rằng : Chúng mày không biết ta là Giám-Quân Đại-Tướng Đặng-Đôn sao ? Ta vâng mệnh Lê-Quân-Sur tới lấy đầu mày về. Mày phải gấp gấp xuống ngựa đầu hàng, không thời mày sẽ bị thịt nát xương tan.

Lời phê của tác-giả :

- (G) Bá-Lạc lòng dạ chó má.
- (H) Sợ về triều không được.
- (K) Chó cùng với chó.
- (L) Xin tiên-sinh vào trông.

Hiến giận quá xua quân lên núi quyết đánh. Trên núi súng nổ bắn ra một loạt, [84] quân HỒ lên không được. Vừa có ba bốn tiểu-dân chạy tới kêu : Mặt sau Bắc-binh đã theo tới xin Tướng-Quân lui gấp (M). Hai người thất kinh nhắm theo đại-lộ chạy. Phía sau lưng Đặng-Đôn lửa quân xuống núi theo kịp và kêu rằng : Tất cả quân HỒ nếu hàng thời tha chém, quân-sĩ cúi đầu xin hàng rất đông. Dân-Hiến xem lại chỉ còn một trăm người mà thôi, chạy đến Cầm-Đái-Sơn lại thấy hai con đường bị đá, cây lấp chận lại, chỉ còn một tiểu-lộ trống.

Lạc nói : Xứ này thế nào cũng có phục-binh, Hiến cũng nghi-ngờ, dừng chân để xem.

Tức thì nghe trống đánh vang lên, phục-binh đổ ra tứ tung, trong đó có một viên Đại-Tướng là Nguyễn-Tế tay cầm hồng-kỳ chỉ-huy các quân vây chặt bộn Hiến, Lạc lại.

Hiến thấy lên lui không có đường, kêu quân-sĩ nói : Đường đã cùng không đánh thời chết. Các quân nghe vậy ra sức liều đánh nhưng không giải-thoát được.

Thốt nhiên thấy quân Lê dần dần tản ra, có một tướng cầm gươm phi ngựa xông vào, tả xung hữu đột như vào chỗ không người, cứu bộn Hiến, Lạc ra. Viên tướng ấy nhìn lại phía sau chỉ thấy có ba bốn sĩ-tốt, hỏi rằng : Quân ta ở đâu ?

Tiểu-tốt nói : bị quân giặc vây rồi.

Lại thấy một người cầm dao [85] xông vào vòng vây cứu được một số binh mã, đuổi đánh Nguyễn-Tế. Tế địch không nổi, quất ngựa bỏ chạy.

Lời phê của tác-giả :

(M) Đây cũng là mưu của Lê-Thiện sắp đặt dạn nhỏ với chúng trước.
(N) Bắt tay không cũng được.

Khi đem quân về, Dân-Hiến nhìn thấy mới biết là Tham-Quân Đoàn-Phát. Hỏi rằng : Tướng-Quân ở đâu tới cứu được ta ?

Phát nói : Mỗ ở Vinh-Lại đánh cho Mộc-Thạnh thua chạy, rồi đem quân vào Đông-Lâm, cho người đi dò tình-hình, biết sớm muộn gì quân Bắc cũng đến, không dám ở lâu, nên xuyên sơn phá cây tới đây. Khi đến thấy Nguyên-Soái bị vây, bắt đặc dĩ phải liều để cứu.

Hiến nói : Nếu không có Tướng-Quân thời tôi đã mắc vào độc-thủ của giặc rồi.

Phát hỏi : Di Ngô ở đâu rồi ?

Hiến then-thùng nói rằng : Tôi rất phàn-nàn không dùng kế của Tham-Quân để cho thành-trị bị mất, bỏ chạy đến nay đã ba bốn lần gặp giặc, đều nghe nói vãng mệnh Lê-Quân-Sư tới đánh, không biết bọn giặc đó là ai.

Phát nói : Tôi cũng nhắm mắt đánh chứ phỏng biết là ai, nay nghe nguyên-soái nói chắc là anh em Lê-Lợi đó. Ngày trước tôi đã tiến-cử với triều-đình mời ra lại không ra. Nay lại thông mưu với quân Bắc thời quốc-gia ta nguy lắm.

Hiến nói : Không ngờ chúng nó là một cùng dân lại dám làm như vậy.

Phát nói : Nguyên-Soái chớ nên xem thường người hào-khiết trên đời. Lê-Lợi có lượng đế - vương, [86] Lê - Thiện có tài tướng, tướng Võ-Hầu nhà Hán cũng chỉ như vậy.

Hiến nói : Như vậy bây giờ tính sao ?

Phát nói : Mệnh trời có phể có hưng, quốc tộ có trường có đoản, không thể định trước được, nay đã như vậy, hãy tạm về triều sẽ bàn.

Ba người mở đường mà đi, trong tay không có một mảnh khi-giới. Đi đến Hạc-Hải thấy núi cao nước trong, cây cối thanh-u vượn hót chim kêu, gió mây phất phới, bèn dừng ngựa nghỉ-ngoi. Quân-sĩ đi quá mệt lại khát nước, chạy tời gần biển kiếm nước uống.

Hiển, Lạc vì mệt mỗi cỡi giáp nằm dài trên cỏ thiu-thiu muốn ngủ. Đoàn-Phát còn cầm gươm ngồi một mình suy nghĩ.

Liền nghe một tiếng súng nổ đoàn phục-binh xông ra bắt Hiển, Lạc trói lại (N). Đoàn-Phát một mình múa gươm vừa đánh vừa chạy, chạy đến bên núi không may trượt chân té xuống lỗ đá cắt lên không được. Quân Lê đuổi tới, Phát biết không thoát nổi, trông qua phía Đông kêu rằng : Ta không phải không hết lòng với nước, nay đã cùng đường kiệt sức, muốn đem gươm tự tử.

Chợt thấy một người nhảy tới gọi : Mày không biết Hậu-Quân Triệu-Hộ sao, ta vâng mệnh tới bắt sống mày, mày sao đã [87] liều chết được, liền tới cướp gươm của Phát, Phát không chết lại bị bắt, các quân-sĩ đều hàng. Hộ đánh chuông thu quân. Sùng-Quang, Nguyễn-Thanh, Đặng-Đôn lục-tục dẫn quân về hội họp lại một chỗ, viết công-văn báo-cáo, sau mới giải giặc về.

Chính là :

Nguyên âm

風 送 羣 雄 歸 樓 裡
星 馳 寸 楮 到 軒 門

Phiên âm

*Phong tống quần hùng quy tạm lý.
Tinh trì thốn chữ đáo hiên-môn.*

Dịch nghĩa

*Gió đưa các tướng về nơi nghỉ.
Điện gọi tin mừng tới cửa hiên.*



Phát nói : Mệnh trời có phước có hưng, quốc tộ có trường có đoản, không thể định trước được, nay đã như vậy, hãy tạm về triều sẽ bàn.

Ba người mở đường mà đi, trong tay không có một mảnh khí-giới. Đi đến Hạc-Hải thấy núi cao nước trong, cây cối thanh-u vượn hót chim kêu, gió mây phất phới, bèn dừng ngựa nghỉ-ngoi. Quân-sĩ đi quá mệt lại khát nước, chạy tời gần biển kiếm nước uống.

Hiển, Lạc vì mệt mỗi cỡi giáp nằm dài trên cỏ thiu-thiu muốn ngủ. Đoàn-Phát còn cầm gươm ngồi một mình suy nghĩ.

Liền nghe một tiếng súng nổ đoàn phục-binh xông ra bắt Hiển, Lạc trói lại (N). Đoàn-Phát một mình múa gươm vừa đánh vừa chạy, chạy đến bên núi không may trượt chân té xuống lỗ đá cất lên không được. Quân Lê đuổi tới, Phát biết không thoát nổi, trông qua phía Đông kêu rằng : Ta không phải không hết lòng với nước, nay đã cùng đường kiệt sức, muốn đem gươm tự tử.

Chợt thấy một người nhảy tới gọi : Mày không biết Hậu-Quân Triệu-Hộ sao, ta vâng mệnh tới bắt sống mày, mày sao đã [37] liều chết được, liền tới cướp gươm của Phát, Phát không chết lại bị bắt, các quân-sĩ đều hàng. Hộ đánh chuông thu quân. Sùng-Quang, Nguyễn-Thanh, Đặng-Đôn lục-tục dẫn quân về hội họp lại một chỗ, viết công-văn báo-cáo, sau mới giải giặc về.

Chính là :

Nguyên âm

風 送 羣 雄 歸 穩 裡
星 馳 寸 楮 到 軒 門

Phiên âm

Phong tống quần hùng quy tạm lý.

Tinh trì thốn chữ đáo hiên-môn.

Dịch nghĩa

Gió đưa các tướng về nơi nghỉ.

Điện gọi tin mừng tới cửa hiên.



HỒ THỨ MƯỜI BẢY

Tham-Quân Hồ hàng Quân-Sư Lê.

Đốc-chiến Minh giết Nguyên-Soái Hồ.

Bọn Triệu-Hộ bắt sống được tướng Hồ báo tiếp về Đại-Đôn. Lê-Thiện không xem thơ chỉ hỏi rằng : Ngày nay ta bắt được một Đại Tướng sao không giải về ?

Tiêu-Hiệu nói : Bắt được ba Đại-Tướng.

Thiện nói : Như vậy là một hạc hai gà. Mày qua đồn cấp báo cho Triệu-Hộ biết, xem trong các tướng bị bắt đó, người nào đã liều thân ra sức chống cự quân ta thời giải về để hỏi, còn hai tướng kia tạm giữ lại đó, cung cấp cơm rượu cho được chu-đáo, các hàng-tốt cũng phải cấp-phát lương thực [88] đầy đủ.

Tiêu-Hiệu lệnh mạng qua báo. Các tướng đều cho là Đoàn-Phát thế nào cũng chết, tổng giải về hiên-môn để chờ.

Lê-Thiện trông thấy quân-sĩ trói Đoàn-Phát giải vào trước cửa, vội chạy ra đuổi quân-sĩ lui, rồi tự tay mở trói mời vào ngồi trên cao, cho pha nước trà đem ra mời uống.

Phát lấy tay xua đồ xuống đất và mắng Lê-Thiện rằng : Mày là bọn vô-lương, đồng sinh ở nước Nam mà lại mưu-thông với giặc Bắc, phản dân bội chủ, từ chối không ra, để mưu việc cướp đất, giả danh nông-phu dụ làm việc nghịch-ác tày trời, ta không có mặt mũi nào cùng đối ẩm với mày, mày cứ đem ta ra giết gấp đi, để ta khỏi hổ thẹn.

Thiện cười nói rằng : Nhà người mắng ta thời ta đã nghe rồi, con chim khôn phải chọn cây mà đậu, người hiền-sĩ phải chọn vua mà thờ, nhà người có tài kinh-tế sao lại giúp cho bọn bạo-ngịch, cản-cứ cái chí và việc làm của nhà người thời không khác gì lừa cộp ăn người, bày vườn leo cây, làm sao trách được sự chỉ-trích đời sau.

Phát nói : Người con gái gặp được người yêu thời tô điểm để thỏa lòng yêu của người, người con trai gặp được người tri-kỹ thời đem tài-năng dùng cho người. Ta phải ủy thân để làm việc chính là để đáp lại cái ơn tri-ngộ. [89] Người đời xưa có nói : Đi xe người thời phải bảo-vệ cái nguy cho người, mặc áo người thời phải che chỗ tai nạn cho người, ta đâu có vì lợi mà quên nghĩa được.

Thiện nói : Họ Hồ hại vật tàn dân, ác đồng vua Kiệt vua Trụ, giết vua cướp nước, tội quá họ Vương họ Tào. Hơn nữa dân là dân của nhà Trần, chúa là chúa của nhà Trần, Thiện này sở dĩ lần này làm như vậy không phải mưu cho bản-thân (A) tránh bọn Quý-Ly mà thôi, chính là trên thời vì nước, dưới thời vì dân, đâu có dám nuôi cái lòng bạo-ngịch, sinh cái chí bạo tàn. Nhà người nếu biết bỏ tối tối sáng, bỏ tà qua chánh, thời không những trừ khử được Hán-Thương, phục-hưng được Trần-thị, mà thứ-lê đều nhờ phúc. Nhà người hãy nghĩ lại, chớ nên vội trách.

Phát thấy Lê-Thiện nói lời thẳng lẽ phải, suy lòng thấy thực, liền xuống thêm cúi lạy xin hàng.

Thiện đỡ dậy dẫn vào trường bàn binh-sự.

Lời phê của tác giả

(A) Tránh bọn Quý-Ly mà thôi.

Các tướng hỏi : Tướng giặc có ba người, Quân-Sư lại bỏ hai người vì sao ?

Thiện nói : Như vậy là các ông chưa xét kỹ đó. Bọn Hiên, Lạc giúp vua Kiệt làm việc độc dữ, tội ác tày trời ! Ngày xưa ở Cần-Điểm, chúng nó đã giết Thiên-Bình cùng tướng Minh, bây giờ Bắc-triều đang hỏi tội, con cháu Tiết-Nham, Nhiếp-Thông chẳng lẽ không xin tới báo thù, nếu ta tha thời bọn tướng Minh lại [90] bảo ta nuôi giặc, chỉ bằng tạm giam tại đây, chờ bọn tướng Minh tới giết. Ta thời không mang tiếng giết người, mà bọn Minh được thỏa chí phục-thù. Các tướng đều tin phục.

Thiện gọi Triệu-Hộ bảo rằng : Anh đem quân ra đồn đón tiếp Bắc-tướng mời vào tiền-dồn nghỉ.

Các tướng nói : Không biết ngày nay đã tới chưa

Thiện nói : Ngày nay thế nào cũng tới.

Triệu-Hộ vâng lệnh ra đi.

Trương-Phụ dẫn quân đuổi theo Dân-Hiến không tin tức gì, gọi thổ-nhân tới hỏi :

Thổ-nhân nói : Sáng nay đã thấy đi qua Ngọc-Nhụy rồi, Phụ cho phi binh tướng đuổi theo, nửa đường thấy Mộc-Thạnh Lý-Mán hấp-hềnh chạy tới, nói cho Phụ biết việc Lê-binh đã đốt phá được tượng-trận và việc họ bị giặc đánh thua.

Phụ hỏi : Bây giờ giặc chạy phương nào ?

Thạnh nói : Không biết đi phương nào.

Phụ nói : Bây giờ cần phải đuổi bắt tên đầu sọ mới được.

Tức thì hợp quân lại mở núi phá đá, chặt cây dọn rừng để làm đường thẳng tới Ngọc-Nhụy. Khi đến Ngọc-Nhụy chỉ thấy dấu tích đồn lũy cũ. Phụ dừng quân quan-sát rất lâu, vừa gặp

một người hỏi rằng : Người nào đóng quân ở đây ? Người ấy nói : Ngày trước có một đạo-quân tự xưng Lê-Nghĩa-binh đổ tướng Hồ đánh đuổi vào núi.

Phụ liền đem quân theo đường đi tới [91] Cầm-Đái, thấy bốn phương, tám mặt cây cỏ đều bị trạt phá thành một chiến - trường.

Hoàng-Phúc sinh nghi hỏi người sở-tại quan quân nào tới chỗ này đánh nhau ?

Sở-tại nói : Lê Tướng-Quân cho người đổ Nguyên-Soái của Hồ vào đây, phục-binh xông ra đánh giết, quân Hồ bỏ giáp vứt giáo chạy mình trần.

Phúc nói : Lối dùng quân của Lê-Thiện thật như thần-nhân vậy.

Lưu-Tuấn nói : Tôi nghiệm thấy Lê-Thiện từ khi đem thơ bày mưu kế đến nay đã phá được tượng-trận, đốt đồn Ngọc-Nhụy, rồi đổ giặc tới đây, tuy Y, Lữ cũng không hơn được.

Trương-Phụ thấy hai người đều khen Lê-Thiện, giận nói rằng : Chúng nó là hạng quần-tiểu (B) chẳng qua ý thể mà làm, cho nên có thanh-thế này. Các ngài không nên quá khen ngợi.

Phúc nói : Tướng-Quân chớ nên xem người quá tầm-thường, Nam-quốc có hạng người này mà ta không biết khu xử về sau gây tai hại không nhỏ. Phụ ngầm giận không nói lại (C) đốc quân thẳng tiến.

Lời phê của tác giả

(B) Trong lòng lo dầu dầu, mà lại giận bọn quần-tiểu.

(C) Ngày nay tức giận nên ngày mai sinh ra đánh nhau.

Độ nữa chốc thấy một đạo binh mã có cờ xí đẹp đẽ, cung kiếm tinh nghiêm, giữa đoàn có cây cờ đề chữ «Nghĩa» đi đầu có một tướng tay cầm nõ thần, cỡi ngựa tuần nói vọng qua :

[92] Tôi Tiền-Quân Triệu-Hộ vâng lệnh của Quán-Sur tới tiếp rước, xin Đại-Tướng tiến lên.

Phụ thấy quân Lê hỏi rằng : Tướng giặc này ở đâu ?

Hộ nói : Tướng giặc chúng tôi đã bắt hết.

Tướng-sĩ nghe nói tướng giặc đã bị bắt hết ai nấy đều mừng rỡ. Khen ngợi không ngớt. Bèn hợp lại đồng đi, đến Hạc-Hải mời vào tiền-đồn an nghỉ.

Quan Đốc-chiến của Bắc-binh là Tiết-Thạch và Nhiếp-Hạnh là con của Tiết-Nham và Nhiếp-Thông, ngày trước người cha đem Thiên-Bình về nước Nam bị tướng Hồ là Dân-Hiến, Bá-Lạc giết chết. Khi triều Minh cho quân qua đánh giặc Hồ, hai người con sực nhớ đến việc phục-thù cho cha, tình-nguyện theo quân qua đánh. Vua Thành-Tổ cho làm Đốc-Chiến. Khi hạ được thành Đa-Bang hai người con giận không giết được Hiến khóc-lóc không ngớt. Nhân lúc các tướng tới Hạc-Hải hai người con mang gươm theo, đến khi nghe tin Hiến và Lạc đã bị bắt còn cũi ở trước đồn, tự mang gươm chạy tới chỗ cũi, trông thấy Hiến và Lạc, hai người tới rút gươm chém chết.

Chém xong chạy tới trước Trương-Phụ lạy nói rằng : Tiều-Hiệu nhờ uy của Đại-Tướng đã giết được thù-nhân xin lại chịu tội.

Phụ nói : Các người giết người thù của cha cũng là việc tốt, chỉ tiếc là người ta đang bị trói mà [93] giết đi là không nên, hai người lạy tạ đi ra cửa.

Lê-Thiện biết tin tướng Minh đã tới, mặc áo vải, cỡi ngựa trắng, hình dung thanh tú, mặt mũi đoan-trang đem quân-sĩ sắp hàng trước cửa, rồi cho người vào báo : Lê-Quân-Sư xin lời tiếp kiến.

Tất cả tướng-sĩ ở Bắc nghe tiếng Lê-Thiện, nhưng chưa biết mặt đều chạy ra xem, chen nhau chật đường, ngựa đi không được.

Đặng-Đôn quát lớn rằng : Ba quân hãy lui, tiếng quát như sấm ran, ba quân sợ lui ra.

Trương-Phụ tuy còn nuôi giận trong lòng, nhưng đề mua chuộc về ngoài mặt, tự đem Mộc-Thạnh, Lưu-Tuấn, Hoàng-Phúc ra cửa đón tiếp. Hai bên đều xuống ngựa vái chào, mời vào trong trại theo thủ-tục lễ-nghi. Tự lễ xong Thiện nói : Thiên-Sư không hiềm mệt nhọc từ xa tới thăm tề-ấp, tôi xin cam trọng tội.

Lưu-Tuấn nói : May có Tiên-sinh bày thần-mưu giúp vào chiến-cuộc, không thời làm gì có được như ngày nay. Hai bên chuyện trò một hồi lâu.

Thiện nói : Bây giờ ngày đã chiều rồi, hãy xin tạm nghỉ, sáng mai xin mời các tướng tới đồn tôi bàn công việc. Các tướng đều nhận lời.

Thiện bảo quân-sĩ đem trâu, dê tới để làm buổi ăn chiều.

Chính là :

Nguyên âm

胡 寇 聞 風 驚 破 胆
明 兵 望 影 動 歡 心

Phiên âm

*Hồ khẩu văn phong kinh phá đám.
Minh binh vọng ảnh động hoan tâm.*

Dịch nghĩa :

*Giặc Hồ nghe tiếng sợ mất hồn
Quân Minh được tin vui quá độ.*



HỒI THỨ MƯỜI TAM

*Mộc-tướng-quân nổi giận đánh Đoàn-Phát
Lê-Thượng-Tướng dùng mưu hãm Đông-Đó.*

Lê-Thiện sau khi đi đón tiếp Minh-tướng về đồn, liền vào phòng cùng Đoàn-Phát bàn luận binh cơ và suy diễn độn toán.

Trong khi nói chuyện Đoàn-Phát sực nhớ lại hỏi rằng :

Lê-Tôn-Bá bây giờ ở đâu ?

Thiện nói : Chỗ ở không nhất định, ông hỏi có việc gì không ?

Phát nói : Bây giờ thiên-hạ đại loạn, nếu muốn thuận thiên thừa thời để cứu quần-sinh trong hoạn-nạn gian-khổ, không phải bậc thánh thượng anh-hùng thời không thể làm được. Chỉ bằng bây giờ chúng ta suy-tôn Lê-Tôn-Bá làm minh-chủ, quét sạch loạn-ly, trấn phủ muôn dân thời có thể định được thiên-hạ (A).

Thiện nghe thất kinh nói rằng : Tiên-sinh đã lầm rồi. [95]
Thiên-hạ là vật trọng đại không phải những người sức lực mỏng manh đã duy-trì được. Nhà chúng tôi đức bậc đâu dám

Lời phê của tác giả :

(A) Phát muốn sáng tỏ ý mình muốn lập nhà LÊ.

trông đến việc đó. Huống hồ con cháu nhà Trần hiện nay đang còn, phục lại báo-vị cho nhà Trần chính tại ngày nay, chúng ta nên hết sức giúp cho thành-công, mới tránh được sự chỉ-trích của người đời sau.

Phát nói : Vận nhà Trần đã hết rồi, ngai nếu muốn kiệt sức đỡ trời, cùng mưu chống đất, việc cũng không thành. Người xưa có nói : Trời không độ họ Lưu thời tuy một trăm Khổng-Minh cũng không làm sao được. Hơn nữa quân Minh tham-lam giáo-quyết, dòm ngó giang-san chúng ta nguyên đã từ lâu rồi, nay để cho chúng nhân cơ-hội chiếm-đoạt đất-dai cai-trị nhân-dân, thời sau này chúng ta có muốn giành lại cũng uổng phí công-phu rất nhiều. Xin ngai nghĩ lại cho kỹ.

Thiện nói: Trăm việc quyền không thể đoán trước, biến cũng không thể lo trước. Cái cơ hưng phế đều có đại-tạo yên bài, nếu ta mượn tiếng khôi-phục nhà Trần, rồi lại cướp ngôi vua của nhà Trần, có lẽ nào người quân-tử lập thân trong trời đất lại như vậy.

Hai người bàn bạc qua lại, không ngờ phương đông đã sáng rồi.

Thiện cho người tới tiền-đồn mời Minh-tướng Trương-Phụ cùng các người tùy-tùng đến đồn. Tận-viên thi lễ tân chủ tiếp đón.

Sau khi hai bên tân chủ đã theo thứ-tự ngồi xong, Thiện đặt tiệc rượu thiết-dãi. Thiện cho người hầu rượu lần lượt đi qua hai bàn dâng rượu. Người hầu rượu tới [96] tây-giai dâng trước :

Xin mời Trương-Tướng-quân dùng rượu

Xin mời Mộc-Tướng-quân dùng rượu

Xin mời Hoàng-Thượng-Thơ dùng rượu

Xin mời các Tướng-lãnh dùng rượu

Dâng xong lại qua đông-giai :

Xin mời Sùng-Tiền-quân dùng rượu

Xin mời Triệu-Hậu-quân dùng rượu

Xin mời Đoàn Tham-quân dùng rượu.

Khi ấy Mộc-Thạnh nhớ lại biết là tướng Hồ Đoàn-Phát ngày trước phục quân giết hại quân mình, ngày nay cùng ngồi đối ẩm, sức lên nổi giận trừng mắt nhìn Phát. Phát cũng phát tức nghiêng mắt nhìn Thạnh. Hai bên đều ngó nhau. Thạnh rút gươm bên nách nhẩy tới, Phát cũng lấy cung sau lưng xông ra. Thạnh đâm Phát một gươm ở bụng, Phát tránh được. Phát lại bắn Thạnh một phát ở đầu, Thạnh gạt được.

Trương-Phụ thấy vậy la lớn lên rằng : Mộc-tướng-Quân chớ có vô lễ.

Thiện cũng nói : Xin hãy khoan đã.

Hai người vừa nói vừa lại ôm giữ, Thiện đẩy Phát về Đông-giai, Phụ đẩy Thạnh về Tây-tịch (B).

Lời phê của tác-giả :

(B) Hội này không có Hán-Vương, Hán võ, nên không có Hạng Trang, Hạng-Bá đáng cười.

Thiện nói : Trong quân mở tiệc vui mà lại sinh ra việc cừu thù thực là không may cho tôi.

Phụ đem việc xảy ra trách Thanh.

Thanh nói : Nó là tôi của giặc sinh ra quỷ-kẻ, đặt quân phục giữa đường, kháng-cự với Thiên-binh, làm cho tướng-sĩ ta chạy nghiêng ngửa cơ hồ mất mạng [97] (C) nay gặp đây thời giết đi cho xong.

Thiện nói : Phát nay đã hàng rồi.

Thanh nói : Hàng ông chứ không hàng tôi.

Phụ nói : Hàng Lê-Tướng-Quân tức là hàng Tướng-Quân ta vậy. Ngài không nhớ lời của Hoàng-Thượng ở Long-giang sao ? (D).

Phúc nói : Cái tên đề trên dây cung, không thể không phát được, ngày xưa chưa hàng, thời là thù của ta, ngày nay đã hàng tức là tướng của ta, nếu Tướng-Quân ở địa-vị Đoàn-Phát, nên chống lại chẳng, hay nên thôi chẳng ?

Thanh tự biết sai xin tạ tội.

Phúc vái Thiện hỏi rằng : Bây giờ môn hộ của giặc tuy đã mất rồi, nhưng sào-huyệt của giặc còn đang kiên-cố, Tiên-sinh có kế hoạch gì không ?

Lời phê của tác giả

(C) Sao không nói ta đây chạy xiềng liềng.

(D) Hàng vạn nhớ sao được.

Thiện nói : Các ngài xin chớ lo ngại, Đông-đô đã nằm trong tay Thiện này rồi.

Trương-Phụ ngạc-nhiên hỏi : Quân-Sư có mưu-kế gì thần xuất quỷ một hạ được Đông-đô.

Thiện nói : Tôi có hai người anh và một con đang đi đánh lấy Đông-đô, nội trong ngày này sớm muộn gì cũng sẽ có tiếp báo.

Các tướng Minh nghe vậy đều cười khể có ý không tin, ngồi yên tiếp-tục uống rượu.

Lê-Lợi sau khi được Lê-Thiện sắp đặt kế-hoạch xong, trở về Lương-Mỹ, chiêu tập binh mã, an-ủi sĩ-tốt, cho Phan-Liêu làm Tả-Quân, Xa-Tam làm [98] Hữu-Quân, Phạm-Liêu làm Tiền-Quân, Phạm-Yến làm Hậu-Quân, Nông-văn-Lịch làm Trung-Quân, Đinh-Lệ, Lê-Trị làm Tả Hữu Tham-Quân, Lê-Thạch làm Tướng Thống binh mã.

Ngày 12 Kỷ-vị làm thịt trâu dê khao lạc tướng-sĩ. Vừa có Đoàn-Mạng đem ba ngàn khinh-kỹ lại đầu hàng, cho làm Tiền-hộ Tiên-phong, truyền lệnh canh tư nấu cơm nước, canh năm phát quân, đi theo đường tắt qua Sài-son đến đồn Đơn-Phụng đồn trú.

Đinh-Lệ cho Đinh-Huyền đem quân từ Đơn-Phụng đến Át-Giang rào tiệt các con đường lớn nhỏ, hễ thấy quân Hồ trốn về thời bắt hết. Đinh-Huyền đi chưa được bao lâu thời bắt sống trên 400 người. Đinh-Lệ ra lệnh lấy hết quân sắc của binh-sĩ Hồ bị bắt và đem giam lại một nơi không cho trốn đi.

Quân-sĩ đã giam xong thấy có người về báo không biết binh-mã ở đâu tiến tới như gió, xin Thượng-Tướng đem quân

ra chống đánh. Lợi lên ngựa đi ra cửa xem thấy đường đầu có một viên tiêu-tướng là Lê-Khâm, theo sau là Phạm-Đán dẫn năm trăm quân. Khâm thấy Lợi xuống ngựa vái chào nói : Tiêu-Điệt tới chậm, xin Bá-Phụ tha tội, bèn cùng đi về quân trung. Khâm đem phù ấn dâng. Lợi bảo Lê-Trị viết sớ dùng ấn [99] Hồ Nguyên-Soái đóng vào (Đ). Đinh-Lệ lấy phục sắc quân Hồ cho quân Tiên-phong mặc vào, cho Đoàn-Mạng dùng hiệu cờ của Hồ-Tướng mang binh-phù đi Đông-đô trước. Các quân đánh trại đi sau.

Vừa đúng cuối giờ tuất tới Đông-Đô. Lê-Lợi chia các tướng phục ba mặt, cho Đoàn-Mạng tới cửa thành kêu xin cáo cấp.

Khi ấy ở trong thành Đông-Đô toàn là Văn-thần. Võ tướng-chỉ có Tổng-Thống Quân-Quốc Sự-Vụ là Lữ-Trị, có nhiệm vụ đốc suất binh-sĩ bảo vệ thành quách. Đang đêm nghe ngoài thành kêu xin mở cửa cấp báo, nói rằng : Thành Đa-Bang nguy lắm, Nguyên-Soái dâng sớ về xin tiếp cứu, tướng lại giữ cửa cho biết trong thành nghiêm cấm, ban đêm không được mở cửa.

Đoàn-Mạng nói : Nếu không được tâu thời thành Đa-Bang bị mất.

Môn-lại thấp được xem thấy có kỳ-hiệu Nguyên-Soái và phục sắc quân Hồ bảo rằng : Nếu có sớ thời liệng vào thành. Mạng dùng tên cung bắn lá sớ vào thành. Được sớ môn-lại

Lời phê tác giả :

(Đ) Tích nhật Thiện phụ nhị đề ngôn chí thử phương lộ,
Ngày xưa Thiện nói nhỏ bên tai đến nay mới rõ.

chạy vào thượng-diện khải tâu. Hán-Thương kiểm nhận thấy đích thị ấn-tích Nguyên-Soái, chiếu cho mở cửa.

Đoàn-Mạng đem quân vào bắt môn-lại chém, hậu quân tiếp theo tiếng kêu rầm trời. Lự-Trí nghe biến đem quân tới chống giữ [102] gặp Đoàn-Mạng giữa đường, hai bên đánh nhau hai trăm hiệp chưa rõ được thua.

Thị-vệ vào tâu trong thành có giặc thiết phát; đánh rất hăng-dữ xin bệ hạ lánh ra ngoài. Hán-Thương nghe tâu ra cửa, trông thấy ba mặt thành lửa cháy rực trời, tiếng sùng vang đất, sợ quá chạy vào hậu-cung đem hoàng-thân công-tử, các người lão, thiếu trong nhà, và các văn võ cận thần mở cửa Đông chạy (E).

Lự-Trí không biết, cùng Đoàn-Mạng đánh nhau cho đến lúc trời sáng. Vừa có Phạm-Yên xông lại trưng cung nhắm Lự-Trí bắn trúng ruột, Trí nghiêng mình té ngựa chết. Quân Hồ thấy vậy chạy tán loạn.

Ngày Tân-dậu lấy được Đông-Đô, Lê-Lợi vào thành phủ an nhân-dân, trong thành các nhân dân đốt hương, nép ở bên đường lạy chào. Lợi dùng lời nói ngọt ngào an ủi.

Lợi nói : Chúng tôi tới đây chỉ cốt trừ bạo cứu dân, không có làm hại ai hết, trong quân một mảy may cũng không được phạm, trái lệnh sẽ chém, trăm họ nghe nói rất đội vui mừng.

Lời phê của tác giả :

(E) Không biết ba ngàn mỹ-nữ có đi trong đám này không.

Lê-Lợi cho lấy ngựa truy-phong về báo Quân-Sur.

Khi tin thắng trận tới Tạn-Viên đồn thời các tướng Minh vừa mãn tiệc rượu, nghe tin Đông-Đô đã lấy được, đều kinh ngạc thán phục.

[101] Mộc-Thanh nói : Quân-Sur có mưu thần chước thánh khiến người ta không đon trước được.

Thiện nói : Chỉ là việc nhỏ, không có gì đáng khen. Tuy nhiên, Đông-Đô dù đã phá được, cường ngiệt vẫn chưa trừ xong, tướng-sĩ còn nên gắng sức quét sạch ác-dã. Mọi người đều cho là phải.

Bọn phụ ra đi, Thiện gọi Đoàn-Phát dặn rằng : Nhà ngươi lưu lại đây để phủ dụ phượng dân, cho người qua Quảng-Oai xem địa-lý, có chỗ nào hiểm-yếu vẽ một bản-đồ rõ ràng, chớ ta đi Đông-Đô xem sự thế như thế nào, sẽ bàn tính sau.

Lại kêu Triệu-Hộ dặn nhỏ ở tại, rồi đem quân cùng Bắc-tướng qua Đông-Đô.

Chính là :

Nguyên âm

智 取 堅 城 能 謹 始
謀 攻 深 窟 善 圖 終

Phiên âm

*Trí thủ kiên thành năng cẩn thi.
Mưu công thâm quật thiện đồ chung.*

Dịch nghĩa :

*Lấy được kiên thành nhờ giữ trước.
Phá tan hang hiểm khéo lo sau.*



HỒI THỨ MƯỜI CHÍN

*Dem quân tới Tây-Đô Mân mắc mưu giặc,
Đánh cá tại Bích-Hồ Lợi được gươm thần.*

Lê-Thiện cùng tướng Minh đi qua Đông-Đô, dọc đường những chỗ đi qua, trăm họ đem các thức ăn đón rước. Khi tới Đông-Đô Lê-Lợi đem các tướng tá ra cửa mời vào thành, làm lễ hội ngộ giữa Nam và Bắc. Các quận huyện ở Tam-Giang đều tới trước cửa xin đầu hàng. Quân Bắc đặc chỉ không có sợ hãi gì, ra ngoài cướp bóc của cải, hãm hiếp đàn bà con gái, nhân-dân quá khổ tới khổng cáo với Lê-Lợi. Lê-Lợi cho quân đi truy bắt, không mấy chốc thời bắt được ba, bốn người đem về.

Lợi nói : Thiên-binh tới đây cốt để yên dân, chúng mày lại đi hại dân, không để chúng mày làm gì, lập tức đem ra chém hết (A). Các tướng tá triều Minh thấy vậy đều thất sắc, nhưng vì lẽ trái không dám chống lại.

Lưu-Tuấn nói : Hán-Thương trốn chạy, thế nào cũng về Tây-Đô, Lê Quân-Sur có kế gì để phá không ?

Thiện nói : Tây-Đô được tin Đông-Đô đã bị phá, chắc hẳn Quý-Ly cũng bỏ thành chạy rồi, bây giờ chúng ta nên

Lời phê của tác-giả :

(A) Tướng Minh cũng phải theo lệ ấy.

cho một viên Đại-Tướng đem quân đi trước chiếm-cứ các chỗ căn-bản, về sau ta sẽ đuổi đánh, không nên để cho chúng nó tụ được quân lập được thế, [103] rồi bám thành cố giữ, khi ấy chúng ta đánh được cũng khó.

Tuấn y theo kế của Thiện, cho Tả-Tham-Tướng Lý-Mân lấy một vạn quân đi Tây-Đô.

Thiện nói : Tôi có con là Khâm xin cho cùng đi theo, phàm có việc gì bàn tính kế-hoạch với nhau mà làm.

Phụ cho là phải, bèn bảo Lý-Mân cùng với Lê-Khâm tiến quân.

Thiện lựa được một ngàn quân tinh-duệ cho Khâm đem đi.

Mân thấy Khâm còn trẻ nhỏ có ý khinh dễ và thăm oán Trương-Phụ về việc điều-động người không xứng-đáng, không thèm trò chuyện bàn bạc gì với Khâm, tự đem quân đi trước, đi tới sông Đồng-Mai thấy sông rộng nước sâu không có thuyền đi qua, ra lệnh dừng quân lại chặt cây làm cầu để cho quân đi qua.

Khâm tự nghĩ rằng : Lý-Mân khinh mình còn trẻ tuổi, không muốn bàn bạc kế-hoạch với mình, mình nên tự lo riêng biệt. Liền kêu Nguyễn-Sản, Đậu-Duy bảo rằng : Hai ông lấy năm trăm tinh-binh đi lên mặt trên sông Đồng-Mai, bắt lấy các thuyền của người Nùng qua huyện Thạch-Thành mai-phục, hễ thấy quân Nam và quân Bắc đánh nhau thì chia quân ra hai đạo, một đạo đánh hậu-trận của giặc, một đạo tới Tây-Đô ngăn chặn quân ứng-viện của Tây-Đô. Hai người tuân lệnh ra đi.

Ở Tây-Đô nghe tin Đồng-Đô đã mất, các quận, huyện đều vào tay quân Bắc, hiện nay quân Bắc sắp tiến tới. Chỉ trong

một ngày đêm mà nhân-dân ở trong thành bị bốn, năm lần kinh-động nào-loạn.

[104] Quý-Ly nghe vậy quá sợ, muốn đi qua phía Nam, các quân-thần đều can ngăn.

Thượng-Thư Phạm-Tiến-Lãm nói : Thành này là đất căn-bản, quân-sĩ mạnh, lương-thực đủ, nếu bỏ không giữ thời sẽ không có chỗ để dung thân nữa. Tốt hơn là trước cho quân tiết giữ các chỗ hiểm-yếu của sơn-hà, sau lựa quân đi đánh lấy lại thành-trị, thu-phục xã-tắc. Nếu bây giờ Bệ-Hạ bỏ đi qua phía Nam thời trăm họ sẽ không ai vì nhà vua mà cộng-sự nữa.

Quý-Ly nghe nói, xuống chiếu cho Đại-Tướng-Quân Hàn-Hùng đem quân chống đánh với địch. Hùng tuân lệnh đem quân tiến tới Thạch-Thành. Khi tới Thạch-Thành thời quân Lý-Mân đã qua được sông Đồng-Mai, ào ào kéo tới như gió.

Hùng dừng quân lại ra lệnh cho nhân-dân ở hai bên đường đều phải đi hết, chỉ để lại nhà không, rồi lấy dầu cá và lưu-huỳnh rưới lên các nhà ở hai bên đường, chia quân mai-phục. Hùng tự dẫn quân bố-tri trận-thế, cỡi ngựa cầm dao chờ giặc tới đánh. Lý-Mân xốc ngựa đi tới, Hùng không nói năng gì phứt quân tới giao-chiến, hai bên đều giống trống đón đánh, chỉ đánh được bốn, năm hiệp, Hùng quất ngựa chạy. Lý-Mân xua quân đuổi theo. Hùng nói : Mầy không sợ chết à ! Lại múa gươm quay lại đánh, đánh được sáu bảy hiệp lại bỏ chạy. Lý-Mân đuổi theo đến Võ-Xá nghe tiếng súng liên-tiếp, ngọn lửa bốc lên, gió mạnh, lửa cháy mạnh thêm, [105] phục-binh ủa ra, Hàn-Hùng quay quân trở lại. Lý-Mân bị kẹt vào trong vòng vây. Mân phải xông pha giữa ngọn lửa, chạy đông qua tây để kiếm đường ra mà không thoát được, sau lưng bị Hàn-Hùng xông tới.

Trong khi đương giao-phong thời quân Hồ kêu lên rằng : Sau trận có quân kéo tới, Hùng dùng dao ngoảnh lại xem. Lý-Mân vội vàng cướp đường chạy trốn. Vừa khi ấy có một tiểu-tướng cỡi ngựa mang gươm từ phía tả lại nhằm Hàn-Hùng đâm Hùng bị thương rơi chết dưới ngựa. Sau khi đâm Hàn-Hùng chết, tiểu-tướng ấy đuổi giết quân chúng cứu được Lý-Hự-Tướng thoát vòng vây. Tiểu-tướng đó tức là Lê-Khâm.

Lý-Mân hỏi : Tiểu-Tướng ở đâu tới cứu ta ?

Khâm nói : Tôi đoán trước thế nào Tướng-Quân cũng trúng kế của giặc, nên tôi chia quân mai-phục đánh vào hậu-trận của giặc, để cho chúng nó phải quay lại chống đỡ, nhân khi bất ý của chúng đánh giết chúng để cứu Tướng-Quân.

Lý-Mân tạ phục (B). Hai người thừa thế xua quân đuổi đánh theo đến Tây-Đò. Khi đến Tây-Đò không thấy có động tĩnh gì, Lý-Mân lo sợ truyền lệnh dừng quân, nghe trên thành giống ba hồi trống, có một cây hồng-kỳ, trên lá cờ đề chữ «Nghĩa». Lại có một Đại-Tướng kêu rằng: Tôi là Tiền-Quân Triệu-Hộ vâng lệnh Quân-Sư tới chiếm thành này đã lâu rồi. Bèn cho mở bốn cửa mời vào.

Lý-Mân thấy vậy [106] thêm kinh sợ, vào thành hỏi Triệu-Hộ rằng : Tướng-Quân do đâu tới ? Hộ nói : Quân-Sư khi tới Đông-Đò đã mật bảo tôi đem một ngàn quân, đem đi ngày nghỉ bội đường mà đi. Khi đi tới Tây-Đò phục tại khu rừng phía

Lời phê của tác giả

(B) Đừng có tạ, một vị Tướng-Quân sao lại tạ một đứa tiểu-nhi.

bắc Cẩm-Thủy, chờ tướng Hồ đi ra thời đem quân đánh hãm lấy thành (C). Tòì đến đây cho người thám-thính biết Hàn-Hùng dẫn quân đi ra, nhân thành dễ trống đánh hãm lấy được thành. Quý-Ly đốt nhà cửa kho-tàng chạy trốn. Tòì đem quân cứu lửa tắt mới đuổi theo Quý-Ly. Quý-Ly chạy được nửa đường thời bị Lê Tiều-Tướng sai Đâu-Duy đuổi theo, lên lui đều không có đường đã trốn chạy ra phía biển theo không kịp.

Lý-Mân nói : Quân-Sur thần toán như vậy thật là một kỳ tài xưa nay. Sau đó cho viết thơ về tấu tiếp. Khâm, Hộ cũng đem quân về Đông-Đò.

Trương-Phụ mừng đã lấy được hai Đò, lại thấy đất Giao-Chỉ sơn-hà thành-quách, triều-thị, nhân-dân, rất là đẹp đẽ, lại nước giàu dân đông, trai thanh gái lịch, có ý muốn chiếm-cứ. Tự đem tướng tá giả tiếng đi tuần phủ quận huyện để xem hình thế, nhưng lại nghi Lê-Thiện có lập mưu chước gì khác, nên cho người mời cùng đi:

[107]

Lợi nói : Đi thời đi mời người làm gì ?

Thiện nói : Chúng nghị ta, nên mời ta cùng đi, đi thời đi, có sợ gì chúng, bèn vui-vẻ nhận lời.

Thiện đi đến Bích-Hồ thấy có một luồng hơi trắng từ trong hồ bốc lên trên trời, biết là có bảo-kiếm, muốn cho người xuống hồ tìm kiếm, nhưng đã ra đi không lẽ trở lại, nên cũng thỉnh lạng mà đi.

Lê-Lợi ở trong thành vừa gặp kỹ-nhật của hoàng-khảo, động nhớ đến hoàng-khảo lúc sinh thời thích ăn cá tôn, cho quân-sĩ đi kiếm khắp nơi không có, anh em quá buồn bực.

Lời phê của tác giả

(C) Hồi trên có kêu Hộ nói nhỏ bên tai đến hồi này mới rõ.

Lê-Thạch nói : Bích-Hồ lâu nay đề không, có lẽ nhiều cá, anh nên cho bọn làm cá tới làm may gì kiếm được.

Lợi nói : Chính trúng ý của ta, Lợi cho gọi các người làm cá đem lưới thuyền tới đánh cá, không bao lâu đánh được rất nhiều cá phùng, cá lý, cá đề đầy thuyền mà sao cá còn lại không có.

Lợi nói : Cá tôm nhiều như vậy, sao cá còn lại không có ? Bèn gọi Lê-Thạch nói : Chú một thuyền, tôi một thuyền, tôi với chú cùng đánh cá, lẽ nào lại không được. Hai anh em đồng lên thuyền lấy lưới bủa trong hồ, lưới bủa đi bủa lại đến vài chục lần mà không thấy động.

Lợi nói : Lạ quá, sao không thấy một vật gì cả ? Nói xong lại bủa lưới lần nữa. Khi bủa xuống lần này thấy động. [108] cầm triềng lưới kéo lên, càng kéo càng nghe nặng. Lợi nói : Lần này nặng quá, gắng sức kéo lên cho được. Khi kéo lên thời không thấy có vật gì chỉ có một đoạn gỗ xưa mà thôi.

Lợi lại nói : Tiếc quá, cá đã thoát ra rồi, đem bủa lại lần khác. Khi toan bủa lại, Lê-Thạch nói : lưới tôi cá mắc rồi, nhất định là cá lớn, tự tay kéo vào trong thuyền, nhưng không có vật gì chỉ có một thanh sắt cũ mà thôi, toan đem vứt đi. Hai anh em đi bủa lưới bốn, năm lần chỉ được một đoạn cây xưa, một thanh sắt cũ mà thôi.

Lợi nói : Bây giờ là tiết thịnh-đông có tuyết nhiều, chèo thuyền giữa giờ lạnh không tiện, chúng ra nên chèo thuyền về kiếm đồ vật khác để cúng cũng được. Nói xong bỏ thuyền lên bờ. Khi lên bờ đem các đồ đã được ra xem kỹ lại, thời bên Lợi lấy được là một cái cán gươm cũ, lỗ còn nguyên, bên Thạch là

một lưỡi gươm, đầu đuôi còn nguyên, đem hai bên ráp vào, tự nhiên khít nhau, tháo ra không được. Bèn đem cất trong trường.

Người đời sau có thơ rằng :

Nguyên âm

古 今 靈 物 自 天 留
一 氣 縈 蟠 射 斗 牛
三 尺 龍 泉 歸 有 德
帝 王 還 是 帝 王 州

Phiên âm

*Cờ kim linh vật tự thiên lưu.
Nhất khí oanh bàn xā đầu ngư.
Tam xích long tuyền qui hữu đức.
Đế-vương hoàn thị đế-vương châu.*

Dịch nghĩa :

*Xưa nay linh dị tự trời lưu.
Khí sáng quanh co tới đầu ngư.
Ba thước long tuyền dành kẻ đức.
Đế-vương hoàn lại đế-vương châu.*

Đề thay thế, Lợi cho giết trâu heo để cúng. Đến tối Lê-Thiện về xem lại trong hồ thời luồng khí trắng không có nữa, trong lòng nghi sợ, về đến thành vào nhà thờ lạy xong, ra trường khoản tiếp các tướng tá, sau mới vào phòng nghỉ. Vào phòng thấy đầy nhà sáng rực, xem kỹ thời là cây gươm.

Thiện thất kinh hỏi tiều-tốt : Vật gì ở đâu đem tới ?

Tiều-tốt nói : Hai Đại-Tướng hôm trước ra hồ làm cá, bắt được vật này.

Thiện mừng thầm thần-kiếm lại về tay anh ta, thỉnh lặng đi nghỉ.

Sáng ngày sau thấy môn-lại vào báo : Hoàng-Thượng-Thơ mời Tiên-sinh qua hội bàn công việc.

Thiện mặc áo quần qua Bắc-dinh, tới dinh thấy các tướng văn võ đã ngồi la-liệt. Thiện vào chiếu ngồi.

Trương-Phụ nói : Tiên-sinh cho Triệu-Hộ đánh hãm thành sao không bắt cho được Quý-Ly ?

Thiện nói : Hôm trước tôi xem tinh-tượng thấy chưa thể bắt được nó. Vì chủ-tinh nước Nam còn sáng chưa mờ làm sao bắt được ?

Phụ nói : Sở kiến của Lê-công lược đồng với ta. (D)

Lưu-Tuấn nói : Hai dò đã lấy được, [110] nhưng tướng giặc chưa bắt được, các tướng nên gắng sức một lần nữa, để quét sạch ác-đảng.

Thiện nói : Cha còn họ Hồ đã ẩn mình trốn xa rồi không đáng lo ngại gì, nay còn các xứ Trù-Giang, Bàn-Nan, Mộc-Phàm, tướng giặc còn hùng mạnh, quân lính có vài vạn, nếu quân ta đi xa, chúng nó sẽ đem quân tới đánh. Chi bằng chúng ta hãy trước khử lòng cánh, sau sẽ đem quân đánh một lần là đại định được.

Trương-Phụ y kế chọn ngày khởi binh.

Lời phê của tác giả

(D) Đã nói lược đồng sao còn muốn chiếm cứ.

Chính là :

Nguyên âm

不 憂 首 逆 跳 身 去
只 恐 渠 魁 反 面 來

Phiên âm

Bất ưu thủ nghịch khiêu thân khứ.

Chỉ khủng cừ khôi phản diện lai.

Dịch nghĩa :

Không lo thủ nghịch đà thua chạy.

Chỉ sợ cừ khôi lại phản-công.



HỒI THỨ HAI MƯƠI

*Sông Mộc-Phàm hai tướng Hồ bị giết.
Cửa Muộn-Hải ba quân Minh bị thua.*

Mùa xuân tháng giêng năm Bính-Tuất Khai-Đại nguyên-niên (Minh Vinh-Lạc năm thứ năm) Hoàng-Phúc, Mộc-Thạnh nghe kể của Lê-Thiện khởi quân nhằm Trù-Giang tiến-phát. Lur Hoàng-Phúc, Trần-Hạp cùng anh em họ Lê ở lại giữ thành.

[111] Khi ấy tướng trấn giữ Trù - Giang là Bình - Khấu Tướng-Quân Trần-Thừa, nhân gặp tiết vui xuân-đán, ăn uống chơi-bời, thành quách không canh giữ, quân-sĩ lại uể-oải nhác nhón, không ngờ Trương-Phụ đem quân tới đánh bất thành-linh. Thừa đem quân ra nghinh-chiến, Phụ cho Lữ-Nghị ra đánh, hai tướng đánh nhau đến ba trăm hiệp, chưa biết được thua, Phụ lại cho Mộc-Thạnh ra trận hậu giáp chiến, quân-sĩ bị thua nặng, Thừa quay ngựa chạy, Phụ và Thạnh xua quân đuổi theo đánh lấy được Trù-Giang-Sách. Thừa chạy về Vạn-Kiếp, Phụ lùa quân-sĩ đuổi đánh tới Phồ-Lại-Sơn giết chết ba vạn quân, thấy chết đầy đồng, máu chảy thành sông, Thừa chỉ còn đơn kỵ chạy về Bàn-Nan-Giang.

Tướng giữ Bàn-Nan-Giang là Mưu-Lược Tướng-Quân Hồ-Đậu thấy Thừa bị thua chạy về, tức thì đem binh mã sắp thành trận pháp, hai người cỡi ngựa ra trước trận chờ giặc đến để đánh.

Lữ-Nghị đem quân đuổi tới thấy Trần-Thừa ngồi trên ngựa. Lữ-Nghị kêu lớn rằng : Bọn khuyển-tặc này đã thua chạy còn dám chống với Thiên-binh sao ? Thừa mắng lại : Bọn khuyển-tặc này đã mất chân còn dám nói láo, nói xong xua quân tới đánh. Trong khi đánh Lữ-Nghị bị hai tướng vây. Lữ-Nghị tả xung hữu đột, lực chiến với hai tướng. [112] Hậu-quân của Phụ và Thạnh tiến tới thấy Lữ-Nghị bị vây, chia quân đánh tập-hậu, Trần-Thừa, Hồ-Đậu thua chạy. Quân Minh chiếm thêm Bàn-Nan-Giang.

Bọn Phụ vào thành phủ dụ trăm họ xong, tiến quân tới Lô-Giang. Hồ-Đậu, Trần-Thừa chỉ còn tàn-quân chạy về Mộc-Phàm-Giang. Khi đến Mộc-Phàm-Giang, Trung-Lang-Tướng Nguyễn-Tử-Nhân, Tham-Tướng Hoàng-Thế-Cương bảo : Hai ông hãy vào trướng nghỉ-ngoi.

Hai tướng nói : Chúng tôi bị Bắc-khẩu đánh cướp lấy cả hai đồn rất là bức tức, xin Tướng-Quân cho chúng tôi ba ngàn quân để đánh giết nghịch-tặc, khôi-phục lại hai đồn.

Nguyễn-Tử-Nhân nói : Hai ông vừa bị thua không nên xuất quân.

Thừa và Đậu cố xin cho được.

Hoàng-Thế-Cương nói : Đã như vậy thì tôi đã chinh-đốn thuyền bè được năm trăm chiếc, hai tướng đốc-suất thủy-quân theo đường thủy chống giặc, còn đường bộ chúng tôi tự đương. Thừa, Đậu nghe lệnh ra đi (A).

Lời phê của tác giả

(A) Đã có người thay, Nhân, Cương khỏi chết là phúc trời.

Khi Trương-Phụ thừa thế đuổi theo đến Mộc-Phàm-Giang, thấy có thủy, lục hai đồn rất là tề-chỉnh, truyền lệnh chia quân làm bốn đạo. Mộc - Thanh chặn thủy - quân của Hồ không cho lên bờ, Vương-Thông bên tả, Hoàng-Trung bên hữu. Phụ tự ở giữa ra hiệu giao-chiến.

Thấy giặc đến Nguyễn-Tử-Nhân mang đao ra đánh, Phụ bảo Chu-Quảng ra đánh lại, [113] hai bên đánh nhau đến năm mươi hiệp, sau lưng Hoàng-Thế-Cương ra hộ-chiến, Phụ lại cho Thái-Phúc ra trợ-chiến, bốn ngựa giao phong với nhau, Phụ thấy Nhân và Cương tinh-thần gia bội, mặt cho Vương-Thông, Hoàng-Trung ra tiếp, hai tướng tả hữu xua quân tiến vào, Vương - Thông ở phía tả nhắm Tử - Nhân đâm trúng rơi ngựa chết. Bên hữu Hoàng-Trung trương cung bắn Thế-Cương trúng ở mắt té ngựa chết, quân-sĩ bị giết hơn một trăm người. Quân Hồ thua chạy hỗn loạn.

Trần-Thừa, Hồ-Đậu muốn đem quân lên cứu, bị Mộc-Thạch chặn đánh lui, hai người đem một vạn quân chèo thuyền theo thượng-lưu sông Giao-Thủy đi.

Phụ lấy được Mộc-Phàm-Giang dừng quân lại cho người đi thăm dò tin-tức. Vài ngày sau người thám-thính về báo quân giặc hiện đồn trú ở cửa Muộn-Hải, Quý-Ly, Hán-Thương cũng ở đó, thế giặc rất mạnh.

Trương-phụ tự thị đã được trận mấy lần nói rằng: Quân ta đến đâu, đều là vô-địch, có sợ gì chúng nó có nhiều quân, tức thì lừa quân tiến đến Giao-Thủy. Cho người phi-báo cho Thủy-Sur Đô-Đốc Liễu-Thắng tới hội. Liễu-Thắng được lệnh đốc-suất các đạo thủy-quân tiến lên cùng hội với Trương-Phụ [114] ở Hưng-Giang, hai bên gặp nhau hợp quân lại tiến đánh.

Quý-Ly bị thua bỏ Tây-Đô chạy ra ngoài biển gặp Hán-Thương. Cha con, vua tôi tụ lại đóng quân ở cửa Muộn-Hải, quân-sĩ còn lại độ năm, sáu vạn người, được tin Trương-Phụ tiến đến, hội quân-thần lại bàn.

Quý-Ly nói: Bây giờ giặc thừa thắng ở xa tới đánh, thế như chẻ tre, các công khanh có kế-sách gì để đánh cho giặc lui không?

Tru-Quốc Quý-Lạp thưa: Chỗ này tuy là hải tần, nhưng cây cối sâm-uất, có thể phục-quân được, chờ giặc tới đánh, thế nào cũng toàn thắng, Quý-Ly cho là phải.

Liền ra lệnh cho Trần-Thừa phục ở Nam-Chiếu-Trại, Hồ-Đậu phục ở Hà-Lan-Sách để chống đánh bộ-binh giặc. Lại cho Tham-Tướng Đoạn-Trực, Nguyễn-Hòa đem quân giấu trong thuyền nhỏ phục ở trong các bụi cây ở hai bên bờ sông. Quý-Lạp đốc-suất các thuyền lớn qua sông chống giặc. Các tướng đều tuân lệnh đi.

Trương-Phụ chia hai cánh quân tả và hữu tiến, Liễu-Thắng đi thuyền tới.

Quý-Ly cho Phạm-tiến-Lãm đem vài chục chiếc thuyền nhỏ ra trước để đỡ giặc, Trương-Phụ trông thấy phứt thủy-quân tiến đánh, Phạm-Tiến-Lãm vừa đánh vừa chạy và chửi rằng: Chúng mày là quân chuột cũng muốn chết trong cỏ sao? Liễu-Thắng có huyết tính nghe vậy tức giận quá, [115] lửa lên đánh.

Trương-Phụ trông thấy đường bộ vắng vẻ không có một người, vững dạ tiến lên, thỉnh-linh nghe một tiếng súng, bên tả Hồ-Đậu xông tới, Phụ bất ý mờ mắt, thấy cây cối nghi là

quân Hồ, trông về phía sau mà chạy (B). Hồ-Đậu xông tới đâm chết Chỉ-Huy Khương-Bính. Bên hữu Trần-Thừa xông tới, Mộc-Thạnh thất kinh, nghe tiếng sóng vỗ ở ngoài biển như tiếng hàng nghìn vạn binh mã đi, cũng cướp đường mà chạy (C). Đốc-Chiến Tiết-Thạch bị Trần-Thừa giết (D). Liễu-Thăng ở giữa lòng sông lại bị thủy-triều xuống nước cạy thuyền tiến không được. Tả thời Đoạn-Trực hữu thời Nguyễn-Hòa đẩy thuyền chạy ra đánh, tiếng súng như mưa xuống, tiếng giáo đâm như cỏ bòng. Liễu-Thăng bỏ thuyền lội pha nước mà chạy, quân sĩ chết trên ba vạn người, nước chảy không được (Đ),

Quý-Lập thẳng trận trở về. Hàn-Thương hỏi : Sao không đuổi theo ?

Lập thưa rằng: Giặc tuy bị thua, binh tướng còn nhiều, nếu ra sức đuổi theo nữa, sợ trúng mưu gian của giặc (E), chỉ bằng trở về chuẩn-bị sửa-sang quân-khí chiến-cụ cho đầy-đủ sẽ tiến đánh sau chưa chậm gì.

Hàn-Thương hỏi : Chiến-cụ như thế nào ?

[116] Quý-Lập nói : Bọn nó bày chiến-thuyền nhiều, nếu ta không có phương-sách để chống lại, thời không làm sao thủ. thẳng được. Bây giờ nên bắt lấy độ trên một ngàn ngư-thuyền kết bè, chặt cây làm trại, tên nỏ phục ở bên trong, gươm giáo ở bên ngoài để chống với địch (G).

Lời phê của tác giả :

- (B) Thời mà Phù-Kiên đương với tám ông cũng không ngoài vậy.
- (C) Cũng như tân-binh nghe tiếng gió thổi vượn kêu vậy.
- (D) Cũng là lẽ tạ cho Nguyễn-Tử-Nhân.
- (Đ) Cũng là lẽ tạ ở Phồ-Lại.
- (E) Nhân được mà truy. lại có kể gì.
- (G) Đề làm hỏa công.

Hán-Thương nói : Việc hành-quân, nhà người tùy tiện mà làm.

Quý-Lạp vâng lệnh đi ra.

Chính là :

Nguyên âm

先 施 得 計 能 成 績
後 逞 奇 謀 以 立 功

Phiên âm

Tiền thi đắc kế năng thành tích.

Hậu sinh kỳ mưu dị lập công.

Dịch nghĩa ;

Trước ra kế diệu làm nên việc.

Sau sinh mưu kỳ lập được công.



HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT

Thiện dùng lửa đốt, họ Hồ bị hao quân.

Lợi nhờ mưa xuống, Quý-Lý mất ngôi vua.

Trương-Phụ bị thua chạy tới Cát-Giang, chia quân đồn trú, cho sứ về Đông-Đô mời anh em họ Lê tới dinh nghị-sự.

[117] Sứ tới Lê-Lợi mặt hỏi Lê-Thiện.

Lê-Thiện nói: Trương-Tổng-Binh mấy lần thắng trận, thời không cần hỏi đến chúng ta, nhưng vì quen được nhỏ, không có phòng xa tất bị thua lớn cho nên lại mời chúng ta.

Lợi nói: Nên đi hay nên thôi thế nào?

Thiện nói: Nếu không đi thời họ bảo là chúng ta sợ, cứ đi là hơn, năm nay thế nào cũng bắt được cha con Quý-Lý.

Anh em nhận lời đem hết quân-sĩ trong trại tiến phát, chưa đầy hai ngày thời tới Cát-Giang, Bắc-Quân thấy đều mừng, nói rằng: Lê-Quân-Sư đã tới.

Bọn Phụ ra cửa đón rước vào trong trướng đặt rượu khoản-đãi (A). Phụ đem việc thua quân hôm trước nói lại.

Thiện nói: Không có một lần thua nhỏ thời làm sao có một lần được lớn, xin chờ cho tôi xem xét kỹ-lưỡng sẽ bàn định.

Rượu xong, Phụ cho một chiếc thuyền nhỏ giả làm thuyền đánh cá mời Thiện ra đi. Lợi cũng ra ngoài đồn nghỉ-ngơi.

Liều-Thăng hỏi: Bọn nó là tiểu-nhân, sao Tổng-Binh lại tôn-trọng quá như vậy?

Lời phê của tác giả

(A) Đồn Tan-Viên Thiện rước Phụ, đồn Cát-Giang Phụ rước Thiện, cũng là cân nhau.

Phụ nói : Anh em Lê-Lợi đem quân giúp ta đánh giặc.

Thăng nói : Sao chúng nó lại dám xưng sư xưng tướng.

Phụ nói : Nó tự nó, ta tự ta, nếu không tự tôn xưng làm sao phục được nhân-dân An-Nam.

Thăng nói : Bọn nó là Nam-man, [118] thảo-khấu, chẳng qua hồ mợn oai hồ, tôi xem chúng nó cũng như con chuộc hơi (B), không đáng kính nề gì. Nói xong phất áo đi.

Lê-thiện đi chiếc thuyền nhỏ tới trại Hồ quan-sát rất lâu.

Quân hồ biết về báo: Phi đảng tới dò xét hư thực của ta.

Quý-lạp cả giận cho đuổi theo, thiện thấy trong trại động cò, bảo thủy-thủ chèo về gấp. May có gió xuàn nổi lên, trương buồm đi như bay, quân Hồ theo không kịp.

Thiện về vào trường nói với Trương-phụ rằng: Nay có thể bày mưu phá tan được giặc.

Phụ hỏi : Mưu kế ở đâu ra ?

Thiện nói : Nếu tôi nói thẳng ra, liệu Tướng-quân sẽ không tin mà thi-hành, thời việc sẽ không thành, Tướng - Quân tự điều-khiển mới được.

Thiện ghé tận tai Phụ nói nhỏ các công việc từ đầu đến cuối.

Phụ mừng quá hội các tướng truyền lệnh như sau :

Liễu-Thăng đem chầu thuyền thủy-quân qua khúc eoHàm-ừ. Giản, xứ ấy có lau lách nhiều, có thể đậu thuyền ẩn nấp được, xếp

Lời phê của tác giả

(B) Lưu-Tuấn cho Lê-Thiện là bậc Y-ừ, Liễu-Thăng cho Lê-Thiện là loài cáo chuột, chính đúng theo câu còn bô còn không biết lại khinh con cop già.

cờ cất trống, im lặng cho giặc đi qua sau khi giặc trở lại thời đem thuyền chặn đường về.

Vương-Thông đem ba [119] ngàn quân đến sau Thời-phù-sách mai-phục.

Châu-Quảng đem ba ngàn quân phục hai bên phía sau Giám-lục-trại, khi nào trông thấy giữa sông có lửa thời đem quân ra đánh chặn đường bộ của giặc.

Hoàng-trung, Lữ-Nghị lấy độ hơn ba trăm thuyền chất đầy cỏ khô rưới dầu sấp và lưu-huỳnh qua cửa Hưng-Giang đóng, thấy giặc đến thời phóng lửa đốt thuyền cho trôi xuống, rồi đem quân thuận theo dòng nước đánh xuống.

Ngô-Ban đem năm trăm quân lấy hai mươi thuyền nhỏ nhử giặc đi xuống, khi đi đến thượng lưu con sông ấy thời hợp cùng hai tướng Hoàng và Lữ bàn việc đánh giặc. Ngô-Ban được lệnh đem quân và thuyền phóng xuống.

Quân Hồ dò được tin-tức chạy về nam-trại cáo cấp. Quý-lạp vào tâu : bây giờ chiến-cụ đầy đủ, quân giặc lại đến xin bề-hạ sớm cho ra minh-chỉ để thi-hành.

Hán-Thương nói: Khanh chinh-đốn binh mã ra đánh. làm sao cho được toàn thắng để thoả lòng trông mong của trẫm (D).

Quý-Lạp được lệnh cho Hồ-Đậu, Nguyễn-Hoà đem một vạn quân do bên phía tả dòng sông chặn đánh bộ quân của Minh. Trần-Thừa, Đoàn-Trực do đường bộ phía bên hữu sông tiến để đón Bắc-binh. Quý-Lạp cùng với Thượng-Thư Phạm-kiến-lâm ở tại Thủy-đồn.

Lời phê của tác giả

(D) Trẫm sẽ chạy trước.

Khi thủy lục đều tiến, gặp [120] Ngô-Ban ở ngang giữa sông, Kiến-Lâm nói: Đại-Tướng ra trận, chúng mày tới nạp đầu gấp đi.

Ngô-Ban cầm dao đứng ở đầu thuyền nói: mày về nói với cha con Quý-Ly lại đây đối địch với ta, còn chúng bây là lũ chuột, ta không sợ gì đương với mày.

Lập nghe quá giận phứt quân ra giao-chiến, cờ kiếm đầy trời, tiếng chèo chuyển động mặt nước. Ngô-Ban vừa đánh vừa chạy đến Cát-Giang-đồn.

Khi đến Cát-Giang-đồn, Thiện bảo Trương-phụ rút hết quân trong trại chạy. Quý-Lập trông thấy xua quân cánh tả và cánh hữu đuổi theo, đạo quân này gồm có dẫy thuyền kết lại dài hơn mười dặm và vô số lục quân đi chặt đất, đuổi đến Phú-Giang bị Hoàng-Trung lấy lửa đốt thuyền phóng xuống, lửa lên, nhờ có gió mạnh thuyền thuận theo dòng nước đi mau như sao sa, làm cho dẫy thuyền sản quân Hồ bị cháy hết, ngọn lửa từ mặt nước chiếu lên lòng trời sáng rực.

Hạ-đạo của sông có Liễu-Thăng do Hạm-Tử-Giân phóng thuyền tiệt hậu giáp đánh. Cánh quân tả Hồ-Đậu, Nguyên-Hòa dẫn quân lại cứu, bị Chu-Quảng đánh ra. Cánh quân hữu Trần-Thừa, Đoạn-Trực dẫn quân ra cứu bị Vương-Thông chặn đánh. Quân Hồ bị hai mặt đánh lại và sau lưng có sông cản không có đường thoát, nên bị chết và bị bắt trên [121] vài vạn người, thây chết đầy sông, máu chảy đỏ nước. Quý-Lập và Phạm-Kiến-Lâm thoát chết lấy một chiếc thuyền nhỏ lên bờ trốn chạy.

Phụ đem quân trở về tiến đến Muộn-Hải-Khẩu.

Cha con Quý-Ly biết quân bị thua trốn chạy tới Nghĩa-An

Qua tháng tư, sau khi phủ yên nhân-dân xong, Phụ đem các tướng-tá cùng anh em họ Lê chia đạo quân truy đến cửa Kinh-Thước ở Nghĩa-An.

Quý-Ly thu-thập tàn tốt cùng bắt thêm dân tốt được ba bốn vạn, chia đồn các xứ.

Trương-Phụ nhờ Lê-Thiện do đường bộ, Lê-Lợi cùng Mộc-Thanh do đường thủy tiến quân.

Mộc-Thanh bảo Lê-Lợi : Ông vốn người Nam, am-hiếu địa-thế, nên đem thuyền đi trước, tôi sẽ tiến theo sau. Lợi vui-vẻ nhận lời, đem quân do cửa Kinh-Thước vào.

Khi ấy Quý-Ly qua Sông Trà-Long, ra lệnh cho tướng-sĩ may bao đồ cát lấp thượng lưu con sông. Lại cho các tướng-tá khác chia quân mai phục hai bên sông. Sau cho Quý-Lập chỉnh-đốn thuyền bè ở giữa sông chờ giặc đến chống đánh.

Lê-Thiện trước tiên cho người đi dò thám, biết được [122] quân Hồ chia đạo do sông Trà-Long đi xuống, Thiện có ý nghi-ngờ, kêu Sùng-Quang, Đặng-Đôn nói : Các ông lấy năm ngàn quân tới đông ngạn cửa Kinh-thước tuần hành dò xem hư thực thế nào về báo, hai người tuân lệnh đi.

Lê-Lợi đem thuyền tới địa-phận Thanh-Hà tự nhiên gặp nước cạn thuyền đi không được, cho quân-sĩ xuống sông đẩy thuyền đi. Bỗng chốc nghe một tiếng sùng nổ, bên tả, bên hữu reo hò gióng trống nhẩy ra. Lợi cho Đoàn-Phát, Phạm-Liêu chia quân chống đỡ, hai người đánh lâu đến hết tên đạn cũng không thoát được. Ở thượng lưu quân Hồ lại cho hơn mười thuyền nhỏ đánh xuống, tên nổ bắn ra như ong bay, Lợi ngó về hậu-đạo thời không lên được kêu lên rằng : Mạng tôi hết rồi. Xa-Tam nhẩy ra nói rằng : Minh-công chớ lo, tôi xin đương cho,

nói xong nhảy ra nghinh-chiến. Quân Hồ thủy lục ba mặt đánh lại, Xa-Tam đem gươm xua đỡ, tên rơi xuống nước như mưa.

Lợi hoảng sợ ngửa mặt lên trời kêu rằng : Lợi này vì dân đánh giặc bị khốn ở đây, xin Hoàng-Thiên, Hậu-Thổ cứu vớt sinh-linh, nói xong, có mưa lớn, nước xuống như trút nhờ vậy nước sông lên được vài thước. Quân-sĩ mừng nói rằng : Trời cứu giúp chúng ta rồi, bỏ chèo tiến đi, người đương thời có thơ khen như sau :

Chính là :

Nguyên âm

江 上 龍 爭 蛟 鬪 辰
紛 紛 戈 甲 滿 天 飛
若 非 雷 雨 神 仙 力
不 特 周 辰 靡 孑 遺

Phiên âm

*Giang thượng long tranh giao đấu thần.
Phân phân qua giáp mãn thiên phi.
Nhược phi lôi vũ thần tiên lực.
Bất đặc Chu thời mị triết duy.*

Dịch nghĩa

*Giào đấu long tranh tại chốn này.
Đùng đùng qua giáp ngất trời bay.
Giò mưa không có thần tiên giúp.
E cũng thời Chu chết chóc đây.*

Trong khi quân Hồ còn hăng đánh không thôi, thời quân Minh ở hậu-đạo tiến tới. Chu-Quảng lên bờ xem hai bên cửa Kinh-Thước gặp tướng Hồ Nguyên-Hòa còn giao-chiến với Xa.

Tam, Quảng ở sau xông tới đâm Hòa chết ở hòng núi, rồi xua quân đánh mạnh thêm.

Sùng-Quang, Đặng-Đôn đến Đông-Ngạn cửa Kinh-Thước thấy Đoạn-Trực còn giao-chiến với Phạm-Liễu ở bên bờ sông, Đôn cầm dao xông chém Đoạn-Trực thành hai đoạn, đuổi đánh quân Hồ chạy tan-tành, nhờ vậy Lê-Lợi thoát được.

Tháng năm Giáp-Thân Trương-Phụ đem quân từ phía tây bằng tới Trà-Long-Giang. Liễu-Thăng cũng đem quân và thuyền tới đánh giết quân Hồ, bắt được thuyền ba trăm chiếc [124] bọn Quý-Ly bỏ thành chạy.

Quân Lê và Quân Minh hợp lại đuổi đánh đến cửa bể Kỳ-La. Hồ bị thua nhiều lần nên quân-sĩ tan rã hết.

Năm Ất-Mão Liễu-Thăng lãnh vệ-tốt ở Vinh-Đinh là bọn Vương-Sải-Hồ bảy người dò hỏi biết được Quý-Ly trốn ở trong rừng, đem quân lùng kiếm bắt được Quý-Ly và cùng con là Quý-Trùng trói đem về. Ngày hôm sau thổ-nhân là Võ-Như-Khanh bắt được Hán-Thương cùng Thái-Tử Nhuệ, Thượng-Trụ-Quốc Lê-Quý-Lạp và các tướng tá, vương hầu khác trói hiến Quán-môn.

Năm Đinh-Ty bình định giặc Hồ.

Chính là

Nguyên âm

七 年 王 伯 成 何 事
一 帶 山 河 總 是 空

Phiên âm

Thất niên vương bá thành hà sự.
Nhất đới sơn-hà tổng thị không.

Dịch nghĩa

Bảy năm vương bá còn gì nữa,
Một dải sơn-hà cũng hóa không.

HOÀNG-VIỆT XUÂN-THU

Quyển thứ 2

HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI

[127] *Chiếm-cử An-Nam Trương-Phụ hiển bản-đồ.*

Bình-định Giao-Chỉ Thành-Tổ ban lệ thưởng

Trương-Phụ đã bắt hết Hồ-Thị, bình-định xong nước An-Nam, rất là đắc ý, quyết định thôn tính nước này, cho người vẽ địa-đồ trong nước, phạm núi sông, lương thuyền được là bao nhiêu, kê rõ định thành một bản chấp chiếu, lại cho các tướng chia nhau đi khắp các xứ để phủ dụ dân-chúng.

Cùng anh em họ Lê đem quân về Đông-Đô đặt tiệc thưởng công.

Lê-Lợi nói : Nước Nam tôi là một nước nhỏ ở kề cận bị gian-thần tiếm-thiết. May nhờ Thiên-triều không bỏ, cho tướng qua giúp đánh, nghịch-dảng đã bị bắt hết, vạn gia được an vui, bây giờ xin lập con cháu nhà Trần để yên lòng dân.

Phụ nói : Ngày nay là thưởng công, xin hãy uống rượu cho vui sẽ hay.

Nói xong cho người ra dỡ các nhân-dân xin lập quận, huyện lại. Đến khi yến tiệc xong [128] thấy ở ngoài trường có ba, bốn người kỳ-lão nắm sát đất kêu rằng : Nay con cháu nhà Trần không còn nữa, xin đặt chế-độ đo-hộ như đời nhà Hán, nhà Đường xưa.

Phụ nói : Lòng dân chừ vậy, các tướng nghĩ thế nào, tốt hơn báo tin được trện về triều, hiển các quân giặc đã bắt được để chờ mệnh-lệnh, khi ấy có nên lập hay không nên lập mới có thể định được.

Lợi xin từ về dinh nói với các tướng rằng : Nhà Minh nay toan chiếm cứ nước ta.

Phạm-Đán nói : Xin chém hết bọn giặc ấy, tôn lập minh-Công làm chủ để trấn-an xã-tắc, chúng tôi đâu có khuất-phục bọn vô-lại đó.

Thiện nói : Các ông lầm rồi, chúng ta là tòi con của trung-triều hãy chờ xem mạng-lệnh như thế nào, về sau ta mới có cơ để nói được.

Các tướng đều hiểu rõ mà không thắc-mắc gì.

Khi ấy Trần-Giản-Định và Trần-Quý-Khoảng thấy Minh-tướng không muốn lập con cháu nhà trần, lại tự bỏ trốn nơi khác.

Trương-Phụ cho thảo một tờ lộ-bố bảo tướng Liễu-Thăng đóng cũi cha con Quý-Ly giải về Bắc-Kinh.

Được tiếp-âm Thành-Tổ hội các quan văn võ tại Phụng-Thiên để nhận.

Sắc Binh-bộ Tả-Thị-lang Phương-Tân đọc tờ lộ-bố, khi đọc đến chỗ Quý-Ly giết vua, cướp nước, tiếm hiệu, kỷ-nguyên. Nhà vua hỏi Quý-ly rằng : Cái đạo làm nhân-thần có như vậy sao ?

Quý-Ly không đáp lại được.

Chiếu cho hạ ngục Quý-Ly và Hán-Thương, phóng-thích con là Trùng và cháu là Nhuế [129] sau này Quý-Ly được giảm ngục ra thú ở tỉnh Quảng-Tây, con là Thương và Trùng vì giỏi việc chế binh-khí, nên được tha tội và đem ra thu-dụng.

Lại sắc qua An-nam đòi Trương-Phụ về Triều, Mộc-Thanh, Lưu-Tuấn, Hoàng-phúc ở lại tất tâm tìm kiếm ở Giao-chỉ người nào tài đức đều giỏi, đem về kinh-sư trạc-dụng.

Mùa xuân, tháng ba năm Đinh-Hợi(tức Minh Vĩnh-Lạc năm thứ 6) Trương-Phụ từ Giao-chỉ về dâng địa-đồ nước An-Nam Diện-tích nước An-Nam từ đông qua tây dài 1.760 dặm, từ nam qua bắc dài 2.800 dặm.

Lại tâu nước An-Nam vốn là đất Trung-Quốc, con cháu nhà Trần không có người để nối ngôi, trong nước các phụ-lão và trăm họ đều xin đặt quận huyện như chế-độ Trung-Quốc, nay xin đặt làm châu Giao-chỉ gồm có hai sứ-ty : Giao-chỉ bố-chánh và Án-Sát, chia thành 17 phủ là : Giao-Châu, Bắc-Giang, Lương-Giang, Tam-Giang, Kiến-Bình, Tân-An, Kiến-Xương, Phụng-Hoá, Thanh-hoá, Tuyên-Hoá, Thái-Nguyên, Trấn-Man, Lương-Son, Tân-Bình, Nghĩa-An, Thuận-Hoá, Thăng Hoa. 47 châu, 157 huyện, 11 vệ, 3 sở, 1, ty Thị-Bạc. Đổi tên Kê-Lăng-Quan làm Trấn-Di-Quan, đặt quan trị dân, nha môn nhỏ lớn cộng 472 nha môn, tổng kê nhân-dân được 320 vạn hộ, [130] Man-dân 287.500 người, lương trừ được 1.360 vạn học, voi, ngựa, trâu được 135.900 con, thuyền 8.700 chiếc, quân-phí 20.539.000 cái (A).

Thành-Tổ y theo sơ tâu (B).

Nhà vua khen-ngợi Trương-Phụ. Đặt yến thiết-đãi tại phủ Đô-Đốc, các quân-nhân thời thưởng cho năm đỉnh sao.

Mùa thu, tháng bảy, Thành-Tổ hỏi Hộ-Bộ Thượng-Thư Hà Nguyên-Cát rằng : Thăng và thưởng bên nào quý hơn?

Nguyên-Cát thưa : Thưởng chỉ phí một thời có hạn, thăng phí vô cùng về sau, thăng nhiều không bằng trọng thưởng Thành-Tổ nghe theo, thăng thưởng các người có công như sau :

Tiến phong Tân-Thành-Hầu Trương-Phụ làm Anh-Quốc-Công.

Lời phê của tác-giả :

(A) Những đồ-vật như vậy khá tiếc ! Khá tiếc !

(B) Thành-Tổ tốt quá, vì vậy, mà sau này sinh vô số chiến-trường.

Bình-Tây-Hầu Mộc-Thanh làm Kiềm-Quốc-Công.

Lý-Mân, Trần - Úc tặng lộc 500 hộc.

Vương-Hữu tiến phong Thanh-Viễn-Hầu(C).

Đô-Đốc Liễu-Thăng làm Yên-Viện-Bá.

Đô-Đốc Cao-Sĩ-Văn (bị đánh chết) phong Kiến-Phụng-Hầu.

Khương-Bình Tiết-Thạch tặng phong Đô-Đốc Thiêm-Sự và con cháu được thế tập.

Có công bắt Quý-Ly Quân-Hiệu Vương-Sài-Hồ thắng Chỉ-Huy-Sứ, những người đi theo là Lý-Phúc cộng 4 người phong Chỉ-Huy Thiêm-Sự, [131] Lê-Lợi làm Tri-Phủ, Lê-Thiện làm Tri-Châu, Phạm-Đán làm Đồng-Tri-Phủ. Các sĩ-nhân thông sách vở như Cam-Nhuận-Tổ cộng 11 người làm Đồng-Tri-Phủ các phủ ở Lạng-Son. Tặng con cháu họ Trần là Cố An-Nam Quốc-Vương 7 người làm Đồng-Tri-Phủ. Tặng Cố-Quan nhà Trần Bùi-Bá-Kỳ làm Giao - Chỉ An - Sát Phó-Sứ. Chỉ thăng những người có nguyên-công, còn dư đều ban thưởng theo sai bậc.

Lại sắc Thượng-Thư Hoàng-Phúc Kiềm Chưởng Giao-Chỉ Bố-An Nhị-Ty Sự, Thị-Lang Trương-Hiến-Tôn làm Tả-Bố-Chánh, Đô-Đốc Lữ-Nghị làm Chưởng-Đô Ty Sự.

Sau khi đã tuyển-cử các phủ huyện xong, cho sứ đem chiếu sắc qua An-Nam phong các công-thần.

Nguyên âm

Chính là :

一 天 雨 露 沾 恩 易
萬 里 間 河 去 路 難

Phiên âm

Nhất thiên vũ lộ triêm ân dị.

Vạn lý quan hà khứ lộ nan.

Dịch nghĩa :

Vũ lộ một trời ơn thấm khắp

Quan-hà muôn dặm bước đường xa.

Chưa biết sứ đi thế nào xin xem bài sau phân giải.

(C) Nếu phong là Phá-Điện-Công.

HỒI THỨ HAI MƯƠI BA

[132] *Giúp chính-thống Lê-Lợi tìm chúa*

Phấn trung-hưng Giản-định làm vua.

Minh triều cho sứ đem chiếu sắc qua An-Nam. Hoàng-Phúc vâng mệnh lục sức các châu, huyện thúc giục các quan liêu lớn nhỏ tới nhậm chức.

Lê-Lợi nói với các tướng rằng : Ta định đánh giặc để phục lại nhà Trần, không ngờ nay lại xảy ra một trường khôi lỗi. Giản-Định không biết bây giờ ở đâu ?

Lê-Thiện nói : Em đã cho người dò hỏi, nghe nói bây giờ ở Tri-Hóa-Châu, anh em chúng ta giả đi tới lý-sở nhậm chức lên qua Hóa-Châu xem thế nào sẽ tính sau.

Hai người còn đang thương-nghị vừa thấy Đoàn-Phát ở ngoài tới hỏi thăm nói chuyện.

Sau khi hỏi han xong, Phát nói : Minh-triều cố ý chiếm-cử sơn-hà chúng ta, đặt quan chia trị, cho nên tôi không quản ngày đêm tới gặp Minh-Công xin cho biết thế nào ?

Lợi nói : Tiên-sinh nghĩ sao ?

Phát nói : Xin cho các người tả hữu ra để nói cho tiện.

Lợi nói : Các người tả hữu cũng một lòng như ta, chớ có nghi sợ gì cả.

Phát nói : Kế-hoạch ngày nay nên giết hết tướng Minh,

Lời phê của tác giả :

(A) Đán muốn giết giặc Bắc, Phát lại muốn giết hết Minh-tướng, Minh-tướng có lẽ ngồi không yên gối.

tôn Minh-Công lên làm chúa (A) để bảo-vệ và ngự-trị nhân-dân, sau sẽ chia quân giữ các chỗ hiểm-yếu, chúng nó lại thời đánh, không lẽ chúng ta lại nỡ để son-hà chúng ta bị chúng nó yên nhiên chiếm-cứ.

[133] Lê-Lợi nói : Tiên-sinh sao lại tới đây bàn-tán đem tôi vào chỗ bất-nghĩa như vậy, tôi không thể đem lòng dạ muông thú cưỡng đoạt thiên-hạ nhà Trần được.

Phát nói : Trần-thị không có ở đây, làm sao kiếm được, không lẽ ngồi ôm phù mà chịu chết sao ?

Thiện nói : Tiên-sinh chớ lo, nay tạm về Tạn-viên đem cả trại qua Hoá-Châu chờ tôi tới sẽ bàn tính sau.

Đoàn-Phát hội ý rồi từ đi.

Sáng hôm sau Lợi vào từ biệt Hoàng-Phúc xin đi tới nhiệm-sở.

Phúc cầm tay Lợi nói : Tôi không ngờ như vậy, nhưng đây là chiếu mệnh của Thiên-tử, xin ông chớ phiền gì (B).

Lợi giả vờ ưng-thuận, xin về bản-dinh để xấp đặt pho nhậm.

Khi về dinh, Lợi cho Phát cùng các tướng đi trước, Lợi tự đi sau.

Phát đi đến ngoài độ-môn đem sắc-văn và ấn niêm-phong treo lên trên xà nhà nói đối với môn-lại rằng :

Hoàng-Thượng-Thư ra lệnh cho các người canh giữ, trong ba ngày không có người tới nhận, thời đem về nạp không được sai lệnh (C).

Anh em Lợi đi Tri-hoá-Châu tìm Giản-Định (D).

(B) Sah lại không tau can đi chẳng qua là lòng tham thôi.

(C) Chỉ để hoạn việc truy-binh.

(D) Trước thời Giản-Định tìm Lợi, nay lại Lợi tìm Giản-Định, từ Xưa vua tôi gặp nhau là khó.

Trần-Giản-Định là con Trần-Nghệ-Tôn, Trần-Quý-Khoảng là cháu Trần-Giản-Định, hai người sợ Quý-Lý trốn ở miền tuyết-vực hẻo-lánh, nghe Minh-Tướng đem quân qua đánh giặc, mới về theo Lê-Lợi, đến khi bình-định được họ Hồ, Minh-tướng lại chiếm giữ đất đai, hai người sợ tránh qua ở Tri-Hoá-Châu. Gặp được thổ-bào Đặng-Tất tụ-tập được vài vạn quân chiếm giữ quận huyện, Giản-Định đem việc muốn phục-hưng nhà Trần nói với Đặng-Tất. Đặng-Tất xin hàng theo Giản-Định. Vừa khi ấy lại có anh em Lê-Lợi đem quân tới, quân thế thêm thịnh, nhân vậy hội nhau bàn việc dạy quân đánh Minh, khôi phục nhà Trần.

Lê-Thiện nói : Thiên-hạ không thể một ngày không có Vua. Khi trước vua Quang-Vũ tuy chưa dẹp trừ loạn khấu, còn lo đặt đô định đỉnh, nay phải chính tôn-vị để ủy lòng dân, về sau mới cất quân được.

Các tướng đều y theo lời của Thiện.

Tôn Giản-Định làm An-Nam Quốc-Vương. đặt niên-hiệu là Hưng-Khánh, Đặng-Tất làm Thừa-Tướng, Lê Lợi làm Kim-Ngô Đại-Tướng-Quân, Lý Du làm Thiếu-Bảo, Trần nguyên-Tôn làm Thiếu-Phó, Nguyễn-Sơn, Phan-Kinh làm Tả-Hữu-Chánh-Tham-Tướng, Nguyễn-Cảnh-Dị (con Nguyễn-Cảnh-Chân), Trần-Nguyễn-Khanh làm Tả-Hữu-Phó Tham-Tướng, Trần-Hy-Cát, Nguyễn-Sur-Cối làm Chính-Khẩu-Tướng-Quân, Nguyễn-Yến, Phạm-Đề làm Giám-Môn Vệ-Úy, Đặng-Nhự-Hỷ, Hồ-Cụ-Trừng làm Dục-vệ Tướng-Quân, Đặng-Dung (con Đặng-Tất), Lê-Nhụy làm Tiền-bộ Tiên-Phong, Lê-Thạch làm Đô-Đốc, Phạm-Hữu, Nông-Văn-Chỉnh làm tả-Hữu Giám-Sát, Phạm-Đán, Triệu-Hộ làm Du-Kích [135] Tướng-Quân, Đoàn-Phát làm Tuyên-Úy Sứ-Ty, Lê-Thiện làm Tham-Tán Quân-Vụ, Đoàn-Mạng, Nguyễn-Thế-Mỹ làm Đốc-vận Binh-Lương. còn ra các tướng tá lớn nhỏ đều được thăng dụng,

Mùa thu, tháng tám năm Nhâm-Ngọ Hưng-Khánh nguyên-niên, đem quân tới đánh Hàm-Tử-Quan, khi ấy Hoàng-Phúc ở Đông-Đô trong một đêm nhận được năm biên-thư về cáo-cấp.

Phúc hội các tướng lại bàn rằng : Ngày trước tôi đã tiên-liệu anh em Lê-Lợi sau này sẽ gây vạ làm rối ta không ít, nay bọn nó phong sắc treo ấn theo Giản-Định làm phản chúng ta.

Tham-Chánh Lưu-Dục nói : Tôi xin lập mưu đem quân đánh.

Hoàng-Phúc một mặt tâu về triều xin thêm quân, một mặt sai Lưu-Dục đem quân đánh.

Dục đem quân tới Hàm-Tử-Quan bày thành trận thế. Cỡi ngựa cầm gươm đứng trước trận nói rằng : Chúng mày Giản-Định phản-bội triều-đình, manh tâm gây loạn. Đại-Tướng tới đây sao không tới hàng ? Đặng-Tất cho Nguyễn-Son ra đánh, Son cầm đao ra nói rằng : Chúng mày mình chuột lòng lang, mưu chiếm đất ta, Thiên-tư thân ra đánh, không những chúng mày bị giết mà cha con Vinh-Lạc cũng sẽ mất đầu. Lưu-Dục quá giận múa gươm tới đánh, Nguyễn-Son cũng múa đao đánh lại, hai bên giao phong chưa đầy ba hiệp, Lưu-Dục bị chém rơi dưới ngựa (Đ). Đặng-Tất xua quân tiến đánh chiếm được Hàm-Tử-Quan liền chia quân đi đánh chiếm các quận-huyện. Vì thời ấy nhân-dân còn nhớ Trần-thị, nên đều hưởng-ứng theo. Các quận huyện lại về cấp-báo Đông-Đô.

Hoàng-Phúc kêu Lữ-Nghị dặn rằng : Thế giặc bây giờ đương thịnh, ta nên tránh duệ-khí của giặc, nhà ngươi đem một vạn tinh-binh tới Sinh-Quyết-Giang (có tên là Bô-Cô, bây giờ gọi là huyện Võng-Dịch), chia quân đồn-trú chặn các chỗ hiểm-

(Đ) Đại-Tướng-Quân xong rồi.

yếu, chớ nên vội đánh với chúng, chờ triều đình đem quân tới sẽ hay.

Lữ-Nghị lãnh quân đi.

Chính là :

Nguyên âm :

雲 逸 掛 龍 飛 四 野
星 馳 鉄 騎 鎖 重 關

Phiên âm :

*Vân nhiệu quải long phi tứ dạ.
Tinh trì thiết kỳ tỏa trùng-quan.*

Dịch-nghĩa

*Máy bọc rồng thiêng bay bốn mặt,
Sao đưa thiết-kỹ khoá trùng-quan.*



HỒI THỨ HAI MƯƠI BỐN

[137] *Hạ Chiên-thư Lữ-Nghị thị sức mạnh.*

Dùng mưu lạ Lê-Thiện đánh được giặc.

Lữ-Nghị đem quân đến sông Sinh-Quyết chia thành đạo đi các chỗ hiểm-trở phòng triệt. Trần-Vương kéo quân tới ra lệnh cho Đặng-Tất đánh. Lữ-Nghị kiên giữ không ra. Đặng-Tất cho quân-sĩ tới nhục-mạ tàn-tệ, Nghị ngồi trên thành cũng cho quân sĩ tới nhục-mạ lại đến tối mới thôi (A).

Ngày hôm sau Tất lại đem sĩ-tối tới gần bờ sông để trường mình mắng chửi, Đặng-Tất tự cỡi ngựa đốc quân tới mắng chửi. Lữ-Nghị tức quá trương cung bắn trúng cánh tay mặt, Đặng - Tất phải nghiêng mình rồi bị té, sĩ-tốt đỡ dậy đem về, vì đầu mũi tên có thuốc độc, nên tạm nghỉ quân để điều-trị.

Minh Thành-Tồ nhận được tấu của Hoàng-Phúc xin thêm quân, liền cho Kiềm-Quốc-Công Mộc-Thạnh lấy vài vạn quân ở các tỉnh Vân-Nam, Quý-Châu, Tứ-Xuyên qua đánh. Chỉ-Huy Lô-Vượng, Phiêu-Kỳ Tướng-Quân Lưu-Đáp cùng đi theo (B). Bộ-Binh Thượng-Thư Lưu-Tuấn đi làm Tham-Tán Quân-Vu.

Tháng mười hai, Mộc-Thạnh đem quân tới Sinh-Quyết-Giang, Lữ-Nghị ra đón tiếp. Thạnh hỏi đã cùng giặc giao-binh lần nào chưa ?

Lời phê của tác giả :

(A) Nam và Bắc hội lại chửi nhau.

(B) Nếu không có hai người này ngày sau Mộc-Thạnh nhất định chết.

Nghị nói : Hoàng-Thượng-Thư ra lệnh phải kiên giữ để chờ thiên-bình.

Thanh nói : Bây giờ hạ chiến-thư, ngày mai sẽ đem quân tới đánh (C).

Nghị viết thư cho người đem qua Nam-trại.

Thư rằng : Đại-Tướng-Quân Lữ-Nghị gửi thư cho Ngụy-Chúa Giản-Định biết : Đạo hành-binh phải biết thời trời, cơ chế-địch nên xem nhân-sự. Nếu sức có đủ chống, thời chinh quân ra đánh, nếu thế không đương nổi thời bỏ tay chịu trôi, ngộ hẫu quân-sĩ đỡ mệt nhọc, sinh-linh khỏi lầm than.

Sứ đem thư tới Nam-trại, Trần-vương xem quá tức giận. Nói rằng : Bọn cường-khẩu khinh Trẫm quá, cho đem sứ-giả ra chém.

Tham-Tán Lê-Thiện nói : Lời nói của bọn khẩu-địch, thiện hay ác không nên lấy làm đều mà để ý làm gì. Nếu đem sứ-giả chém cũng làm dơ dao của chúng ta mà thôi. Chờ chém cho được Lữ-Nghị mới khoái. Vả chúng nó ngày trước không dám ra, ngày nay lại đem thư đến, có lẽ là Mộc-Thanh đã đem quân qua cứu-viện rồi. Xin cho lấy bút phê ngay hẹn ngày mai quyết đánh, giao lại cho sứ-giả đem về.

Trần-Vương nói : Giặc đã chặn lấp các ngã đường, dùng kế gì để đánh cho được ?

Thiện nói : Đường như bàn cờ, làm sao chặn lấp hết được, tôi xin hẹn ngày mai sẽ chém đầu tướng Minh đem về hiến dưới trướng.

Trần-Vương mừng rỡ nói : Quả như vậy phạm quân-cơ sự-vụ khanh nên gia tâm điều-động (D).

Lời phê của tác giả :

(C) Ngày mai sẽ chết.

(D) Nếu quả tin như vậy Trần-thị đâu có bại vong.

Lê-Thiện lệnh mệnh ra hội các tướng để đặt kế-hoạch, bọn Cảnh-Dị không bằng lòng, [139] vì khi ấy Thừa-Tướng trúng tên thuốc bị đau chưa lành. Cảnh-Dị không chịu tuân theo kế-hoạch của Lê-Thiện đặt ra. Được tin Thừa-Tướng mang bệnh nặng ra nói : Mệnh vua nhất thiết không trái được, Tham-Tán có phải ta làm việc gì, ta cũng không dám cưỡng. Cảnh-Dị mới chịu thôi.

Thiện nói : Tả Phó-Tướng Nguyễn-Cảnh-Dị đem ba trăm người theo thượng-đạo bắt thuyền qua sông, nơi đây có một dãy núi đứng bên bờ sông, dùng thang dài treo qua núi, sau núi có con đường nhỏ, lướt cỏ mà đi, tìm đến tả biên sông Sinh-Quyết mai-phục (Đ).

Cảnh-Dị nói : Thế giặc rất lớn rất mạnh mà Ngài chỉ cho tôi có ba trăm quân thôi tôi làm sao chống đánh được, như vậy Ngài có muốn giết tôi thời giết trước đi.

Thiện nói : Quân không quý nhiều, chỉ tại người điều-khiển mà thôi, nếu tôi cho quân thêm, thời nhiều quá, khó việc ẩn nấp, nhà người cứ vững tâm mà đi, tới Quyết-Giang chỉ còn thành không, đánh lấy thành sẽ không tổn một người. Chớ nên lăm lăm.

Cảnh-Dị phải ngậm thinh chịu tức mà đi.

Lại kêu Hữu-Phó-Tướng-Quân Trần-nguyên-Khanh nói rằng : Nhà người đem ba trăm quân theo hạ-đạo qua sông, xứ này có một lùm núi bằng, có những cây cỏ-thụ ngọn giao lền chồng nhau phủ trên mặt sông, lấy dây cột mà leo lên qua hữu-biên sông Sinh-Quyết mai-phục cũng như Cảnh-Dị.

Trần-Huy-Cát, [140] Nguyễn-Sur-Cối tới thượng-lưu con sông lấy rào tre và ván cây ngăn nước sông, nghe có tiếng người và ngựa của quân Minh thời dỡ rào và ván cho thuyền xuống đánh.

Lời phê của tác giả

(Đ) Đã không bằng lòng lại cho đi chỗ nguy-hiểm, lại càng thêm không bằng lòng.

Nguyễn-Yến, Phan-Đề tới hạ lưu con sông chuẩn bị thuyền bè chực sẵn bên sông, để cứu vớt người ngựa và thu thập y giáp.

Phạm-Đán, Triệu-Hộ đem năm trăm quân tới trước sông bày trận, chờ giặc đến giao chiến nhưng giả thua chạy để cho giặc đi, sau khi giặc đi qua, lại chia quân phục hai bên tả hữu, chờ khi nào giặc thua chạy về đem quân ra đánh.

Đặng-Dung, Lê-Nhụy đem quân phục ở trung đạo. Giặc đến dõ giặc tới hậu đồn thời bỏ chạy, thấy lửa sáng lại đem quân đánh.

Nguyễn-Tịch, Phạm-Kinh trú hậu đồn, lấy cây khô, cỏ khô rưới nước dẫn hỏa chất hai bên đồn, thấy giặc đến phóng lửa đốt rồi chia quân đánh úp.

Các tướng đều lệnh mệnh đi hết.

Minh-sứ đem chiến-thư về, Mộc-Thạnh thấy giặc phè là quyết chiến, hỏi rằng : Ngày mai người nào dám ra đánh ?

Lưu-Đáp ra nói : Tôi xin đi.

Lô-Vượng cũng nói : Tôi xin đi.

Lữ-Nghị nói : Tôi trú chốn này đã lâu, muốn lập một ít công, xin cho tôi đi trước chém đầu bọn man-khẩu để có tiếng tăm phần nào (E) [141]. Mộc-Thạnh ưng-thuận. Truyền lệnh trong quân canh nấu cơm, mờ sáng phát quân. Giờ đến có ba hồi trống và một tràng pháo nổ. Lữ-Nghị lừa quân thẳng tới, thấy Phạm-Đán đứng trước trận nói rằng : Giặc Lữ tới

Lời phê của tác giả

(E) .Thiện nói chém đầu Minh-tướng rồi thành được đại-sự. Nghị muốn chém đầu man-khẩu lại phải bỏ mình.

nap đầu gấp. Nghị thấy Nam-quân không tề chỉnh nên không nói lại, cất dao giao chiến, đấu ba bốn hiệp Đán thua chạy, Nghị đuổi theo, sau lưng Triệu-Hộ đem quân ra nói : Lữ khuyển không sợ chết sao ? Đại-Tướng có đây. Lữ-Nghị giận, cầm dao tới đánh, đấu sáu bảy hiệp Triệu-Hộ bỏ chạy.

Bắc-trại Mộc-Thanh thấy quân Minh được liên-tiếp và nước sông lại cạn, cho nên không bắc phù-kiểu cho hết thủy quân trong thành lội qua sông. Lữ-Nghị trông lại thấy đại-quân đã tiến, vững dạ kéo thẳng tới, đi đến giữa đường thấy Đặng-Dung, Lê-Nhụy nhảy ra kêu : Mày không sợ hai Đại-Tướng sao ?

Lữ-Nghị nói : Đán, Hộ đều trốn như chuột, chúng mày làm được gì ?

Dung nói : Đán, Hộ là vô-danh hạ-tướng, còn chúng ta mà mà mày dám chống sao được Tôi chịu chết gấp.

Lữ-Nghị nổi nóng múa dao tới đánh, hai tướng vừa đánh vừa chạy tới Hậu-đồn.

Nghị mắng rằng : Con thỏ lớn tiếng kia có chết không ?

Nhụy còn ngoảnh lại nói : Mày dám tới chốn này sao ?

[142] Nghị tới bèn đồn không thấy một người, dừng ngựa lại xem. Bỗng nhiên hai bên bờ lửa cháy, gió càng lớn, lửa càng mạnh, bốn phía cháy hết, Nghị thất kinh bỏ chạy. Tả biên Nguyễn-Sơn xông ra, hữu-biên Phan-Kinh xông ra, Nghị xông mình giữa khói lửa mở đường máu để chạy, chạy đến giữa đường thời Đặng-Dung, Lê-Nhụy xông ra đánh, khi ấy người khốn ngựa què bị Đặng-Dung đâm chết.

Hậu-quân Mộc-Thanh, Lưu-Tuấn thấy Lữ-Nghị bị chết chạy lui lại bị Phạm-Bán, Triệu-Hộ đem quân triệt đường về, Mộc-Thanh liều chết chạy thoát được, Lưu-Tuấn là văn - thần chạy không được, bị Phạm-Đán bắn chết. Bốn tướng Sơn, Kinh, Dạng, Nhụy đem quân ủa tới, Bắc-binh chạy tới sông, Người

ngựa mệt mỗi kêu rên rầm-rộ. Thượng-lưu Trần-Hy-Cát, Nguyễn-Sur-Cối nghe tin dờ rào và vản cho nước xuống, hai người đem hơn hai mươi thuyền nhỏ theo nước xuống thuyền đi mau như bay. Bắc-binh bị đuổi đánh, chết đuối bỏ qua giáp ngồn-ngang đầy mặt sông. Nguyễn-Yến, Phan-Đề đem thuyền lại cứu người, ngựa và thu-thập khí-giới rất nhiều. Mộc-Thanh may chạy trước qua được sông về tới thành toan vào, thấy trên thành [143] đều là kỳ-hiệu của Nam-binh. Cảnh-Dị, Nguyễn-Khanh đứng trên thành kêu rằng : Ta vâng lệnh thiên-tử lấy thành này, mầy lại chịu trời gập. Nói xong trương cung bắn trúng chân trái, Mộc-Thanh (G) nghiêng mình té ngựa, Nguyễn-Khanh mang gươm xuống thành xông lại giết. Nhờ Lô-Vượng tới chống đánh Nguyễn-Khanh, cứu được Mộc-Thanh chạy về Đông-Đô. Bốn vạn người chỉ còn năm trăm người mà thôi.

Trần-Vương thừa thắng đem hết quân qua sông chiếm Sinh-Quyết-Giang. Sau đó tiến quân tới Phúc-Lộc-Huyện. Khi tiến tới huyện có tiểu-quan vào tàu Đặng-Tất đã chết. Được tin nhà vua lên tiếng khóc và truyền lệnh dừng quân, sĩ-tốt đều thương tiếc.

Chính là :

Nguyên âm

一 旅 奮 威 誅 逆 賊
三 軍 洒 淚 泣 忠 賢

Phiên âm

Nhất lữ phát uy tru nghịch-tặc.

Tam quân sái lệ khấp trung hiền.

Dịch nghĩa :

Một tướng ra uy bình ác tặc.

Ba quân rưới lệ khóc trung hiền.

Lời phê của tác giả

- (C) Tạ lại lễ của Đặng-Tất, nhưng Tất chết mà Thanh không chết, cũng là một may một rủi.

HỒI THỨ HAI MƯƠI LĂM

[144] *Ba quân cảm Đặng-Công quy sấn
Trăm họ phiền Trần-vương Tày tuần.*

Đặng-Tất là người cung kiệm từ nhân, hay thương xót cô quả, hoà-thuận nhân-dân, thấy Minh-tướng chia trị quận, châu, tự chiêu-tập dân-binh giữ gìn trọng hạt, trộm cướp không có, nhân dân yên ổn. Trần-Thị trung-hưng phong làm Thừa-Tướng, đem quân đi đánh giặc bị chết ở trong quân. Trần-Vương được tin, lớn tiếng khóc rằng : Trời sao đoạt Đặng-Công mau quá. Ra lệnh dừng quân ở Phúc-Lộc-Châu để lo việc tống-táng Đặng-Tất.

Tháng 12, ba quân phát táng, nhà vua thân đi đưa, khóc rất thảm thương, quân-sĩ đều khóc-lóc. Nhà vua cho trồng cây bạch-phiên trong thành và dựng cờ trắng ở ngoài, đem linh-cữu Đặng-Tất về an-táng ở Hóa-Châu. Quân-sĩ có làm bài ca điệu như sau :

Nguyên âm :

英	雄	處	世	君	子	見	幾
秋	天	風	起	冬	日	雲	飛
悵	冬	今	而	有	感	驚	秋
昔	以	增	悲	秋	冬	肅	殺
將	無	奈	人	生	一	去	何
辰	歸	已	而	已	而	非	夫
人	之	爲	慟	而	誰		

Phiên âm :

Anh hùng xử thế, quân-tử kiến cơ,
thu-thiên phong khí, đông nhật vân phi,
Trương đông kim nhi hữu cảm, kinh thu
tích di tăng bì, thu đông túc sát
tướng vô nại, nhân sinh nhất khứ hà
thời quy, dĩ nhi ! dĩ nhi ! phi phù nhân
chí vi hống nhi thù !

Đấng anh-hùng đem thân gánh vác, kẻ quân-tử biết trước
cơ trời. Đêm thu gió lạnh khắp nơi, ngày đông mây cuốn một
trời diu-hiu. Nghĩ đông nay trăm chiều cảm tiếc, nhớ thu xưa
khôn xiết kinh hoàng, thu đông túc sát nào ngờ, người đi đi
mãi không ngày về lui. Thời thôi, thời đã thời rồi, tưởng
người thôi lại ngậm-ngùi xót-xa.

Thời nhân lại có thơ điệu như sau :

Nguyên âm

戍 場 萬 里 幾 艱 閭
翊 主 經 營 不 暫 聞
王 業 未 成 人 已 去
三 軍 拭 目 淚 洟 瀾

Phiên âm

Nhung trường vạn lý kỷ gian quan.
Dực chúa kinh dinh bất tạm nhân.
Vương nghiệp vị thành nhân dĩ khứ.
Tam quân thức mục lệ hoàn lan.

Dịch nghĩa :

Nhung trường muôn dặm trải gian quan.
Giúp chúa kinh dinh chẳng chút nhân,

Vương-nghiệp chưa thành người đã mất.

Ba quân thương tiếc lệ lan tràn.

Khi tướng-sĩ rước linh-cửu đi, quân dân đất Lào-Quá được tin rất thương tiếc, Tuyên-Ủy-Sứ đất Lào-Quá là Điều-Duyên cho người nhà đem lễ-vật rất nhiều như thóc gạo, trâu dê qua phúng. Nước Vạn-Tượng cũng đem một bày voi qua cống. Các quận, huyện ở duyên-hải nghe vậy cũng đều quy-phục.

Trần-Vương thấy vậy đặc ý sinh lòng hoang nhác. Nguyên-Cảnh-Dị dò biết ý nhà vua, nên kiếm cách chiều theo ý muốn, được nhà vua tin yêu cho làm Tướng-Quốc.

Nhà vua mời vào bàn việc hưng binh, Cảnh-Dị tâu rằng :

Triều ta mới mất một vị Thừa-Tướng, quân-sĩ còn thương nhớ chưa nguôi, chưa nên động binh vội. Vả tướng tá nhà Minh đều là bậc dung-tài, nay ta có ngựa voi đến năm vạn, đem quân đánh chúng nó thời dễ-dàng binh-định không lo gì không thành-công (A).

Trần-Vương nghe theo Cảnh-Dị. Từ đấy các việc trong triều Cảnh-Dị chuyên-quyền làm cả, càng ngày càng thêm kiêu tú.

Đông-Đô cho người dò thám tình-hình hư thực về báo. [146] Khi ấy Hoàng-Phúc nhân việc bị thua ở Sinh-Quyết hao quân tổn tướng, Mộc-Thạnh bị trúng tên độc còn đau chưa lành (B) may là bên Nam-Bang Đặng-Tất mới chết chưa động binh, nên cho quân phòng-thủ các xứ rất là kiên-cố (C).

Lời phê của tác giả

(A) Đại ngôn quá đi.

(B) Trước thời Đặng-Tất đau, nay lại Mộc-Thạnh đau.

(C) Lề lối hành-binh của Hoàng-Phúc trước chỉ lo phòng-thủ.

Tháng giêng, mùa xuân Mậu-Tý năm thứ hai (Minh Vĩnh-Lạc năm thứ bảy), Trần-Vương đặt yến tiệc đãi quần-thần. Giữa tiệc yến Trần-Vương nói : Trẫm nghe ở Ngũ-lệnh có hồ-tinh sống ngàn năm, thường hóa yêu quái làm hại nhân-dân. Trẫm muốn Tây-tuần trước để bắt hồ-tinh trừ yêu-quái cho nhân-dân, sau để tế Sài-Vọng các sơn nhạc tổ lòng kính chuộng bách thần (D). Các khanh nghĩ thế nào ?

Tướng-Quốc Nguyễn-Cảnh-Dị thưa : Bệ-hạ là chủ của trời đất thần dân, nay nghĩ đến việc ấy là phúc cho sơn-hà xã-tắc.

Trần-Vương nghe theo. Các quần-thần đều can ngăn mà nhà vua không nghe.

Kim-Ngô Lê-Lợi, Tham-Tán Lê-Thiện dâng sớ tâu :

Chúng tôi nghe : muôn nước được thanh-bình, Ngu-hậu mới tuần phượng, trăm họ đều yên-ôn, Chu-Vương mới thời mại. Nước nhà ta nhân họ Hồ chuyên-quyền, nhà Minh qua xâm-chiếm, [147] nhân-dân tan hoang, làng xóm điêu tàn, Bệ-hạ nên đem quân khôi-phục giang-sơn, sớm sớm chấn lo chiêu dụ những bậc anh tài về phụ giúp đánh đuổi giặc Minh, bình-định Nam-Bang, xã-tắc được yên vui là phúc cho thiên-hạ. không nên mãi việc sẵn sẵn như Hạ-Khương, Chu-Mục, ham việc sai vọng như Tần-Hoàng, Hán-Vũ. tâu thường mấy lời kính xin giám lâm.

Được sớ tâu Trần-Vương đem các lời tâu nói với Cảnh-Dị. Cảnh-Dị vì ghét anh em họ Lê trung-trực, nhiều mưu, nếu để họ thời mình khếng sinh chỉ được (Đ). Tâu lại rằng :

Hạ ngạn có nói : Vua ta không đi chơi ta nhờ đâu nghỉ ngơi. Vua ta khếng đi tuần, ta nhờ ai giúp đỡ. Bây giờ Bệ-hạ trung-

Lời phê của tác giả

(D) Trước thời Quý-Ly nghe có cây ngô-đồng nghìn năm hóa quý, Nam-tuần tới Thôi-Ngôi, nay thời Giản-Định có hồ-tinh ngàn năm hóa quý, Tây-tuần vọng phượng nhạc, trước sau đối nhau.

(Đ) Cảnh-Dị là người chó.

hưng, gần thời thật lòng về với Bệ-hạ, xa thời đem lễ cống nạp, tất thấy thiên-hạ đều cất đầu rân cổ để trông Bệ-hạ. Việc Bệ-hạ đi tuần để tỉnh-phương, quan-phong là làm mạnh-mẽ thêm khí-thể son-hà, anh em họ Lê lại đem Bệ-hạ ví với các vua mất nước như Hạ, Thương, Tần, Hán, ý tất có một hy-vọng gì trong này.

[148]

Trần-Vương tức giận nói : Chúng nó thông-muru với Bắc-khấu nay lại manh tâm chuyên lòng (E) đem chém là xong.

Các đình-thần can rằng : Anh em họ Lê trung vua yêu nước, giữ nghĩa hết thành, xin nhà vua khoan giảm cho muôn một.

Cảnh-Dị nói : Can việc Thiên-tử đi tuần-du là trái với nghĩa tỉnh-canh, tỉnh-liệm, trông nhà vua bị trật bánh xe, không có lòng thành đỡ tay, đỡ chân, người trung vua yêu nước đâu có làm như vậy.

Thiếu-Bảo Quý-Hữu nói : Trận đánh Sinh-Quyết không có anh em họ Lê bày mưu, thời Bệ-hạ làm sao được như bây giờ, nên xét công chuần tội, xin Bệ-hạ nghĩ lại.

Trần-Vương nói : Như vậy thời tha cho tội chết. Liền ngày ấy hạ chiếu tước hết quan tước, tất cả anh em họ Lê và các đồ-dãng đều giáng làm thứ-dân để làm gương cho những người tội không trung (G).

Chiếu hạ, anh em họ Lê ba người vào tạ. Các đồ-dãng Đoàn-Phát, Phạm-Đán vui vẻ nói với nhau rằng : chúng ta lần này có khác gì rồng được ra biển, hổ được về núi. Tuy việc Ban-Sinh lên tiên cũng không hơn được. Thấy trò anh em thu thập hành-lý ra về.

Lời phê của tác giả

(E) Không thông muru với Bắc-khấu làm sao có được ngày này.

(G) Đề sáng tỏ làm vua bị mất nước.

Người thời có thơ như sau :

Nguyên âm

一	封	直	上	抗	龍	顏
邦	國	存	亡	在	此	間
治	世	著	龜	留	紙	上
太	平	藥	石	竊	毫	端
明	君	良	宰	歲	規	易
暗	主	忠	臣	啟	悟	難
假	使	諫	章	能	有	用
基	國	誰	謂	客	江	山

Phiên âm

*Nhất phong trực thượng kháng long nhan.
 Bang Quốc tồn vong tại thử gian.
 Trị thế thi quy lưu chi thượng
 Thái bình được thạch ngạ hào đoan
 Minh quân lương tề châm quy dị.
 Âm chúa trung thần khải ngộ nan.
 Giả sử gián chương năng hữu dụng.
 Cơ-dồ thù vị khách giang san.*

Dịch nghĩa :

*Dâng lên chín bệ mấy lời ngay.
 Vận nước mất còn hể tại đây.
 Đời trị thi quy lưu ở giấy
 Thái-bình được thạch giữ hào ly.
 Minh quân lương tề can ngăn dễ.
 Vua âm tột trung khó chuyển lay.
 Giả sử gián thư mà được dụng
 Cơ-dồ đâu đến nội điển nguy.*

Trần-Vương giao Cảnh-Dị phân phó đồn ải. Cho Quý-Khoảng làm Thủ-Tướng. Xa-giá lên đường, cò xí rọp đất, nghe thuyền đầy sông, nhân-dân đón tiếp rất là phiến khỗ. Trời gần tối nhà vua cho dừng thuyền ở bến Đà-Giang, các quận huyện tự đem phẩm-vật, trận-báo cung đón qua lại không ngớt. Chiếu cho đặt yển thiết-đãi ba quân giữa sông, mặt nước lòng trời một sắc, quang-cảnh rất đẹp.

Chính là ;

Nguyên âm

厰 地 樓 臺 春 富 貴
喝 天 歌 鼓 夜 風 流

Phiên âm

*Yêm địa lâu đài xuân phú quý.
Yết thiên ca cò dạ phong lưu.*

Dịch nghĩa :

*Chật đất lâu đài đâu giữ
Vang trời ca hát có vui gì.*

Chưa biết yển này ra sao xin xem hồi sau phân giải



HỒI THỨ HAI MƯƠI SÁU

*Yến giữa sông Quý-Khoáng gặp yêu quái
Lên trên đài Giản-Định truyền ngôi vua.*

Trong khi đặt yến đãi ba quân thời Trần-Vương ngự trên chiếc thuyền rồng đậu ở giữa sông, Quý-Khoáng nghỉ trên cái lầu-thuyền đóng ở bờ sông. Ước canh hai lại-sĩ vào báo với Quý-Khoáng rằng có hai đạo-sĩ một xưng là Viên-Tú-Tài, một xưng là Hồ-Xử-Sĩ xin được yết kiến. Quý-Khoáng cho vào, nhưng vì mệt nên nằm nghỉ để chờ. Hai người này từ từ xuống thuyền thấy Quý-Khoáng nằm không chịu ngồi dậy tiếp đón, tức thì phất áo đi ra. Quý-Khoáng nhìn thấy hai người này áo mũ chỉnh tề, xem dáng điệu nếu không phải là lục-địa thần-tiên (1) thời cũng là phong-trần ngoại-vật (2). Liền đứng dậy ra mời hai người ấy trở vào.

Quý-Khoáng nói : Hai tiên-sinh ở xa đến có gì dạy cho tôi không ?

Viên-Tú-Tài nói : Chúng tôi trước vì thấy tướng-quân là người ưu hiền nạp sĩ, sau vì thấy thiên-tử mới lên báo-vị nên tôi trình bày một vài thiền-kiến.

Chú giải :

- (1) **Lục địa thần tiên** : Vì thần tiên ở lục địa tức là người có phong độ khác thường.
- (2) **Phong-trần ngoại vật** : Phong là gió, trần là bụi, người ở ngoài vòng gió bụi.

Quý-Khoảng nói : Các ngài có điều gì xin mình giải cho.

Viên-Tú-Tài nói : [151] Họ Hồ mất nước, Trần-Chúa lên ngôi, nhân dân được vui mừng, muôn vật đều hào hứng, nhưng giặc Minh còn có Hoàng-Phúc đóng ở trong, Mộc-Thạnh giữ ở ngoài, trăm họ lo ngại, bốn phương còn chông gai, cho nên chúng tôi còn phải ẩn nấp nơi tàu trạch (3) trốn tránh chốn lâm-tuyền, nay xin nhà vua sớm lo liệu để cứu cái nguy cấp sau này.

Quý-Khoảng nghe nói thấy đích là hạng người nho lưu tuấn nhạ cho đem rượu thiết đãi và nói :

Bây giờ thiên-tử nghe nói trong rừng có hồ-tinh thường hiện yêu quái để nhiều hại nhân-dân, nên đi tuần du trừ cường-yêu cứu dân-mang.

Hồ-Xử-Sĩ nói : Sài lang còn đầy đường, hỏi gì đến hồ ly, kia giặc Bắc xưng cuồng, đất Nam nhiễu loạn, giống hải-kình dã-câu, cắn nuốt còn nhiều, xà-thử, hồ-thành khoét đục không ít. Nay nhà vua lên báo-vị, đem quân đánh dẹp giặc Minh thu phục lại cơ-đồ, như Quang-Võ nhà Hán (4), Túc-Tôn nhà Đường (5) ngày xưa ở Hàm-Tử thời giết Lư-Tuấn, ở Quyết-Giang thời giết Lữ-Nghị, lấy đạo quân hùng mạnh dẹp bọn giặc hèn yếu, [152] giặc phải thua chạy, dân được yên ổn, nay lại bỏ mà lo việc khác thời có khác gì khinh gà nhà mà thích cò đồng, thủ tướng sao không trình bày cho nhà vua biết.

Quý-Khoảng thấy hai người này nói lời hay ý cao đáp lại rằng : tôi đã làm nhiều, ngày mai tôi sẽ tâu xin thiên-tử hồi loan.

Chú thích

(3) Tàu - trạch : Ao đầm là nơi chỗ hoang vu tịch mịch.

(4) Quang - Võ : Vua nhà Hán, vị vua khôi phục lại cơ đồ nhà Hán.

(5) Túc-Tôn : Vua nhà Đường, vị vua khôi phục lại cơ đồ nhà Đường

Hai người tạ từ lui ra, Quý-Khoáng đưa hai người này lên bờ. Đứng đầu mũi thuyền nhìn theo thấy hai người này lên bờ nhảy vào rừng hóa ra một con cáo và một con vượn (A) Quý-Khoáng thấy vậy sợ hãi, muốn tâu với nhà vua xin đốn hết cây ở rừng, lùng bắt cho được ác-thú đó, nhưng vì trời mưa lớn quá, đóng quân không được. Vua Trần giáng chỉ đem quân về.

Trần-Vương giận không được toại chí, muốn giao thiên-hạ cho Quý-Khoáng, rồi đi du lịch thưởng thức phong cảnh núi sông, quan sát vũ-trụ. Quân về Phúc-Lộc thời quần thần ra đón tiếp vào thành triều hạ.

Sau khi triều hạ xong, Trần-Vương nói : Trẫm thấy đại-thế thiên-hạ không phải người có hùng-tài đại-lược thời không làm được, nay trẫm muốn đem đại-vật trao lại cho Quý-Khoáng để khỏi bỏ lỡ thời-cơ mà bồi bổ thêm chân-nguyên, các khanh nghĩ xem thế nào.

Cảnh-Dị thưa : Hai đời đế thời trao cho hiền, ba đời vương thời trao cho con, Trần Thủ-Tướng người có đức, nghĩa, nhân, hiếu, tiếng khắp thiên hạ, [153] bệ hạ truyền ngôi vua lại để chính vị tức là đúng theo việc làm của vua Nghiêu, vua Thuấn, có gì mà không được.

Khi ấy quần thần đều sợ Cảnh-Dị, không ai dám nói gì nên đều ngậm miệng mà nghe theo.

Trần-Vương ra lệnh đắp đài ở Thành-Nam (cũng có tên là Chi-La) chọn ngày tốt trao ngôi vua.

Mùa hạ tháng năm quần thần vào tâu : Đài đã đắp xong, trăm vật đã đầy đủ xin bệ hạ qua làm lễ.

Lời phê của tác giả

(A) Trước Quý-Ly gặp một nữ quỷ, nay Quý Khoáng gặp hai nam yêu mà việc tuần hành phải bỏ trước sau gần giống nhau.

Trần-Vương và Quý-Khoáng cùng văn võ bá quan lên Thu-Thiên-đài, đốt hương cáo tế, Thiếu-Bảo Quý-Hữu quỳ trước đài tuyên đọc chiếu truyền ngôi.

Chiếu rằng :

Lớn nhất trong nước là vua, chủ cả thiên-hạ là tể, sách truyện nói : Đại-đức đặc vị, trách nhiệm sở hễ không nhỏ. Sách Kinh nói : Lịch số tại cung (6) Bảo vị không phai là thường, cho nên thiên-hạ về người có đức, lòng dân chuộng kẻ có nhân, xét thấy Quý-Khoáng, đức, nghĩa ngày thêm mới, nhân, hiếu, ngày thêm giàu, quan đều nghe mệnh, trăm họ phục lòng, cho nên cử người trao ngôi là lòng muốn của trăm, mà tướng-đế, tuy-phương (7) trừ nhà người không có ai. Nay truyền lại nhà người lên ngôi nguyên hậu (8).

Đọc chiếu xong, Quý-Khoáng phụng lên ngôi Hoàng-Đế ở Thành-Nam, quốc hiệu là Đại-Việt, niên hiệu là Trùng-Quang, Tôn Trần-Vương làm Thái-Thượng-Hoàng, phong thưởng các công thần.

Trăm quan văn võ tới triều hạ đều [154] hô vạn tuế và ban bố cho xa gần biết.

Khi ấy thiên-hạ không nở bỏ Trần.Thị, lại thấy việc này có đường lối ấp-tôn (9) như nhà Đường, nhà Ngu nên đều vui vẻ cùng nhau theo về như chợ.

Chú thích

- (6) Lịch số : Lịch số là vận số của trời tức là ngôi vua.
- (7) Tuy-phương : Trị an nhân dân.
- (8) Nguyên-Hậu : Nguyên-Hậu là ngôi thiên-tử, tức là vua, kinh thư có câu : Nguyên-hậu tác dân phụ mẫu.
- (9) Ấp-tôn : Ấp-tôn là vái nhường là truyền ngôi vua cho người hiền bằng cách hòa thuận vái nhường chứ không cướp đoạt.

Thấy vậy nhà vua bàn định việc khi binh, cho Trung-Quân Đại-Tướng Nguyễn-Thế-Mỹ đóng Hạm-Tử-Quan, Gián-Môn Vệ, Ủy Phan-Đệ đóng Thái-Bình Hải-Khẩu, Viễn-Ủy-Tướng-Quân Nguyễn-Sur-Cối, Hữu Phó-Tham-Tướng Trần-Nguyên-Khanh, Giám-Sát Tướng-quân Phạm-Hữu chia đạo đóng các xứ ở Đông-Triều. Nguyễn-Sơn đóng Tây-Tâm-Giang, Phan-Kinh đóng Ái-Tử-Giang, Trần-Hy đóng ở Lôi-Giang, Nguyễn-Yến, đóng Ngưu-Tý-Quan, Tướng soái lớn nhỏ đều đem một vạn tinh binh tới các sở đồn trú.

Bên Bắc-bình có Thủ-Tướng xứ Bàn-Nan cho người qua dò thám tình hình về báo với Đông-Đô xin tiếp viện quân thêm để chống cự.

Hoàng-Phúc nói : Quân giặc lâu nay không thấy động tĩnh, vì trong quân nhiều việc, nay lại đem quân đánh, thế giặc có lẽ lớn, chớ nên khinh địch.

Mộc-Thạnh nói : Ngụy-chúa mới lên ngôi, lòng quân chưa định, ta đem quân đánh thế nào cũng được toàn thắng (C).

Phúc ra lệnh cho Từ-Chính đem quân tới đánh.

Chính là :

(155)

Nguyên âm :

只緣偽主當初立
自遣貪兵起戰鋒

Phiên âm :

*Chỉ duyên ngụy chúa đang sơ lập
Tự sính tham binh khởi chiến phong*

Dịch Nghĩa :

*Chỉ vì chúa ngụy mới lên ngôi
Nên mới đem quân gây khói lửa.*

Lời phê của tác giả

(B) Nhất định toàn thắng.

HỒI THỨ HAI MƯƠI BẢY

Đánh Bàn-Nan Nguyễn-Dị dùng kế.

Nghe Trọng-Đổng Từ-Chính mắc mưu

Mộc-Thạnh lợi dụng việc Trần-Hoàng mới lên ngôi, lòng quân chưa định, sức cho Từ-Chính đem quân đánh. Từ-Chính được lệnh khao quân chọn tướng, định ngày xuất quân.

Khi ấy nhân-dân đều biết, tời báo cho Trần-Hoàng. Trần-Hoàng sai Cảnh-Dị đem năm ngàn quân tời đánh Bàn-Nan.

Mùa thu, tháng tám, Cảnh-Dị dẫn quân tời Bàn-Nan, thấy Từ-Chính có quân đội hùng mạnh, lại thành quách kiên-cố, ra lệnh quân-sĩ lập trại sách đồn trú, ngày hôm sau dẫn quân bày thành trận-thế, Dị dùng ghế treo ngồi trước trận, che tàn xanh, tay cầm gương, kêu Thù-Tướng [156] Bàn-Nan ra đáp thoại.

Một hồi trống thông qua, Từ-Chính đem quân ra, đầu đội mũ bạch-ngân, cỡi ngựa xích-thỏ, mặc áo giáp song-long, cầm bát-sà-mâu lớn tiếng kêu rằng :

Chúa mày không tuân vương hóa, sinh lòng phản bạn, chỉ là bọn vô-lại ô-hợp, mưu đồ không được, tội không xiết giết. Ta vàng hoàng-uy, tời làm thiên-phật (1), mày biết cải quá thời về khuyên chúa mày lại hàng, biết giữ chính bổ tà thời sẽ cho lục-dụng, nếu còn chấp-mê (2) không tỉnh ngộ, thời sẽ san

Chú thích :

Thiên-phật : Sự khiển-trách theo mệnh trời.

Chấp mê : Quen thói mê-muội, không chịu theo lẽ phải.

bằng thành quách một mảy cũng không sót, mảy nên nghe mệnh.

Cảnh-Dị nói : Nước Minh mảy vua tôi tánh lang, quân-sĩ lòng thú, đến cướp thành-trị ta, xâm cương-thổ ta, tội của chúng mảy chẻ tre Nam-Son viết cũng không cùng, lấy nước Bắc-Hải rửa cũng không hết. Thiên-tử ta chịu mệnh trời, mở ly-phương, mùa giáo thời hải ngoại được yên lặng, nhẩy ngựa thời trung-nguyên được thanh an. Chúng mảy chỉ bầy gà đàn chó, lại muốn thử mạnh yếu sao được. Chúng mảy phải rút quân lui, bỏ trại về gấp, ngõ hầu khỏi việc chết xương đầy sa-trường, thây lấp câu-hác. Không thời ta sẽ đem một đội quân hùng mạnh lấy hết tám trăm bốn mươi thành của nước [157] mảy, khi ấy ngọc thạch đều cháy tan, phân nân không kịp nữa (A). Từ-Chính tức giận xốc ngựa tới đánh, Cảnh-Dị cũng mùa đao ra đánh, hai bên đấu nhau hơn hai trăm hiệp chưa phân được thua, vì trời tối, đốt đèn đánh ban đêm lại đấu thêm nhiều hiệp cũng chưa phân được thua, bỗng dưng có cuồng phong nổi lên quá mạnh, cát đá bay tứ tung, quân-sĩ chạy hỗn loạn, nên hai bên đều về bản trận (B).

Cảnh-Dị thấy đánh nhau một ngày với Từ-Chính mà không được, mới nghĩ ra một kế để đánh. Liền kêu thiên-tướng Nguyễn-trọng-Đông hỏi :

Ông có dám tới trả hàng để làm nội-tửng không ?

Trọng-Đông nói : Sao lại không dám xin Tướng-Quốc cứ cho mình-chỉ.

Lời phê của tác giả

(A) Từ-Chính, Cảnh-Dị một trường khâu - chiến, nghe đủ cho người ta sướng khoái sướng khoái,

(B) Nếu trời không mưa thời có lẽ hai người này đánh nhau đến sáng.

Dị nói : Ông đem một trăm tinh-binh tới xin hàng Từ-Chính đồ nó đem đến cướp trại, ta phục quân đánh thế nào cũng được.

Trọng-Đông được lệnh, sáng ngày đem quân qua Bắc-trại. Lại-sĩ vào báo : Có giặc lại đầu hàng. Khi ấy Từ-Chính còn nghĩ cái kế cướp trại, nhưng chưa có người để sai khiến, vừa có lại-sĩ báo thời mừng mà bảo rằng : Thử dẫn chúng nó vào ta hỏi.

Lại-sĩ dẫn vào, Trọng-Đông lay sập xuống đất xin đầu hàng.

Từ-Chính nói : Mày đã theo Cảnh-Dị, nay lại tới đầu hàng ta có phải mày lừa dối ta không ? (C).

Trọng-Đông nói : Tôi theo Trần-Chúa, đánh trận có công, nay bị Cảnh-Dị chuyên-quyền, mưu-đồ cướp nước, đánh đập sĩ-tốt [158] khinh-bí các công-thần, nếu tôi ở lâu sợ vạ đến thân tôi, nên tới đầu hàng để kiếm chút ít công sau này.

Từ-Chính nghe nói đến việc kiếm công, sinh nghi phát giận mắng rằng : Mày quả tới hàng để lừa dối ta, đem ra chém ngay đi.

Vệ-sĩ dẫn ra, Trọng-Đông lớn tiếng cười lên.

Chính nói : Mày đã đến chỗ chết còn cười gì ?

Trọng-Đông nói : Ta cười nhà người chết đã tới trên đầu mà còn chưa biết.

Chính nói : Ta vì sao mà chết đến trên đầu được ?

Lời phê của tác giả

(C) Quả nhiên ! Quả nhiên !

Trọng-Đông nói : Cảnh-Dị do Lê-Thiện bày mưu, ngày trước ra trận hai lần không có được thua là để thử sức chiến đấu của nhà ngươi, sớm muộn gì đây, rồi cũng đánh lại và nhà ngươi sẽ bị chết.

Từ-Chính nguyên lâu nay chỉ sợ Lê-Thiện, nay nghe nói đến Lê-Thiện thời thất kinh hỏi rằng : Thiện còn ở đây hay sao ?

Trọng-Đông nói : Nhà ngươi có muốn chém thời đem chém đi không hỏi làm gì.

Từ-Chính cho dẫn vào xin lỗi và nói rằng . Tôi mất thết không biết hiền-huynh xin hiền-huynh tha thứ.

Trọng-Đông lại ngồi. Chính hỏi : Bây giờ dùng kế gì để phá giặc, xin hiền-huynh chỉ giáo.

Trọng-Đông nói : Đêm nay đem quân cướp trại, tôi xin, làm nội-ứng, thế nào cũng bắt được Thiện và Dị.

Chính nói : Quả như vậy, thành sự tôi xin cử hiền-huynh làm Tham-Nghị (D).

Trọng-Đông nói : Tôi không tham danh-lợi, chỉ chọn chủ mà theo, trước tôi nói kiếm công là nói chơi thôi.

Từ-Chính cho lấy rượu đãi. [159] Trọng-Đông uống vài chén rồi đem quân về. Khi ra đi có dặn : Đêm nay tướng-quân tôi, tôi xin đốt lửa làm hiệu.

Lời phê của tác giả

(D) Hiền-huynh cho một tước.

Chính nhận lời.

Trọng - Đông về đến Nam-trại đem công việc nói cho Cảnh-Dị nghe. Cảnh-Dị cho Chiến-Tướng Đặng-Giai, Tham-Quân Hoàng-Kiên đem hai ngàn quân ra ngoài trại mai-phục. Trọng-Đông đi đổ Từ-Chính.

Từ-Chính vì tin lời Trọng-Đông đem ba ngàn quân đi cướp trại, truyền lệnh cho quân-sĩ chuẩn-bị trước, đứng canh ba thời đi cướp Nam-trại.

Đi được nửa đường gặp Trọng-Đông, Chính hỏi : Nhà ngươi đi về thấy thế nào ?

Thiện và Dị không phòng bị, còn mãi uống rượu ở trong trướng (Đ), cho quân đi gấp, tôi về trước để cử hiệu.

Chính đốc-thúc quân tới Nam-trại, không thấy Trọng-Đông ở đây và không có một người giữ trại. Biết là trúng kế (E), toan đem quân lui, bỗng nghe một tiếng pháo nổ tung lên trời, quân phục nổi dậy một loạt, Đặng-Giai, Hoàng-Kiên hai bên tả hữu xua quân tới. Từ-Chính cầm dao xung-đột để mở đường chạy, bị Đặng-Gia, Hoàng-Kiên xốc tới đánh. Quân Bắc đập nhau chết đầy đồng, Chính chạy về đến thành thấy Cảnh-Dị đứng trên thành kêu : Ta đã lấy thành rồi, mày lại chịu trời gấp. (160) Chính kinh hoảng theo đường hào chạy trốn, bị Hoàng-Kiên kéo quân tới chém Từ-Chính thành hai đoạn, Cảnh-Dị lấy được Bàn-Nan-Giang (G).

Lời phê của tác giả :

(Đ) Xin Tướng-Quân tới uống luôn.

(E) Biết muộn quá.

(G) Cảnh-Dị trước sau dùng kế như vậy sao đến nỗi thua.

Sáng hôm sau, Cảnh-Dị đi an phủ nhân-dân, báo tiếp về triều.

Trần-Hoàng mừng đã lấy được Bàn-Nan, chém được Từ-Chính, đại hội quân-thần yến mừng. Bỗng có tin báo tướng Minh-Trương-Phụ đem quân tới, độ trong ít ngày nữa sẽ đến địa-cảnh ta.

Chính là

朝 中 方 喜 戎 功 捷
寨 外 還 驚 告 急 音

Phiên-âm

*Triều trung phương hỉ nhung công thiệp.
Trại ngoại hoàn kinh cáo cấp thư.*

Dịch nghĩa:

*Trong triều mừng có tin được giặc
Ngoài trại lại nghe thư cáo cấp.*

Chưa biết cáo-cấp thế nào xin xem bài dưới phân giải.



HỒI THỨ HAI MƯƠI TÁM

Nguyễn-Mỹ thua trận mất Hạm-Tử-Quan.

Phạm-Đề bĩ bắt mất Thái-Bình-Đồn.

Hoàng-Phúc dâng sớ về tâu : Mộc-Thạnh bị thua ở Sinh-Quyết-Giang, tướng-sĩ chết rất nhiều. Thành-Tổ được tin quá tức giận, [161] chọ Anh-Quốc-Công Trương-Phụ làm Tổng-Binh. Thành-Viên-Hầu Vương-Hữu làm Phó-Nguyên-Soái, đem hai mươi vạn quân qua đánh.

Thành-Tổ có sắc rằng : Mộc-Thạnh dụng quân vụng-về, nên quân giặc càng thêm xương quyết. Ta nghe bên Nam-quân tuy Đặng-Tất đã chết mà nhân-dân Lão-Qua lại cung-cấp lương-thực. Nam-quân có cả đoàn voi năm trăm con, như vậy quân ta phải nên cẩn-thận, đồng-tâm hợp-lực để giết giặc càng sớm càng hay.

Trương-Phụ nghe tin Trần-Vương không dùng anh em Lê-Lợi rất mừng, quyết định đem quân đánh.

Mùa đông, tháng mười, đạo quân của Phụ tới Giao-Chỉ.

Được tin cáo-cấp, Trần-Hoàng hạ chiếu cho người thay thế Cảnh-Dị giữ Bàn-Nan, còn Cảnh-Dị đem quân qua đóng Hạm-Tử-Quan hợp với quân Nguyễn-Thế-Mỹ để chống giữ. Cảnh-Dị được lệnh liền đem quân qua Hạm-Tử-Quan.

Trương-Phụ được tin Từ-Chính bị giết, rất căm giận Cảnh-Dị, liền phi báo cho Mộc-Thạnh hội quân đi đánh. Khi ấy Mộc-Thạnh đau đã lành, đem quân cùng với Trương-Phụ tiến đánh.

Hai tướng tới Hạm-Tử chia quân vây thành, Cảnh-Dị và Thế-Mỹ tự thấy sức yếu địch không nổi, ban đêm mở cửa đông thành Hạm-Tử [162] trốn chạy theo hướng cửa Thái-Bình.

Phạm-Đề ở Thái-Bình thấy hai người bị thua chạy tới liền mời vào trong trại thương-nghỉ.

Phạm-Đề nói : Thế giặc quá lớn, nếu để mất thành này thì các nơi khác đều nguy. Bấy giờ Nguyễn-Trương-Quân lấy năm ngàn quân đóng ở Văn-Úc, chỉnh-đồn thuyền bè để chống về thủy - đạo. Nguyễn-Trương-Quân lấy năm ngàn quân đóng ở Vạn-Đồn chống về đường bộ. Tới đóng ở Dương-Hoa-Quan để làm thế chống đỡ, nếu giặc đánh thủy - đạo thì bộ - binh tới cứu, giặc đánh đường bộ thì thủy-binh tới cứu, như vậy mới bảo-toàn được.

Cảnh-Dị và Thế-Mỹ y theo kế-hoạch thi-hành.

Trương-Phụ dò biết bên Nam-quân đều hội ở Thái-Bình hải-khẩu đem hết binh thuyền do đường biển vào cửa Thái-Bình, nhân đêm đem quân đánh úp. Cảnh-Dị, Thế-Mỹ vì bị đánh bất ngờ phải bỏ trại sách chạy về Phúc-Lộc (A), quân-sĩ vì mắc sông cạn, bị chết đuối không biết bao nhiêu. Phụ và Thạnh giết trên vài ngàn người và hợp quân vây Dương-Hoa, Phạm-Đề đem quân chống đánh đến sáng, sĩ-tốt không còn bao nhiêu, nhưng vẫn luyện chiến không nghỉ, tinh-thần càng mạnh thêm. Phụ thấy người này quá anh-dũng, muốn bắt sống, bảo rằng : Đường đã cùng rồi, sao nhà ngươi [163] không hàng đi ?

Lời phê của tác giả :

(A) Lúc này sao không dùng kế-hoạch

Phạm-Đề nói : Trừ ra chết thời thôi, quyết không hàng giặc, rồi lại ra sức đánh.

Phụ thấy tiếc quá, ra lệnh cho quân-sĩ phải bắt sống cho được để dùng về sau, nhất thiết không được bắn.

Minh tướng đánh đã lâu mà không bắt sống được, Trương-Phụ cho Chu-Quảng ra đánh, dùng kế để bắt sống. Chu-Quảng cầm dao xông lại đánh được năm sáu hiệp giả thua chạy, Phạm-Đề đuổi theo, Quảng lấy đồng chùy nhằm đánh trúng cánh tay hữu té xuống đất, Minh-tướng chạy lại, Đề tay không đánh trúng ba, bốn người thời bị bắt sống dẫn về trại.

Trương-Phụ nói : Nếu nhà ngươi chịu hàng sớm thời không bị trói.

Phạm-Đề lấy tay thoi trúng con mắt Trương-Phụ gần mắt con ngươi (B).

Phụ quá giận cho đem ra chém. Phạm-Đề anh dũng chịu chết.

Người đời có thơ rằng :

Nguyên âm

忠	肝	義	膽	對	神	明
一	萬	孤	嬰	抗	海	鯨
逆	子	無	顏	施	劍	戰
天	將	完	節	昇	潘	生

Phiên âm

*Trung can nghĩa phủ đối thân mình.
Nhất vạn anh cô kháng hải kinh.
Nghịch-tử vô nhan thị kiếm kích
Thiên tướng hoàn tiết thăng Phán-Sinh.*

Lời phê của tác-giả :

(B) Trương-Thiều đánh Vương-Hữu đến chảy máu, Phạm-Đề đánh Trương-Phụ trúng con mắt gần mắt con ngươi, gần gần giống nhau.

Dịch nghĩa :

*Gan trung lòng nghĩa đối thần mình.
 Một vạn anh có chống hải-kinh.
 Nghịch-tử đang tay dùng kiếm giết,
 Trời đem hoàn tiết đãi Phan-Sinh.*

[164]

Trương-Phụ chém Phạm-Đề xong cho đuổi bắt các tàn-tốt trên hai trăm người, lấy được thuyền trên bốn trăm chiếc chinh đồn binh mã đuổi bắt Cảnh-Dị.

Trần-Hoàng đóng ở Phúc-Lộc thấy Cảnh-Dị Thế-Mỹ thua chạy về sợ quá, bàn cùng Thượng-Hoàng viết thư đưa tới Trương-Phụ xin hàng.

Trương-Phụ còn căm giận việc giết chết hết nhiều tướng sĩ của họ, nên không cho hàng, bắt sứ-giả đem chém và đốt thư của Trần-Vương, rồi dẫn quân tới Thanh-Hóa.

Trần-Hoàng nghe tin đem quân vào Nghĩa-An, Thượng-Hoàng đến Diên-Châu đồn trú.

Bọn Phụ đuổi theo, Thượng-Hoàng vì ít quân, không dám ở lại, bỏ thành chạy ra Lương-Mỹ, cho người tới Ngưu-Ty, Lôi-Giang tin cho Trần-Hy-Cát, Nguyễn-Yến đem quân về cứu,

Hai tướng được lệnh đem quân về Lương-Mỹ vào thành bái yết Thượng-Hoàng.

Thượng-Hoàng nói. Quân giặc theo sát chúng ta. các khanh có kế gì để chống lại không ?

Nguyễn-Yến nói : Thành này hẹp nhỏ, đóng quân không được, tốt hơn là lui vào Hoành-Lâm, đồn cũ của Lê-Lợi, có thể yên-ôn không lo ngại gì.

Thượng-Hoàng nghe theo, đem quân vào Hoành-Lâm, thấy đồn trại liên lạc, trong ngoài tề chỉnh, cho Trần-Hy-Cát đóng phía tả Nguyễn-Yến đóng phía hữu, Hoàng-Thượng đóng ở giữa. Đêm vắng nghe trống điểm trên thành, chim kêu ngoài rừng, [165] Thượng-Hoàng dạo bước ra xem thấy núi non thâm đạm, cây cỏ tiêu-diêu, trăm vật điều-hiу, ba quân than-thở, xúc-động tưởng nhớ đến cố-hương, thương tiếc các binh-sĩ bị chết chóc vì thua trận, nước mắt rưng rưng chảy, đau xót đứt từng khúc ruột, liền trở vào đồn nghỉ.

Thượng-Hoàng nằm thiu thiu ngủ thấy một người râu mày bạc thủa đứng ngoài cửa ngăm rằng :

Chính là :

Nguyên âm

馬	走	入	良	美
龍	飛	升	吉	利
兩	鼠	隱	竹	間
三	雄	歸	快	裡

Phiên âm

*Mã tầu nhập Lương-Mỹ
Long phi thăng Cát-Lợi
Lượng thử ẩn trúc-gian
Tam hùng quy tạm lý*

Dịch nghĩa :

*Ngựa chạy vào Long-Mỹ
Rồng bay lên Cát-Lợi
Hai chuột ẩn gốc tre
Ba hùng về chỗ giam .*

Trần-Thượng-Hoàng muốn ra hỏi lại, bỗng chốc tỉnh lại hội các tướng biện giải, nhưng không ai hiểu gì.

Chính là :

Nguyên âm

征 淚 淒 涼 心 萬 里
戰 魂 夢 寐 月 三 更

Phiên âm

*Chinh lệ thê lương tâm vạn lý
Chiến hồn mộng寐 nguyệt tam canh*

Dịch nghĩa :

*Giọt lệ chứa chan lòng vạn dặm
Mộng hồn mơ tưởng nguyệt ba canh*

Chưa biết mộng này ra sao xin xem hồi dưới phân giải.



HỒI THỨ HAI MƯƠI CHÍN

*Vào Hoành-Lâm Trương-Phụ mắc khốn
Chạy Cát-Lợi Giản-Định bị bắt*

[166] Thượng-Hoàng nằm thấy mộng, các tướng giải đoán không ra, đến sáng cho người đi dò thám tin-tức Trương-Phụ.

Trương-Phụ theo đến Diễn-Châu không thấy Thượng-Hoàng, dò biết Thượng-Hoàng chạy tới Lương-Mỹ. Phụ chia cho Mộc-Thạnh theo phía Nam Lũy-Giang mà lên, Chu-Vinh do Ngưu-Ty-Quan đi ra. Phụ tự đem quân theo tới Lương-Mỹ, khi tới Lương-Mỹ không thấy động tĩnh gì, Phụ kêu thổ-nhân hỏi : thổ-nhân nói : Thượng-hoàng nghe đại-binh đuổi gấp đã bỏ thành vào Hoành-Lâm rồi. Phụ liền xua quân vào thấy một dãy đồn cũ bốn phương, tám mặt đều có cửa đi, y như trận pháp bát môn, nhưng không có người giữ, sinh nghi Phụ hỏi Hưởng-đạo-quan rằng : Đồn trại này của ai, sao lại bỏ trống không có người ?

Hưởng-Đạo-Quan nói : Trước anh em Lê-Lợi đem quân đóng ở đây để đánh bắt quân Hồ, nay bỏ trống không biết đi đâu.

Phụ nói : Dùng quân có quy-tắc quá, người này không thể được, ta phải trừ đi để khỏi lo về sau (A).

Lời phê của tác giả :

A) Sợ trừ không được lại sinh đại hoạn.

Nói xong dẫn quân đi thẳng vào, bỗng có một tiếng nổ, bên tả Trần-Hy-Cát xông tới, bên hữu Nguyễn-Vấn xông tới, ở giữa Thượng-Hoàng tiến lên, Trương-Phụ bị mắc kẹt vào vòng vây trống đánh như sấm, tên bắn như sao (B). [167] Quân Bắc chết thây đầy đồng, máu thành sông, Trương-Phụ bị trúng tên gần chết.

May mặt trước có Mộc-Thạnh kịp thời đem quân tới, mặt sau có Chu-Vinh tới, hai mặt giáp đánh Nam-binh chết rất nhiều, cứu được Trương-Phụ ra (C),

Phụ nói : Các ông ở đâu tới được sớm để cứu ta.

Thạnh nói : Tôi từ Lũy-Giang tới, may không có người phòng thủ, nên đến được sớm.

Chu-Vinh cũng nói : Tôi đem quân tới Ngưu-Ty-Quan nghi có quân phục, nên cho người thám thính biết là bỏ trống, đốc quân tới đây thấy Tổng-Binh bị khốn nên xua quân vào cứu.

Phụ nói : Nếu không có các ông thời ngày nay tôi cũng xong rồi, lấy tên ra chỉ cho các tướng-sĩ xem, các tướng-sĩ đều phẫn khích.

Trương-Phụ nghiêng rằng nói : Ta thề giết bọn giặc này. xin các người tất lực truy bắt cho được.

Nói xong hợp quân đi lùng bắt.

Thượng-Hoàng vì quân sĩ bị chết chóc tàn mạt không còn nữa, lại bị quân Minh theo đuổi gấp quá, hoảng sợ bỏ ngựa

Lời phê của tác giả

B) Nếu gặp người có trí, Phụ nhất định bị bắt.

C) Một qua, một lại, đã đáp lễ rồi.

chạy vào núi Cát-Lợi. Phụ chia quân vây bốn phía lòng kiếm, Hoàng-Thượng trốn vào hang, Chu-Vinh tới kịp, Hoàng-Thượng chạy không được. Chu-Vinh bắt trói lại,

[168]

Mộc-Thanh kiếm bắt được Uy-Viện Tướng-Quân Trần-Hy-Cát và Giám-Vệ Tướng-quân Nguyễn-Yến cũng trói đem về giam với nhau trong một cũi.

Việc này hợp với trong mộng : « Mạ tàu Lương-Mỹ, long thăng Cát-Lợi ». Cát-Lợi tức là « Cát Lợi Sơn » tháng 11 tức tháng tý là chuột, tháng tý năm tý là lượng thử « Trúc-gian » là chữ Giản, Giản-Dịnh, Trần-Hy-Cát. Nguyễn-Yến là « Tam-Hùng » Quy tạm - lý là đồng ở một cũi.

Trương-Phụ cho đem về Kinh-Sư. Sau Thượng-Hoàng bị giết, Trần-Hy-Cát, Nguyễn-Yến được tha. Hai người này trông thấy Hoàng-Thượng bị giết, đều tự vận chết.

Người thời có thơ diếu :

Nguyên âm :

	城	北	衆	衆	雨	渺	茫
	君	臣	相	遇	莫	相	忘
	百	年	義	合	河	山	固
	千	載	名	流	日	月	長
	窺	泣	野	猿	靈	悲	白
	昏	哀	山	鳥	怕	昏	黃
[169]	行	人	掛	劍	今	何	在
	獨	對	乾	坤	狙	豆	香

Phiên âm :

*Thành Bắc luy luy lượng diếu nang
Quân thần tương ngộ mạc tương vương*

*Bách niên nghĩa hiệp sơn hà cổ
Thiên tải danh lưu nhật nguyệt trường
Huy khốc đà viên bi trú bạch
Thính ai sơn điều phả hôn hoàng
Hành nhân quả kiếm kim hà tại
Độc đối Càn-Khôn trở đậu hương.*

Dịch nghĩa :

*Thăm thăm Bắc Thành xiết nội đau
Vua tôi gặp gỡ dám quên đau
Trăm năm nghĩa hiệp còn lưu mãi
Muôn thuở phượng danh vẫn đề lâu
Vượn hót đầu non lòng những ngán
Chim kêu trên núi dạ thêm sầu
Treo gươm (1) chuyện cũ người đầu tú
Trở đậu (2) hương nồng trái mẩy thu.*

Trương-Phụ sau khi bắt được Trần-Thượng-Hoàng, truyền hịch tiến quân theo Trần-Đế, Khi ấy Hoàng Phúc gửi thư tới nói : Bọn giặc xương quyết, tướng giữ Đông-Triều đem quân tới đánh Đông-Đô, xin Tổng-Binh đem quân về chống giữ gấp.

Trương Phụ hội các tướng bàn rằng : Ta muốn cùng truy bọn Nam-khẩu, nhưng nghịch-đảng ở ngoài còn làm loạn,

Chú-Thích :

1) Treo gươm : Quý-Trát đi sứ gặp Tử-Quân, Tử-Quân thấy Quý-Trát có cây gươm muốn xin mà không dám nói ra, Quý-Trát khi về mới biết Từ-Công thích cái gươm mình, định lần sau qua sẽ đem cái gươm cho Từ-công, nhưng khi qua thời Từ-công đã chết, Quý-Trát đem cái gươm treo trên mộ Từ-công.

2) Trở đầu : Đờ tể khí dùng ở tôn miếu

không thể trừ được. Nếu đem quân đi xa, giặc tới bức Đông-Đô thời khó mà giữ Nam-Bang, nên trở về quét sạch dư đảng, sau lại truy bắt mới được. Không thời chưa ra khỏi cửa, nhà đã bị mất thời không thể được. Các tướng nghe lệnh, dọ trại đem quân về.

Chính là :

Nguyên âm ;

西 討 欲 將 傳 檄 去
東 征 忽 有 告 書 來

Phiên âm :

*Tây thảo dục tương truyền hịch khứ
Đông chinh hốt hữu cáo thư lai*

Dịch nghĩa :

*Hịch truyền tây thảo chưa đi kịp
Thư báo đông chinh đã đến rồi.*



HỒI THỨ BA MƯƠI

Trương-Phụ từ ngược đắp Kinh-Quán

Trần-đế dâng biểu giả xin hàng

[170] Nguyễn-Sur-Cối, Trần-Nguyên-Khanh và Phạm-Hữu đóng ở Triều-Châu dò biết Trương-Phụ liên tiếp phá Ham-Tử và Thái-Bình, thừa thắng đuổi Thượng-Hoàng đến Nghĩa-An. Hai người cùng nhau hội bàn.

Phạm-Hữu nói : Bây giờ Trương-Phụ kéo quân đi xa để đuổi theo chúa thượng, thế nào Đông-Đô cũng bỏ trống, ta đem quân đánh để chia sức mạnh quân Bắc, không lẽ nhà vua đã phải thua chạy, mà mình ngồi yên giữ cô-thành, đạo làm thần tử như vậy có đáng không ?

Nguyễn-Khanh nói : Lời nói của ông chánh hợp với ý tôi, chúng ta quyết một lòng cứu vua, tuy chết cũng không từ.

Sur-Cối nói : Tướng-quân chưa tiến quân, sao lại cho ra những lời nói không lợi như vậy.

Hữu nói : Người Đại-trượng-phu đem thân thờ chúa, liều chết tại sa trường, nên lấy việc da ngựa bọc thây là một vinh hạnh, có sợ gì chết.

Sur-Cối thấy hai người đều có lòng trung, căm giận quân thù, định ngày tân-tỵ xuất quân.

Sur.Cối chia quân thành năm đạo, dùng cờ năm sắc làm hiệu, đánh ba hồi trống thời đem quân tiến phát.

Bỗng chốc có trận gió quanh thổi mạnh tới làm cho cờ của Nguyễn-Khanh và Phạm-Hữu bị gãy, Sur-Cối có ý nghi ngờ, muốn ra lệnh đình lại nhưng hai tướng không nghe. Bèn cho tiến đến Lô-Giang, Thủ-Tướng ở Lô-giang là Giang-Hạo nghe tin, một mặt sai người về cáo cấp Đông-Đô, một mặt đóng cửa thành kiên giữ.

Quân Sur.Cối đến cho người kêu Giang-Hạo ra hàng, Hạo ý có thành kiên cố [171] lên lầu kêu rằng: Chúa chúng mày đã bị bắt làm con chó trong cũi, mày còn chưa biết mà lại muốn xâm thành-quách ta.

Khanh giận quá ra lệnh đánh bốn mặt thành, vì thành kiên cố đánh năm ngày chưa hạ được. Phạm-Hữu nghĩ ra một kế, ban đêm cho quân sĩ đào lỗ xuyên vào thành rồi đem quân từ trong thành ra. Giang-Hạo không ngờ, nghe có quân dậy, cầm dao cưỡi ngựa ra cửa thành vừa gặp Phạm-Hữu, hai bên giao phong chưa đầy ba hiệp thời Hữu chém Giang-Hạo chết ngã dưới ngựa, mở tung bốn cửa thành, quân ngoài ủa vào, giết Bắc-quân chết rất nhiều.

Sáng ngày phủ an nhân dân trong thành, định đem quân qua Đông-Đô thời được tin báo Trương-Phụ đã đem quân tới, quân số rất đông đi đầy đồng chật nức. Ba người ra ngoài bãi liệt trận thế để chờ.

Trương-Phụ tới nghe tin Giang-Hạo đã chết tức giận quá xua quân tiến đánh, sát-khí đầy trời, Ba người quân ít, địch không lại, trông phía sau chạy. Bọn Phụ thừa thế đuổi tới Đông-Triều. Sur.Cối thế cùng sức cô, buộc phải lui ngựa giao

chiến với Chu-Vinh, đấu được bốn, năm hiệp thời sau lưng có Vương-Thông xông lại, Sư-Cối thua chạy. Chu-Vinh, Vương Thông đuổi theo giết trên năm ngàn người. Nguyên-Khanh xốc tới, vừa gặp Trương-Phụ đâm trúng chân trái, Phụ bị thương gượng chạy, không may Nguyên-Khanh ngựa bị trật chân trước sã xuống lỗ, Chu-Vinh chạy tới bắt sống được. Móc-Thạnh đuổi Phạm-Hữu tới bên núi, Hữu quay ngựa lại múa đao đánh, Thạnh trương cung bắn trúng ngựa bị thương chạy lộn xộn, Phạm-Hữu té ngựa bị Bắc-quân lại bắt sống và bắt các quân sĩ trên hai ngàn người. Phụ quá giận ra lệnh chôn sống hết và đập lại làm kinh quán. Sau này chỗ kinh quán thường thường thấy có mây mù thâm sâu phủ bọc, thời nhân có thơ than rằng :

Chinh là :
Nguyên âm

寂 寂 邊 塵 一 古 丘
漠 涼 草 樹 織 成 愁
天 荒 地 老 形 猶 在
易 觸 征 人 血 淚 流

Phiên âm

*Tịch tịch biên trần nhất cổ khâu
Thê lương thảo thụ chức thành sầu
Thiên hoang địa-lạc hình do tại
Dĩ xúc chinh-nhân huyết lệ lưu.*

Dịch - nghĩa

*Thảm thảm bên đường năm cổ khâu
Lạnh lùng cây cỏ diết nên sầu
Mênh mông trời đất nay còn đó
Để khiến chinh-nhân dạ xót đau.*

Trương-Phụ phá được Đông-Triều dâng tiếp thư về cho Minh-thành-Tổ, Vua Minh thấy Trương-Phụ đã có công bắt nguy-Chúa phá thành giặc, để ở Giao-Chỉ lâu có phần gian khổ, nên hạ chiếu triệu Trương-Phụ về Triều. Phụ dâng biểu xin lưu Mộc-Thạnh ở lại thay thế.

Mùa xuân tháng hai năm Kỷ.sửu Trùng-Quang năm đầu (tức Minh Vinh-Lạc năm thứ tám) Phụ đem quân về, khi về dẫn lại Mộc-Thạnh rằng : Trần-Quý-Khoang nay đã nằm trong tay trái chúng ta rồi, không còn lo ngại gì lắm nữa, duy có anh em Lê-Lợi phải tìm cách trừ khử gấp để khỏi hậu hoạn (A) [172] dặn dò mọi việc xong Trương-Phụ từ biệt. Bắc-quân được tin Trần-Quý-Khoang đem quân tới Linh-Trường Hải-Khẩu, cho quân đi cướp bóc bốn phía rất là xương quyết. Hoàng - Phúc xin Thạnh cho đem quân tới đánh dẹp.

Thạnh liền điểm lấy bốn vạn tinh binh tiến đánh. Khi quân Bắc tiến tới thấy đã bày trận thế : Tả biên Trần-Nguyên-Tôn, tay cầm trường sang cưỡi ngựa ô, hữu biên Nguyễn-Cảnh-Dị tay cầm bửu kiếm cưỡi ngựa bạch, Trần-Đế ngồi loan xa ở giữa che lọng xanh, cờ xý bài liệt chính tề.

Mộc-Thạnh bày trận xong ra trước trận nói, Giản-Định mày sẽ làm quỷ không đầu, mày nên chịu trói tới hàng thời sẽ không mất cái vị phong hầu, không thời thiên.binh đã tới mày sẽ bị thịt nát xương tan.

Lời phê của tác giả :

A) Sợ trừ khử không được lại sinh đại-hoạn

Dị nói : Ta lại đề trả thù cho Thượng-Hoàng quyết giết cho được chúng mày, chúng mày nên lại nạp đầu gấp không thời thây chúng mày sẽ làm mỗi ngon cho cả Linh-Hải.

Thanh quả giận xua quân lại đánh, hai bên đánh nhau grom giáo như rừng cây, chiêng trống vang động, đánh nhau đến tối ngày. Nam-quân mệt mỏi. Bỗng nhiên trời lại tối mù, mưa gió ào ào tới (B) quân Nam phải về Nam, quân Bắc phải về Bắc.

Hồ-Cự-Trùng nói : Quân Bắc thế mạnh quá, không thể đương được, [174] tốt hơn tạm rút về Nghĩa-An, để kiếm mưu kế khác đối phó. Trần-Đế nghe theo lời của Trùng, đang đêm bật trại rút lui. Sáng ngày sau quân Minh mới thấy, nhưng sợ mắc mưu nên không dám theo, đem quân trở về.

Trần-Đế về tới Nghĩa-An hội quần thần lại bàn.

Trần-Đế nói : Bây giờ thế giặc càng kiêu lên, các khanh nghĩ nên thế nào ?

Hồ-cự-Trùng nói : Bây giờ dâng biểu giả xin hàng đề nghị ngôi dương-uy súc-nhuệ, sẽ lo đánh lần khác.

Triều-thần đều cho là kế này rất hay.

Nhà vua y theo, sắc cho làm biểu sai Hồ-ngạn-Phong qua sứ.

Hoàng-Phúc đem việc này tâu về Bắc-Kinh. Thành-Tổ cho Phương-Chính đem biểu qua An-Nam, dụ cho Quý-Khoảng làm Giao-Chỉ Hữu-Bổ-Chánh-Sứ, tướng tá Trần-nguyên-Tôn làm Tham-Chánh, Quý-Hữu làm Ấn-Sát Phó-Sứ, Hồ-cự-Trùng, Đặng-Dung, Nguyễn-cảnh-Dị làm Đô-Chỉ-Huy.

Mùa đông tháng mười Phương-Chính tới Nghĩa-An, Trần-Đế cùng các quần thần giả vờ theo lệ tiếp đãi rất khiêm tốn.

Phương-Chính tự thị là Thiên-Sứ nên có ý lòng dễ. Lê-Nhụy từ ngoài lớn tiếng mắng rằng :

Mầy khinh nước Nam không có người sao ? Vua ta đường đường một ngôi Thiên-Tử, đâu có khuất mình đề chịu trước nhỏ của chúa mầy, mầy phải đi gấp, không thời làm dơ lười gươm ta.

Chính nói : Ta là Đại-Sứ của Thiên-Triều, chúa mầy là tiều-thần phải giữ lễ cung kính [175] còn chưa dám nói ngạo.

Lê-Nhụy lấy tay nắm xoáy đầu tóc lồi mạnh và mắng lớn rằng như vậy là nói ngạo.

Chính kêu lớn lên : Các ông cứu tôi với (C)

Hồ-cụ-Trùng liền lại khuyên giải

Chính ôm đầu chạy.

Chính là :

Nguyên âm

只 惟 穆 穆 南 天 子
豈 是 區 區 北 小 臣

Phiên âm

*Chỉ duy mục mục Nam Thiên-Tử
Khí thị khu khu Bắc tiều-thần*

Dịch nghĩa

*Đường đường một đấng Nam Thiên-Tử
Đâu phải khư khư Bắc Tiều-thần*

Lời phê của tác giả

B) Ngày trước Cảnh-Dị đánh với Từ-Chính cường phong cũng nổi lên, bây giờ Trần-Đế đánh với Mộc-Thạnh cũng có mưa gió tổi mù, ý trời cũng lạ mà sao lại thua.

C) Không dám ! Không dám ! nước tôi là tiều-quốc đâu dám cứu Ông là Đại-Sứ Thiên-Triều.

HỒI THỨ BA MƯƠI MỐT

*Lê-Nhụy được lợi chiếm thêm huyện Từ-Liêm
Hàn-Quan bị cướp lương tại sông Tây-Tâm*

Lê-Nhụy đánh Phương-Chính, các người cứu giải ra, Chính ôm đầu đi về (A).

Trần-Đế nói : Việc này sẽ không yên được.

Lê-Nhụy nói : Các tướng cũng như ba quân đều hùng mạnh, tôi xin Bệ-hạ cho tôi một ngàn tráng-sĩ, tôi sẽ lấy lại các phủ huyện về cho Bệ-hạ.

Trần-Đế khen ngợi, sắc phong Lê-Nhụy làm Chinh-Bắc Tướng-Quân đem quân đánh Giao-Chỉ, lại cho Nguyễn-Sóc, Hồ-Cụ - Trưng đánh châu Cửu-Chân, Nguyễn-Cảnh-Dị đánh sông Nguyệt-Thường, [176] Phan-Quý-Hữu làm Thủy-Sur Đại-Đô-Đốc, Đặng-Nhự-Hý làm Thủy-Sur Phó-Đô-Đốc, đem binh thuyền dọc theo đường biển đi thẳng tới cửa Thần-Phù, lên đường bộ đánh Đông-Đô.

Mùa xuân, tháng giêng năm thứ hai Canh-Thìn (tức Minh-Vinh-Lạc năm thứ chín) các tướng đều lãnh mệnh đem quân đi.

Lê-Nhụy đem một ngàn khinh kỵ chia thành bốn đội : tiền, hậu, tả, hữu, ở giữa có một cây cờ vàng đề : «Khâm-Sai Chinh-

Lời phê của tác-giả :

(A) Thiên-sứ đẹp mặt quá.

Bắc Đại-Tướng-Quân Lê». Vào triều tạ ơn xong, đem quân nhằm châu Giao-Chỉ tiến phát. Phàm các chỗ đi qua, mấy lòng cũng không phạm tới. Các thủ-lãnh quân huyện trông thấy trên cờ đề Lê Tướng-Quân nghi là quân của anh em Lê-Lợi, nên đều sợ-hãi bỏ thành-quách chạy trốn. Lê-Nhụy tới đâu đều đánh phục được, đi thẳng tới huyện Từ-Liêm. Khi ấy các quân-sĩ bảo với nhau rằng : Lê-Thiện hành-quân như trời, Thủ-Tướng các châu Cửu Chân, Nguyệt-thường sợ-hãi mở thành đem quân chạy (B). Hồ-Cự-Trừng, Nguyễn-Cảnh-Dị đến đâu không cần chiến-đấu cũng lấy được thành.

Hoàng-Phúc ở Đông-Đô thấy các tướng hấp-tấp chạy về nói : Lê-Thiện đem quân chia đường đánh thành-trị, chúng tôi địch không lại thoát chết trốn về đây.

Hoàng-Phúc nói : Ngày xưa nghe nói anh em Lê-Lợi bị đuổi về nhà, tạm mừng trong quân được yên ngủ không lo. [177] Không ngờ nay chúng nó được dùng lại, quân-sĩ ta nên ngày đêm lo lắng, chớ từ lao khổ, các châu quận ở ngoài biên, có mất cũng không đến nỗi gì, các thành-quách ở gần thời phải cần thủ chờ triều-binh, không nên đề sơ-suất, Đông-Đô bị mất thời quân ta chết không có đất chôn (D).

Mộc-Thạnh cũng sợ thanh-thế Lê-Thiện, không dám bàn đến việc hưng-binh, chỉ y theo Hoàng-Phúc chia quân canh giữ các thành.

Lời phê của tác giả

- (B) Trước mắt thấy ảnh mà nghi không được, sau trận mới biết.
- (C) Cũng là thế-thủ.
- (D) Quả không có đất chôn thiệt.

Hoàng-Phúc sai người đem sớ về triều tâu xin viện-binh.

Minh Thành-Tổ được sớ cho Trương-Phụ qua An-Nam lại, hội với Chinh-Di Tướng-Quân Mộc-Thạnh đánh Giao-Chỉ. Sắc cho Lục-Đô-Ty An-Khanh bắt lấy tinh-binh hai vạn bốn ngàn tại các tỉnh Tứ-Xuyên, Quảng-Tây, Hồ-Nam, Vân-Nam, Quý-Châu đi theo Trương-Phụ qua đánh, Phụ lãnh mệnh đem quân tiến phát.

Mùa thu, tháng bảy, Phụ đem quân tới Hoa-Manh-Quan, nghe tiếng Lê-Thiện đóng quân, tự dừng quân lại đồn trú nghỉ - ngơi, không dám tiến đánh. Đến gần một tháng dò biết tướng Trần không phải Lê-Thiện mà là Lê-Nhụy, liền hạ lệnh cho quân-sĩ nửa đêm tiến phát, đêm đi ngày nghỉ. Khi ấy bọn Nguyễn - Phúc, Hồ-Cụ-Trường thấy Bắc-quân kiên giữ không dám ra đánh, sinh ra giải đãi không phòng-bị gì. Bỗng nhiên Trương-Phụ đem đại-binh tới, Nguyễn-Sóc, Cụ-Trường bỏ Cữu - Chân chạy. Trương-Phụ nhân được, tiến quân đánh Nguyệt-Thường-Giang, Cảnh-Dị ra chống đánh bị thua, Trương-Phụ được luôn hai thành đem quân qua sông đánh hạ trại Từ-Liêm, Lê-Nhụy đem quân ra thành bày trận đánh lại. Phụ biết thành này quân-sĩ ít, Phụ cho bọn An-Khánh đem ba ngàn quân lên tới phục ở phía sau thành, hễ thấy Nam-quân đem quân ra đánh, thành bỏ trống, thời đánh lên chiếm thành. An-Khánh lãnh mệnh đi, Phụ đánh trống trương cờ đem quân tới khiêu-chiến với Lê-Nhụy, Lê-Nhụy cũng ra trận kêu Trương-Phụ đối-thoại : Phụ không đáp lại, xua quân tới đánh. Nhụy múa đao tới đánh, hai bên giao-phong chưa được vài hiệp, chưa phân được thua, thời có tiểu-tốt hô lớn lên : thành bị bốc lửa cháy. Nhụy thất kinh chạy về, Chu-Quảng ở bên tả xông lại chém chết Lê-Nhụy, Nam-quân thua chạy. Phụ chiếm được các châu ở vùng Từ-Liêm, Phúc-Yên đặt quan chia châu, huyện trấn giữ.

Mùa đông, tháng mười hai, Phụ trở về Đông-Đô.

Đô-Đốc Phan-Quý-Hữu đem binh thuyền tới Thần-Phù Hải-Khẩu biết được Trung-Quân Mã-Kỳ giữ đồn này, tánh người tham - giảo. Quý - Hữu cùng Nhự - Hý bàn với nhau giả làm thuyền buôn, cho sĩ-tốt cất giấu cờ trống, cầm dao nấp ở trong thuyền, sai một người ăn nói khéo-léo đem lễ-vật châu báu dâng trước, sau bọn này từ từ vào. [179] Mã-Kỳ thấy lễ-vật nhiều rất mừng cho thu-thập lễ-vật và nói : Mầy ra bảo chủ thuyền neo thuyền lại để ta xét đã. Người về báo cho Quý-Hữu biết. Quý-Hữu cho đem thuyền đậu trước cửa đồn đốt pháo làm hiệu, phục-binh nhảy lên bờ ủa vào thành, Mã-Kỳ sợ bỏ thành chạy, quân-sĩ cũng chen nhau ra hậu-thành bỏ chạy (Đ). Quý-Hữu bắt sống được Bắc-quân rất nhiều, Quý-Hữu ra lệnh tước hết khí-giới và áo quần các Bắc-quân.

Hai tướng lấy được Thần-Phù tiến quân tới Đông-Đô. Hoàng-Phúc đã cho quân phòng-bị các quan-ải kiên-cố, đánh không được, phải lui về hải-đồn trú nghỉ. Nhự-Hý đem một trăm thuyền ra biển tuần-tiểu.

Mùa xuân, tháng ba năm thứ ba Tân-Mão (tức Minh Vinh-Lạc năm thứ mười), tướng Minh trấn-thủ Giao-Chỉ là Hàn-Quan vận-chuyển lương-thực cho các quân-sĩ ăn từ Quảng-Đông qua An-Nam. Nhự-Hý được tin cùng các tiểu-tướng bàn rằng :

Lời phê của tác giả

(Đ) Không biết các trân báu có đem đi được không ? Nếu Mã-Kỳ ngày nay chết đi thời ngày sau không sinh chuyện kiếm thúy-vũ, nhà-phiến nữa.

Người khéo dùng quân thời dùng lương-thực của địch, các người nên lấy y-phục quân-sắc của Bắc-binh bị bắt trước mặc vào, chính-đốn khi-giới đem thuyền đi, giả nói dối là đi hộ-tống, rồi nhân cơ-hội cướp đi, thời chúng nó không lương sẽ phải lui quân, các quân nghe theo kế-hoạch, liền mở thuyền đi, gặp Hàn-Quan ở sông Tây-Tâm. Hàn-Quan kêu lớn rằng : Bình thuyền ở đâu tới làm cản trở quan quân. Như-Hỷ cho người hàng tốt ra đứng đầu thuyền trả lời rằng :

[180] Chúng tôi vâng lệnh Trương Tổng-Binh tới để hộ-tống lương thuyền.

Hàn-Quan thấy một đoàn thuyền đều mặc sắc-phục Bắc-binh, nên không nghi ngờ gì, cho thuyền tới gần Nam-thuyền, Như-Hỷ cất cờ làm hiệu, Nam-quân nhảy lên Bắc-thuyền chém vô số Bắc-binh, Hàn-Quan nhảy xuống sông, may là người thiện thủy nên Nam-quân theo bắt không được. Như-Hỷ được lương trên một vạn hộc, lưu các tướng đóng ở Tây-Tâm, tự đem quân trở về Thần-Phù cho người đem vào Nghĩa-An nhu-dụng.

Hàn-Quan bị mất lương-thực trốn chạy về Đông-Đô kêu khổ.

Trương-Phụ trách rằng : Mầy hành quân đã nửa đời người mà không biết được thực giả để cho hao quân mất lương, để mầy cũng vô ích, bảo đao-phủ đem ra chém ngay.

Hoàng-Phúc cố xin mới thôi.

Phụ hỏi : Giặc cướp lương ta bây giờ để ở đâu ?

Quan nói : Khi ấy tôi phải nhảy xuống nước trốn, không biết chúng nó để ở đâu. (E)

Phụ liền cho người đi thám-thình, người về báo : Bây giờ tướng giặc Phan-Quý-Hữu, Đặng-Như-Hỷ đều trú ở Thần-Phù,

Lời phê của tác-giả

(E) Ăn đã hết rồi.

cho tiểu-tướng giữ Tây-Tâm, lương-thực có lẽ để tại Thần-Phù.

Trương-Phụ hạ lệnh đem đại-quân, ngày đêm đều đi, tháng tám mùa thu tới Thần-Phù. Hai tướng Phan, Đặng đem quân tới đánh, Phụ xua quân giao-chiến và nghiêm thị cho các quân-sĩ người nào lui lại sẽ bị chém, [181] quân-sĩ sợ-hãi tất lực xông đánh. Nhự-Hý địch không nổi quay ngựa chạy, bị Lê-Khoan ở sau lưng đâm một giáo trúng chân ngựa, Nhự-Hý té ngựa bị bắt sống. Phan-Quý-Hữu cũng thua chạy trốn vào núi Khả-Lôi xin hàng. Phụ cho Quý-Hữu làm Án-Sát Phó-Sứ trấn giữ Nghĩa-An (H). Phụ thừa thế tiến đến Tây-Tâm-Giang. Nam-binh đánh thua bỏ chạy, Phụ được luôn hai thành mới biết không có lương, tự đem quân về Đông-Đô.

Chính là :

Nguyên âm

不 怕 海 邊 戈 甲 戰
只 要 山 上 葵 庫 呼

Phiên âm

Bất phả hải biên qua giáp động.

Chỉ ưu sơn thượng quý canh hô

Dịch nghĩa :

Ngoài biển lo gì qua giáp động.

Trên non chỉ sợ quý canh hô.

Chưa biết Trương-Phụ đem quân về Đông-Đô thế nào, xin xem hồi dưới phân giải.

Lời phê của tác giả :

(H) Theo chúc của Thành-Tô ngày trước.

HỒI THỨ BA MƯƠI HAI

*Trương-Phụ Sinh kiêu-hình bị thua
Lê-Lợi đánh cường-tặc thành công*

[182]

Trương-Phụ dẫn quân về Đông-Đô đem Đặng-Như-Hỷ, hèn và hội các tướng lại để bàn việc dùng quân.

Trương-Phụ nói : Nam-khẩu Trần-Quý-Khoảng nay cũng như con thỏ nằm trong lưới, bất khi nào cũng được. Còn anh em Lê-Lợi như hổ trong rừng, có thể cắn phá không thường nếu không trừ-khử cho sớm sẽ là một đại-họa cho Quốc-gia.

Hoàng-Phúc nói : anh em bọn nó có nhiều mưu kế, không phải bọn tầm thường sánh kịp, nếu ta bức chúng nó, thì chúng nó sẽ theo Quý-Khoảng (A) để thành lòng cánh thời khó lòng phá được.

Phụ nói : Quý-Khoảng đã bỏ không dùng thời theo sao được, ta nay đem quân bắt đi (B). Sau sẽ tuận đường đuổi bắt Quý-Khoảng chính là kế Biện-Trang đâm hổ (1).

Lời phê của tác giả :

- A) Đâu có việc ấy
- B) Sợ bắt không được

Lời chú thích

- 1) Biện-Trang là Biện-Trang-Tử chính tên là Mạnh-Trang-Tử làm quan Đại-Phu nước Lỗ, ăn lộc đất Biện nên gọi là Biện-Trang-Tử. Người có sức mạnh phi thường, một hôm vào núi đâm cọp, người ta can rằng có hai con cọp vừa ăn một con trâu không nên vào. Ông ta nói rằng có 2 con thì thế nào cũng giành nhau ăn, một chết, một bị thương, đâm con bị thương thì được cả hai. Sau này quả có giành nhau ăn, Trang-Tử dùng kế trên đâm, con bị thương quả được 2 con.

Phúc nói : Bọn này để yên vậy rồi xử trí cho khéo có thể thành một lương dân của ta, nếu vội vàng động đến, mà việc không thành sẽ sinh ra họa, xin Tổng-binh nghĩ lại.

Trương-Phụ không nghe tức thời cho điều động tám vạn quân tiến tiêu.

Mùa xuân tháng giêng năm Nhâm-Thìn tháng tư (tức Vinh-Lạc nhà Minh thứ 11) Đại-binh năm Thanh-Hóa tiến phát.

Hoàng-Phúc nói : Chuyển đi này sẽ gây việc binh đao, không yên nghĩ được. Người xưa có nói : Kiêu binh thế nào cũng thua, đúng vậy không nghĩ ngờ gì hết.

Anh em họ Lê từ khi bị cách chức, về nhà vào rừng làm một nhà tranh, cho người qua Lào-Quá [183] đem gia-quyển về ở trong nhà ấy, còn anh em dời ở đất Lam-Son, các đồng-đảng không ai nữa rời bỏ đều tình nguyện đi theo. Trong khoảng ba bốn năm yên thường thủ phận, các thôn xóm cũng hóa theo, nhân dân vui vẻ, thành một phương trời gió mưa hòa thuận, mùa màng phong nậm, dân tứ bàng theo về như chợ.

Một hôm Lê-Lợi đương ăn bị mất một chiến dục (C) bèn hỏi các tướng : không biết điềm tốt hay xấu.

Đoàn-Phát hỏi một quỷ nói rằng : Đây là hung-khí là một nguy tượng. Lợi còn đương nghỉ ngơi, Lê-Thiện từ ngoài vào nói : Các ông phải chuẩn bị binh khí đề-phòng giặc đến.

Lợi hỏi : Quân ở đâu đến.

Lời phê của của tác giả

C) Sao lại mất dục (Z)

Thiện nói : Em thấy có một trận sát khí đầy trời, lần lần phủ lấp trên trại, thế nào đêm nay Bắc-binh cũng tới.

Lợi nói : Bây giờ làm thế nào.

Thiện nói : Hay cho các nhân dân già trẻ vào nấp ở núi để tránh tên giặc, sau đem quân chống địch.

Lợi lập tức yết thẻ cho nhân dân biết rồi vào núi đem khi giới về, đánh trống (D) thúc quân, không đầy một nửa buổi được trên hai ngàn người.

Thiện kêu các tướng hạ lệnh rằng : Đoàn-Mạng đem ba trăm quân ra phục ở Bà-Sơn, giặc đến cho đi qua, đem thời đốt lửa đánh trống, ngày thời dựng cờ xý cho nhiều tại chỗ mai phục, chờ giặc thua về đem quân đuổi đánh.

Phạm Đán đem ba ngàn người phục tại Bà-Lâm, [184] cũng làm như Đoàn-Phát.

Triệu-Hộ, Nguyễn-Tể đem ba trăm người, mỗi người đều cầm một cây cờ, mười người một cây trống, theo hai bên con đường chính đi dọc vào hang, kiếm chỗ phục cho vắng, thấy giặc thua thời dựng cờ, đánh trống, đốt lửa cho tăng thêm uy-thế, không cần đánh. Đinh-Liệt, Lê-Nhị đem sáu trăm quân ra Lam-Sơn, lấy cỏ khô chất hai bên tả hữu rưới các loại nước dẫn hỏa như dầu cá, lưu-huỳnh chia hai bên thiết phục nghe hiệu pháo thời phóng lửa đốt trước, ra đánh sau, mọi người nghe lệnh đi xong, lại trộn trong dân các ông già tóc bạc năm sáu người dẫn nhỏ như vậy... như vậy...

Anh em tự đem sáu trăm quân cùng với Phạm-Yến, Sùng-Quang đi.

Lời phê của tác giả

D) Đánh trống để đánh được rồi, đánh trận làm gì

Trương-Phụ kéo quân đầy núi chật đồng, khi đến đầu địa-giới Nga-Lạc đã thấy có hai ba người già cả đốt hương đứng ở bên đường.

Phụ hỏi : Chúng mày là dân ở đâu (Đ) có yên vui không ?

Phụ-lão nói : chúng tôi không được yên vui, vì có giặc giã.

Phụ hỏi : Ai là giặc giã.

Phụ-lão nói : Tuy không phải giặc giã, nhưng cũng hơn giặc giã, anh em họ Lê từ khi bị cách chức về làng kiếm cách hút máu mủ dân, bắt hiếp vợ con dân, nếu có ai không thuận thời đem giết rất là thảm khốc.

Phụ nghe nói liền kiếm lời ủy-đỗ [185] phụ-lão và khuyên đi về (E), rồi ngoảnh mặt lại nói với các tướng, như vậy mà Hoàng Thượng-Thơ can ta chớ động, nếu tha không giết thời dân của ta sẽ tan nát hết (H) Nói xong đốc quan tiến lên, đi qua một trạm thời mặt trời đã ngậm núi, cũng thấy ba, bốn kỳ-dân, bày án trưng tàn đốt hương đặt rượu, nấp lạy bên đường,

Phụ hỏi : các người là dân ở đâu ? (G)

Kỳ-dân thưa : Chúng tôi là dân Lam-Son, nghe Đại-Tướng đi qua địa-giới chúng tôi, nên tôi chào mừng.

Lời phê của tác gia

Đ) Ta là Lê-Thiện bảo tới dò các ông

E) Giảo hoạt quá

H) Chỉ sợ quân của Trương-quân tan nát

G) Chúng tôi Lê-Thiện bảo lại đồ giặc

Phụ hỏi : Lê-Lợi ở nhà làm gì, thiên-bình tới đây sao không ra đón tiếp ? (K)

Kỳ-dân nhăn mày nhăn trán không dám nói (Q)

Phụ lại hỏi lần nữa.

Kỳ-dân trông nhau rồi nói : Rất khổ, rất khổ, chúng nó vô lương-tâm ngày thời chiêu tập bọn bất-sinh cướp bóc dân-gian, đêm thời tụ hội các bọn vô-lại, uống rượu đánh bạc, làm nhiều việc tham tàn, không sợ hại gì ai.

Phụ hỏi : Nay có ở nhà không ?

Kỳ-dân nói : thưa có.

Phụ hỏi : Ta lại bắt bọn vô-lại đó các ông có thuận không?

Kỳ-dân nói : Tướng-quân thương đến lẽ-thù trừ diệt bọn hung-tàn, cũng chính như con thơ gặp được mẹ hiền.

Phụ nói : Các ông dẫn đường đi trước, quân ta đi theo sau.

Kỳ-lạo vâng lời dẫn đường đi ước [186] canh ba thời đến trong hiểm Lam-Sơn thấy lửa sáng rực trời.

Phụ hỏi : Chỗ nào lửa sáng như vậy ? (M)

Kỳ-dân nói : Chỗ này là nhà Lê-Lợi còn đương uống rượu đánh bạc

Lời phê của tác gia

K) Đã huân bị lửa đốt còn ở trong hang núi

L) Nhăn mày nhăn trán không nói là điều lắm

M) Đây là chỗ hỏa công, tướng quân đem binh tới một buổi nữa sẽ rõ thực hư.

Phụ truyền lệnh đi gấp.

Đến gần không thấy kỳ-dàn ở đầu, chỉ thấy vài gian nhà không có người ở.

Phụ biết trùng kế muốn lui ra (N) thời nghe một tiếng nổ, ngọn lửa bốc lên, cháy rục cả rừng, trong rừng nghe tiếng trống, tiếng reo vang trời, bên tả Đinh-Lệ xông tới, bên hữu Lê-Nhại xông tới. Bọn Phụ xông pha khói lửa chạy u-đầu nát trán (O) đến Bà-Son.

Đến Bà-Son lại nghe một tiếng nổ ngọn lửa bốc lên và trống đánh vang trời, Đoan-Mạng dẫn quân chặn đường về, tướng Minh múa đao liều đánh đề mở đường máu cứu Phụ chạy đến Bái-Lâm. Đến Bái-Lâm lại nghe trống chiêng vang trời rầm đất. Phạm-Đán múa giáo xông ra kêu rằng : Ta là Phạm-Đán Tướng-quân mày xuống ngựa mà chịu hàng đi.

Trương-Phụ run sợ mất hồn không biết đi đâu, Phạm-Đán múa giáo lại đâm, may có Vương-Thông chống-cự cứu được Trương-Phụ, Quân sĩ đạp trên người nhau mà chạy, chết không xiết kể.

Phụ chạy ra tới chính-lộ thấy hai bên lửa sáng giữa có cờ xí trống đánh vang như sấm, [187] nghe vậy ngựa người ôm đầu chạy.

Lời phê của tác giả

N) Tướng quân biết hư thực rồi

O) Đại thượng khách.

2) Trước Lưu-Bị ngồi ăn cơm với Tào-Tháo, nghe một tiếng sấm, Lưu-Bị giả sợ hãi làm mất một chiếc đĩa, đề Tào-Tháo khỏi nghi.

Đến sáng tới Nga-sơn lại nghe một tiếng nổ, Phụ kinh hoảng ngừng đầu lên thấy Lê-Lợi đứng ở đầu núi kêu nói rằng :

Trương tướng-quân tôi có được vô dạng không ?

Phụ tức giận quá lấy roi ngựa chỉ nói rằng : Mày rất vô võ, ta lại hội với mày mà mày đặt mưu làm hại ta, ta thề giết được mày, ra lệnh cho các tướng lên núi đánh, Lê-Thạch đem cung bắn xuống, Phụ cố lên ba, bốn lần không được. Bỗng nhiên Phạm-Đán bên tả xông ra, bên hữu Chu-Sùng xông ra, Trương-sĩ bỏ giáp quăng giáo chạy không biết bao nhiêu. Phụ sợ phi ngựa chạy về Thần-Phù điếm quân-sĩ lại bị chết hai vạn người. Mới biết lời nói Hoàng-Phúc là đúng, đem quân về Đông-Đô chính là :

Nguyên âm

上 將 驚 心 猶 騎 虎
中 軍 奪 氣 失 揚 鷹

Phiên âm

*Thượng-Tướng kinh tâm do kỵ-hổ
Trung-quân đoạt khí thất dương ưng*

Dịch-nghĩa :

*Thượng tướng mất hồn như cỡi hổ
Trung quân nhụt khí hết làm oai.*



HỒI THỨ BA MƯƠI BA

*Thăm Vương-Thành Triều Lê bắt đầu
Chạy Nam-Mỹ họ Trần cáo chung.*

Lê-Lợi được trận đem tướng sĩ thu thập khí giới y-giáp, sai Triệu-Hộ đốc quân chôn thi hài Bắc-quân tử trận ở Đông-Sơn, rồi về hội các tướng bàn kế-hoạch.

Đoàn-phát nói : Ta nên nhân Bắc-quân bị thua năng đuổi đánh để tính việc lớn sau này.

Lê-Thiện nói : Không được, Bắc-quân tuy mới thua một lần, nhưng binh tướng còn nhiều, thế khó đối địch.

Phát nói : Nếu không thừa thế đánh nó thì phải kiếm một kế khác để tự vệ, không thì nó lại đánh, ta làm sao để chống giữ.

Lê-Lợi nói : Lời nói-của Phát là đúng.

Thiện nói : Ta ở đây, quân ít, tướng yếu, dân nghèo, đất xấu, không thể trụ lâu được, nó bị thua lần trước còn căm thù ta, thế nào nó cũng đến báo thù, chỉ vì chưa biết quân ta nhiều ít thế nào, nên chưa dám tới, chỉ bằng nhân lúc này đem hết gia quyến nhân dân lui vào ở xã Lam-Giang, Tỉnh Nghĩa-An, chỗ này có núi Thiên-Nhận dài chín mươi chín đỉnh, rất là hiểm-trở chia đồn cư trú, tuy chúng nó có trăm vạn hùng binh cũng khó vượt qua được, [189] như vậy mới là vạn toàn.

Lợi nói : Chính hợp với ý ta.

Lợi ra lệnh truyền cho trăm họ có ai muốn theo để tránh giặc giã thời đem hết cả gia-quyến cùng đi, nhân dân ở bốn phía đều tình nguyện xin theo (A).

Lợi cho Đoàn-Phát bảo hộ gia-quyến và Triệu-Hộ bảo hộ các trai gái trẻ già trên một vạn người đi trước. Anh em Lợi cùng các tướng tá đem quân đi sau.

Đi đến Nghĩa-An, Lợi muốn dừng quân lại bãi yết Trần-Đế, nhưng khi đến không thấy tăm hơi gì, kêu sở-tại hỏi thời họ nói : Trần-Đế nghe tin Trương-Phụ đem tám vạn quân tới đánh, vì sợ yếu thế nên đã dẫn quân vào Thuận-Xuyên rồi.

Lợi nói : Ta muốn vào diện yết nhà Vua, may gì nhà Vua nghĩ lại, để được dốc lòng thờ vua, nay lại không gặp, có lẽ là trời xui khiến.

Lợi lại thở dài nói Trời xanh thăm thăm kia, sao nỡ để cho loan-dur chạy điên đảo, trên đường đi gặp-ghềnh, nước biếc, núi xanh, chim kêu, hoa rụng, ai giúp đỡ nhà vua trong lúc này.

Nói xong đem quân đăng trình, khi đi một bước một dừng, như có ý bồi hồi không muốn rời bỏ, đi đến Thiên-Nhận thời trăm họ đã tới trước rồi.

Lời phê của tác giả

A Trước đã được dân

Lợi cho đồn cây làm lều tranh cho trăm họ tạm túc. Lê-Thiện tự đi xem đất, cho quân-sĩ đắp thành làm trại, án theo trận pháp, ngoài làm tám trại mở tám cửa. [190] Chưa đầy một tháng thời trong thành ngoài trại đã làm xong xuôi hết. Lợi cho Đoàn-Mạng giữ Chánh-Đông, Triệu-Hộ giữ Đông-Nam, Phạm-Liệu giữ Chánh-Nam, Phạm-Yến giữ Tây-Nam, Sùng-Quang giữ Chánh-Tây, Đinh-Tuấn giữ Tây-Bắc, Nguyễn-Tế giữ Chánh-Bắc, Đặng-Đôn giữ Đông-Bắc, Đinh-Lê, Lê-Trị, Phạm-Đán, Lê-Khâm, đem quân đồn trú chung quanh núi canh giữ.

Các nhân-dân thời cho làm nhà ở các chỗ yên lặng trong núi, lại cho các người cường tráng khai khẩn đất núi, theo thổ nghi trồng trọt cây bừa, Nhân-dân được an-cư lạc-nghiep.

Một hôm Lê-Lợi cùng Đoàn-Phát và năm sáu người lên núi ngoạn thưởng, thấy thành này trong vuông, ngoài tròn, có cửa, có ngõ, trước đồn, sau trại, có chính, có cơ, thành quách liên nhau, phòng ốc nối tiếp, lương thực tích trữ có chỗ, vận chuyển có phương, lui thời giữ được, tiến thời đánh được, y nhiên theo trận pháp lục-hoa, sau nhân đặt tên thành này gọi là Thành Lục.Hoa.

Đoàn-Phát nói : Thiên tài như vậy mà vua Trần không biết dùng để cho bị thua thật là đáng thương.

Lê-Thiện nói : Việc này là phận sự dùng quân không có gì đáng khen, các ông đã quá lời khen ngợi, xem xong xuống núi về thành.

Thiện từ giả Lê-Lợi [191] đem các tướng tới Châu Tam-Đái thăm thê-thân.

Trần-Đế chạy vào Thuận-Châu cho Đại-Tướng Nguyễn-Sur-Cối, Nguyễn-Sơn, Phan-Kinh tới đồn Ái-Tử-Giang, tập tướng luyện quân mưu lo việc thu phục.

Có người về báo Đông-Đô, Trương-Phụ nói : Ta chỉ cần rảnh lo ngại về Lê-Lợi, chứ không phải Quý-Khoảng.

Hoàng-Phúc nói : Ta đã cho người thăm dò thời anh em Lê-Lợi nay đem quân vào Nghĩa-An, đắp thành cố giữ, đánh được cũng khó, chỉ bằng cho quân sĩ đem thuyền vào Thuận-Châu đánh giết Quý-Khoảng, phủ trị Nam-Giao cho trăm họ được yên ổn, nhân-dân đều mến theo, khi ấy dỗ anh em Lê-Lợi cho chúng nó quan-tước, nếu nó không theo thời đem quân hỏi tội, nó có sinh nghề, thời thiên-hạ đã nhớ ơn ta, sẽ không theo nó, bắt nó dễ như trở bàn tay.

Trương-Phụ nghe theo lời, tự đem binh thuyền hợp với Mộc-Thanh, Vương-Hữu và các tướng-sĩ khác vượt biển đi tắt vào Thuận-Châu. Khi đến Ái-Tử-Giang thấy Nam-trận bài liệt chỉnh tề, Nguyễn-Sur-Cối ở giữa, Nguyễn-Sơn bên tả, Phan-Kinh bên hữu trước trận có vô số hùug-tượng.

Phụ gọi các tướng sĩ khuyên rằng : Giặc nay đã cô cùng vào giữa chốn này, các người vì nước ra sức, cốt lập cho được công-nghiệp ghi tên đời sau. [192] Các tướng nghe nói hăm hở xin ra trận.

Phụ cho kết thuyền thành hai hàng dài trước để đại pháo sau có cung tên, nỏ súng giống trống ghè vào bờ, Nguyễn-Sur-Cối lừa voi ra đánh, bị Bắc quân dùng súng và nỏ bắn một lần, tượng nó trúng tên bị té voi cũng bị trúng tên tại vòi và chân, bỏ chạy hỗn loạn, Bắc-binh thừa thế xông vào, tiếng reo vang

trời, Nguyễn-Sơn mùa dao tới đánh bị đâm chết, Vương-Hữu bắt sống được bọn Phan-Kinh vài mươi người, Nguyễn-Sư-Cối thua chạy, quân-sĩ chết không biết bao nhiêu mà kể.

Mùa xuân tháng giêng Quý-Tỵ năm thứ năm (tức Minh Vinh-Lạc năm thứ mười hai) Bọn Phụ thừa thắng lừa quân tới sông La-Mông, huyện Chánh-Hòa, chỗ này đường đi quanh co, nhỏ hẹp, Phụ và Thanh hai người bỏ ngựa đi bộ vào, kiếm được Cảnh-Dị trốn ở trong hang (B) bắn một tên trúng bắt sống được, chia quân tiến vây bốn mặt bắt sống được bọn Nguyễn-Sư-Cối, Đặng-Dung, Nam-quân bị thua lớn. Trần-Đế sợ chạy qua Lao-Quá, Lao-Quá cho quân bảo hộ vua Trần về nước. Không may Tướng Bắc là Đô-Chỉ-Huy Sư-Hữu đem quân đuổi theo, Đại quân tiến lấy Lao-Qua, quân dân bỏ chạy [193] để vua Trần cùng thê thiếp ở Nam-Mỹ, bị Bắc tướng bắt sống hết.

Ngôi dòng họ Trần đến đây cáo chung, chính hợp với câu sấm :

Tuần Tây-Lịnh (tức là nói Thượng-Hoàng đi tuần Tây-Lịnh)

Tàu Nan-Mỹ (tức là chạy tới Nam-Mỹ)

Lâm Bắc-Địa (tức là nói hai vua qua Trung-Quốc)

Thất Đông-A (tức là họ Trần bị mất)

Trương-Phụ đã giúp xong họ Trần muốn đem quân về đánh Lê-Lợi.

Lời phê của tác giả

B) Như vậy dùng kể gì

Chính-Di tướng-quân Lương-Biểu ra trước xin rằng : Tôi xin đem năm ngàn tinh binh bắt sống đồ đảng Lê-Lợi đem về hiến dưới trướng, không cần Tổng Bình thân đi làm gì.

Phụ nói : chúng nó có nhiều mưu không nên khinh địch.

Biểu nói : Khi trước Thiên-Sư nghe lầm bọn ngu dân, nay ta đã biết rõ chúng nó rồi, có lo gì bắt không được.

Phụ nói : Quả như vậy cho mây đi trước, sớm báo cho biết kết quả. Biểu dẫn quân đi. Phụ cho đem Trần-Đế về chính là.

Nguyên âm

黃 犢 遇 辰 欺 老 虎
蚍 蜉 得 勢 笑 神 龍

Phiên âm

*Hoàng độc ngộ thời khi lạc hồ
Dân khẩu đắc thế tiếu thần long*

Dịch nghĩa

*Nghê nhỏ gặp thời lừa lạo-hồ
Đế giun được thế nhạo thần-long*

Chưa biết việc đem Trần-Đế về như thế nào xin xem hồi dưới phân giải.

[194] Tặng phụ một bài cảm hoài của Đặng-Dung.

Nguyên âm

世	事	悠	悠	奈	老	何
無	窮	天	地	八	酣	歌
辰	來	屠	釣	成	功	易
事	去	英	雄	飲	恨	多
致	主	有	懷	扶	地	軸
洗	兵	無	路	挽	天	河
國	陣	未	報	頭	先	白
幾	度	龍	泉	帶	月	磨

Phiên âm

*Thế sự du du nại lạo hà
 Vô cùng thiên địa nhập cam ca
 Thời lai đồ điều thành công dị
 Sư khứ anh hùng ảm hận đa
 Trí chúa hữu hoài phù địa-trục
 Tầy binh vô lộ vạn thiên-hà
 Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
 Kỳ độ long-tuyền đá nguyệt ma*

Dịch nghĩa

*Việc đời còn chán đã già rồi
 Trời đất bao la cuộc hát chơi
 Đồ điều gặp thời thành việc dễ
 Anh hùng lỡ vận nuốt hờn thôi
 Giúp vua trục đất khôn xay lại
 Rửa giáp sông trời kiếm nỏ trôi
 Nợ nước chưa đền đầu đã bạc
 Gươm tuyền mấy độ bóng trắng soi*



HỒI BA MƯƠI BỐN

*Trương Quốc-Công ba lần hiển phù
Đoàn Tham-Tướng một phen dùng kế*

Trương-Phụ bắt sống được Trần-Đế cùng văn võ trên ba mươi người, ban quân về Đông-Đô. Hoàng-Phúc ra cửa đón tiếp [195] yến tiệc chiến-sĩ, trong thành ngoài trại đều cho các thức rượu thịt để ăn mừng việc bình định xong họ Trần, cả ngày lẫn đêm đèn đuốc sáng rực, hát xướng vang dội, cuộc vui chơi kéo dài luôn ba ngày.

Phụ cho Trần-Hạp thảo lộ bố dăng về triều và đóng cũi giải vua tôi Trần-Quý-Khoảng về kinh-sư, đến tháng tám thời Trần-Quý-Khoảng bị Minh triều hành hình.

Phụ hội Mộc-Thạnh, Hoàng-Phúc bàn rằng : Bây giờ Ngụy-chúa đã bắt được rồi, nhưng còn anh em Lê-Lợi rất là kiệt kiệt (A) các ông có diệu kế gì để bắt không ?

Mộc-Thạnh nói : Không biết, mới đây Lương Phó-Chính-Di đã đem quân đi bắt, có thành được việc gì không (B).

Lời phê của tác giả.

- A) Trước sau đều không quên anh em Lê-Lợi
- B) Lương Phó-Chính-Di chết rồi

Hoàng-Phúc ngạc nhiên hỏi : Đã sai đi rồi sao ?

Phụ nói : Khi bắt được Quý-Khoảng muốn tới bắt anh em Lê-Lợi giết luôn, nhưng Lương-Phó-Tướng hăm hở xin đi, nên đã cho đi rồi.

Hoàng-Phúc nói : Như vậy nguy-hiểm cho Lương-Biểu lắm, anh em bọn nó, nếu có trăm vạn hùng binh cũng chưa hẳn được chúng nó, huống gì Lương-Biểu chỉ có trên năm ngàn người, bọn này chỉ dùng mưu kế ăn nó chứ không thể dùng sức ăn nó được, việc này tôi đã nhiều lần nói rồi, chắc Tướng-quân cũng đã nghe rồi.

Phụ nói : Bây giờ làm thế nào.

Phúc nói : Bây giờ phải hỏa-tốc gởi văn thơ cho các phủ huyện đem quân tới cứu ứng, may gì còn cứu vãn được phần nào.

Phụ liền cho viết văn thư cấp báo các phủ huyện.

Lương-Biểu đem quân đi giả danh đi phủ tiệu dân chúng [196] nhằm đường Nghĩa-An đi thẳng vào, quân vừa đi vừa nghỉ để cướp bóc của cải, nhân-dân đau khổ, chạy tới Lục-Hoa-Thành cáo cấp.

Lợi hỏi : Bọn giặc từ đường nào tới

Nhân-dân nói : nghe nói bắt sống được Trần-Đế ở Thuận-Châu, nay đem quân đi các châu, huyện tiệu phủ nhân-dân.

Lợi nói : Các người cứ về trước, ta sẽ lo cho, nhân-dân lay tạ mà ra.

Khi ấy Lê-Thiện còn đi Tam-Đái chưa về, Lợi hội các Tướng đề bàn.

Lợi nói : Bây giờ giặc lại đến, các ông nghĩ xem nó tới làm gì.

Đoàn-Phát nói : Nó thế nào cũng thừa thắng tới đánh Chùa-công, bây giờ nó giả vờ nói đi tuần tiêu đề người ta khỏi nghi thôi.

Lợi nói : người nào dám đi chống giặc.

Phát nói : Tôi xin tình nguyện đi.

Lợi nói : Ông đã không kể mệt nhọc, thời lấy một ngàn quân cùng với Phạm-Đán, Lê-Khâm đi trước đánh giặc, tôi sẽ đi sau để tiếp ứng.

Phát nói : Không phiền Chùa-công phải đi, chúng tôi cũng đủ rồi.

Ba người lĩnh mệnh ra đi, đem quân đi ra cách sáu mươi dặm thời đóng đồn lập trại để chờ. Lương-Biêu tiến quân tới địa-phân huyện Thanh-Cung, đã thấy Lê-binh phòng bị. Biểu cũng chia quân lập thành trận thế, cho người đi dò xem tình-hình Lê-Binh, người về báo : quân số chỉ ước một ngàn người mà thôi.

Lương-Biêu nói : Người Nam hay dối trá, không thể tin được, không lẽ thiên-binh tới đây mà chúng nó chỉ đem một ngàn tiểu tốt để chống (C) có lẽ bọn nó giấu đi, ta cũng dùng kế đánh lại.

Các tướng hỏi : Tướng quân có kế gì ?

Lời phê của tác giả

C) Như vậy là nhiều lắm rồi

Biều nói : Cho người tôi giả hàng chúng nó, dỗ chúng nó tới cướp trại ta, chúng ta sẽ cho đem quân lên tới sau trại nó cướp lấy trại là xong.

Các tướng đều khen Tướng-quân đã có thần toán.

Biều kêu tông-sự Mạ-Hòa dẫn bày kế-hoạch, Mạ-Hòa theo kế-hoạch đem vài chục người qua đầu hàng Lê-trại. Mòn-lại vào báo có Bắc - binh xin hàng. Phát ngấm nghĩ một chốc rồi kêu Lê-Khâm lại nói nhỏ : như vậy... như vậy...

Phát cho mòn-lại dẫn Mạ-Hòa vào, Phát tự ra đón tiếp hỏi tên họ mời vào chia tân chủ ngồi.

Phát hỏi : Tướng-quân từ xa tới có gì chỉ vẽ không ?

Hòa nói : Tôi bị Lương-Biều là người tham tàn, đến đâu cũng làm thương hại sinh linh, tôi đem lời nói thẳng can ngăn thời nó lại chưởi bới đánh đập tôi. Nay tôi nghe Lê-Công người có nhân đức thế nào cũng thành đại-nghiệp, nên tới xin đầu hàng, xin ngài thu nạp cho.

Phát mừng rỡ nhận lời (D) và nói rằng : Tướng-quân thành tâm tới giúp, bày cho ta kế hoạch cướp trại chúng nó, nếu việc thành ta sẽ xin chúa-công tôn làm Thượng-Phủ (Đ).

[198] Hòa nói : Lê-Công ở đâu cho tôi xin được gặp.

Phát nói : Lê-Công thấy giặc tới mang bệnh mà đi, nay còn mệt chưa dậy.

Lời phê của tác giả

- D) Trước thời Trung-Đông giả hàng Từ-Chinh, nay lại Mạ-Hòa giả hàng Đoàn-Phát mới biết tin trước là nghi, mà nghi trước là tin, cho nên Chính nghi trước mà sau lại tin, Phát thời tin trước mà thành nghi.
- Đ) Từ Chinh cho Trung-Đông làm Tham-Nghị, Đoàn-Phát cho Mạ-Hòa làm Thượng-Phụ trước sau đối với nhau

Phát dắt tay Mạ-Hòa ra sau trường xem, Mạ-Hòa liếc mắt thấy trong trường có một người đương nằm có ý lo nghĩ. Phát chỉ hai bên tả hữu nói rằng : quân không được bao lăm sợ đánh không nổi.

Hòa nói : Binh không quý nhiều, chỉ cần có mưu chước hay là được, tướng-quân chớ lo, có tôi đây, tôi nhất định chém được Lương-Biêu. (E)

Phát nói : may quá. Hai người đi xem xong về trại.

Mạ-Hòa giả vờ nói : Tôi xin ở lại trại.

Phát cũng giả vờ ngạc nhiên nói : tướng-quân ở lại đây thời ai làm nội-ứng cho.

Hòa nói : như vậy tôi xin về, nhưng đêm nay Tướng-quân lại cướp trại chớ bỏ lỡ cơ-hội.

Phát vâng lời, Hòa từ xin về.

Phạm-Đán đi thẳng vào hỏi : Tướng-quân thấy giặc tới mới một lần đầu, chưa biết thực giả thế nào, đã vội vả tin nó, đem nó đi xem hết, để nó biết hư thực của ta là sao ?

Phát nói : Tội nó dùng kế giả hàng để lừa ta, ta giả vờ không biết để làm cái thuật «tương kế tựu kế» đánh lừa lại nó.

Đán liền biết ý.

Phát kêu Lê-Khâm bảo : Ông đếm ba trăm người phục hai bên trại ta, thấy giặc đến ra hiệu đánh lại. Phạm-Đán đem năm

Lời phê của tác giả

E) Không ngờ nói chơi thành sự thật.

trăm người đi đường tắt xuyên núi tới [199] Bắc-trại giết bọn phục-binh sau mới vào cướp trại. Phát tự đem ba trăm người phục ở trước đường.

Mạ-Hòa về tới Bắc-trại, Lương-Biểu hỏi : Thế giặc ra sao, Hòa đem những việc ở Lê-trại nói hết đầu đuôi.

Biểu nghe mừng quá cho chỉ-huy Nguyễn-Bính đem hai ngàn quân phục ở phía Đông Tây, giặc đến thời đánh. Cho Tham-Quân Hoàng - Cử đem hai ngàn quân qua Nam - Trại mai phục, chờ bên Nam-trại đem quân ra thời vào đánh lên lấy trại. Phân phó xong tự dẫn quân đi theo sau cứu ứng.

Biểu đi tới Nam-trại phía trước đường nghe một tiếng nổ lửa đỏ rực rợ. Phát cầm giáo đứng ở bên núi quát rằng : Ta là Đoàn Tướng, quân đây. Lương - Biểu thất kinh quay ngựa lại bị Đoàn-Phát đâm chết liền tại trận, lửa quân đuổi đánh, quân Bắc bị thua chạy về, Nguyễn-Bính làm tướng Nam-quân tới cướp trại, đem quân ra đánh, hai bên đánh nhau chết rất nhiều. Sau lưng Phạm-Đán vừa tới chém Nguyễn-Bính chết ngoài trại. Hoàng-Cử đem quân tới Nam-trại xua quân vào không thấy một người, sợ muốn lui thời nghe trống đánh ran trời, Lê-Khâm xông tới, Hoàng-Cử tháo đường chạy, đi nửa đường gặp Đoàn-Phát đâm trúng ở [200] bụng té ngựa chết.

Sáng hôm sau ba người được toàn thắng kéo về Lục-Hoa-Thành.

Chú thích :

- 1) Tương kế tựu kế : Tương-kế tựu-kế tức là lấy kế của người làm kế của mình, như biết người ta lừa mình thời mình lợi dụng lừa lại người ta.

Các quận huyện bốn phía tiếp được văn thư Trương-Phụ đem quân tới cứu. Khi tới thời Lương-Biêu đã chết, năm ngàn quân cũng mất. Mạ-Hòa thoát chết về tới Đông-Đô chính là

Nguyên âm

自持才能多誤客
古來征戰幾入還

Phiên âm

*Tự thị tài năng đa ngộ khách
Cồ lai chinh chiến kỷ nhân hoàn*

Dịch nghĩa :

*Tự thị tài năng nên lỡ việc
Xưa nay chinh chiến mấy người về*

Chưa biết Mạ-Hòa đi về thế nào xin xem bài dưới phân giải.



HỒI THỨ BA MƯƠI LĂM

Quý-Hữu hiến mưu bắt cố-lạo

Đoàn-Phát đánh giặc cứu từ-thân

Mạ-Hòa chạy về Đông-Đô vào lạy và kêu rằng : Lương-Phó-Chính-Di đem quân tới Nghĩa-An, làm mắc mưu giặc bị chết và quân sĩ đều mất hết.

Hoàng-Phúc nói : Khinh giặc thời thua, còn nói gì nữa.

Phụ nói : Lê-Lợi, dùng quân thế nào mà chúng mày bị thua (A).

Hòa nói : Không thấy Lê-Lợi chỉ thấy Đoàn-Phát ở đó, người này đối trá trăm khoanh.

Phụ hỏi : Có phải ngày trước đã đánh nhau với Mộc-Tướng-Quân tại Tận-Viên không ?

Hòa nói : Chính là nó.

Phụ nói : Chúng nó là tiểu-nhân, một hàng-tướng lại dám làm như vậy.

Phan-Quý-Hữu nói : Đoàn-Phát là người ở Thuần-Lộc, Du-Trường, thờ mẹ rất có hiếu, ngày xưa cùng Hán-Thương

Lời phê của tác giả

A) Cũng như ngày trước đánh tướng quân

giao hậu, Hán-Thương ép ra làm quan với chức vụ Hàn-Lâm Thị-Giảng, sau làm đến chức Tham-quân. Khi ở Đa-Bang-Thành bị Lê-Thiện dùng mưu dỗ đến Tận-Viên bắt sống được, rồi anh ta xin hàng, nay còn ở đó.

Mộc-Thạnh nói : Các ông thất sách, khi hội yến ở Tận-Viên đề cho tôi giết đi, đâu có ngày nay.

Trương-Phụ nói : Các ông nên biết : muốn bắt chuột thời phải thí đồ dùng, khi ấy giặc Hồ còn mạnh, không đề chúng nó lo mưu trong thời không thành việc, bây giờ đem quân đánh giết chúng nó là xong (B).

Quý-Hữu nói : Nay tôi xin hiến một kế, không phải làm mệt đến một con ngựa của Tướng-quân mà chúng nó tự phải bó tay tôi xin chịu trời.

Phụ nói : Dùng kế gì ?

Quý-Hữu nói : Thiện với Phát đồng mưu như hồ thêm cánh không thể lấy sức đánh được. Tốt nhất là trước cho quân đi Tam-Đái bắt Trần-Thái-Giám, sau tới Thuần-Lộc bắt mẹ của Phát đem về Đông-Đô, dùng khổ hình đối đãi, [202] và viết thư đòi hai người ấy. Một thời vì ông Nhạc, một thời vì mẹ già tự nhiên phải xin hàng, Lợi không làm sao giữ lại được.

Phụ nói : Kế này rất diệu (C)

Phụ liền cho Lý-Mán đem một ngàn quân tới ngoài đồng ruộng Tam-Đái, Vương-Hữu đem một ngàn quân tới Thuần-Lộc Du-Trường. Hai tướng lệnh mệnh đi.

Lời phê của tác giả

B) Sợ giết không được

C) Diệu thời Diệu nhưng chỉ sợ thoát mất

Chưa được ba ngày Lý-Mân về nói : Lê-Thiện đã về đem hết gia quyến Trần-Thái-Giám đi lâu rồi.

Nguyên là Lê-Thiện sợ Bắc-Tướng nhân cùng làm càn, lụy đến ngoại-thân cho nên qua bàn với Lý-Công đem hết gia-quyển lánh đi. Khi Thiện về các anh em đều tới thăm hỏi,

Lê-Lợi nói : Chú đi thời giặc lại đến.

Thiện nói : Em đã biết chúng nó bắt được Trần-Đế thế nào cũng thừa thắng tới đánh chúng ta, nhưng đã có Đoàn-Tướng - quân có thể đương được. Trong khi nói chuyện thời có Đoàn-Phát tới. Thiện nói : Đoàn-Tướng-quân chém được tướng giặc, phá được ổ giặc, trong lòng có yên không ?

Đoàn Phát nói : Tôi nhờ oai Tướng-quân sao lại không yên.

Thiện nói : Tôi thấy lệnh-từ còn ở làng, nếu như giặc biết ông giúp việc ở đây, nó tới bắt lệnh-từ thời lòng Ông có yên không ?

Phát nghe nói hoảng sợ nói rằng : [203] Xin Đại-nhân chỉ giáo cho, tôi sẽ về thăm mẹ tôi.

Thiện nói : Bây giờ ông lấy ba trăm dũng-sĩ cùng Nguyễn-Sản, Đậu-Dung đi gấp, tôi sợ giờ này giặc đã tới rồi.

Phát nghe mệnh đem quân vội vã tới Nga-Châu, thấy người nhà tới cáo cấp : Lệnh-từ đã bị Bắc-quân bắt đem đi.

Phát hỏi : Khi ấy mẹ ta có nói gì không.

Gia-nhân nói : Chỉ cười nói ta được chết đúng chỗ rồi.

Phát nghe nói lớn tiếng khóc lên và nói rằng : xin các ông cứu tôi với.

Tướng-sĩ cảm kích đều xin theo lệnh tướng-quân.

Phát không trở về Thuần-Lộc mà bội đao tới cửa Thần. Phù đề chờ và cho người về dò tin tức.

Người đi dò về báo : Tướng giặc Vương-Hữu đi chỉ nửa chốc nữa sẽ tới đây.

Phát cho Đậu-Dung đem một trăm người phục bên tả, Nguyễn-sản đem một trăm người phục bên hữu, tự đem một trăm người lên núi mai phục. Vương-Hữu vì khi bắt mẹ Phát không có ai cản trở, nên tự ý đi nghênh ngang, quân không có hàng ngũ, đi đến eo núi thời nghe một tiếng nổ, bên tả Đậu-Dung xông tới, bên hữu Nguyễn-Sản xông tới, trên núi Đoàn-Phát xuống gặp Vương-Hữu, đâm Vương-Hữu một giáo trúng bên vai, Hữu liền chết chạy thoát [204] Ba người giết được Bắc-binh rất nhiều, tháo cũi cứu Từ-thân Đoàn Phát ra.

Phát hỏi : Bây giờ mẹ hết sợ chưa ?

Bà mẹ cười nói : Chết, sống, sợ hãi ta không có để vào trong bụng, ta xem chết như đi về, mầy còn sợ gì. Ngày xưa mầy bị ép ra làm với Ngụy-triều, ta còn nghi ngại, bây giờ mầy đã gặp Lê-Công người khoan hồng đại-độ thật là một vị vua trượng-giá. Ta định nếu qua Đông-Đô thời ta sẽ chửi Hoàng-Phúc Trương-Phụ một mẻ, rồi chết đi cũng khoái. Bây giờ gặp được mầy đem về là lòng ta toại nguyện rồi.

Đoàn-Phát lay dạ rồi đem quân thu lặt y giáp, bảo hộ bà mẹ cùng toàn gia về Nghĩa-An.

Lão-Mậu về thành tới lay tạ Lê-Lợi.

Lê-Lợi nói : Lạo-mậu được an-toàn là tốt, tạ làm gì cho phiền.

Bà mẹ Phát nói : Thiếp nghe nói ai cũng phải chết, nhưng chết với việc nước thò chết mới yên. Nay thiếp may có con được gặp minh-quân, không ngờ giặc sinh lòng thù, mưu đồ bắt tôi, chủ ý chúng nó là bắt mẹ để dỗ con thôi, tôi cũng đã biết rồi tự yên nhiên đi, tới Đông-Đô, tôi trước tiên lấy nghĩa lý giải bày, bảo cho biết thuận nghịch để Tướng minh tự biết thẹn, rồi sau tôi liệu mình cho nước, để con tôi được hết lòng [205] trung thành là ý nguyện của tôi, không ngờ Minh-quân không bỏ, cho tướng đi đem tôi về, mẹ con tôi được thấy lại mặt trời, sao lại không tạ.

Lê-Lợi nói : Trung liệt của Bà má, thò Bà Từ-Thứ (1) mẹ Vương-Lăng ngày xưa cũng không hơn được.

Nói xong Lợi chọn riêng một cái nhà cho bà ở.

Vương-Hữu thua chạy chỉ đem được tàn tốt trên một trăm người về Đông-Đô, tới Trương-Phụ xin chịu tội

Trương-Phụ hỏi : Vì sao tù phạm đã không được, lại quân sĩ cũng không toàn.

Hữu nói : Tôi đã bắt đem về tới Thần-Phù, không may gặp bọn Đoàn-Phát nấp ở trong rừng ra đánh. Vì đường núi hiểm trở lực không đương nổi nên bắt đắc dĩ phải liều chết trốn về tới đây.

Chú thích

1) Từ Thứ : Từ-Thứ là mẹ Vương-Lăng, Vương-Lăng theo Hán-Cao-Tô, Hạng-Võ, bắt bà Từ-Thứ đem về bảo viết thư cho Vương-Lăng theo Hạng-Võ, nhưng bà ấy không chịu tự tử để cho Vương-Lăng dứt khoát với Hạng-Võ.

Phụ nói : Không biết bọn nghịch-dảng vì sao lại tới được chỗ này.

Hoàng-Phúc nói : Chắc là Lê-Thiện dò được tin tức, cho Đoàn-Phát đón đường phục để cướp bà mẹ đem về.

Phụ quá giận nói rằng : Bọn giặc này không thể tha được.

Phúc cố xin, Phụ cũng không nghe.

Phụ hạ lệnh trọn lấy mười vạn hùng binh, kiện-tướng 30 viện, kỵ-mã tám nghìn, lương thực chính tề, khí giới đầy đủ, định ngày Canh-thân mùa xuân tháng giêng năm giáp ngọ xuất quân (tức Minh Vinh-Lạc thứ mười ba) san bằng tỉnh Nghĩa-An, giết bọn nghịch-dảng.

Bỗng nhiên có môn-lại vào báo có Thiên-Sứ đem chiếu mạng tới. Trương-Phụ, Hoàng-Phúc [206] thân ra cửa Đông đón tiếp sứ-giả chính là :

Nguyên âm

星 列 三 軍 揮 白 刃
風 傳 九 陸 送 丹 書

Phiên âm

*Tinh liệt tam quân huy bạch nhận
Phong truyền cửu lục送 đơn thư*

Dịch nghĩa

*Gươm giáo ba quân vừa sáng chói
Chiếu thư chín bộ lại đem qua*

Chưa biết tiếp sứ như sao xin xem hồi dưới phân giải.



HỒI THỨ BA MƯƠI SÁU

*Hoàng và Trương định chế đặt các trạm chuyển đê
Mã và Lý tàn dân bắt cống ngựa voi Lông thúy*

Trương-Phụ bắt được Trần-Đế, Hoàng-Phúc sợ ông ta thị tài sinh nghề, sinh việc để kiểm công, mật tấu xin nhà vua giáng chỉ xuống cho Trương-Phụ, phải nghỉ việc dùng quân, lo cho dân an-đn. Thành-Tồ thấy nguy-chúa đã bắt được rồi, nhờ công-các tướng cho sứ mang chiếu qua An-Nam khen thưởng. Sứ đến Trương-Phụ và Hoàng-Phúc mời vào trong cung, bày đặt hương án rồi mở chiếu đọc.

Trong chiếu nói Trương-Phụ đã bình-định được Nam-Giao, ba lần bắt nguy-chúa, uy chấn Tây Nam [207]. Nay đặc mệnh trấn giữ Giao-Chỉ, cho lựa năm trăm cây. Gia thắng Trần-Hạp làm Binh-Bộ, nhưng giữ chức Tham-Tán quân-vụ. Thượng-Thư Hoàng-Phúc có ân uy, nhân dân Giao-Châu mến phục không dám làm loạn, gia thưởng năm cấp, vàng một trăm lượng, các tướng khác đều có thưởng.

Lại sắc Trương-Phụ phải nghỉ việc quân, lo an dân, còn như anh em Lê-Lợi nên lấy đức hóa, không nên uy-hiếp (A) Vì vậy mà Phụ không dám gây hấn.

Lời phê của tác giả

A) Cũng do lời mật tấu của Hoàng-Phúc

Phụ có phủ dụ được man-tù là Đinh-Nhân-Nậm về hàng, Phụ tạm cấp cho chức Trấn-Di Bá-Hộ, sở tàu lên Thành-Tổ giáng chỉ y cho và ban sắc mạng.

Mùa hạ tháng tư năm ất-tị (tức Minh-Vinh-Lạc thứ mười bốn) Phụ cho Đinh-Nhân-Nậm về triều và đem ngựa cống để tạ ơn. Thành-Tổ thưởng cho tiền và lụa đem về.

— Tháng năm Hoàng-Phúc đặt nhà học tại các phủ, huyện, châu, dạy sách về âm, dương, y-thuật, tăng-cương, đạo-kỷ. Người đương thời như Lâm-Thiếu-Ngại, Lê-Công-Soạn cũng tới Đông-Đô học với Hoàng-Phúc (B)

Trương-Phụ tàu xin đặt cung, trạm, dọc đường từ Quảng-Đông, Khâm-Châu, Thiên-Tân qua Miêu-Cảng đến Dục-huân, Phật-Đà, từ Vạn-Minh đến Giao-Chỉ trước đều do đường thủy, nay đặt trạm đi đường bộ chỉ có 261 dặm [208] sánh theo đường Kỳ-Ôn trước gần hơn được bảy trạm, để dễ việc qua lại, Thành-Tổ cũng y cho.

Phụ lại dỡ thổ-quan các Phủ ở Tam-Giang là Mạc-Huân, Đậu-Duy-Trung, Đào-Hoảng về triều và cống các vật như : ngựa, vàng, bạc, Thành-Tổ đều an-ủi và hậu đãi, cho Huân làm chức Hựu-Bổ-Chánh, Đậu-Duy-Trung làm chức Tham-Nghị, Đào-Hoảng làm chức Giao-Châu Tả-hữu-Vệ Chỉ-huy, và đều cho tiền và lụa đem về.

Phụ cho Giám-Sát Ngữ-Sử là Hoàng-Tôn-Tái đi tuần các hạt ở Giao-chỉ. Tôn-Tái thấy phòng ốc đều lợp bằng tranh, cỏ hay bị hỏa hoạn, ra lệnh cho Tam-Ty Mộ-quan dọn cây nấu ngôi để

Lời phê của tác giả

B) Chỗ này là phục bút nêu ra hai Ông Lâm và Lê hồi dưới sẽ thấy.

lợp các phòng ốc, chưa đầy nửa năm phòng ốc đều lợp ngói, hỏa hoạn mới hết.

Mùa đông tháng mười hai, Minh Thành-Tổ thấy Trương-Phụ đã có công kinh dinh đất Giao-Chỉ trên mười năm, liền hạ chiếu triệu về, cho Phong-Thành-Hầu Lý-Mân thay thế chức Trấn-Thủ và sức đem cấm - thư Hồng - Võ (1) cùng đồ họa của Cao-Biên (2) về Bắc-Kinh.

Giảng dụ cho Hoàng-Phúc rằng : Trẫm nghe An-Nam nhiều kiêu đất quý, Khanh là một danh-gia về ngành phong-thủy (3) trong khi nhàn hạ, nên đề tâm xem xét, vẽ hình thế đem về trẫm xem.

Hoàng-Phúc vâng mệnh, nhưng vì nhân dân mới yên, giặc giả chưa hết, không tiện đi xa, cho học trò [209] đi các xứ xem xét. Các học trò đi chưa được một tuần đã vẽ đồ đem về.

Phúc bảo : Tạm vẽ qua một bản khác.

Chú thích

- 1) Hồng Võ cấm thư : Hồng Võ là Niên-hiệu của Minh Thái-Tổ, Sách Hồng-Võ cấm-thư tập hợp các biến chuyển tai dị từ đời thượng cổ đến Lục-Quốc và các huy cứu âm dương ngũ-hành do Ông Cơ-Tử soạn gồm có 11 thiên.
- 2) Cao-Biên : Cao-Biên là một vị quan đô-hộ đời Đường, tinh thông về lý- học, ông làm Đô-Hộ Sử ta có để lại nhiều duy-tích.
- 3) Phong-Thủy : Phong là gió, thủy là nước, học thuật phong thủy dùng cả gió và nước. Theo học thuyết ấy táng người chết phải theo khí mà khí thời có gió tan đi, có nước ngừng lại, nên phải dùng gió để cho tan khí và dùng nước để cho ngừng lại.

Lý-Mân lại hỏi thăm, thấy các bản đồ dưới có đề chữ có vẫn có đổi, Lý-Mân cười nói rằng : Hình-thể địa-đạo có thể vẽ được như vậy sao. Bản này nếu đem ra lưu truyền thời chính học trò tiên-sinh đã làm cho tiên-sinh lầm, rồi tiên-sinh lại làm cho thiên-hạ hậu-thế lầm.

Phúc nói : Chỉ vẽ tạm thôi, về sau bình an sẽ đi xem xét lại.

Lý-Mân trở về. Trung-Quan Mã-Kỳ bàn rằng : Nước An-Nam mới được liệt vào bản đồ, chúng ta khâm mạng tới trị chốn này, chưa có một vật gì đem về dâng gọi là tẩm thành phụng thượng, nay tôi thấy xứ này báu-vật rất nhiều như ngà voi lông thúy, ta kiếm đem về cống để biểu lòng thành của thần tử, các quân-hầu nghĩ xem có nên làm không ?

Lý-Mân nói : Chính hợp ý ta.

Hai người định lệ hàng năm nhân-dân phải cống ngà voi lông thúy đều một vạn.

Mùa xuân tháng giêng Lý-Mân, Mã-Kỳ ra lệnh định lệ công cho nhân-dân, Mã-Kỳ tánh tham và ác, nên định một mà lấy mười, yêu sách trăm hộ, bắt nộp tiền bạc thay thế. Các trạm đệ cống báu-vật, chạy thâu ngày đêm, nhân-dân rất khổ sở, chết chóc đầy đường. Các Thủ-Lệnh ở quận huyện lại lợi dụng ngày [210] càng thêm tàn bạo.

Khi ấy theo luật nhà Minh các quan trấn ở biên-phương nếu người nào đem của cải châu báu về nước, quan lại kiểm-soát bắt được sẽ bị tử-hình, cho nên các quan lại thu được tiền bạc báu vật gì, cũng không dám đem về, đem chôn giấu tại các

thần-tử, Phật-tử hoặc các ao giếng, gò núi, phong thần để giữ, ngày sau qua lấy.

Dân An-Nam khổ quá chịu không nổi, các ông phụ-lão ở huyện, châu lên tới Thành Lục-Hoa tỉnh Nghĩ-An kêu :

Giặc Bắc tàn bạo làm khổ nhân-dân, xin minh-công mở rộng đức vua Thang vua Võ, trừ tàn giết bạo, cứu vớt sinh linh, không thời nhân-dân sẽ tiêu tan như cá thối.

Lợi nói : Tôi là một dung phạm, giặc luôn luôn bức ép, tôi chỉ lo kiếm kế bảo thân chưa đủ, dám đâu bắt chước các đấng vương-giả đời xưa làm việc diếu-phạt (4).

Các phụ-lão nói : Minh-Công có lệnh-đức, ai ai cũng biết như việc mây phủ Lam-Son, mưa xuống Kinh-Thước trời đều có ý phù hộ, tuy đứa trẻ ba tuổi cũng biết là một vì vua cách-mạng, cho nên thiên-hạ trông vào minh-công cũng như đại hạn trông mưa sao lại nỡ bỏ đi.

Lợi nói : Các phụ-lão lầm rồi, việc dẹp loạn cứu dân, trừ phi một vị vua anh-hùng thời không ai làm được. Lợi này đâu dám tính đến việc đó. (211) Các phụ-lão hãy về, thế nào cũng có người dẹp loạn ra đời, thời thiên-hạ sẽ yên được không cần lo làm gì.

Các phụ-lão khóc lóc mà lui, Lợi cũng động lòng nhỏ nước mắt cho người kêu Lê-Thiện tới bàn định. Khi ấy vì Lê-Thiện đi ra ngoài chưa về, Lợi lui vào phòng nghỉ, trong lòng lo ngại

Chú thích

- 4) Diếu phạt : Tức là diếu dân phạt tội, đánh người có tội để cho dân được yên.

nhân dân khổ sở, năm thốn thức không yên, thắp đèn đêm thần
kinh bói quẻ chưa xong, thời thấy có một người vào vén màn
lạy sụp xuống đất, Lợi tức quá toan rút gươm chém chính là :

Nguyên âm

心 籌 秘 訣 蘇 民 瘼
帝 賚 良 臣 助 國 謀

Phiên âm

*Tâm trù bí quyết tô dân mịch
Đế thại lương thần trợ quốc mưu*

Dịch nghĩa

*Lòng trù bí quyết cứu dân lành
Trời cho tôi hiền giúp mưu nước*

Chưa biết người này thế nào xin xem hồi dưới phân giải.



HỒI THỨ BA MƯƠI BẢY

Nguyễn-Trãi quyết chí kiếm Minh-chúa

Lê-Lợi ban đêm được mưu-thần

Nguyễn-Trãi là con Nguyễn-Phí-Khanh, người ở Thượng-Phúc, Nhụy-Khe. Trãi khi thơ ấu nghèo đói, thiên-tư thông-minh, khôn biết rất sớm, các thuật nhâm, cầm, độn, toán đều biết [212] hết, cuối đời Trần thi đậu Đại-Học-Sĩ, sau khi Hồ - thị cướp ngôi họ Trần, bị tướng Minh đem quân qua đánh chiếm đất Việt-Nam, Trần-Thị có khí binh đánh lại, nhưng Trãi biết họ Trần không thể trùng hưng được, nên tránh không ra, muốn kiếm các người hào-kiệt trong thiên-hạ để mưu lo khôi phục dần dần. Đi tới huyện Hoàng-Hóa thời trời tối muốn kiếm một chỗ để nghỉ đêm, thấy có một cái lều tranh, liền tới xin trọ, Bà lão-ầu ở trong ra nói : chỗ này già không dám tiếp, nhưng vì sau ngày loạn-ly có nhiều ma quỷ, các hành-khách qua bị hại nhiều lắm, ông nên kiếm chỗ khác trọ.

Trãi xem ra thời trời tối rồi không thể đi đâu được nữa, mới nói rằng : Xin cho tôi nghỉ ở đây, nếu có ma quỷ gì tôi xin chịu lấy. Bà lão-ầu từ khước không được, thỏa thuận cho trọ.

Trãi nghe bà lão - ầu nói chuyện nên sợ không dám ngủ, nằm đến canh ba thời nghe ngoài cửa có tiếng nhiều người nói nhỏ với nhau.

Một người nói : Trong nhà có một chàng trai đẹp dễ lắm vào đập mà ằm đi.

Một người nói : Không được, người này là một khai-quốc công-thần đã có mệnh trời, chớ có xâm phạm tới, thượng-đế sẽ giết đi.

Trãi nghe nói rút gươm lên ra ngoài (A) các người đều chạy chỉ còn lại một người con gái dáng dấp đẹp đẽ, áo quần bảnh bao, còn đứng ở bên đường.

Trãi hỏi : [213] Cô gái nào mà đêm khuya còn đứng ở đây.

Người con gái trả lời : Thiếp nguyên là thần-nữ ở Sùng-Sơn, hôm trước về triều Thượng-đế nghe đã quy định cho Lê-Lợi làm vua, Nguyễn-Trãi làm phụ-đề trấn định một phương, thiếp thấy các con yêu muốn làm hại tướng-quân, nên tới khuyên giải, nói xong biến mất.

Trãi vừa mừng vừa sợ mang gươm vào nhà nghỉ.

Sáng ngày hôm sau đi tới núi Thiên-Nhận ở Nghĩa-An thấy có một thành quách, phương pháp tinh nghiêm, binh cơ chỉnh túc, nhân-dân tụ tập rất đông, trai gái hòa thuận, thật là một cảnh tượng đế-vương, nhưng không biết ai là chủ, nên nghỉ lại để xem. Thấy ai tới cũng được dung nạp, sĩ thời cho đọc sách, gái thời may, dệt, công thời làm chuyên-nghiệp, nông thời chăm cày bừa, ngày nào cũng vậy, ở lại trong sáu bảy tháng mà không biết Lê-Lợi là ai.

Nhân một hôm có các phụ-lão tới kêu Lê-Công, Trãi theo mấy người phụ-lão vào để xem lên mặt của Lê-Lợi, thấy người dung nghi oai vệ có dáng điệu một đấng đế-vương. Trong khi nói

Lời phê của tác giả

A) Thật có can đảm.

chuyện, lại nghe các phụ-lão nói đến việc mây phủ hiền linh mưa xuống che chở, thấy Lợi đáng [là một đế-vương chịu mạng trời. Trãi lên nấp ở một bên trại, chờ tối ngày Lợi lui về nhà, Trãi lên đi theo chân, tới cửa Lợi mở khóa đi [214] vào rồi khóa lại, Trãi phải đi quanh ra nhà sau thấy trên hạ nhà có một chỗ hở vào được. Trãi trèo lên chui nhẹ vào. Thấy Lợi ngồi trong trường bày Thái-Ất xem, Trãi ngồi lặng chờ Lợi bày quẻ gần xong mở trường đi thẳng vào.

Lợi thấy thất kinh rút gươm toan chém.

Trãi lay sụp xuống đất kêu rằng : Xin Minh-công tạm tha để cho dung-thần này bày tỏ một lời.

Lợi hỏi : Mày tên họ gì sao dám vào đây?

Trãi nói : Tôi họ Nguyễn tên Trãi người Nhụy-Kê đậu Tiến-Sĩ đời Trần bị giặc Minh độc dụ nên phải trốn đi nơi khác, nghe nói Minh-công khoan dung trưởng-giả, nên tôi xin theo, nhưng không biết do đâu đề trình bày với Minh-công, nay may gặp Minh-công ra nhà xét việc, tôi được trông thấy uy-nghi, định cúi đầu xin, nhưng lại sợ đường đột, cho nên nay liều chết theo vào nhà đề xin, tôi liếc trộm thấy bài toán Thái-Ất có sai chút đỉnh, xin cho tôi giải lại.

Lê-Lợi nghe nói Tiến-Sĩ nhà Trần lòng sinh kính nể tự xuống giường mời lên cùng ngồi và hỏi rằng : Tiên-sinh cũng có biết toán Thái-Ất xin minh giáo cho.

Trãi lấy bàn toán theo mười sáu cung vị bày các thần tượng, không sai một mảy, Lợi thấy rất tin phục và mừng

được người hiền giúp mưu như vua Hán-Cao (1) được Trần-Nhụ-Tử.

Trãi nóng việc sinh nghề, nên khuyên Lợi khởi binh.

Lợi nói : Hiện nay môn-hạ tôi toàn là [215] võ-tướng, mạnh mà không mưu, chưa dám vội động.

Trãi nói : Minh-công có bốn người em, trí dụng đều có đủ, đâu phải là vô mưu.

Lợi nói : Sao tiên-sinh biết.

Trãi nói : Có xạ (2) tự nhiên bay mùi thơm, có cần gì đem ra gió mới thơm.

Lợi nói : Cái đạo làm tướng, thuật, số, binh-thư đều phải biết hết, một người đâu có thể ứng được vạn việc, Tiên-sinh nếu không bỏ chúng tôi về chỗ hèn yếu ít ỏi, thời xin chịu phiên dạy các tướng sĩ để biết phần nào trong muôn một, về sau sẽ tính đến việc lớn chưa chậm gì. Trãi lệnh mệnh lui ra.

Chính là :

Nguyên âm

君 臣 幸 契 良 明 會
將 士 相 歡 修 進 辰

Chú thích

- 1) Trần-nhụ-Tử : Trần-Nhụ-Tử tức là Trần-Bình, một trong danh tướng nhà Hán, đã giúp Hán-Cao-Tổ đánh được Tần giết được Hạng.
- 2) Xạ : Xạ là con xạ, trong bao thân của nó có hương thơm bay xa cho nên có câu thơ «Hữu xạ tự nhiên hương» có hương xạ tự nhiên thơm.

Phiên âm

Quân thần hạnh kế lương-minh hội

Tướng sĩ tương hoan tu-tiến thời

Dịch nghĩa :

Vua tôi may gặp hội lương-minh

Tướng sĩ cùng mừng thời tu-tiến,

Chưa biết lui ra thế nào xin xem hồi dưới phân giải.



HÒI THỨ BA MƯƠI TÁM

Sơn-thần báo triệu khi làm học-xá.

Dân chúng cầu xin đánh đuổi Bắc-khẩu

[216]

Nguyễn-Trãi lãnh mệnh lui ra xem đất, thời chỉ có một chỗ ở chân núi Lam-Sơn có thể làm học-xá được, về trình cho Lê-Lợi biết.

Lê-Lợi sức cho dân sở-tại phát cây đắp nền làm học-xá và báo-thị cho các tướng-sĩ trong quân cùng các nhân-dân tới học-tập với Nguyễn-Trãi. Nguyễn-Trãi ra trại cùng các tướng chuyện trò đến canh hai mới nghỉ, nằm vừa thiu thiu nhắm mắt thấy có một người con gái có chửa tới trước mặt nói rằng :

Chỗ núi này là thiếp ở, xin Tướng-Quân hoãn cho một tuần để thiếp sinh đẻ xong, Tướng-Quân có làm gì sẽ làm.

Trãi tỉnh dậy mới biết là chiêm-bao, liền mặc áo ra trại thời phương đông đã sáng rồi, chạy lại chỗ làm học-xá ở Lam-Sơn thấy nhân-dân còn đồn cây đắp nền làm bình-đài.

Trãi hỏi ai đồn cây chỗ núi này có thấy vật gì không ?

Các người phát cây nói : Chúng tôi đồn cây đến đỉnh núi thấy có một con rắn vàng có chửa, chúng tôi chỉ chém được cái đuôi mà thôi. Vì trăm họ đều cảm-phục cái đức của Lê-Lợi, nên họ rần sức làm chỉ vài ngày thời xong.

Mùa thu, tháng bảy năm Đinh-Dậu (tức Minh Vinh-Lạc thứ mười sáu). Trãi mở trường dạy học, các tướng-sĩ buổi sáng thời đi học, tối thời về giữ trại, con cháu các nhân-dân ở tứ bàng tới xin học càng ngày càng đông, tiếng học xen với tiếng núi văn-trận hòa theo vân-trận trở thành một cảnh-trí thiên-nhiên vô cùng ngoạn-mục. Người sau có thơ khen :

[217]

Nguyên âm :

露 捲 疎 簾 幾 夕 陽
 依 然 數 响 隔 宮 牆
 樹 排 冠 劍 經 千 里
 花 落 琴 書 萃 一 堂
 筆 架 高 低 雲 影 射
 硯 池 深 淺 月 含 光
 攀 龍 附 鳳 人 何 在
 分 付 山 頭 草 自 香

Phiên âm :

*Lỗ quyền sơ liên kỳ tịch-dương.
 Y nhiên sở hưởng cách cung tường.
 Thụ bài quan kiểm kinh thiên lý.
 Hoa lạc cầm thư tụy nhất đường.
 Bút giá cao đề vân ảnh xā.
 Nghiên trì thâm thiền nguyệt hàm quang.
 Phàn long phụ phụng nhân hà tại.
 Phàn phó sơn đầu thảo tự hương.*

Dịch nghĩa :

*Sương nhỏ rèm thưa mấy tịch-dương.
 Tai nghe tiếng vọng cách cung tường.*

*Cây bầy quan kiểm qua nghìn dặm.
 Hoa lẫn cầm thư nhóm một đường.
 Giá bút thấp cao mây ần bóng.
 Lòng nghiêng sâu cạn nguyệt lồng gương
 Vin rồng giúp phượng người đầu tá.
 Phó mặc đầu non đám cỏ hương.*

Có một hôm Trãi mở sách xem thấy có một giọt máu nhỏ trên giấy thấm đến ba trương. Trãi sợ ngảnh xem lại thấy có một con rắn vàng rất lớn nằm khoanh trên xà nhà. Trãi biết là Sơn-thần oán giận việc trước, mới nói rằng :

Ta thừa mệnh Thiên-tử tới đây dạy học, chính là vì nước cứu dân, chớ không có ý gì hại mầy, mầy nên đi đi, không thời ta sẽ lấy thiên-uy để trừ diệt chớ có phàn-nàn, nói xong con rắn cúi đầu đi. (A)

Trãi tự biết rằng con rắn này có thể gây họa về sau không ít, nhưng ngày nay trời chưa cho mà thôi. Trãi cứ tự nhiên lo việc dạy học.

Vài hôm sau Lê-Lợi [218] thân tới xem học, quân-sĩ và nhân-dân chăm-chú học-hành, y nhiên một làng Trâu Lỗ (1).

Lợi vui mừng trở về vừa gặp Lê-Thiện tới.

Lời phê của tác giả

- A) Khi xưa vua Võ qua sông con hoàng-long cúi đầu vắt đuôi, bây giờ Trãi dạy học, con hoàng-xà chỉ cúi đầu đi mà thôi cũng là một việc đáng cười.

Chú thích

- (1) Trâu là làng ông Không-Tử ở, Lỗ là làng ông Mạnh-Tử ở; hai làng ấy học nhiều và tiêm-nhiễm đạo học Khổng Mạnh nhiều.

Thiện nói : Em trước đi Quảng-Oai xem sơn thủy (B) rồi đến Tận-Viên, thấy có cát-tĩnh hội với khuê-tĩnh, có lẽ đại-huynh ở nhà có một người hiền-sĩ tới giúp, bây giờ ở đâu rồi ?

Lợi nói : Không biết hiền-sĩ là ai, nhưng có một người rất là thông-tuệ tự xưng là Nhụy-Khê Tiến-sĩ tới xin cùng giúp việc, nay còn dạy học ở ngoài núi.

Thiện nói : Đại-huynh gặp được hiền-sĩ rồi ?

Lợi nói : Trãi với chú ai hơn ?

Thiện nói : Trãi thiên-văn, địa-lý, không có gì không biết, tam-giáo, cửu-lưu (2) đều có học hết, hơn tôi gấp mười, tôi nghe tiếng lâu rồi nhiều khi định tới mời mà chưa kịp đó, nay lại giúp cho ta là đại-sự thành được. Thiện xin ra gặp Trãi (C). Lợi ưng thuận.

Thiện đi tới học-xá, Trãi ra cửa vái chào, mời vào trong học-xá nói chuyện.

Thiện hỏi : Các tướng học có tiến ích gì không ?

Lời phê của tác giả

B) Làm kế đồn quân sau này.

(C) Trước Trãi nghe tiếng Thiện lâu, nay Thiện nghe tiếng Trãi lâu, thực là anh-hùng biết anh-hùng.

Chú thích

(2) Tam-giáo : Tam-giáo là ba đạo-giáo gồm có đạo Không, đạo Lão và đạo Thích

Cửu-lưu : Cửu-lưu là chín phái, gồm có : nho-gia, đạo-giao, âm-dương-gia, pháp-gia, danh-gia, mặc-gia, tung-hoàn-gia, tạp-gia, nông-gia.

Trãi nói : Tôi tuân lệnh Minh.Công tới đây, may gặp các tướng ở đây đều thông minh, chưa đầy nửa tháng mà đã hiểu hết binh-pháp, binh-thuật, trong đó có Đoàn-Phát và Phạm-Đán giỏi hơn hết.

Hai người chuyện trò một hồi lâu, cùng trở về thành hỏi thăm Lê-Lợi.

Vừa khi ấy có một số kỳ-lão vào cửa khóc lạy và nói rằng : Nay Bắc-khẩu bắt dân kiểm lễ-vật về cống-hiến, nếu không có thời bị giết rất khổ, xin Lê-Công đem quân đánh để cứu dân.

Nhân khi có các tướng về hội, Lê-Lợi mời vào dự bàn.

Trãi nói : Bây giờ chúng ta đây quân có danh-nghĩa rồi, xin Minh.Công y theo dân-nguyện.

Lợi nói : Không được.

Trãi nói : Văn-thần, võ-tướng có nhiều, binh-khí lương-thực có đủ sao lại không được.

Thiện nói : Chưa được thời.

Trãi nói : Minh.Công đánh giặc cứu dân mà chờ cho được thời, thời dân đã tan hết rồi, còn dùng quân làm gì nữa.

Đoàn-Phát nói : Người ta theo Minh.Công đánh người có tội để cứu dân là muốn được ít công để mở mang mày mặt, vẻ vang mẹ cha, nếu Minh.Công không theo dân-nguyện để lòng người sinh chán nản, thời ai cộng-sự với Minh.Công. Trong khi đương bàn bạc thời trăm họ quần tam tụ ngũ lại cầu xin dậy quân.

Lợi thấy thần dân gì cũng bức nên phải nghe theo.

Trãi nói : Trời sinh dân có lòng tham, không có chủ thời loạn, xin Minh.Công lên ngôi Hoàng-Đế để chính-vị, sẽ dùng quân sau.

Lê-Lợi nói : Các ông nói gì vậy, tôi có gì mà dám đương được.

Trãi nói : Mệnh trời tại lòng người, người theo thời trời cho [220] Trên người Minh-Công đã có mệnh trời rồi, (D) Minh-Công chớ ngại. Người xưa có nói : Mệnh trời quy về người có đức, nếu không đức thời làm sao theo đông như vậy, Minh-Công có muốn tránh cũng không được nữa.

Lê-Lợi cố từ không được phật áo đi, các tướng cùng lui.

Chính là :

Nguyên âm

既 識 天 心 歸 有 德
敢 虧 人 事 茲 稱

Phiên âm

Ký thức thiên tâm qui hữu đức.

Cảm khuy nhân sự thiện tôn xưng.

Dịch nghĩa :

Đã biết lòng trời cho kẻ đức.

Dám đâu người lại tự tôn xưng.



Lời phê của tác giả

(D) Trãi lấy thiên-mệnh và nhân-tâm để phản-phức biện-luận cho vua nghe.

HỒI THỨ BA MƯƠI CHÍN

Nguyễn-Tiến-Sĩ đặt mưu lập chúa.

Lê-Thái-Tổ lên ngôi làm vua.

Các tướng đều khuyên Lê-Lợi lên ngôi Hoàng-Đế, Lê-Lợi không nghe lui ra, các tướng cũng đều ra.

Nguyễn-Trãi nghĩ ra một kế, tự lấy mật ong viết trên các cây cỏ - thụ mấy chữ «Lê-Lợi vi vương, Nguyễn-Trãi vi phụ» tức là Lê-Lợi làm vua, Nguyễn-Trãi làm tướng (A) để cho các loại sâu và kiến theo ăn mật ong, ăn mất vỏ cây lời chữ ra, nhân dân và quân-sĩ thấy mấy chữ truyền ra xa gần nói là có thiên-thư giáng xuống, tiếng đồn đến trong thành. Lê-Lợi nghe mà không tin, nhân đêm mang gươm ra xem, thấy có hai người nói chuyện với nhau.

Một người nói : Ngày mai ta có vua mới rồi.

[221] Một người hỏi : Vua mới là ai ?

Người kia nói : Vua mới là Lê-Lợi.

Người này nói : Lê-Lợi làm vua thời thiên-hạ yên được.

Tính Lê-Lợi thường hay nghi-ky và ham giết, nghe nói như vậy rút gươm toan chém, thò thấy có luồng ánh sáng bay ra, lại gần xem chỉ là một tảng đá. Lợi về thấy ở cây y nhiên

Lời phê của tác giả

A) Chiếu theo mộng triệu ngày trước.

có tám chữ. Lợi tự nghĩ như vậy là trời đã định trước (B). Lợi về trưởng nghĩ.

Sáng ngày sau lại thấy văn võ bá quan cùng trăm họ nhân dân đến xin tôn Lợi lên làm vua. Lợi nhận thấy từ các tôi đến nhân-dân đều khẩn-khoản ép làm, nên Lợi nói : không dám làm Hoàng-Đế.

Trãi nói : Như vậy thời Minh-Công lên vị «Vương» để yên lòng dân.

Lợi nghe theo lời Trãi.

Các quần thần liền bàn định lập Lê-Lợi làm «Bình-Định-Vương». (Sau này là Lê-Triều Thái-Tổ Hoàng-Đế). Cho sĩ-tốt đắp đàn ở phía Nam núi Thiên-Nhân.

Mùa xuân tháng giêng năm Mậu-Tuất Bình-Định-Vương nguyên niên (tức Minh Vĩnh-Lạc năm thứ mười bảy). Các quần-thần văn võ lên đàn, trên dựng năm cây cờ lớn ứng theo thể ngũ-hành, trong bày hai mươi tám thần-pháo, tượng-trung hai mươi tám vị sao chính, dưới bày tám đội binh mã, tượng-trung «bát-quái». Ở giữa đặt một hương-án. Nguyễn-Trãi đứng ở phía tả, Lê-Thiện đứng ở phía hữu, Lê-Thạch đứng trước, Đoàn-Mạng đứng sau, Văn-thần võ tướng đứng sắp hàng bốn phía.

Lê-Lợi lên đàn đốt hương chúc rằng :

Lời phê của tác giả

B) Thật đã bị Nguyễn-Trãi lừa.

Lợi vì các quần-thần nhân-dân suy lên làm Vương, vì nghĩa dấy quân, [222] giết người có tội để cứu dân, xin Hoàng-Thiên Hậu-Thần giám lâm cho nước nhà được lâu dài hưởng phúc.

C húc xong hướng về phương Tây lùi ba bước, lại hướng về phương Nam lùi hai bước (C) rồi mới lên chính-vị, các quần thần đều tung-hô vạn-tuế.

Lễ xong về thành cho Lê-Trạch làm Tướng-Quốc, Đinh-Lễ làm Tư-Đồ, Lê-Trĩ làm Tư-Không, Đoàn-Mạng làm Đô-Đốc Thủy-Bộ Binh-Mã, Phan-Liêu làm Tham-Nghị Lục-Thượng-Thư-Sự, Phạm-Liêu làm Tả-Tướng-Quân, Triệu-Hộ làm Hữu-Tương-Quân, Sùng-Quang làm Tiền-Bộ Đại-Tướng-Quân, Nông-Văn-Lịch làm Hậu-Bộ Đại-Tướng Quân, Xa-Tam làm Bình-Khẩu Tướng-Quân, Nguyễn-Tế làm Uy-Địch Tướng - Quân, Đặng-Đôn làm Uy-Viện Tướng-Quân, Phạm-Đán làm Du - Kích Tướng - Quân, Phạm - Yến làm Đô - Chỉ - Huy - Sứ, Đậu - Dung, Nguyễn-Sản làm Tiệu-Lược Tướng-Quân, Đoàn-Phát làm Thị-Lang kiêm Tham-Tán Quân-Vụ, Đinh-Tuấn làm Chuyển-Vận-Sứ, Lê-Khâm làm Điều Bát Quân-Lương, sắc Lê Thiện làm Chánh-Quân-Sư kiêm Chưởng Quân-Quốc Sự-Vụ.

Thiện từ nói rằng : Thiện là em của Đại-Vương, không lẽ lại chuyên-chưởng binh-quyền, xin làm Quân-Trung-Tùng-sự đủ rồi, xin nhường chức-vụ trên cho Nguyễn-Quân-Sư kiêm chưởng.

Lời phê của tác giả

C) Việc nhường này tuy là hư-văn mà không mất khí-tượng đế-vương.

Nguyễn-Trãi cũng cố từ không được, nên kiêm chưởng Chánh-Phó Quân-Sur. [223] Các tướng lớn nhỏ đều có thắng, lại cho con là Lân làm Thái-Tử. Thị-Laung Đoàn-Phát làm bài Dụ, bố cáo thiên-hạ để ai ai cũng biết.

Dụ:

方國龍塗衆心
四萬取於蘇無
綏寧故民唐民
而而之生李吊
帝物董救虐道
上庶則漢隋有
相首威劉除誠
牧工己苛而熬也
司天獲泰馬魚者
生代非解躍於亂
天君事而炭庶唱
方鳳龜國邦義山政被容翊擁順於姓魚豈朕
離之之載南第刀蠶民不水元主合兆體魚體
聞山水千此禮樹爭漁地濟德誼烏圍一座各
地岐洛億侵地劍曹侵天居在操仇殘民飛衆
運應符兵寇其維法吏怒
泰合平知北縣四虐猶
開會清不茲郡於五苛
天生靖民蠢民絕於之
國萬安年戰其既慘虎之
越聖家百用子教又猛蛇朕叶徇心郊安同於
我賢邦五無臣徇刑深毒
戴迫人商鴈鳥安心

Thiên sinh Tư-mục (1), tướng Thượng-Đế nhi tuy tứ phương, quân đại thiên-công (2), thủ thứ vật nhi ninh vạn-quốc, sự phi hoạch dị, uy tắc đồng chi. Cổ ngự-long nhi giải Tàn hà, (3) Lưu-Hán (4) cứu sinh-dân ư đồ thán. Dục mã nhi trừ Tùy ngược (5) Lý-Đường (6) tô chúng thứ ư tiều ngao, thanh hữu đạo diếu dân, vô tâm xướng loạn giả dã.

Nga Việt-Quốc thiên khai thái-vận, địa tịch ly-phương, hiền thánh đốc sinh, hội-hợp Ứng Kỳ-Sơn (7) chi phương, bang gia yên tĩnh, thanh-bình phù Lạc-Thủy (8) chi quy. Ngũ bách niên dân bất tri binh, ức thiên tải quốc vô dụng chiến. Suần tư Bắc-khẩu, xâm thử Nam-Bang, thần tử kỳ dân, quận huyện kỳ địa, lệ sô, rghĩa cầu, giáo ký tuyện ư tứ-duy (9), kiểm thụ đạo sơn,

Chú thích :

- 1) Tư mục : Tư-mục là vua lấy ở sách Tả-Truyện «Thiên sinh dân nhi lập chi sử tư-mục chi».
- 2) Thiên-công : Công việc trời giao-phó lấy ở Kinh Thư «Thiên-công nhân đại chi».
- 3) Tàn-hà : Tàn là một nước mạnh đời Xuân-Thu, đời vua Thái-vương, chánh-sách rất tàn hà nên gọi là Tàn-hà.
- 4) Lưu-Hán : Vua Hán-Cao-Tổ tên Lưu-Quí-Bang nên gọi Lưu-Hán.
- 5) Tùy-ngược : Tùy là nhà Tùy đời vua Dương-đế chánh-sách bạo ngược, nên nói là Tùy-ngược.
- 6) Lý-Đường : Vua Đường-Cao-Tổ tên Lý-Uyên nên gọi là Lý-Đường.
- 7) Kỳ-Sơn : Kỳ-Sơn là chỗ vua Văn-Vương ở có chim phượng hoàng về Ứng điềm vua Văn-Vương làm vua.
- 8) Lạc-Thủy : Lạc-Thủy là con sông Lạc đời vua Võ đế trị thủy có con thần quy hiến Hà-đồ Lạc-thư.
- 9) Tứ duy : Tứ-duy gồm có lễ, nghĩa, liêm, sĩ.

hình hữu thắm ư ngũ-ngược (10), pháp-tào tranh đồ, chính thâm mãnh-hồ chi hà. Giáo-lại xâm ngư, dân bị độc-xà chi khổ. Thần nhân cộng nộ, thiên địa bất dung.

Trẫm phần tích Lam-Son, đồn cư Tế-Thủy, dục đãi hiệp quan liêu chi thỉnh, vị tại đức-nguyên, ứng bức tuần [224] chúng thứ chi suy, quyền thao nghị-chúa. Thuận nhân-tâm nhi khởi nghĩa, tiêm phương cừu ô hợp ư Thương-Giao. Cửng thiên-phật dị bình tàn, hữu triệu tính nhận yên ư Chu-Trạch. Phù quân dân nhất thể, ngư điều đồng tình, điều tư tịnh ư phi-trần. Ngư khi yên ư phật-thủy. Phàm nhị hữu chúng, các thể Trẫm tâm.

Dịch nghĩa

Trời sinh Tư-mục (1) giúp Thương-đế mà trị bốn phương ; vua thay Thiên-công (2) đầu mọi vật để yên muôn nước, việc đến phải làm, uy có phải giữ. Cho nên người đời xưa cõi rồng để đẹp Tần-Hà (3), vua Lưu-Hán (4) cứu sinh-dân ra khỏi bùn than. Nhảy ngựa để trừ Tùy-Ngược (5) nhà Lý-Đường (6) đem dân-chúng qua cơn nóng bỏng. Các người này đều đem đạo cứu dân, chứ không sinh lòng gây loạn.

Nước Nam ta trời mở vận thái, đất thuộc phương Ly thánh hiền ứng vận mà sinh không khác gì Kỳ-Sơn Minh-Phượng (7). Nhân-dân mọi bề yên tịnh phù-hợp với Lạc-Thủy thần-quy (8). Năm trăm năm dân không biết binh, muôn ngàn thuở nước không dụng võ.

Chú thích

- 10) Ngũ-ngược gồm có xẻo tai, nắt, n.ũi, bộ-phận sinh-dục, chân tay. Hình phạt này do bọn Miên dân dùng để trị người có tội.

Nay vì giặc Bắc xâm-chiếm nước ta, quận huyện đất đai, nô-dịch nhân-dân. Lẽ - Giáo bỏ không duy - trì, binh đao thêm nhiều thảm trạng. Đặt ra pháp-tào, chánh-sách dữ hơn mãnh-hổ, dùng bọn giáo-lại, hình phạt khổ tựa độc-xà, thần nhân đều giận, trời đất không dung.

Trẫm phẩn-tích đất Lam-Sơn, đóng đồn sông Tế-Thủy, quan-liêu đồng lòng tôn thỉnh, vị ở đức - nguyên, nhân - dân một dạ ủng-suy, quyền làm nghị-chủ. Thuận lòng người mà khởi-nghĩa giết cừu thù ô-hợp ở Thượng-giao. Dùng thiên-phật để bình tàn, đem muôn họ yên vui chốn Chu-trạch. Vua dân một thể, chim cá đồng tình, Chim thời trông bụi lặng, cá đâu ở nước sôi.

Phàm các dân-chúng, thể theo lòng Trẫm.

[225] Dụ-thư xuống, nhân-dân đều vui mừng nói với nhau rằng : Lê chân-nhân ứng theo vận mà ra, chúng ta sẽ được yên trên chốn gối. Các hào-trưởng cùng đem nhau về triều không biết là bao nhiêu.

Các quần-thần tâu xin hưng sư, Thái-tổ doãn chỉ.

Mùa xuân, tháng hai Thái-Tổ tới Tế-Thủy tự tay giết bạch-mã mà thệ quần-rằng :

Hành-quân có phép, tướng biết tình quân, quân theo ý tướng, thấy giặc chớ lui, thấy lợi chớ tranh, giặc cùng chớ theo, mỗi quân chớ ăn, chớ hiếp vợ người, chớ cướp của dân, chớ hủy nhà cửa, chớ phạm lăng miếu, tướng tá Minh-triều, bắt được chớ dung, nếu nó đầu hàng, thời cho lục-dụng, chớ tha người có tội, chớ giết người không tội. Nếu có phạm một trong các điều trên, tuy có công cũng không tha (D).

Lời phê của tác giả

D) Trước Minh-Thành-Tổ qua Long-Giang thệ chúng, nay Lê-Thái-Tổ tới Tê-Thủy thệ sư, phẳng phát giống nhau.

Thề xong, cho Lê-Thiện cùng Triệu-Hộ, Nguyễn-Tế giúp với Thái-Tử giữ thành Lục-Hoa. Thái-Tổ tự đem ba mươi sáu tướng quân, binh mã sáu vạn, theo nhà vua đi đánh giặc.

Chính là :

Nguyên âm

風 隨 玉 輦 笙 歌 迴
雲 擁 戎 輅 劍 佩 高

Phiên âm

*Phong tuy ngọc luyến tinh ca hưởng
Vân ủng nhung thiều kiếm bội cao.*

Dịch nghĩa :

*Gió theo ngọc luyến vang lòng hát.
Mây cuốn nhung thiều ngọn giáo cao.*

Chưa biết nhà vua thân-chính thế nào hãy xem hồi dưới phân giải.

Phụ thêm bài Bình-Ngô Đại-Cáo của Nguyễn-Trãi

Đại-Cáo :

.....

敗	義	傷	仁	乾	坤	幾	乎	欲	息	重
科	厚	歛	山	澤	靡	有	予	遣	開	金
場	則	冒	嵐	瘴	而	斧	山	洵	沙	采
明	珠	則	觸	蛟	龍	而	短	腰	八	海
提	民	設	玄	鹿	之	臨	阱	珍	物	織
翠	羽	之	網	羅	州	里	之	征	徭	重
困	閑	間	之	机	杼	皆	空	四	集	投
揭	竿	爲	旗	祇	隸	之	徒	心		
勝	嬰	士	父	子	之	兵	一			

蒲 藤 之 電 驅 電 掣 茶 鱗 之 竹
破 灰 飛

飲 象 而 河 水 乾 磨 刀 而 山 石
缺 一 鼓 而 鯨 剗 錘 斷 再 鼓 而
鳥 散 腐 驚 冷 溝 之 血 杆 漂 紅
江 水 爲 之 鳴 咽 丹 舍 之 屍 山
積 白 野 草 爲 之 斑 紅

Bãi nghĩa thương nhân, càn khôn cơ hồ dục tức, trọng khoa hậu liêm, sơn trạch mỹ hữu triết duy. Khai kim trường tắc mạo lam chương nhi phủ sơn đào sa, thê minh châu tắc xúc giào long nhi hoàn yêu nhập hải. Nhiều dân thiết huyền-lộc chi hãm tĩnh, trân-vật chức thủy-cầm chi vọng la. Chu lý chi chinh đao trùng khốn, lư diêm chi cơ trụ giai không.

Yết can vi kỳ, đề lệ chi đồ tứ lập, đầu giao hưởng sĩ phụ tử chi bình nhất tâm.

Bồ-Đằng chi đình khu điện xiết, Trà-Lân chi trúc phá khôi phi.

Âm tượng nhi hà thủy càn, ma đao nhi sơn thạch khuyết, nhất cồ nhi kinh khô ngạc đoạn, tái cồ nhi điều tán huân kính, Lãn-câu chi huyết hạn tiêu hồng, giang thủy vị chí minh yết. Đơn-xá chi thi sơn tích bạch, dã thảo vị chi ban hồng.

Dịch nghĩa

Trái nghĩa, thương nhân, lễ trời đất hầu như muốn tắt, thuế nhiều khoa nặng, lợi sơn-lâm vợ vét không còn. Kể khai

mở thời bắt đào non đại cát, mạo lam chướng đầu dâm kêu nài, người lấy ngọc thời phải lặn biển vượt sông, gặp giào-long cũng phải liều chết. Bắt dân đặt bẫy săn hươu, trăm bề nhiều hại, buộc chúng giăng lưới đánh chim, chẳng kể phiền hà. Châu lý điều tàn, thuế má càng ngày càng nặng, lu diêm đói rách, canh cửi ngày một bỏ không.

Bể cây làm cờ, nhân-dân bốn phương đều hợp lại, đặt rượu yến tiệc, tương-sĩ một lòng như cha con.

.

Quán Bồ-Đề như sấm vang điện chớp, giặc Trà-Lân như nửa chẻ tro bay.

.

Voi uống đủ cạn nước sông, gươm mài đủ mòn đá núi, một trận mà quét sạch kinh ngạc, hai trận mà tan-tác chim muông. Lãnh-Câu máu chảy tuôn dòng, nước sông nhuộm thắm. Đan-Xá thấy chất thành núi, cỏ nội đậm hồng.



HỒI THỨ BỐN MƯƠI

[226] *Nguyễn Quân-Sur đặt kế hạ thành.
Thái hàng-tướng hiển mưu truyền hịch.*

Lê-Thái-Tồ đại giá đi thân-chính, đoàn quân đi có tiền hô hậu ứng, tả hộ, hữu vệ, thêm vào đó là xanh, tàn hồng, viết vàng, cờ đỏ, đường đường có biểu-nghi một vị Thiên-tử thái-bình. Trăm họ thấy đoàn quân đi đều thấp hươg vài chào, đem các thức ăn ra dâng, trai, gái chen nhau đón Vương-Sur qua lại không ngớt. Thái-Tồ đều an-ủi cho về. Các phụ-lão nói : Không ngờ hôm nay lại được thấy quan quân. Già trẻ đầy đường, xa-giã đi không được.

[227] Trần-Thủ Nghĩa-An là Thái-Phúc dò được tình-hình, phi ngựa về cáo cấp Đông-Đô và sức cho các châu, huyện chỉnh quân đề chống giữ. Các Thủ Lãnh đều sợ thanh-thế Thái-Tồ không dám chống đánh.

Nguyễn-Trãi đem quân đi trước, thẳng tới thành Nghĩa An, đóng trại cách thành hai mươi dặm, cho Từ-Phương vào thành đồ ra hàng,

Thái-Phúc hội chúng lại bàn rằng : Lê-Lợi thế mạnh, đánh và hàng bên nào lợi hơn ?

Đô-Chỉ-Huy Chu-Quảng nói : Chưa giao chiến đã hàng là lẽ gì, tốt hơn là giả hàng để xem hư thực sẽ định sau.

Thái-Phúc cho là đúng, liền cho Thiên-Hộ Lý-Trung cùng Từ-Phương qua Nam-trại.

Tiểu-tốt vào báo, Trãi kêu sĩ-tốt dẫn nhỏ, dẫn xong cho Lý-Trung vào. Trãi ra nghinh-tiếp, hỏi tên họ, rồi mời vào ngồi nói chuyện.

Trung nói : Thái Trấn-Thủ định ngày mai tới hàng Quân-Sur, nên cho tôi tới trước đề ước định các việc.

Trãi nói : Thái Tướng - Quân tới giúp phụ tức là một người khôn ngoan biết trước.

Trung nói : Thái Tướng-Quân chú ý tới Quân-Sur đã lâu rồi.

Trãi vâng dạ.

Trung liếc mắt thấy tướng-sĩ tụ nhau hàng ba hàng năm uống rượu, đánh bạc, reo cười ồn-ào, gươm giáo để ngổn-ngang giữa đất, trong lòng khinh dể xin từ biệt.

Trãi đưa ra cửa dặn rằng : Các ông lại cho sớm. [228] tôi sẽ ra đón.

Trung xin vâng, về thành đem hết tình-hình của Nam-quân thuật lại.

Chu-Quảng nói : Như vậy mà Trấn-Thủ xin hàng, không sợ người ta cười sao, ngày mai chúng ta đánh bắt hết bọn nó.

Thái-Phúc nghe lời.

Cho Chu-Quảng đem một ngàn quân ra đánh, Thái-Phúc tự đem quân tiếp-ứng.

Nguyễn-Trãi đưa Lý-Trung ra cửa trở về, Phan-Liêu nói rằng : Tướng giặc giả hàng, Quân-Sur không nên tin.

Trãi nói : Ta biết rồi, nên cho quân-sĩ giả vờ bê-bối để cho nó khinh, ta sẽ dùng kế bắt nó, các tướng đều tin-phục.

Trãi kêu Phạm-Liệu, Phạm-Yến, Đạm-Dung, Nguyễn-Sản dặn nhỏ bên tai các công việc,

Sáng hôm sau Trãi đem một số binh mã ra ngoài thành kêu Thái-Phúc ra hàng. Lý-Trung đứng trên thành mắng rằng. Trấn-Thủ ta đâu có hàng chúng mày, mày nên bỏ tay chịu chết đi.

Trãi giả giận cho tướng sĩ đánh thành.

Chu-Quảng mở thành ra đánh, Phan-Liệu nhảy ngựa xông lại đánh, vừa đấu được bốn, năm hiệp, Phan-Liệu, Nguyễn-Trãi thua chạy, Chu-Quảng lừa quân đuổi tới Nam-trại, nghe một tiếng nổ, bên tả Nguyễn-Sản xông lại, bên hữu Đạm-Dung xông lại, Chu-Quảng bị mắc vây, sau lưng Thái-Phúc đem quân tới lại bị Phạm-yến xông ra đánh lui, Phúc chạy về thành, thấy Phạm - Liệu đứng [229] trên thành kêu rằng : Ta vâng lệnh Quán-Sur lấy thành này đã lâu rồi, mày sao không hàng sớm đi. Phúc thất kinh xuống ngựa xin hàng, Đạm-Dung bắt được Chu.Quảng trói đem về, Nguyễn-Trãi vào thành mở trói cho Quảng và phủ an trăm họ.

Thái-Phúc cho người báo với Diên-Châu Thái-Thú Tập-Tụ, Trần-Định. Thái-Thú Vu.Toản, Trấn-Biên Thái-Thú Lộ.Quí cùng Thiên-Hộ Lý-Trung tới quân-môn đầu hàng, chỉ có Trà-Long Thái-Thú Sát.Bành không chịu hàng.

Trãi tấu thiếp về, Thái-Tổ đem quần-thần tới thành Nghĩ-An, bọn Thái-Phúc ra cửa lạy chào. Thái.Tổ cho làm mộ-tân. còn Chu.Quảng lưu lại Quán trung giúp việc.

Trãi hỏi Phúc : Nay ta muốn trước hạ thành Thanh-Hóa rồi sau tới Đông-Đô, Tướng-quân nghĩ thế nào ?

Phúc nói : Thanh-Hóa thành trì núi non hiểm trở, khó mà đối địch, nên truyền một hịch - thư trước dỗ chúng nó ra hàng, chúng nó đầu hàng thì ta không tốn một tên quân, nếu chúng nó không hàng, ta sẽ đem quân đánh, tức là. « Binh hữu tiên thánh nhi hậu thực » Binh phải có thánh trước mới có thực sau. Trãi nghe kể, thảo hịch truyền phát.

Lời-hịch :

武	庚	崩	變	殷	奄	周	公	奮	東	征
之	旅	殲	執	整	居	魚	獲	吉	甫	興
北	伐	之	師	敵	王	糧	而	心	同	與
賊	生	而	誓	不	薦	等	恭	承	王	命
肅	將	天	威	桓	桓	熊	虎	霜	屢	捧
朱	旗	而	直	指	蟲	蟲	貅	戮	雲	擁
揮	白	刀	以	于	征	雖	黃	而	河	之
水	瘞	千	尋	投	鞭	可	斷	清	赤	縣
之	金	城	千	里	擊	輯	能	疾	以	至
仁	伐	大	義	仁	猶	秋	葉	正	風	之
掃	以	之	摧	征	大	不	義	所	春	花
苦	雨	明	寇	其	止	如	山	政	臨	無
敵	至	巡	檢	自	都	護	布	各	參	政
下	率	同	聞	守	今	弁	兵	化	自	守
身	燕	之	災	命	回	心	向	不	庶	無
堂	自	神	大	如	其	執	迷	一	順	舞
智	打	天	戈	將	徂	征	網	尺	張	而
盡	撒	到	如	所	指	童	三	勉	以	無
遺	掌	軍	章	事	汝	皆	自	微	軍	師
兼			事		務	阮	薦			

Phiên âm

Võ-Canh (1) phiến biến Ân-yêm, Chu-Công phẩn đông chinh chi lũ, Hiêm-Duẩn (2) chỉnh cư tiều hoạch, Cát-Phủ (3) hưng bắc phạt chí sư. Định vương khái [230] nhi tâm đồng, dự tặc sinh nhi thệ bất.

Trãi đẳng cung thừa vương mệnh, lúc tương thiên-uy, hoàn hoàn hùng hổ (4) sương nghiêm, bỗng chu kỳ nhi trực chỉ, Oanh oanh tỳ hưu (5) vân ứng, huy bạch-nhận dị vụ chiuh. Tuy Hoàng-Hà chi thủy chương thiên tằm, đầu tiên (6) khả đoạn, nhi Xích-Huyện chi kim-thành thiên lý, kích tiếp năng thanh. Dị chí nhân phạt chí bất nhân, do thu diệt tặc phong chi tảo, dị đại nghĩa chinh đại bất nghĩa, chính xuân-hoa khổ vũ chi thời. Kỳ chỉ như sơn, Sở lâm vô địch.

Nhị Minh-khẩu tự Đô-Hộ, Bồ, Ân, Tham-Chánh, hạ chi Tuần-Kiểm, Thủ-linh Biền-binh, các tự thủ thân, suất đồng văn mệnh, hồi tâm hướng hóa, thứ vô đường yển chi tai.

Như kỳ chấp mê bất thuận, vụ trí tự thần. Đại-tướng tồ chinh, vọng nhất tương nhi tận dã. Thiên qua sở chỉ, đồng tam xích dĩ vô duy. Hịch đảo như chương, như giai tự miện.

Quân-Sư Kiêm Chưởng Quân-Quốc Sự-Vụ Nguyễn-Trãi hịch.

Dịch nghĩa :

Võ-Canh (1) gây biến, ông Chu-Công đem quân qua đông Hiêm-Duẩn xâm - lăng (2), ông Cát - Phủ (3) dấy binh đánh bắc ; quyết đồng lòng đề giúp vua, thề không chung sống với giặc.

Chú thích

- 1) Võ-Canh : Võ-Canh là con vua Trục, đem quân đánh lại nhà Chu,
- 2) Hiêm-Duẩn : Hiêm-Duẩn là một nước ở biên-giới Trung-Hoa tức là Hung-Nô.
- 3) Cát-Phủ : Cát-Phủ là Doãn-Cát-Phủ, một danh-tướng nhà Chu, có công đánh Hiêm-Duẩn.

Trãi này, cung thừa mệnh vua yên dân, kính đem uy trời dẹp giặc. Dùng đạo-quân hùng hổ, phất cờ đỏ để bình tàn, đem đoàn binh tỳ hưu (4) múa gươm sắc mà dẹp loạn, Sông Hoàng-Hà tuy sâu nghìn tầm, gieo roi ngựa (5) cũng đủ lấp bằng. Thành Xích-Huyện (6) dầu vững muôn lần, gõ mái chèo (7) cũng phá tan hết. Đem chí-nhân đánh bọn chí bất nhân, ngọn gió lốc quét tan cảnh thu - diệp. Lấy đại-nghĩa giết bọn đại bất nghĩa, trận mưa giào tàn phá đóa xuân - hoa. Dừng lại vững như núi, đến đâu không ai địch .

Minh-khẩu chúng mây, từ Đổ-Hộ, Bồ, Ấn, Tham-Chánh đến Tuần-Kiểm, Thủ-Lãnh, Biên-Binh đều phải ra hàng, đem mình nghe mệnh, hồi tâm theo hóa, hầu mong tránh khỏi vạ yểm đường (8).

Chú thích

4) Hùng Hổ : Hùng và hổ đều mãnh-thú ở sơn-lâm.

5) Tỳ-hưu : Tỳ và hưu đều là mãnh-thú. Khi trước vua Hiên-viên luyện tập một đạo-quân có các con hùng, hổ, tỳ, hưu, để đánh lại Hoàng-Đế. Nay nói đến đạo-quân mạnh thường dùng các chữ hùng, hổ, tỳ, hưu.

6) Đầu tiên là ném roi. Khi trước Phù-Kiên định đánh Tấn, có người can nói Tấn có Tràng-giaug hiểm-trở cách-biệt không thể đánh được.

Phù-Kiên nói : Quân ta đông, ném roi ngựa xuống sông cũng lấp cạn được.

7) Kích tiếp : Kích tiếp gõ mái chèo. Tở-Địch đi đánh Tấn, qua sông gõ mái chèo nói rằng : Nếu không được giặc thời không trở lại sông này nữa.

8) Yểm đường là yểm trước xử đường : con chim yểm và con chim sẻ đóng tổ trong nhà, gặp nhà cháy thời tổ của nó cũng bị cháy.

Nếu còn chấp mê không theo. tự trí chống lại, ta sẽ đem quân đánh dẹp, lưới đã trương lớn nhỏ đều quét sạch, giáo đã chỉ mây may cũng không sót.

Hịch đến khuyến hiếu, chúng mày phải tự liệu.

Quân-Sur kiểm Chương Quân-Quốc Sự-Vụ Nguyễn-Trãi hịch

Hịch-thư truyền đi các nơi, Thủ-Tướng Thanh-Hóa là La-Thông, nhận hịch đọc xong quá tức giận, muốn đem quân đánh, mà vì thế quá hèn yếu không dám đánh, chỉ ra lệnh rào các ngã đường kiên giữ.

[231] Hịch truyền tới Đông-Đô, Hoàng-Phúc xem rồi nói : Nước Nam còn nhiên nhân-tài, nó sẽ không chịu khuất, chúng ta khó mà ngủ yên được.

Tổng-Binh Lý-Mân nói : Chúng ta vâng mệnh vua, trấn giữ biên-thùy, không lẽ ngồi yên để cho bọn chuột lắt làm nhục ta sao ?

Hoàng-Phúc nói : Ngày trước Trương-Anh Công đã mấy lần định đánh, tôi nghĩ nên dỗ chúng nó về với ta để giúp cho ta, không ngờ chúng nó lại đem quân làm loạn, thế phải trừ diệt cho hết (A).

Lý-Mân nói : Thượng-Thư tâu về triều, tôi đem quân đánh dẹp, Liễn cho Đô-Đốc Chu - Vinh, Đô-Chỉ-Huy Trần - Trung đem ba vạn quân đánh dẹp.

Lời phê của tác giả

A) Hoàng-Phúc bây giờ khó trả lời.

Khi phát quân, Ngự-Sử Hoàng-Tôn-Tái và Tham-Tán Quân-Vụ Lý-Mân dặn rằng : Bọn man-khẩu dối-trá phi-thường, nên cẩn-thận trong các trường hợp. Các tướng nghe lệnh tức nhật lên đường, vượt núi qua sông không nề gian khổ.

Chính là :

Nguyên âm :

幾 度 征 塵 山 色 暗
數 聲 角 响 水 聲 寒

Phiên âm

Kỳ độ chinh trần sơn sắc ám.

Sồ thanh giốc hưởng thủy thanh hàn.

Dịch nghĩa

Chinh trần bay phủ màu non biếc.

Còi thổi vang theo tiếng nước trôi.



MỤC LỤC

	Trang
— Ý kiến của dịch giả sách «Hoàng Việt Xuân Thu»	5
— QUYỂN I :	
— Hồi thứ nhất	11
— Hồi thứ hai	15
— Hồi thứ ba	19
— Hồi thứ tư	23
— Hồi thứ năm	27
— Hồi thứ sáu	33
— Hồi thứ bảy	45
— Hồi thứ tám	50
— Hồi thứ chín	57
— Hồi thứ mười	63
— Hồi thứ mười một	68
— Hồi thứ mười hai	73
— Hồi thứ mười ba	78
— Hồi thứ mười bốn	84
— Hồi thứ mười lăm	90
— Hồi thứ mười sáu	95
— Hồi thứ mười bảy	103
— Hồi thứ mười tám	109
— Hồi thứ mười chín	116
— Hồi thứ hai mươi	126
— Hồi thứ hai mươi mốt	132

— QUYỂN II :

— Hồi thứ hai mươi hai	139
— Hồi thứ hai mươi ba	143
— Hồi thứ hai mươi bốn	148
— Hồi thứ hai mươi lăm	154
— Hồi thứ hai mươi sáu	161
— Hồi thứ hai mươi bảy	166
— Hồi thứ hai mươi tám	172
— Hồi thứ hai mươi chín	178
— Hồi thứ ba mươi	181
— Hồi thứ ba mươi một	187
— Hồi thứ ba mươi hai	195
— Hồi thứ ba mươi ba	202
— Hồi thứ ba mươi bốn	209
— Hồi thứ ba mươi lăm	206
— Hồi thứ ba mươi sáu	222
— Hồi thứ ba mươi bảy	228
— Hồi thứ ba mươi tám	233
— Hồi thứ ba mươi chín	239
— Hồi thứ bốn mươi	249

— NGUYÊN TÁC CHỮ HÁN từ [1] đến [231]



ĐÍNH CHÍNH

Trang	Dòng	IN SAI	SỬA LẠI
15	16	th	thị
21	19	Trang	Tràng
21	29	Đề	Đế
30	11	Nam	nham
30	21	比	北
31	8	thành	thanh
31	25	Thiện	Thiên
32	1	Hoàng-Truồng	Hoàng-Trung
48	9	Ngam	Nan
48	12	Hiền	Hiến
48	16	hiêm	hiếm
50	4	Hiến-Dân	Dân-Hiến
50	9	Hiến-Dân	Dân-Hiến
53	6	Can-Điểm	Cần-Điểm
59	22	đồn	đốn
62	16	從	後
66	4	bày	bay
78	2	Đồn	Đòn
82	22	bắn, xuống	bắn xuống.
131	9	Tiện	Tiên
131	10	sinh	sính
146	22	quân-huyện	quận, huyện
146	28	hiem	hiếm
152	27	Phạm-Bán	Phạm-Đán
154	1	Đặng-Công	Đặng-Công
160	16	đầu giữ	đầu giữ được
176	17	○	○
180	22	畫 悲 白	悲 畫 白
180	23	眷	聽
180	25	狙	狙

— QUYỂN II :

— Hồi thứ hai mươi hai	139
— Hồi thứ hai mươi ba	143
— Hồi thứ hai mươi bốn	148
— Hồi thứ hai mươi lăm	154
— Hồi thứ hai mươi sáu	161
— Hồi thứ hai mươi bảy	166
— Hồi thứ hai mươi tám	172
— Hồi thứ hai mươi chín	178
— Hồi thứ ba mươi	181
— Hồi thứ ba mươi mốt	187
— Hồi thứ ba mươi hai	195
— Hồi thứ ba mươi ba	292
— Hồi thứ ba mươi bốn	209
— Hồi thứ ba mươi lăm	206
— Hồi thứ ba mươi sáu	222
— Hồi thứ ba mươi bảy	228
— Hồi thứ ba mươi tám	233
— Hồi thứ ba mươi chín	239
— Hồi thứ bốn mươi	249

— NGUYỄN TÁC CHỮ HÁN từ [1] đến [231]

ĐÍNH CHÍNH

Trang	Dòng	IN SAI	SỬA LẠI
15	16	th	thị
21	19	Trang	Tràng
21	29	Đề	Đế
30	11	Nam	nham
30	21	北	北
31	8	thành	thanh
31	25	Thiện	Thiên
32	1	Hoàng-Truồg	Hoàng-Trung
48	9	Ngam	Nan
48	12	Hiền	Hiến
48	16	hiễm	hiếm
50	4	Hiền-Dân	Dân-Hiến
50	9	Hiền-Dân	Dân-Hiến
53	6	Can-Điểm	Cần-Điểm
59	22	đồn	đốn
62	16	從	後
66	4	bày	bay
78	2	Đổn	Đồn
82	22	bắn, xuống	bắn xuống.
131	9	Tiện	Tiên
131	10	sinh	sính
146	22	quân-huyên	quận, huyện
146	28	hiem	hiếm
152	27	Pham-Bán	Phạm-Đán
154	1	Đặng-Công	Đặng-Công
160	16	đầu giữ	đầu giữ được
176	17	○	棋
180	22	畫 悲 白	悲 畫 白
180	23	答	聽
180	25	狙	狙

Sách HOÀNG VIỆT XUÂN THU
do Phương-phủ Nguyễn-Hữu.
Quý phiên dịch, in xong ngày
15 tháng 12 năm 1971 tại
nhà in Duy - Thanh, 65 - 67
đường Chu-văn-An CHOLON

塞絕堅守而已檄傳至東都黃福聞得曰南國人才何其多也其勢不堪久
屈我等莫能安枕矣總兵李彬曰奉君之命重鎮邊陲豈應坐視鼠輩之辱
乎黃福曰昔張英公累次欲戰之某想誘彼相投使爲我用不意今又起兵唱亂
不得不除黃福此時李彬曰尙書以事聞某遣兵拒之乃遣都督朱榮都指揮陳
忠以三萬兵馬往征御史黃宗載參贊軍務李彬囑曰蠻寇變詐非常宜
謹慎而行諸將咱令即日起程涉水登山不厭艱苦正是

幾度征塵山色暗

數聲角响水聲寒

未知此去如何且咱下回分解

而心同其賊生而誓不爲等恭承王命肅將天威桓桓熊虎霜嚴捧朱旗而
直指轟轟虬貅雲擁揮白刃以于征雖黃河之水障千尋投鞭可斷而赤縣
之金城千里擊楫能清以至仁伐至不仁猶秋葉疾風之掃取大義征人不
義正春花苦雨之摧其止如山所臨無敵亦明冠自都護布按參政下至
巡檢守令弁兵各自首身率同聞命回心向化庶無堂燕之灾如其執迷不順
舞智自神大將徂征網一張而尽打天戈所指童三尺以無遺檄到如章汝等
自勉軍師兼掌軍國事務既薦檄

檄書傳發各道清化守將羅通激怒大罵欲引兵迎敵恐勢弱不敢出惟得將道路

柳立於城上言曰我奉軍師將令取城多時了汝何不早降福失驚下馬請降阮產
杜容縛朱廣來阮爲八城解廣縛安撫百姓福遣人報演州太守都指揮葛聚鎮
走太守于鎮鎮邊太守曹貴興千戶李忠等各詣軍門投降惟茶龍太守蔡彭
不肯受降爲奏捷太祖平群臣同至義安蔡福等出門拜謁太祖待爲幕賓
朱廣在軍中從事爲問福曰某欲先下清化諸城後及東都將軍以爲何如福曰
清化城池山川險守難於討敵易若傳一檄書彼若投降不勞一卒彼若不降舉
兵攻之正謂兵有先聲而後寔者也爲咱計草檄傳發檄曰

武庚煽變殷奄周公奮東征之旌攬批壘居焦獲言甫興北伐之師敵王慄

諸公早來某當迎候忠曰諾回至城中將南軍事體說了朱廣曰如此鎮守
請降不爲世人之耻笑乎來日擊斃之蔡福依計遣廣引兵一千出戰自將兵接應
各分付畢且說阮爲送李忠出門返回潘僚曰賊將詐降軍師不可深信爲曰我知之
矣故令士卒懈怠候彼心輕然後用計斃之諸將信服爲喚范柳范宴杜容阮產
附耳如此如此平明爲引一枝兵馬至城外遣人叫蔡福出降城上李忠罵曰我鎮守
豈有降汝輩乎汝速來討死爲假怒令將士攻城朱廣開門出戰潘僚拍馬來
迎鬪四五合潘僚阮爲敗走朱廣驅兵趨至南寨前聞得一声砲响左边阮產殺來
右边杜容殺來將朱廣圍住背後蔡福整兵進來被范宴出_兵殺退福走回城見范

時義安鎮守蔡福覩得消息飛馬告急東都再飭下州縣整兵迎敵守令
畏太祖聲勢不敢拒戰阮鴈引兵前進直抵義安城外二十里下寨遣徐方入
城招降蔡福聚眾商議曰蔡利芳大降吳戰亮利節指揮朱廣曰兵未交戰
遽已請降是有何理莫若托以投降觀其虛實然後定議蔡福善其計令千戶
李忠和典徐方投南寨來小卒入報阮鴈喚士卒密囑畢許李忠入廂迎接叙
姓名坐定忠曰蔡鎮守來日請降軍師遣某先往約定爲曰蔡將軍先來款
附可謂知幾之哲矣忠曰蔡將軍注意於軍師久矣爲曰唯唯忠偷目見將士
三五成羣飲博誼諍劍戟縱橫倒棄地下心自輕之請自別爲退出門囑曰明日

駕親征正是

風隨玉輦笙歌迴

雲擁戎輅劍佩高

未知親征如何且看下回分解

第四十四回

阮軍師設計下城

蔡隆將獻謀傳檄

却說黎太祖大駕親征前呼後擁左護右衛青羅紅傘黃旗朱旗堂堂儀
表一太平天子也百姓望其行塵焚香拜伏望家漿食士女玄黃以迎王師往
來不絕太祖慰撫遣送父老曰不圖今日復親官軍皆遮擁滿路駕不得進

缺一鼓而鯨割難斷再鼓而鳥散驚鷺冷渴之血杆漂紅江水爲之鳴咽

丹舍之屍山積白野草爲之斑紅

諭書一下群黎百姓舉皆欣悅相謂曰黎真人應運而興我等安如衽席矣豪長相率向來朝者無數群臣奏護興師太祖允旨春二月黎太祖駕幸清水設伯祭親刊白馬誓師曰行兵有法將戡兵情兵隨將意見賊勿退見利勿爭窮寇勿追

餌兵勿食勿脅人妻女勿掠人財貨勿毀家居勿犯陵廟明朝將佐必恭勿容彼若投降咱其錄用勿赦有罪勿殺無辜一有所迎雖功不宥

昔明成祖幸竜江誓眾此則黎太祖幸清水誓師進退相對

誓畢命黎善與趙彪阮清等調護太子守六花城自平三十六將軍兵馬六萬隨

眾庶之推權操誼主順人心而起美讎仇方鳥合於商郊冀天罰以平殘圉
兆姓鴈安於周宅夫君民一体魚鳥同情鳥思靖於飛塵魚豈安於沸水
凡爾有眾各体朕心

增補阮鷹平吳大誥有曰救義傷仁乾坤幾乎歎息重科厚歛山澤靡

有子遺聞金場則冒山風瘴而斧山淘沙采明珠則觸蛟龍而絙腰余音

海擾民設玄夷之陷阱珍物纖羣禽之網羅卅里之征徭重困閭閻之

杼柚皆空有曰揭竿為旗誅隸之徒四集投膠饗食士父子之兵心又曰

蒲藤之霆驅電制茶鱗之竹合灰飛又曰飲象而河水乾磨刀而山石

將大小各陞擢畢復以其子麟爲太子命侍郎段發作諭布告天下俾各通知
諭曰天生司牧相上帝而綏四方君代天工首席物而寧萬國事非茲已威
則量之故馭龍而解秦苛劉漢救生民於塗炭躍馬而除隋虐李唐蘇累於
焦熬誠有道吊民無心稱亂者也我越國天開秦運地闢離方賢聖篤生
會合應岐山之鳳邦家安靖平符洛水之龜五百年民不知兵億千載國無用
戰蠢茲北寇侵此南邦臣子其民郡縣其地礼芻義狗教既絕於四維劍樹刀
山刑又慘於五虐法曹爭蠹政深猛虎之殘猾吏侵漁民被毒蛇之苦神人
共怒天地不容朕奮迹蓋山屯居清水翊戴叶羣僚之請位在德元擁迫拘

吊民伏罪伏望皇天后土鑒臨永錫邦家之福祝畢西向讓三南向讓再

此讓雖是
虛文不失

帝王
氣象然後登正位群臣皆呼萬歲起駕還城以黎石為相國丁礼為司徒黎多

為司空段芥為都督水步兵馬潘僚為參議錄尚書事范柳為左將軍趙扈

為右將軍崇光為前部大將軍農文歷為後部大將軍車三為平寇將軍阮

濟為威敵將軍邵襄為威遠將軍范旦為遊擊將軍范宴為都指揮使杜容

阮產為勅畧將軍段族為侍郎兼參贊軍務丁狗為轉運使黎欽為調扒軍糧

救黎善為正軍師各掌軍國事務善辭曰善本大王之弟豈有專掌兵權願

為軍中從事足矣請讓阮軍師兼掌阮為亦固辭不得始兼掌正副軍師諸

新天子矣一人問曰天子爲誰一人曰黎利一人曰利爲之天下定矣利性多忌好殺聞

得此言拔劍斬之見一陣火光化爲一寢石而已返面見樹間依然八字自思曰天使我

也老寔已被遂至帳中歇息來日又見丈武群臣百姓齊來固請利見臣庶交迫乃

言曰我安敢爲皇帝唐曰如是則請明公即王位以慰民心利允請於是群臣護立

爲平定王後爲黎朝遣士卒築坛于千仞山之南戊戌平定王元年明末樂春正月

甲寅群臣丈武登坛上建五大旗應五行中列二十八神砲象二十八宿下布八隊兵馬

以象八卦中間排設香案各安置畢阮廌在左黎善在右黎石在前段莽在後丈

臣武將環列四旁奉黎利登坛焚香祝曰利爲群情所逼擁立爲王起義興師

在明公身上有云天命歸于有德若無德安得人心之所歸明公欲逃而不能也

應以天命

人心而反覆告其君矣

黎利固辭不啻拂衣而去諸將亦退出正是

既哉天心歸有德

敢虧人事拉稱尊

第三十九回

阮進士設謀立主

黎太祖即位為王

却說諸將勸黎利即皇帝位利不從各各退出阮為心生一計自以蜂蜜將各古樹塗云

黎利為王阮為輔

批照前日神之所誠

今蟲蟻聚食脫尽木皮处处皆有士卒黎庶見之

傳言天書降下声入城中黎利不信乘月直帶劍出看見二人相對言曰來日我有

術惟段熲范旦爲最二人談道多時同回時中問候忽見數輩耆老入門拜伏哭泣
叫曰今北寇索民貢獻有不及者殺戮甚酷請黎公起兵討賊以救黎民時諸將共
會阮廌曰興兵有名矣願明公俯從民願利曰不可廌曰丈臣武將者多器械兵糧
具足胡爲不可善曰未得其時廌曰明公討賊救民若待及時則黎庶糜爛絕滅
所舉者何爲段熲曰從明公者只圖伐罪吊民幸得寸功上可以光祖宗下可以顯獎
党若明公不從民願則人心懈怠明公誰共其事乎言了見百姓三群五隊皆來哀求
起兵利見臣民共逼許允廌曰天生民有欲無主則亂請明公即皇帝位然後起兵爲
是黎利驚曰公何出此言我有何意敢當之廌曰天命在人心人心歸即天命在今天命

親臨視見士卒黎庶勤讀書籍專習典章依然鄒魯之鄉利依然返回適遇黎

善和至城中安歇善曰弟昔往廣威覆觀山水以為後日屯兵之計再至傘圓登山看將見

吉星來會于奎意大兄在家必得賢士相助今者何在利曰不有賢士為誰昨見一

人甚是聰慧自稱益溪進士既為來投今使教習將士于山外矣善曰大兄得之矣

利曰為與叔孰優善曰為天文地理無所不通三教九流無所不學勝善十倍善

聞名久矣多番意欲相求因未暇及矣今若來大事定矣善請出與為相見昔為書聞

善名久矣今善言聞為名久矣所謂英雄試英雄利曰善於是善至學舍為出門揖拜請入舍中相叙會遇

畢善問曰將諸學士進益否為言曰某奉明公之命幸得諸將聰明不五月諸法用

霧捲疎簾幾夕陽

依然數响隔宮牆

樹排冠劍經千里

花落琴書萃一堂

筆架高低雲影射

硯池深淺月含光

攀龍附鳳人何在

分付山頭草自香

有一夕爲開卷觀覽見紅血一滴墜于紙上浸了三張爲愕然逝顧見黃蛇鉅大卷

于樑上爲知是山神啣恐乃言曰我承天子命來此教書正是爲國教民非有意

害汝汝宜速去不然我仗天威除之勿悔言了蛇俛首而去

昔禹清江黃龍俛首俛尾而去今爲設教黃蛇只

俛首而已
可發一笑

爲自知此蛇爲禍不淺但今日天不共耳自安然勤攻書法數日黎利

却說阮鴈頌命退出相地惟藍江山巔可築學舍回覆黎利先飭所在修治山
上培基後通示軍中將士共黎庶各响阮鴈教習書業鴈出寨與諸將叙面至二
更就寢睡著見一女子恹恹向前叫曰此山係妾所居請將軍姑緩一旬教妾盪
了然後隨將軍所為阮鴈覺來知是一夢急整衣出寨則東方已白自投藍山
來已見人民斬伐樹木培築平臺鴈問曰諸人掃削這山見何物否諸人曰某
等伐至山巔中見一黃蛇有孕追斬之只得尾一段耳時百姓樂黎利之德修寨
不日成之丁酉年明末樂十六年秋七月鴈就設帳將士朝來肄業暮則回守寨四旁百
姓子弟聞者請入學無數書声共山声共响文陣皆雲陣齊輝後人有詩讚云

是武將勇而無謀勿可驟動鷹曰明公四弟習謀兼備誰謂無謀利曰先生何以知之鷹對曰有麝自然香何必當風立利曰爲將之道兵書術數不可不知豈有一人而能應萬機之變乎先生不棄寡弱煩誨導將士使知得萬一然後就事未遲鷹頷命退出正是

君臣幸契明良會

將士相歡修進時

未知退出如何且咱下回分解

第三十八回

設學舍山神報兆

討北寇黎衆乞憐

門直入將機內鎖了。鴈逸行四周望屋廬有一隙處自攀椽上透入見黎利在帳中列太乙。鴈靜坐室奧俟卦別漸完開帳直入利失驚拔劍欲斬鴈拜伏于地。叫曰請明公赦宥。容且一語。利問曰汝何許姓名。自敢乃耳。鴈對曰某陳朝進士蓋溪人。姓阮名鴈。被明將暴虐逃遁他方。聞明公寬容長者特來相投。無由上達。幸今出堂。咱事茲親戚。願想來叩頭。又恐唐突。故冒死相從。潛入室奧。偷得明公算法。少差願爲一解。黎利聞是進士。心自敬愛。下榻延之同坐。問曰先生亦有知算太乙乎。伏請明教。鴈奉取算子將十六宮位列神將列定。一一不差。利始信服。大悅以爲如漢高之得陳孺子。鴈熱於逞技。勸利起兵。利曰現今門下純

何等女兒寅直在此其女曰妾本崇山神女歌者朝上帝聞兩曹列宿言南邦獲
亂許黎利爲王阮廌爲輔撫定一方故妾見群妖欲害將軍特來勸解言訖不
見廌驚喜帶劍逐回家中宴息明日起程猶徐至夏安千仞山見一城廓法度
精嚴兵機整肅人民安集士女諧和誠是一帝王之景象不知所主者誰自投觀其
意見來者受之士則教書女則勤織工則專藝農則務耕六七月間日以如常不
知黎利者誰會有百姓父老叩問乞來投控黎公廌即隨父老間入躲面偷目見
其人儼容侵堂堂有天日之表又見父老言曰雲覆効靈雨隨助順有患曰真帝
王受命之主也遂避匿于寨邊逮日夕黎利退回密室廌徐步踵後至則利開

不通舉陳末大學士及胡氏篡國明將攻之占割土宇至陳氏中興焉知陳氏
不洪逃而不出欲陰求天下豪傑以圖徐之有日至弘化縣天將暮欲尋處投
宿見一簇草莽問來自寓適有老嫗自內出言曰此間經亂之後山君作祟
行客往來多受其害公尋別處相投走不敢惜慮望外日已西沉無路可出乃
言曰願居在此倘有妖祟某自當之老嫗却不得遂納此時焉見老嫗之言疑懼
不敢寢至三更時聞門外多人細語一人曰屋中有一箇男子甚是秀麗入
搏而啖之一人曰不可此是開國功臣吳天有命勿可侵犯上帝見誅焉拔劍潛
出門外

信亦
有胆

諸人走散惟一女子楚楚衣裳翹翹態度傲容立于道左焉曰汝

老且回天下大亂豈無弭亂之人出出則大定矣何憂之有父老涕泣而退利亦爲之墮淚遣人喚黎善商護此時善出外未回利退入後房下帳歇息心裏憂黎庶輾轉不寐遂點燈剔神經卦列未完忽見一人披帷拜伏利大怒拔劍欲斬之正是

心籌秘訣蘇民瘼

帝賚良臣助國謀

未知其人爲誰且咱下回分解

第三十七回

阮鷹決志尋明主

黎利清夜得謀臣

却說其人乃上福蓋溪人阮鷹阮飛卿之子也鷹早歲掀寒天資穎悟士禽道乙無所

殘虐日甚，浚盡民財。時明制出官，地方員帶珍寶回國，官吏檢察見之，律定腰斬。故諸官吏收得許多寶貝，不敢將回，盡散民間。神祠、佛寺、池井、丘陵、藏匿、封神，置之以爲後日之計。安南之民不能堪命，諸縣父老潛往，爰安投六花城，叫曰：「北寇狼心，苛酷百姓，伏望明公弘湯武之德，除殘去暴，拯救生靈。」不然，南國爲魚肉矣。利曰：「某本凡庸，賊多見逼，拳拳以保身爲計，猶恐不及，豈敢預前世吊伐之王者乎？」父老曰：「明公令德，舉世皆知。藍山之雲覆効靈，涇鵲之雨隨助順，雖三尺童子亦知爲革命之君。故天下之望明公猶大旱之望雨，安忍棄之耶？」利曰：「父老差矣。亂救民，除非英雄之主者，不能利惡乎？取父

子分行各處尋察弟子去未幾旬各印列橐將回福曰暫釘寫于後本時李
彬來問見圖橐下列四字有对有韻彬笑曰地道之利豈有寫得如此模樣
此本若行正弟子之誤先生即先生之誤天下後世矣福曰暫寫于此俟平定然後
覆看彬返回中官馬騏謨曰安南之國新入版圖我等欽命分司而奉上之誠
豈無一物今象扇翠羽寶物者多我索貢之以表臣子之誠君侯以爲是否
李彬曰正合吾意於是二人定歲貢象扇翠羽各萬箇丙申年明永樂
十五年春
正月李彬馬騏謨民定貢馬騏墨貪也而殘是一而取十要索百姓以金銀代
納驛亭通貢夙夜奔馳行齋居送疲於勞役死者黑路郡縣守令得意

溫故路近七驛專使往來成祖從之輔復誘三江等府土官莫勳杜惟忠陶弘
等來朝貢馬金銀等物成祖特賜宴勞陞勳爲右布政令杜惟忠爲參
護陶弘爲交州中左右將指揮各賜鈔幣遣還輔命監察御史黃宗載
巡按交趾宗載見房屋皆覆草茅多被火患遂令三司募官伐木陶瓦
起立家屋不半年營房皆覆瓦火患稍息冬十二月明成祖以張輔勞苦經營
交趾前後十年乃召還命豐城侯李彬代領鎮守復遣使將洪武禁書乃高
駢圖橐諭黃福曰朕聞安南多貴地卿係風水名家乘平之時細心經覽
圖其形勢通回朕看黃福奉命第人民新集寇盜未息不便遽去乃遣弟

特命鎮守交趾賜帛五百疋金百斤加陳洽爲兵部尚書仍參贊軍務尚書

黃福有恩威文人懷之戰服莫敢蠢動應加五級賜金百兩諸將各加獎賞再

敕張輔宜息兵勸民若黎利兄弟可以德化不可威劫此出黃福之寄奏耳於是輔不敢起

釁撫誘蠻酋丁仁驗來降輔權給爲鎮夷百戶疏奏成祖允旨遣賜敕命

乙未年明末樂十四年夏四月輔遣丁仁驗來朝貢馬謝恩成祖賜鈔幣遣還五月

黃福設府縣州學及陰陽醫學僧綱道紀等書時交州人林少碍黎公僕

亦來東都受業於黃福此揭林黎二人伏筆後回便見張輔奏設宮驛自廣東欽州天津驛

經猫港至湧淪伏陶從萬寧縣抵交趾多由水道陆行只二百六十一里比

出東門外接使正是

星列三軍揮白刃

風傳九陛送丹書

未知接使如何且有下面分解

第三十六回

設書驛黃張定制

貢扇翠馬李殘民

却說張輔抗陳帝時黃福恐其恃才遲技生事邀功乃密奏請聖旨諭張輔息兵輯安黎庶此時成祖見偽主威矜思諸將之功遣使奉詔往安南褒賞使至張輔黃福接入宮中排設香案拜畢開詔見言張輔下南交三擒偽主威震西南

誠為妾願何期君明不棄遣將截回使妾母子獲觀天日安得不謝黎利曰姪之忠烈果王陵徐庶之母亦不得專美於前矣言了命別擇一室安歇不題却說王友大敗收得殘卒百餘人回東都伏罪張輔詰曰何由而犯囚不得軍士不全王友曰某生於至神符不幸遇段發賊輩伏于山中出擊所被山路險阻力不可當不得已逃生而回輔曰不知何處逆党早出于此黃福曰此必黎善現得消息遣段發伏路奪回輔盛怒曰此賊安得可赦福固諫輔亦不咱即下令選取雄兵十萬健將三十員舟師三萬馬騎八千糧餉整齊器械備具擇以甲午年明末樂春正月十三年庚申起兵隨平義安勦除逆党忽然門吏入報有天使詔命至張輔黃福等

荒而走三人殺得北兵死者滿路斬了竹檻救出慈親發問曰今日母受驚否母笑曰死生驚懼不入于胸中我視死如歸汝何懼之甚昔汝迫於勞出事爲朝我心常戚戚耳今既遇黎公寬洪大度長者之君我想今得往東都則大罵黃福張輔一場死亦爲快又遇汝截回我心不遂矣呂蒙拜伏唯唯將兵收衣甲保護老母家眷回美安老母入城中叩頭拜謝黎利曰幸得老母無恙爲優又何必謝哉母曰妾聞人誰無死死於國事其死者安幸妾有子從事明君賊逞野心圖謀來抗意彼抗其母以招其子耳妾自知之安然而往期至東都先導之以義理示之以順逆使明將佐啣羞蒙耻然後以身殉國教子盡忠

吃驚曰願大人賜教發請回省母親善曰公以三百勇敢與阮產杜容急急進行某料此時賊已至矣候間命引兵兼程至我州見家人奔來告急曰令慈已被批兵執去了發曰此時母我有何言家人曰只呵呵而笑曰得其死矣得其死矣發聞言放声大哭曰願諸公救我將士憤激言曰願從將軍令段發遂不回淳祿倍道出神符靜候去路遣人哨探回報賊將王友行程不遠半晌至矣發令杜容以一百人伏于左阮產以一百人伏于右自引一百人山上岩谷中埋伏此時王友生簇發母無人抗拒乃縱意自行軍無隊伍纔至山腰見一声炮响左边杜容殺來右边阮產殺出山上段發殺下撞遇王友簇橫鎗刺中王友肩上友冒死落

書招此二人一則爲岳翁一則感親母自然請降此時利無能爲矣輔曰此計

甚妙

妙則妙矣
只恐脫了

卽命李彬以一千兵往三帶隄外王友以一千兵往淳祿油場二將

咱令去了不三日兩李彬回言黎善已取太監家眷去了多時先是黎善恐

把將固窮累及外親故往請李公尽取家眷同就義安六花城居住及回至城

中兄弟亦來問候黎利曰叔叔他往賊兵復來善曰弟亦知彼抗陳帝後乘

勝必來然已有段將軍在此足以拒敵言畢見段發來謁問曰段將軍斬了賊

將破了賊兵心中安否發曰某憑主公之威胡爲不安善曰不然吾聞慈令猶在

故鄉倘彼寇見公參謀於此彼卽前來抗此令慈此時公心安其不乎發聞言

見黎利只在段發在此其人詭詐百端輔曰莫非前日在傘圖屯其沐將軍嘶打
乎和曰正是輔曰量彼何許小人安敢如此降將潘季祐曰段發淳祿油場人也
其人事母至孝昔在漢蒼交厚漢蒼逼之出仕充翰林侍講後使參軍多邦
城被黎善用計誘至傘於之彼請降今見居在此沐晟曰諸公失策傘圖會宴之
時致某殺之何至今日張輔曰此時欲投鼠而忌器胡寇尚強非置彼爲內謀不
能成事豈不知乎今舉兵盡誅之便了恐誅之不得了季祐曰某請獻一計不勞將軍匹
馬而彼自來束手就縛輔曰計將安出祐曰善共族同謀如虎添翼難以力
征莫若遣兵先往三帶抵陳太監後往淳祿於發老母將回都中托以苦刑再以

刺中窩心拳翻身落馬平明三人得勝收軍回六花城時四旁郡縣接得張
輔文書率兵來應至則梁表已死五千軍盡沒馬_和脫死逃回東都去了正是
自恃才能多客誤

古來征戰幾人還

未知馬和走回如何且看下文分解

第三十五回

季祐獻謀擒故老

段發討賊救慈親

却說馬和敗走逃回東都入拜叫曰梁副征夷兵至姜安誤中賊謀將士盡覆

黃福曰輕敵者敗尙有何言輔曰黎利用兵如何汝輩反敗

亦如前日
擊將軍者
和曰不

北寨左右殺其伏兵然後却寨二人去訖。張自引三百人伏于前路却說馬和四至北寨梁表問曰賊勢若何和將前事說了一遍表欣然命指揮阮丙將二千人伏于本寨東西賊來攻之命參軍黃舉將二千人往南寨左右埋伏俟彼引兵出外裏寨取之分付畢自引兵隨後救應行至南寨前路聞得一声砲响火光並齊張一將橫鎗立于山邊喝曰段將軍在此梁表大驚回顧被段發一鎗刺死揮軍趨殺北兵大敗走回阮丙想爲南軍却寨遂起兵殺出兩相衝擊死者無算背後范且邈來斬阮丙于寨外黃舉至南寨時喝兵殺入不見一人驚惶欲退卒聞鼓响連天兩邊聚斂殺來黃舉奪路便走至半途撞遇段發一鎗

和爲尙父前
後遙遙相對

和曰黎公安在某願一見發曰黎公見強寇兵來扶病出軍今貴

體微和尚宿未起發携馬和出帳後觀看馬和偷目帳中見一人蒙被而卧呻吟不已發指左右曰兵無有幾恐難與敵和曰兵不必多貴在勝算矣將軍勿憂

已有某來斬梁表必矣

不圖弄假反成真

發曰幸甚二人看了回寨馬和諫曰某願居此

發愕然曰將軍在此誰爲內應和曰既如此某請還今夜將軍來却寨勿誤發

唯唯和辭去范旦直入曰將軍一見賊來不知真否遽已信之使彼盡窺我虛寔

何也發曰彼用計謀降我國使彼知之然後將計就計而行旦會意發喚喚黎敘告

曰公將三百人伏于我寨兩旁見賊兵到舉弓擊之范旦將五百人取道穿山往

一千小卒可敵之乎如此意匿多出少之計我亦以計取之可也諸將問曰將軍有何

秘計表曰遣人詐降誘彼來却我寨我引兵搜彼寨後却之便了諸將曰將軍

神算矣表喚從事馬和受計和喚令引數十人投寨寨來門吏入告有北兵

乞降表沉吟半晌喚黎欽附耳曰如此許門吏放入馬和進入寨出迎接叙

姓名畢分賓主而坐表曰將軍遠來必有賜教和曰某被梁表貪殘所到之

處傷害生靈某以直言爭之彼即辱罵鞭撻某聞黎公仁德大業必成故來

相投望其收納發欣喜應諾

前者仲東詐降徐政此則馬和詐降段發始知遞信者疑之先疑者信之故政先疑後信而表遞信之

曰將軍誠心助我使我來却北寨事成我請主公尊為尚父

徐政許仲東為參謀段發許馬

義安直上軍行一亭一止擄掠物產百姓殘苦奔來六花城告急利問曰賊從何道來百姓對曰聞得生於陳帝于順州令引兵巡撫宣慰利曰汝等先回俟我思之百姓拜謝而出此時黎善往三帶未回遂會眾將護曰賊今復來公等以爲何幹段蒞曰彼必乘勝來襲公主祥言巡撫以解群疑耳利曰何人敢出拒敵蒞曰某願往利曰公既不辭勞苦可引一千兵和与范旦黎欽前往討賊我隨後接應蒞曰不勞主上屈駕某等足矣三人領命引兵出六十里外接應立寨屯駐時梁表進兵至清漳縣界已見黎兵防備表亦分兵布立陣壘令人細作黎兵多少探子回報約一千人而已梁表曰南人多詐不足深信豈有天兵到此而彼以

宴勞將士城中寨外各賜酒肉爲賀平陳之宴日以繼夜燈燭輝煌笙歌互奏

通三日內輔命陳洽草露布檻季擴等歸京師至八月陳帝遇害輔討沐晟黃

福曰今僞主成批黎利兄弟甚是桀傲

前後不忘
黎利兄弟

諸公有何妙計可以擒之沐晟曰

不知梁副征夷引兵前來勦捕事得成否

梁副征
夷死矣

黃福愕然曰已差人來掩了輔

曰拾季擴時欲來殺之梁副將慨慷請行業已遣矣黃福曰梁表休矣且

彼兄弟雖百萬雄兵未必可勝况於梁表等輩五千人矣此人可以計取不可以力

取前日某累言之將軍豈不聞乎輔曰此奈如福曰火速申文書報諸郡縣引兵

救應庶存多少者乎幸輔急令寫文書寇去不題却說梁表引兵詐稱巡撫望

增補鄭銘被獲感懷詩一首云

世事悠悠奈老何

致主有依扶地軸

時來屠釣成功易

國讐未報頭先白

無窮天地入酣歌

洗兵無路挽天河

事去英雄飲恨多

幾度鼉鼓帶月磨

第三十四回

張國公三次獻俘

段參將一番用計

却說張輔生於陳帝并文武三十餘人班師回東都黃福出門候迎教牛宰馬

瀾散棄陳帝及其妻妾於南度北將盡生擒了陳氏告終正合南交識云巡西嶺

言上皇

巡西嶺

走南度

方陳帝走

臨北地

言二帝入中國

失東阿

東阿即陳字也

張輔既平陳氏欲提兵還攻擊利

征夷副將軍梁表向前請曰某願將五千精兵生擒黎利徒党獻俘于帳下不

勞總兵親臨輔曰彼誠多謀不可輕敵表曰昔天師誤咱愚民之計今已戡

破精細而行何憂不獲輔曰果如此許你先往早賜回音表引兵而去輔俘

陳帝返回正是

黃犢遇時欺老虎

蚶蚶得吻笑神龜

未知俘陳帝如何且有下回分解

太常者幸矣。諸將踴躍請行。輔命釘船連環橫亘一帶。大砲在前。弓矢在後。砲
聲連聲。鼓鳴號响。逼近岸上。阮師檣驅象來衝。所被北兵砲聲齊發。一矢落其
象奴。再矢破其象鼻。象股慄奔。還本陣。自相踐踏。北兵乘之。衝殺喧天。阮山舉
刀來迎。被沐晟一鎗刺死。王友生拾滿經。效十人。阮師檣敗走。士卒死者不知數。

癸巳五年明末崇春正月。輔等乘勝驅兵至正和縣。羅蒙江北。皆懸崖側徑。輔晟

十二年

二人捨騎步行。大索得景異。隱于谷中。如是用計耳一矢射中。矜之分。兵大進。四面拿勦。至

南靈州。獲阮師檣。鄧銘等。南軍大潰。陳帝惶恐。逃走。老撾時老撾軍保護。
陳帝還國。不幸。北將都指揮師祐引兵躡之。大軍隨至。進克老撾。三閩軍民

諸將往三帶州探省妻親去了不題却說陳帝扈駕退入順州命大將阮師檜阮山
潘經等進屯愛子江習家練兵謀圖收復早有細作報回東都張輔聞之言曰我切
齒在黎利不在季擴黃福曰某使人探咱今黎利兄弟引兵入義安築城固守攻之者
難莫若扒取船隻往順州掃除季擴撫治南交使百姓得在席黎民懷之此時招
來黎利兄弟厚之以官苟有不從舉兵問罪彼欲逞技則天下既懷我之恩即不從
彼之逆我擒之如反掌矣張輔咱計自平舟師合與沐晟王友大小將士引兵浮海徑
入順州至愛子江見南陣排列整齊阮師檜居中阮山在左潘經在右陣前各列雄象
無數輔以戒先驅曰賊今孤窮退守於此人臣爲國宣勞要在建功業使銘名于

按八門休生傷死景杜驚開樓陣法而行。不一月內城外寨盡習完備。乃命段莽住正東、趙扈住東南、范柳住正南、范宴住西南、崇光住正西、丁狗住西北、阮濟住正北、鄧襄住東北。丁祀黎多范旦黎欽引兵沿山環列。分住百姓老幼命築室于山中靜處居住。再令強壯隨地開耕。相土起種。百姓安居樂業。有日黎利與段族等五六人登山觀賞。族見此城內方外圓有門有戶。前屯後寨。有正有奇。城廓相聯。房屋不斷。儲糧積草各有其方。運伏設奇皆有其所。退可以守。進可以攻。依然六花陣法。後因其城名六花城。段發曰。如此天才。可惜陳皇不用。卒至於敗庸。何傷哉。黎善曰。此用兵分事。何必稱羨之過。觀畢下山回城。善辭其黎利引

如此則可保萬全。利曰：「正合吾意。」於是傳報百姓如欲相從，以避其害者，起家同行。

此時四隣民庶，盡願相從。

先得其民。

利命段蒼保護家眷，趙扈保護百姓男婦老幼。

萬餘口先去。兄弟共大小將佐起兵後行，馴至義安。利欲住兵，卒諸將佐往城中拜謁陳帝。至此不見動靜，喚所在盤詰。所在曰：「陳帝聞張輔引八萬兵來攻，恐其勦弱，已盡舉兵入順川去了。」利曰：「欲入面君，幸得垂隣，竭心從事。今又不過，豈非天乎？」乃長嘆曰：「悠悠彼天，忍使盜興顛沛崎嶇道上。」烏啼花落，水綠山青。誰爲之羽翼矣？言了，起兵登程。一步一回顧徘徊，如有不捨之意。行至千仞時，百姓已先到。利命簇草蓐，使百姓暫住。黎善自出相宅，令士卒出城外，脩八寨，掘

第三十三回

謁王城黎朝拓始

走南唐陳氏告終

却說黎利得勝，率將士收拾衣甲器械，搬回命趙危督軍收北兵陣死壘于東山下方。回會諸將護事，段發曰：「今乘北寇大敗，追而殺之，以圖大事。」黎善曰：「不可。彼雖一敗，兵將尚多，勦難對敵。」發曰：「若不乘勦，攻之必別求他計，非然彼則復來，何以拒敵？」黎利曰：「發之言是也。」善曰：「我之兵少，將微，民貧地曠，此處不可久駐，且彼一敗，痛限于心，其勢必來報復。第不知我兵多寡如何，故未敢輕進。不若乘虛，今夜家眷黎庶退入安藍江社，此有千仞山，九百九十峰，甚是險惡，分屯居住。彼雖有百萬雄兵，不能飛過。」

如雷喊聲震地不知紀極人馬各抱頭鼠竄而走直至天明至俄山又聞一聲砲响輔說
驚仰看見黎利等立于山頭遙声叫曰張將軍別來無恙否輔大怒以鞭指罵
曰汝甚無味我來相會反中奸謀我誓殺你令將士上山攻之黎石平弓弩射下輔
三四五次上不得忽然范旦從左殺出崇光從右殺出將士棄甲曳戈不可勝數
輔大驚扒馬便走出至神符打点軍士折了二萬餘人始信黃福之言引兵回東
都去了正是

上將驚心猶騎虎

中軍奪氣失揚鷹

未知回去如何且看下面分解

然領諾、開道登程、三更時分到藍山險中、見燈光燦爛、問曰何處光榮、此是火攻處將

軍引兵一生者民曰、此黎利家中飲博、輔令軍急行至近、忽不見耆民、只有殺間房

已如虛寔耳、虛寔在室無一人居住、輔知中計、將軍已知欲退出、聞得一声砲响、烟火突起、燃著林間山

谷、鼓噪喧天、左邊丁礼殺來、右邊黎多殺來、輔等冒烟衝火、焦頭爛額、宜待為上客

走至晏山、又聞砲响一声、火鼓齊起、段葵引兵往截歸路、明將挺鎗來迎、殺開

一條血路、救出輔、走至沛林、又聞鼓鉦振地、范旦挺鎗趨來、喝曰、范將軍汝早下

馬受降、張輔魂不附体、不知所之、范旦橫鎗直刺、幸得王通來拒、救得張輔

士卒奔走、自相踐踏、死者不知其數、輔等走出正路、見兩旁山谷火光、中旗幟鼓動

父老遺還狡猾之甚顧謂諸將曰如此而黃尚書諫我勿動若釋不誅則吾民糜

爛矣只恐將軍之兵糜爛矣言訖督軍前進行了一亭日已啣山又見三四耆民設案張蓋

置酒焚香拜伏道左輔問曰你何小民我是黎善所遣來誘敵耳耆民對曰某等是藍山百

姓聞大將行經界首特來拜謁輔問曰黎利居家有何事幹天兵到此不有應

候已登備火攻應候于山谷中矣耆民頻眉蹙額不言顯蹙不言妙輔再問耆民相顧而後言曰甚苦

甚苦更不說出又妙甚彼最無良日招不逞之徒劫掠鄉外直聚無賴之黨飲博家中自縱

貪殘無所忌憚輔曰今在家否曰有輔曰我來於此無賴汝肯順乎耆民曰將

軍果能垂恤黎庶取凶殘正如嬰兒之遇慈母輔曰汝引路先行我軍同去耆民欣

出沛林設伏亦如段莽趙卮既濟將三百人各持一幟十人一鼓出正路兩旁沿上下

谷中隨處靜伏見賊敗鳴鼓建旗然火以助威不必出戰鳴鼓而攻之焉用戰丁礼黎多將

六百人出藍山取柴草積左右灌以魚油硫黃引火之物分兩旁設伏聞砲号放

火燒之然後出擊諸人咱令去訖再擇民中鬚眉黃耆五六十人附耳低言如此如此

兄弟自與范宴崇光等引六百人出去却說張輔提兵弥山遍野而來至俄樂

界首已見二三人倦老焚香伏于道前輔曰汝何處百姓某本黎善所遣誘敵父老曰

怎得安樂輔曰誰為盜賊父老曰雖無盜賊亦又甚於盜賊黎利兄弟請

官回鄉股民膏脂劫民婦女有不順者即將屠戮甚是慘刻輔聞言慰誘

掘取回家眷、使居在此、兄早出居于藍山、其徒党情願相從、不捨去三四年間安常

守分、化及村閭、人民歡樂、幸得一方民調雨順年穀豐登、四旁來者如歸市、有一日

黎利方食忽失一箸

無雷何以失箸

同諸將曰是何言、因段發袖一課曰此必有凶器、此危

象也、利當疑似間、黎善外來曰諸公急整戰具以候迎敵、利曰何處兵來、善曰第

見一陣殺氣衝天、漸漸覆在寨上、今直北兵必來、利曰如此奈何、善曰即將百姓老

幼潛入林中、以避箭刃、後以兵迎敵、利立即揭籌、與百姓週知、善遣人入山中、扒取器械

鳴鼓收軍、不霎時得二千餘人、善喚諸將下令曰段莽以三百人出晏山埋伏、賊至

放過、直則燃火鳴鼓、是則多建旗鼓于伏中、俟賊敗然後引兵出擊、范旦以三百人

却說張輔引兵回東都將邵汝戰斬訖會諸將護曰：「蠻寇陳季擴如網中之兔，一舉便獲。黎利兄弟如林中之虎，噬咬不常。若不早除此賊，國家之大患。」黃福曰：「彼兄弟足智多謀，非等閒可及。我若逼之，彼必來投季擴。」豈有是事羽翼成矣，難以卒破。輔曰：

季擴廣而不用，安得相投？某今引兵擒之。

恐於不得了

然後順道追殺季擴，正卡莊之刺。

虎也。福曰：「此人靜而處之，亦不失為我良民。俟滅賊之後，再作良圖。」若驟動之事，或不

成。反生一禍。總兵思之，張輔不從。即時下令興兵八萬進勦。壬辰四年

明末崇禎十一年

春正月

丙午，大兵望清化進發。黃福嘆曰：「兵連禍結，無日得休。在此一舉。」古人云：「驕兵必敗。」決然決然，却說黎利兄弟自被譴之後，回家尋至林中結構一草蘆，遣人往老

於是將士畏懼，盡力衝殺。汝驤抵敵不住，扒馬便走。背後黎寬趕來，橫槊一刺，正中馬足。汝驤落下，被擒。潘季祐亦敗走，遁入可雷山。乞降，輔承制以季祐爲按察副使。理義安。照前日成祖所封輔乘機進至西心，江南兵戰敗，亂走。輔連克二城，始知無糧，自引軍回東都，正是。

不怕海邊戈甲動

只憂山上癸庚呼

未知張輔送軍東都如何，且看下回分解。

第三十二回

逞驕兵張輔敗績

討強虜黎利成功

答曰奉張總兵將令特來護糧郭觀見一團船艦盡是北兵服色不疑放心直往
至近南船汝賊舉旗一招南軍盡躍北船來斬殺北兵無算郭觀投于江中幸得善
水躍走南軍追捉不得汝賊得糧萬餘石留諸將屯西心江自駛回神符遣人運入義
安需用此時郭觀失了許多糧米逃回東都叫苦張輔責曰你行軍半生不知虛
實致失軍折米置你何用喝刀斧手推出斬之黃福固爭乃止輔曰賊劫我糧留
置何處食已消了觀曰此時某投水逃生不知何置輔即令人哨探回報說今賊將潘季
祐鄧汝賊住在神符海口遣小將守西心江其糧食必在神符張輔下令盡起大軍
日宿兼程秋八月直抵神符堡潘鄧二將引兵來迎輔乃揮軍交戰喝曰回顧者斬

見其財貨欣喜收了礼物曰你出报商主維舟我檢其人出报季祐命泛舟泊近門前攀連珠砲伏兵齊起躍上岸來一擁八城馬騏大惧尽棄士卒登後城躍出道走不知珍室有帶得去否若馬騏今日死了則後日不生翠羽牙扇季祐生擒北兵無效命解下軍色器械斥去二將得了

海屯進兵向東都時黃福已差兵防截各関隘攻之不下自退兵回海屯住札汝戮令

取一百艘出海巡哨

明永樂十年

春三月明將鎮守交趾郭觀運廣東赴安南

給軍食汝戮謀得與諸小將護曰善用兵者資糧於敵汝等尽以前日所得北兵軍色服著整頓兵器舟楫詐称護粮候至劫之彼必無糧自然退去諸軍有計開船望進去適遇郭觀于西心江郭觀高叫曰何處兵士截住官軍汝戮令降卒立在船頭

景異戰不利敗北輔得了二城尋復平舟師渡江逼慈廉下寨黎蓋引兵出城市
陣輔知此城孤軍密令安慶等將三千兵搜至城後埋伏俟見賊兵官軍交攻囊
城取之安慶去了張輔鳴鼓張旗向黎蓋陣蓋立于陣門喚明將打話輔不答應
軍衝殺蓋提刀來迎兩馬交鋒鬪不數合未分勝負忽小卒大呼曰城內火起蓋失驚
回顧朱廣從左趨來斬黎蓋于馬下南軍大敗而走輔克慈廉轄福安諸州皆平輔仍命
北朝摘官分各州縣撫治冬十二月輔還東都不題却說先是都督滿季祐等平舟師
往神府海口探得中官馬騏鎮守此屯其人貪猾季祐與汝戲商議詐作商船遣士
卒偃旗息鼓各執刀斧伏于舟內先禽辨舌一人將珍寶上呈後自徐徐進入馬騏

枕今見彼復召用我將士食憂飲慮正在此時諸公勿辭勞苦凡邊外卅郡失之便了至

如環近城廓宜加謹守以俟朝兵

是惟守耳

勿可疎虞東都若失則我軍死無葬地矣

將亦

無葬地矣此時沐晟亦畏黎善声勦不敢護興兵依黃福之計分兵緊閉諸城把守黃福

發驛疏奏明成祖復命張輔往安南會征夷將軍沐晟討交趾寇救四川廣西湖

廣雲南貴州六都司安慶等增扒精兵二萬四千隨征輔領命引兵進發秋七月

兵至荖楠関聞黎善參軍自按兵往屯不敢進戰迨至閏月謀得陳將非黎善乃

是黎蓋即下令起兵丰直傳發直行昼止時阮朔胡具澄等見北兵堅守久不敢

出自懈怠不防卒然張輔大至阮朔具澄先棄九真退走張輔得勝回兵攻月常江

潘季祐爲水師大都督鄒汝戲爲水師副都督飭舟師沿海直抵神符海口取

道進攻東都庚寅二年

明末崇禎九年

春正月諸將領命引兵前去黎遂平一千輕騎分爲

前後左右四隊中建黃旗內書欽差征北大將軍黎入朝謝恩畢引兵望交趾迤邐

進候凡所經之處秋毫無犯郡縣守令望見旗上書黎將軍咸是黎利兄弟用兵

舉皆畏懼盡棄城廓遁去黎遂所向克捷直進至慈廉縣此時軍士傳言黎善

行兵如天下九月常諸守將戰慄引軍開城直走

目前見影皆疑不得陣後可覺

胡具澄阮景翼

等所至不勞戰鬪叉手得城時東都黃福見諸將狼狽而歸曰黎善引兵分道攻

打城池某意抵敵不住逃生而回黃福嘆曰昔黎利兄弟被譴還家喜得軍中安

猶且未稱言未了、黎蓋叱曰、如是則稱即以手紐其頭髮痛拳、政大叫曰、諸公救我、不敢
我國小臣安敢救、不敢
公是天朝大使、不敢胡具澄等即來勸解、方政抱首鼠竄而去、正是

只惟穆穆南天子

豈是區區北小臣

第三十一回

黎蓋得利慈廉縣

韓觀折粮西心江

却說黎蓋打方政諸人救解、政抱頭回去

美面哉
天使

陳帝曰、此事安得于休、黎蓋曰、諸

將尙強、三軍旣振、臣請奉將天威、以一千壯士將諸郡縣奪歸陛下、陳帝壯之、勅黎

蓋爲征北將軍、引兵攻交趾、復命阮朔、胡具澄攻九真、州阮景異攻月常、江再以

若退回義安別圖良策陳帝依議清直拔寨退去平明北兵覺之疑爲用計不敢追
趨亦引兵退回陳帝還至義安會群臣議曰今賊勦益驕卿等以爲何如胡具澄曰上
表詐降以緩師期齊威蓄銳再圖後舉朝臣皆曰此計甚善帝允旨勅命修表遣
胡彥風往使黃福以事奏聞成祖命方政奉詔往安南諭許季擴爲交趾石布
政使又以其將佐陳原樽爲參政潘季祐爲按察副使胡具澄鄭瑨阮景異爲
都指揮冬十月方政至義安此時陳帝與群臣假意抗禮甚卑方政自恃天使且
有怠慢之意黎蓋自外而入厲声叱曰汝輕南國無人乎我主堂堂天子豈有屈身
受汝主小爵乎汝宜速去不然則污吾劍口政曰我是天朝大使汝主小臣鞠躬致敬

囑了告别、忽有細作回報說陳季擴往靈長海口、四出勦掠、甚於猖獗、黃福請晟
擊之、晟即點起精兵四萬進至見陣、勦已布、左邊陳原樽手執長鎗、坐下烏驃馬
右邊阮景異手執寶劍、坐下白驃駒、陳帝坐轎車居中、青羅傘蓋、旌旗環列、前
後齊整、沐晟亦排陣走出馬陣前、叫曰、汝箇定已為無頭之鬼、汝宜面縛來降、不
失封侯之位、不然則天兵到此、碎骨粉屍、異曰、我來為上皇報讐、決然斬汝、汝宜納
下首、級來不然、則汝此軍盡為靈海魚之糧、飯耳、晟怒起麾軍衝殺兩邊、戈戟戰、
交鼓鉦競、响戰至日暮、南軍困倦、忽然為冥晝、晦月雨大作、
前景異與徐政文
改在風大作、今陳
帝與沐晟交戰、凡雨晦冥、
天意可謂一怪何敗矣、南軍回南、北軍回北去了、胡具澄曰、北兵勦大不可爭鋒、莫

御馬跌前蹄墜于坎內朱榮率至活捉沐晟追范友至山边友輪刀復回馬來戰
晟張弓射中坐下馬馬帶箭嘶鳴乱走范友墜下被北兵生擒并得其党二千餘
人張輔深恨命悉坑之築爲京觀自此以後愁雲慘霧常常從此而出時人有詩嘆

寂寂邊塵一古丘

淒涼草樹織成愁

天荒地老形猶在

易觸征人血淚流

張輔破了東潮上書奏捷明成祖以張輔生於偽主連破賊城勞苦久居交趾下詔
召輔回朝輔上表請留沐晟願之己丑重光元年明永樂八年春二月輔振旅回囑沐

晟曰陳季擴已在在目中不足深患惟黎利兄弟宜急圖之勿留後患恐圖不得反爲大患

登敵樓上叫曰汝主已為檻中之狗猶且不知而謀人城廓乎卿痛恨喝令打城四面夾攻為城堅固攻打五日不下范友心生一計令軍士清直掘坎穿入城中引兵自內起出江浩不意聞兵起提刀上馬出門撞遇范友便與交鋒不三合友斬落於馬下開放四門外軍直入衝殺北兵不勝可數平明安撫城內百姓欲起兵向東都忽有哨馬回報說北寇張輔引軍弥山遍野而來三人出外布列陣勢以待來軍張輔卒至聞江浩已死大怒麾軍交戰殺氣衝天三人兵寡抵敵不住望後便走輔等乘勢趨至東潮師槍斃努力欲回馬其朱榮交戰間四五合背後王通趨來師槍敗走朱榮正友追殺斬首五千餘級原鄉提鎗直來正遇張輔便刺中左股輔帶傷強閃過不幸原

却說阮師檜與陳原卿范友次潮州探得張輔連破賊子太平乘勝追上皇至
美安二人共會護事范友曰今張輔遠追主上東都必然空虛我宜舉兵攻之以分
其勢豈有塞嶠播越而獨守孤城臣子之心豈應如是乎原卿曰此言正合吾意
我等一心救駕雖死不辭師檜曰將軍未進兵何出此不利之言友曰大丈夫事主血
戰沙場當以馬革裹尸者幸耳何怕乎死師檜見二人忠憤定辛巳日起兵師檜
分兵爲五道建五色旗舉号三声引軍迤邐進發忽一陣旋風將原卿范友旗中
吹折師檜疑之欲令息兵二將不响前軍進發近至魯江魯江守將江浩謀得一面
差人告急東都一面緊閉城門堅守師檜軍至令人喚江浩歸降浩恃城堅

行人掛劍令何在

獨對乾坤俎豆香

張輔矜了陳上皇欲傳檄進兵追陳帝忽有黃福書到說党賊猖獗東潮州將
舉兵入東都請總兵速回禦敵張輔會眾將議曰我欲窮追蠻寇今逆党在外
稱亂不可不除若揮兵遠涉賊逼東都則南邦不保宜速回勦除餘党然後再追
不然則未纔出戶便使亡家不可也諸將咱令拔寨回軍正是

西討欲將傳檄去

東征忽有告書來

第三十回

築京觀張輔肆虐

上表書陳帝誅降

沐晟搜得威遠將軍陳希葛、監衛將軍阮宴等共縛送回同居一檻，此正合夢中所見馬走美良、竜弁吉利、吉利者吉利山也。于年十一月為子月，是為兩鼠竹間為簡字，簡定其陳希葛阮宴為三鰲同居一檻，是為歸椹裡也。張輔命送京師，後上皇伏誅，希葛阮宴得釋，二人不肯見上皇，遇害各自刎而死，成祖憐之，使以棺槨葬于城北，時人有詩吊云：

城北累累兩渺茫

君臣相遇莫相忘

百年義合山河固

千載名留日月長

窺哭野猿悲晝白

咽哀山鳥怕昏黃

被殺得北兵屍橫遍野血流成渠張輔衝突身被數箭幾乎至死忽然前

面沐晟引兵殺入後面朱榮驅軍殺至兩下夾攻殺得南兵三斷五截東投西竄

死者無數

一往一來
札無不答

救出張輔上皇尋路遁走輔曰諸公安得早來救我晟曰某

從嘉江進上幸得無人防守故得驟至朱榮亦曰榮引兵抵牛鼻関疑有伏兵

探哨純是空曠督兵前進至此見總督被困殺入救之輔曰若非諸公今

日休矣遂以箭指示將士將士憤激張輔切齒曰誓殺此賊請悉力追擒於是合

兵迤邐追趕時上皇折尽士卒背後明軍又來追急大驚棄馬走入吉利山輔

分兵四索上皇投入深谷中朱榮率至上皇措手及不被朱榮拳打三四次然後縛往

却說上皇直得一夢命諸將解之不出直至明平遣人探報張輔消息時張輔
追至演世不見上皇輔令人覓得走出美良輔分沐晟從嘉江南而上朱榮抵牛
鼻關而出自引兵追至美良不見動靜即喚土人盤問土人曰陳上皇聞大兵追
急棄城走入橫林去了輔即驅兵趨入見一簇苗屯四方八面都有門戶依如八門
陣法並無人居守疑之問向道官曰是何屯寨空寨無人向道官曰昔黎利兄弟
引兵住此禦破胡軍今棄了不知下落輔曰用兵如此法度此人不可久留吾必除之
以絕後患恐除不得反成大患言畢自引兵直入觀看忽見一聲砲响左边陳希葛殺右边
阮宴殺來中央上皇殺到將張輔困在垓心鼓噪似雷鳴矢發如星流若遇智
者輔必

鳴乃潛步出外觀看見千山暗淡萬木蕭條百物啁啾三軍号嘆忽動故鄉之想
乍增新敗之悲淚眼潸潸愁腸斷斷乃返回屯中少息遽然而寐見一人顰眉
班白立于门外吟曰馬走入美良竜馳升吉利兩鼠隱竹間三熊歸樵裡陳上皇
欲出延問忽然驚覺乃會諸將辨解皆不知所以正是

征淚淒涼心滿里

戰魂夢寐月三更

未知此夢如何且咱下面分解

第二十九回

八橫林張輔被困

走吉利簡定成於

張輔斬了潘抵還兵搜捕得二百餘人，檣船四百餘，然後整兵追趙景異等。時陳皇駐驛祿福，見景異、世美敗回，大驚。與上皇計護，寫書遣使至張輔，請降。輔深恨殺了許多將士，不咱斬使，焚書進兵至清化。陳皇聞得，引兵退入義安。上皇至漢州屯住，輔等悉力窮追。上皇孤軍不敢住，棄城取遁，走出美良。遣人往牛鼻磊江取陳希葛、阮宴回救。二將得令，引兵回美良。入城拜謁上皇曰：「賊兵追急，卿等有何計以拒之？」

只有得景異
西逃可拒之

阮宴曰：「此城狹小，不可屯兵。莫若退

入橫林，黎利首屯住，劉方可無慮。上皇從之，乃引兵入橫林。見城柵連絡內外，整齊命陳希葛屯于左，阮宴屯于右，自屯居中。至直清，聞城頭籌鼓，林裡鳥

受降潘抵曰除死方休豈有降虜言了復戰輔惜之令軍士不得放箭生擒而用明將戰了多時不能生得輔遣朱廣出戰以計擒之朱廣上馬提刀趨來鬪五六合拖刀詎敗而走潘抵追上廣取銅鎚候一刺正中右臂鎗落于地明將奔來抵空手拳打中三四人然後被擒解回寨中張輔曰公若早降何至受縛潘抵以手拳張輔目中幾乎墜眸張韶擊王友面上至於流血潘抵擊張輔目中幾乎墜眸遙遙相對輔大怒喝令推出斬之潘抵伸頸就戮時人有詩吊云

忠肝義膽對神明

一萬嬰孩抗海鯨

逆死無顏施劍戟

天將完節畀潘生

門殺出望太平海口遁去潘抵見二人失守走來接入寨中商議曰賊勢浩大
此城若失諸道傾危請阮相國以五千兵駐于文郁壘頓船隻以禦水道阮
將軍以五千兵駐于萬屯以拒陸道某駐楊華岡為犄角之勢若賊攻水道
則陸兵來救攻步道水則兵來救方可保全吳依計去了時張輔現得三
將共會于此輔盡取沿江船隻遵海而來入太平海口悉有分兵襲擊景異
世美出於不意盡棄寨柵遁走尋回祿福去了此時不用計度軍士背水溺死者不知其
數輔戢斬首數千人投于海口合兵圍楊華潘抵引兵出擊殺至天明士卒所
存無幾猶恋戰不舍精神倍加輔見其人英勇欲生致之叫曰途已窮矣何不

命英國公張爲總兵、清遠侯王友爲副元帥、率師二十萬往征之、敕曰、沐晟出

師失律、殺賊党猖獗、今聞鄧悉已死、而八百媳婦老嫗猶供餉者何人、照上回老

搥載粮

米向賻賊云有象五萬

照上回萬象貢象

有謂我將帥皆易共宜戒慎之同心協力

早此賊時張輔聞得陳主不用黎兄弟大喜、引軍進發、冬十月軍至交趾南

兵現得告急、陳皇詔阮景異、舊人守盤灘、以得勝之兵往、賊子洞屯守其阮

世美合勦、景異得令引兵至、賊子會張輔聞得徐政戰死、痛恨景異、即飛報

沐晟起兵會勦、此時沐晟病已痊、可舉兵、與輔進勦、二將至、賊子分兵圍城

攻打、軍皆警戰、殺氣衝天、景異世美見勦抵敵不住、棄了賊子、直間開東

政吃驚，循壕遁走。黃堂卒至，舉刀斬徐政為兩段，克盤灘江。景異前後用計二如

此何至平明安撫黎庶，奏捷回朝。陳皇喜得盤灘斬了徐政，乃大會群臣。于敗

宴賀，忽有哨馬回報，說明將張輔舉兵來，不日至境。正是：

朝中方喜戎功捷

寨外遽驚告急書

未知告急如何，且看下面分解。

第二十八回

阮美失守鹹子洞

潘抵被執太平屯

却說明成祖見黃福疏奏沐晟敗績于生厥江，折了許多將士，大怒。

相待仲東飲了數杯引軍回去再囑曰將軍直來某舉火爲號政唯唯仲東回至南寨將事說了景異命戰將鄧晷參軍黃堅以二千人出寨外埋伏二將去了命仲東前去誘徐政自引三千兵出去却說徐政深信仲東傳令軍士人啣枚馬去鈴三更起兵來却南寨將士依令行至中途遇仲東政曰兄回此如何仲東曰善異不防備當在帳中飲酒

請將軍至同吃

將軍急行某先回舉号政督軍直進至南寨

不見了仲東又無一人保守知是中計

知之晚矣

將引兵退時忽見火炮衝天伏兵

齊起鄧晷黃堅左右引兵殺至徐政提刀衝突殺開條路走出背後鄧晷黃堅趕來北兵蹂躪死者遍野政走至城邊見景異叫曰我取城了

汝急來受縛

卒輕棄功臣某若久居恐禍相及故特來相投希圖寸功耳徐政見言圖功
疑之大怒叱曰汝果詐降推出斬之武士牽出仲東發聲大哭政曰汝旣死尙有何
笑仲東曰我笑汝死已臨頭尙未知耶政曰我何爲而死仲東曰景異請黎善設
謀前日二陣不勝者猶試汝戰聞如何不早晚汝必死矣時徐政只畏黎善見
說善至驚曰善亦在此乎仲東曰斬便斬又何必問徐政命將來謝曰某肉眼
不識賢兄少罪少罪仲東就坐政問曰何計可破賊兵願賢兄賜教仲東曰
今宜引兵劫寨某請內應擒善異決矣政曰果如此事成政保賢兄爲參護
兄賜一爵

仲東曰某不貪榮利擇主而事之矣前言圖功直戲之耳徐政命取酒

時玉石俱焚悔之翼及徐政景異一場口戰徐政大怒拍馬來迎景異舞刀出戰兩

邊二百合不分勝負日暮各令點燈燭夜戰又鬪至無效合成敗未分忽然狂風

大作弛沙走石諸軍亂竄各回本陣

若天不瓦雨則二人殺至天明

景異見一日夜戰不得徐政

心生一計喚諸偏將阮仲東問曰公敢來詐降為內應否仲東曰胡不敢為請相

國明指異曰公引一百精兵投徐政誘彼直來劫寨我伏兵擊之決然取勝仲東得

令平明引兵投北寨來吏士入告有賊來投此時徐政當思劫寨之計無人可使忽有

吏報欣然謂曰試喚來我问吏引陳東拜伏于地告求徐政曰汝從景異今復投

降得無詐乎

果然果然

仲東某從陳主戰陣有功今被景異拉權謀圖專國鞭撻士

守將答話適見銅角一通徐政引軍閃過頭帶白銀盔坐下赤兔馬身披雙
竜甲手仗八蛇矛高聲叫曰汝主不遵王化萌起叛心烏合無賴之徒狗盜有生
之眾謀圖不軌罪莫勝誅我奉皇威冀行天罰汝知改過勸主來降守正去邪
咱其錄用若抗拒迷不悟即踏平城廓一簇無遺汝宜咱命景異曰惟汝明國君
臣狼性士卒獸心奪我城池侵我疆土鑿南山之竹書罪無窮竭北海之波洗
刑莫盡我天子受天明命拓地離方揮金戈則海外謐寧躍鉄馬則中原清宴
豈其汝等鷄群狗輩計較羸輸蟲臂鼠肝分別利鈍汝速拔兵退去棄寨還歸
庶免骨積沙場屍填溝壑不然則我提一隊倦卒將汝國八百四十城奪了此

只緣偽主當初立

自逞貪兵起戰鋒

未知起兵如何且咱下回分解

第二十七回

攻盤灘阮異用計

咱仲東徐政中謀

却說沐晟利陳皇初立軍心未定飭徐政舉兵攻之政得令犒兵選將定日出師
時有百姓知之報知祿福陳皇以兵五千出攻盤灘景異領命秋八月異引軍起
程至盤灘見徐政軍勢雄猛城廓堅固異遣兵布立柵寨來日分兵出外排列陣
勦命取交椅坐于陣前手執竜鉤上遮青蓋劍戟分陳弓矢布定令人喚盤灘

呼萬歲然後頒布遠近咸使知聞時天下不忍棄陳氏又見唐戶揖遜之風
舉晉欣悅相率而從者如歸市於是足護起兵以中軍大將阮世美次鹹子關
監門衛尉潘抵次太平海口威遠將軍阮師檜右副參將陳原卿監察將軍
范友分道次東潮各屬阮山次西心江潘經次愛子江陳希葛次磊江阮宴次
牛鼻關大小將帥各率一萬精兵就各所屯住時有盤灘守將遣人細作
現得消息申報東都請兵出戰黃福曰賊久不見動靜因軍中多事今又
起兵其勢必大勿可輕敵沐晟曰為主初立軍心未定舉兵擊之可獲全勝
仍飭下徐政起兵正是

可得
全勝

於天下陞下禪之以位正堯舜之用心也有何不可時群臣畏景異不敢違護

唯唯而已於是陳王舍築臺于城南

一名支羅

擇日禪位夏五月群臣入奏築臺已

完百物整肅請陞下臨幸陳王同季擴共文武百僚登授禪臺焚香告祭

畢命少保潘季祐跪宣詔曰域中最大惟君天下所主者宰傳曰大德得位

所係匪輕經云曆數在躬非常可得故天下歸于有德民心懷于至仁眷惟

季擴德爰日新仁孝時富群僚聞命百姓歸心夫舉賢遜位之求惟朕所

願而相帝綏方之責捨汝其誰汝維陟元后宣畢季擴奉詔即皇帝位于

城南國號大越改元重光尊陳王爲太上皇封賞諸功臣百官文武朝賀皆

賊無烏合、民燕鴈安、若捨此而圖他、何異乎輕家鷄而愛野鷲者、首將何

不爲上言之、季擴見二人辭高氣壯、乃言曰、某之失大矣、來日請奏天子回鑒

二人辭謝退去、季擴送出船頭、望見躍上林邊、忽化爲一狐一猿而去、

前者季犁過一女鬼此

則季擴遇兩男妖而巡幸之事終於不果前後遙遙相對

季擴驚恐、故來奏上竊伐山林、搜取惡獸、不意天

大雨不止、師抵市駐不得、陳王降旨、還軍、憤志不遂、欲以天下授季擴、然後已

自巡遊歷覽山河、遍觀宇宙、軍回祿福、群臣迎接入城、朝賀畢、陳王曰、朕觀天

下之勢、非雄材大畧者、不能朕、欲授季擴以大物、庶免幾康、時勅俾得培固

真元卿等以爲可乎、景異對曰、二帝共贊三王、其子陳首將德、其仁孝聞

事甚可解、衣秀才曰、胡朝鹿失、陳主竜飛、蜂蟻之群、尽皆喜悅、鳥獸之物、莫不應和、惟黃尚書虎視於都中、沐石將狐潛於塞外、蛇跡旁午、鼠跡震驚、致使百姓鴈哀、四方魚爛、故某等潛身數澤、遁迹林泉、勸上圖之以救燃眉之急、季擴見言語的是儒流俊雅、命酒相符、言曰、今天子聞林中狐狸幻化侵人、故大駕西巡、電擊強妖、以救民命、胡處士曰、豺狼當道、安問狐狸、彼北寇猖狂、南邦擾亂、海鯨野狗、各噬者多、社鼠城狐、穿鑿不少、今天子乾五飛龍坤三躍馬、師興熊虎、漢都揚光武之旗、茲奮貔貅、唐京返肅尊之節、出鹹子則刘昱授首、渡厥江則呂毅捐身、以如此之虎威、掃如彼之蛟附、

未知此宴如何且咱下面分解

第二十六回

宴江中季擴遇妖

登臺上簡定禪位

却說陳王命三軍設宴此時王御龍舟釘于江中季擴宿樓船維于岸側方二更初見吏士八報有二道士一稱爲袁秀才一稱爲胡屬士請來相見季擴許入自假意蒙被而卧二人徐徐下舟見季擴不起遂披衣出去擴望之儒冠道服自非法地神仙必是凡塵外物遽起邀請二人復就坐季擴曰兩先生遠來必有所教袁秀才曰某等先爲將軍優賢納士而後爲天子平解耳擴曰

治世著龜留紙上

太平藥石寓毫端

明君良宰覩規易

暗主忠臣啟悟難

假使諫章能有用

基圖誰謂客江山

陳王命景異分付屯隘以季擴爲首將起駕登程旌旗遍地舟楫盈江百
姓逢迎甚於煩苦天之方暮命泊舟于沱江津次時四旁郡縣貢獻山珍俱
頓品物往來不息前後相迎詔三軍宴于江中擂鼓一通橋開鐵鎖樹舍銀
花水面天心舉皆一色正是

厭地樓臺春富貴

喝天歌鼓夜風流

北寇通謀今反萌心專弄

不從北寇通謀安有今日

斬之使了廷臣進諫曰黎兄弟忠君愛

國守義盡誠伏望霽威少寬萬一過天子乘輿非省儉省耕之義望人君覆轍失為肱為股之誠忠君愛國有如是乎少保潘季祐曰生厥之戰非彼用謀陛下安得致此以功準過伏望思之陳王曰既如此待之以不死即日下詔削其黎兄弟及徒党官爵廢為庶人以剋為君之不忠者

以明為君之失國者

詔下兄弟三人入謝其

徒党段發范旦等欣幸相告曰何異竜得遊海虎得歸山雖班生之登仙亦不為過師弟童僕收拾行裝回去時人有詩韻云

一封直上抗龍顏

邦國存亡在此間

之秋戶口散亡、閭閻凋弊、陛下奮少康之旅、光履瑤圖、揮宣王之戈、克復舊物、正
宜宵衣旰食、夙寐晨興、羅鬼置之貨、網羅北寇、武冥鳴之士、駕馭南邦、社
稷垂休、天下幸甚、何事荒禽、逃獸、據夏康周穆之盤遊、告罌焚柴、效秦
皇漢武之放蕩、尋常寸褚、伏望鑒臨、疏奏、陳王以告景異、時景異惡
黎兄弟忠直、多謀、恐置之則已、不得逞志、景異大
人也、啟奏曰、夏諂云、吾王
不遊、吾何以休、吾王不豫、吾何以助、今陛下奮跡中興、近則歸心、遠則納款、
天下莫不引領而望、天子出遊、省方觀民、以壯山河之勢、而黎氏兄弟以夏
商秦漢亡國之君、目其君意、必有希望在其中矣、陳王大怒曰、彼昔從

福因生厥覆軍折將沐晟且又被箭傷卧病未起前卒卷卧病幸得南

朝新喪帝悉未有動兵仍此遣兵防備各處堅守剪福行兵前後以事奏聞一言蔽之曰守

戊子二年明永樂七年春正月陳王宴群臣於中軍言曰朕聞五嶺諸州有千歲

狐精多方作祟擾害黎民朕欲起駕西巡先者較獵諸妖後則采望

方嶽以怀柔百神前者季翠聞千歲梧桐化鬼還南巡而幸淮鬼此則聞是卿

等以為如何相國阮景異對曰陛下為天地神民之主興思及此正是山河社稷

之福也陳王從之群臣切諫不啗金吾黎利參贊黎善上疏諫曰且聞萬邦

依又虞后巡方百姓阜成周王時邁我國豈承胡氏鴻張之後繼明臣竊竊

戎場萬里幾間關

翊主經營不暫閑

王業未成人已去

三軍拭目淚汎瀾

將士將殞啟行老撾軍民聞之皆嘆惜宣慰使刁綠遣媳婦載糗米牽牛羊歸賻無效時萬象國遣使來貢象數群於是安南沿海諸郡縣聞尾攀皆率服陳王得意稍有荒怠既景異善窺上意投其所好陳王竈之拜爲相國欲護與兵景異奏曰我朝新喪丞相士卒傷心未可遽動且明朝將佐徒是庸才我今有馬象五萬一舉即平何憂不濟

大言陳王之甚

聞之自是景異專權用事驕恣益生早有東都細作謀得虛實回報叱辰黃

鄧公歸殯感三軍

陳王西巡順百姓

却說鄧悉恭儉慈仁優恤孤寡和順人民見明將分治卅郡自糾集民兵保
守境內盜賊屏息陳氏中興拜爲丞相起兵出征病卒于軍中陳王聞之放
声大哭曰天何奪鄧公之速耶命駐師于祿福洲 十二月令三軍嚴喪設

祭王親臨奠哭甚哀軍士皆涕泣陳王命城中樹一白幡外建白旗將鄧悉

回化卅安葬軍中作歌輓之曰英雄處世君子見幾秋天_{起八月}旆起_{起兵}冬日雲飛

_{十一月卒} 愴冬令而有感驚秋昔而增悲秋冬肅殺將無奈人生一去何時歸

已而已而非夫人之爲勸而誰時人有詩吊云

是南兵旗號景異原卿立于城頭叫曰我奉天子取城了汝急來受縛言了
張弓射下中沐晟左脛可謝帝慈之礼然悉死而晟翻身落馬原卿奪劍下

城衝殺被劄出盧旺救起沐晟格殺原卿走回東都四萬人只存五百而已陳王
乘勝麾軍尽渡克生厥江自進兵祿福縣忽有小官入奏丞相邵悉病卒王
放声大哭傳令駐軍士卒尽哀正是

一旅奮威誅逆賊

三軍洒淚泣忠賢

未知駐軍如何且咱下回分解

第二十五回

汝敢至此殺趙至市邊不見一人駐馬便看忽然兩邊火起風急火盛焚尽
四圍殺夫驚便走左邊阮山殺來右邊潘經殺來殺冒烟衝火殺開一條血
路出走至中途卻鎔黎蓋殺出此時人困馬乏被邵鎔一刺落死後軍沐晟到
僞見呂毅敗死退走却被范旦趙扈引兵截住歸路沐晟冒死殺出得脫劉僞
文且走之不上被范旦一箭射死於是山經鎔蓋四將引兵趕來北兵走至江邊
人勞叫鬧馬倦嘶鳴上流陳希葛阮師檜聞見拔起籬板水漲大至二人乘
數十小舟如流星放下截殺北兵溺死棄甲曳戈塞滿水面下流阮宴潘抵
督舟上來拾救人馬器械無算沐晟幸得先走過北岸來欲入城見城上竝

沐晟許允傳軍中五更造飯平明起兵至期聞鼓三進通砲連數响呂毅揮軍直渡見范旦立于陣上叫曰呂寇來納下首願麼毅望南軍不齊不整便不打話舉刀交戰鬪三四合旦敗走毅趨至背後趙扈挺兵直上言曰呂犬不怕死乎大將軍在此呂毅激怒提刀來戰鬪六七合趙扈望後便走北寨沐晟知兵勇連勝見江水盡涸便不放下浮橋空城麾兵盡渡呂毅回顧大軍已進放心趨殺至中途見一声砲响卻鎔黎蓋閃出叫曰汝不怕二大將乎呂毅曰旦扈鼠竄了汝何爲者鎔曰旦扈無名下將若我你敢拒耶速來草死呂毅血性起舉刀衝殺二將且戰且走徐至後屯毅罵曰大言兒胡不死了蓋回顧言曰

師檣往上流以竹籬木板將水上壅絕聞明兵人開馬嘶板上籬板放舟
下擊阮宴潘抵往下流整備船隻候江邊極救人馬收拾衣甲范旦趙
扈以五百民兵至江前排陣賊來交戰宜輸不宜贏放賊超過分兵左右靜
伏候賊敗回出兵擊之鄧鏐黎蓋引兵伏于中道誘賊至後屯散去見火光
復將兵出擊阮山潘經往後屯將乾柴枯草灌以引火之物積于兩旁見賊
至放火焚之然後分兵掩殺諸將咱命去訖却說明使下戰書回沐晟見賊批決
戰問曰何人來目敢出劉劄出曰某願往盧旺亦曰某謀往戰呂毅曰某久
駐于此圖立寸功乞先行斬蠻寇之頭以顯其跡

善哉斬明將之頭幸成大事
殺散斬蠻寇之首以致捐身

時丞相箭鏃未愈聞得景異不啗黎善授計乃扶病而出曰君命切勿可違黎參

贊若有違我我亦不強異乃止善曰左副將阮景異將三百人往上道扒舟渡江

此處有磊山一帶壁立江邊以雲梯由身附山而上內有小路披草而行尋至

生厥左邊埋伏

不悅者先違就危險
處愈加不悅矣

景異曰賊勢強大公許我三百人何以拒

戰若公欲殺我便殺耳善曰兵不貴多存乎其人而已某若益之難於隱

伏公且行見厥江空城裏之不勞一卒勿可有誤景異埋怨而行復喚右副

將軍陳原鄉告曰公引三百人由下道渡江此處有一簇平林古樹交架覆

于江上以繩懸索串魚而登搜出生厥右邊埋伏亦如景異陳希葛阮

作書遣人下書曰

大將軍呂毅致書于偽主簡定哥夫行兵之道須試

天時制敵之機要觀人事苟力能相角豈能交攻如勢莫可當束手就縛庶免

疲勞師茲奎庚生靈

使奉書投南寨來陳王見之大怒曰在寇欺朕太甚

命推使斬之參贊黎善曰寇敵之言善惡何須介意若斬小使是汙吾刀侯斬

呂毅方足爲快且前彼不敢出今復下書來意必沐晟將兵往救矣命取文房筆

墨批于書面曰來日決戰打撲回使陳王曰寇塞諸道堅守何計能克善曰路

若棋盤豈能盡絕

臣請來日斬明將之頭獻于帳下陳王欣然曰果如此凡軍

機事務卿宜加心調度

若果信如此賊
或不至敗亡

善願命出會諸將投計景翼等不悅此

却說呂毅引兵至生厥江分道將各處險阻防截陳王引軍至命鄧悉攻之呂毅

堅守不出鄧悉遣軍士百般辱罵毅坐于城頭亦令騎卒大罵

南北會一場口戰至夕

而回來日悉又遣士卒逼近江邊裸身打罵自馬上督兵痛罵呂毅大恨

張弓射中鄧悉右臂翻身落下士卒救起將回所被箭頭有毒藥於是權且

駐師調治時明成祖見黃福奏請益兵特命黔國公沐晟、雲南貴州四川

兵數萬進征指揮盧旺驃騎將軍劉出隨行

若無二人後日沐晟必死

仍命兵部尚書劉儁

往參贊軍務十二月沐晟率師進至生厥江呂毅出接晟問曰曾共賊交兵

否毅對曰黃尚書令堅守以待天六晟曰今人下戰書來日渡兵擊之

來日毅死之

三合斬劉昱於馬下

大將軍
將了

鄧悉麾軍趕殺克臧子閔於是分兵攻打諸

郡縣此時民心久思陳氏各皆響應郡縣報告急東都黃福囑呂毅曰

賊今勢盛當避其銳氣公以一萬精兵前往生厥江

一名通姑
今里肅縣

分道屯駐塞

諸險要慎勿交攻俟朝廷兵至然後出擊呂毅領兵進去正是

雲遙拂龍飛四野

星馳鉄騎殲重閔

未知進去如何且咱下回分解

第二十四回

下戰書呂毅恃雄

運奇計黎善決勝

遊擊將軍段發爲宣慰使司又以黎善爲參贊軍務段莽阮世美督運兵糧其餘大小將佐各陞擢畢興慶元年秋八月壬午起兵出攻賊子閔時黃福在東都一夜五遍書告急福聚眾將護曰某知前日黎利兄弟爲禍不淺今封敕掛章投歸簡定造反參政刘昱曰某謀引兵擊之黃福乃一面奏請益兵一面差刘昱將兵禦敵昱引兵至鹹子岡布成陣芳按馬橫鎗立于陣前命開閔門向前叫曰汝簡定背叛朝廷萌心煽亂大將到此何不早降卻恣遣阮山出戰山提刀冠束言曰鼠輩狼心謀占我境天子親征不惟汝等就誅至求樂父子立隨授首刘昱大怒率鎗來戰阮山舞刀相迎兩馬交鋒不

終明將占據土宇二人南行至長安洲渡過陳肇基復避于知化州見土豪
邵悉擁兵故萬保守邵縣簡定以事說之邵悉降及黎兄弟引兵來軍勢甚盛
欲護興兵黎善曰天下不可一日無君昔光武寇亂未除猶先維都定亂請
即正尊位以慰民心然後起兵可也諸將依護尋簡定爲安南國王紀元興慶
以邵悉爲丞相黎利爲金吾大將軍潘李裕爲少保陳原樽爲少傅阮山潘
經爲左右正參將阮景異阮景真之子陳原卿爲左右副參將陳希葛阮師檣
爲征寇將軍阮宴潘抵爲監門衛尉鄧汝戲胡具澄爲附將軍鄧餘邵悉之子
黎蓋爲前部先鋒黎石爲都督范友農文整爲左右監察范旦趙彪爲

黎利曰先生始至何以陷我于不義之地乎我豈生禽獮其心奪陳氏天下耶

曰陳氏不在何得而求安有抱符而號善曰先生勿憂暫且回傘圖拔寨往

化州先去後某來護段發會意辭去明日利入辭黃福請赴任福執利手言曰不想

如是這條天子詔命請諸公勿訝

何不一奏諫之徒不過貪心耳

黎利佯應曰諾回本營打發

諸將先行自隨後發至都門外將敕印封粘懸于樑上詐告門吏曰黃尚

書令汝更守官物三日內無人來認便將回納慎勿有差

款緩追

兄弟投知

化州尋簡定去了

先書簡定尋利此則利尋簡定君臣相遇自古為難

却說陳簡定乃陳藝宗之子陳季

擴簡定之姪二公俱季犁逃于絕域聞明將舉兵討賊始回投其黎利胡氏告

扶正統黎利尋主

奮中興簡定爲王

却說明使奉詔救往安南黃福奉命錄飭諸州縣催促大小官僚赴任黎利對眾將曰我本討賊復陳不意弄出一場傀儡簡定不知下落黎善曰弟已使人探咱居于知化州我兄弟佯爲就蒞潛回知化州別圖後計二人商議停當見段發從外來謁問安畢言曰某聞明朝故意占據山河分官割治故不分兩夜而來願爲明公一叙利曰先生何叙發曰請屏退左右利曰左右亦是一心何必疑訝發曰爲今之計盡殺明將尊明公爲主

且欲殺此寇黨亦欲盡殺明將明將幾坐不安枕

保治方民然後分兵阨諸險要彼來擊之豈有我山河忍置彼安然好自在

利爲知府黎善爲知州遂旦爲同知府又曰文趾所舉明經士人甘潤祖等
十一人爲諒山等府同知贈故安南國王後陳氏子孫七人贈故官裴伯耆爲
交趾按察副使惟陞元功其餘頒賞有差復故尚書黃福兼掌交趾布按
二司事又以侍郎張頤宗爲左布政都督呂毅掌都司事府縣各選舉畢
遣使奉詔敕往安南封諸功臣正是

一天雨露霑恩易

萬里關河去路難

未知使往如何且看下文分解

第二十三回

糗糧人二百八萬七千五百、糧儲一千三百六十萬石、象馬牛十三萬五千九

百、船八千七百、軍器二千五十三萬九千、如此等物
可憐可惜疏奏成祖允旨、成祖昧笑
後日無效

戰嘉勞之賜宴於中軍都督府、其軍人賜鈔五錠、秋七月成祖問戶部

尚書夏原吉曰、陞其賞、嘉優討曰、賞費於一時、有限陞賞於後日、無窮多

陞不如重賞、成祖從之、進封新成侯、張輔為英國公平西侯、沐晟為黔國

公、李彬、陳旭各增祿五百石、王友進封清遠侯、應封為
被面公都督柳昇封為安遠

伯、戰死都督高士文贈封建平侯、姜柄薛石贈封都督僉事、並許子孫世

襲、親於季犁軍校王聚、胡權指揮、侯從者李福等四人封指揮僉事、黎

等後季犁釋自獄成廣西其子蒼澄以善兵器赦而用之再勅往安南報

張輔還朝命沐晟劉儵黃福看交趾有懷才抱德之人悉心訪求送還京師

擢用 丁亥年 明永樂六年 春三月張輔回自交趾上安南地圖其地東西相距一

千七百六十里南北相距二千八百里復奏安南本中國地陳氏子孫盡無可繼

其國中文老百姓俱請爲郡縣如中國制臣請置交趾布政按察二使司分

十七府曰交州江北諒江三江建平新安建昌奉化清化宣化太原鎮蠻諒

山新平義安順化升華四十七州一百五十七縣衛十一所三市船司一改鷄

陵爲鎮尋闢建設官民大小衙門共四百七十二又安撫人民得三百二十萬戶

帳外三四耆老伏地呼曰陳氏不存乞設都護如漢唐故事輔曰民心如此諸將如何曷苦奏捷回朝獻俘聞命此時立與不立方可定護利辭回本營與諸將言曰明將歟五割其地矣范旦曰請尽斬群寇尊立明公鎮安社稷豈可屈此無賴之眾乎善曰諸公差矣我國本是中朝臣子姑待彼聞命如何然後有辭可抗矣諸將乃解此時陳簡定陳季擴見明將不欲復陳自逃去張輔命草露布遣柳昇昇盤送季犁等回北京時成祖得捷音會文武群臣于奉天門受之命兵部左侍郎方廣請露布呈献主賓國僭號紀元乃問季犁曰爲人臣之道有如是乎季犁不能對詔以季犁及漢蒼下獄放其子澄孫

皇越春秋卷之二

第二十二回

據安南張輔獻圖

年交趾成祖行賞

却說張輔與胡氏平定安南揚揚自得意次在併遣人函南國地圖凡山河城廓郡縣州府戶口畜產器械糧船寔得數千訂成一本批照後遣諸將分行各處撫誘與黎兄弟振旅還東都設宴賞功黎利曰南國偏方奸臣偕竊天朝不棄命將出征逆党成擒萬家相慶請立陳後以帖民心輔曰今日賞功姑且飲酒言了出外密遣人誘百姓請立郡縣及至宴罷見



艘季犁等意城道去黎明協力進勦至奇羅海口胡屢困以陷
軍大潰乙卯柳昇領永定衛率王柴胡等七人訊得季犁在山中
驅兵格之生擒并其子季澄送升連車次日王武以鄉族漢蒼
及太子芮將相王候上柱國黎季獵等皆誘敵軍門丁已胡氏悉平
正旦

七年王伯成何事

一帶山河總是空

未知胡平如何且咱下回分解

致尺將士喜曰天贊助我也揮棹進行辰人有詩讚云

江上龍爭蛟鬪辰

紛紛戈甲滿天飛

雷非若匪神仙力

不特周辰靡子遺

胡兵悉戰不捨明兵後遂直上赤黃躍于岸上搜涇鵲兩邊遇胡兵
阮和沿江此車之交戰黃聖後殺阮和于山坎間驅車大戰
却說崇光節義王涇鵲東岸見尹直此危柳交戰江邊猛提刀殺入
物尹直斬為兩段殺散胡兵於是蔡利得解水陸並進五月甲申張輔
率軍夾江東西直至荊龍江柳昇舟師亦至殺散胡党獲船三百

胡兵分道由蒼龍江而下至善疑之喚崇光卿廓告曰以五千兵往涇
鵲東岸也捕看事虛實如何回報二人去了以辰發利引舟師至青
河分自然水涸舟膠不多前令軍士人江推促忽見一聲砲响左右喊聲
鼓噪衝殺起來利遣臨奔危柳分兵拒敵二人戰上良久鏢箭俱盡
不能脫上流胡兵放數十小舟下殺矢如冠蝗利回顧後道不多上
呼曰命必窮矣車三閃出言曰明公勿憂且請當之言了向前迎戰
胡兵水陸三面夾攻車三以劍揮拂箭紛紛落水以兩利矢驚仰天祝
曰利奉為民討賊祿固於此伏望皇天后土救此生靈祝畢大雨如注水漲

斬獲數萬人尸壅蔽江血流赤水季蠟花覓槍砲取一十舟登岸迎
走輔回軍追至河海口以辰季犁父子覘得軍敗遁走美安尚書花
見覓輔撫安百姓畢四月辛卯佐其弟兄弟道追趙至義安
涇鵲口季犁收招殘卒其民卒得三四萬屯屯名處張輔請蔡善
由陸道蔡利其沐晟由水道各進兵沐晟請蔡利曰公奉南人諳曉地
勢宜督舟先行某陟祗進利欣然所諾率軍由涇鵲直入辰季犁
往屬章江命何士綏囊盛沙壅上流后遣何佐以兵由兩伴江道埋
伏後令季蠟船艙船艦候江中拒戰却說蔡善先是遣人哨探知

遇吳班于橫江中見覽曰大將出征汝不下來首級吳班橫刀立于船
頭言曰汝回告季梨父子來可堪討乎至如汝等鼠輩不足我當季
獵聞言大怒麾軍大戰旗劍連天掉楫震水吳班且戰且走至葛江
屯善告張禰拔寨奔走季獵望見揮軍左右追趕剋船連結亘十
餘里陸兵遍地而來至富良江黃中縱火燒船放火起風生舟避水
順疾似流星燒遍剋樓照得天心与水面通红下道柳昇由鹹子澗
放舟截後來擊于左邊胡杜阮和引兵來救殺未廣後救出右邊陳
尹直營旌來救通遇王通避敵衝殺兩邊趕殺胡皆背水焦頭爛額

千兵至辰富柵後埋伏朱廣以三千兵伏于監錄寨後兩邊望見江中
火起出兵拿賊步道黃中呂毅扣取三百餘船內積柴草灌以油蠟黃
礮往興江口住劄賊至縱火焚舟放火後引兵順流下拿吳班卒五百人以
二十小舟往誘敵誘至上游令其黃呂二將接戰吳班以令引舟師放
下會有胡軍謀之走回南寨告急季獵入奏曰今戰具已完賊兵又
至請陛下早降明旨漢蒼曰卿整兵季之務獲全勝以副朕望便朕先走
季獵之命遣胡杜阮和州一萬兵由江道左邊敵地步軍陳承尹直
將一萬兵由右江陸路進迎自與尚書范見寬居水色龍星水陸並進

重草冠是，不過狐假虎威，某視之如腐鼠耳。

對傷以蔡善為伊兄柳昇以蔡善為孤兒山是黃續不知

輕走不足掛齒，言了拂衣而去。且說蔡善乘小舟放至胡寨前觀看，良

久早有胡軍知之，回報曰：「匪黨窺我，屈寔季獵大怒，命出追之。」善見

寨中旗動，令水手回棹，幸之。看風起急，帆竿以冠胡軍追之，不上善

回至帳中告張綽曰：「此賊以計破之。」輔曰：「計將安出？」善曰：「某若與言，柳將軍

必不信服。

柳昇多心善已破矣

則事不成。將軍自遣之，遂附耳悄從頭徹尾說盡

輔大喜。會諸將傳令曰：「柳督都率水師每船往鹹子澗曲，以此是善苦極

夜可以泊舟，偃旗息鼓，靜候俟賊放過，然後放舟截殺。」奉王通引三

使至黎利密詞黎善曰張總兵果勝何必問我但恐小勝不有防閑必
至大敗故來招我耳利曰行止如何善曰不行彼即謂我為怯不如移之今年
於季利半父子必為兄弟所承今拔寨起兵進程不日直至葛江北軍見
之喜曰黎軍師已至輔等出門迎接入帳中命酒相待傘圖屯善迎輔當
江屯輔迎善遂進
相輔以前日敗軍叙之善曰不一敗不可以大勝俟某細作如何然叔商議
酒畢輔命取小舟裝作漁船致善出去利亦出外屯駐柳昇問曰何
等小人德兵善重如此輔曰黎利兄弟起兵協我破賊昇曰怎敢稱師
祇得輔曰尔自尔我自我若不從自稱多安能服之安南思庶昇曰南

何季獵時曰彼今戰船者多我不有計禦之非能取勝宜先取沿海漁船以千餘作剗截木立柵弓弩伏于中鑊架立于外以防迎敵以備漢蒼曰行兵之事隨便為之季獵欽旨出去是

先施計得能成績

後逞奇謀以立功

未知此事如何且看下文分解

第二十二回

善用火胡氏鏖兵

利得兩季犁失御

却說張輔敗走至昌江外兵屯駐遣使回東都請蔡兄弟赴營護送

驅軍急拿張輔觀步道邊有一人放心進忽忽然一聲砲响左邊胡杜殺來

輔不意眩目胡兵多不守是胡兵望輔便走

并堅當八公之
長亦不外是

胡杜越來刺死

指揮姜炳右邊陳水殺起林處失驚詞海外波濤如千萬車馬之行聲奪路

便走

亦如秦身聞風
鶴安之辰

督戰薛石被陳水所殺

可謝阮子仁
之於矣

柳昇在江中不幸

湖水尽落舟膠不得進左則尹直右則阮和皆推舟殺出砲聲如雨下刺刺

如蓬生柳昇棄舟跳入水中躍走士卒死者三萬餘人水為不流

亦可謝善
賴之禮笑

季臘之勝運回漢蒼曰胡不進之對曰賊雖一敗兵將尚多尽力追至想

中好計

乘敗而追
其有何計

莫若回兵修理戰具然後進征未進漢蒼曰戰具如

愚過于興江遂令兵進往辰季犁葉西却去至海外過漢蒼於是父
子君臣聚兵于河海口石五六萬人謀之張補進至聚群臣議曰今賊乘
勝遠聞芳如破竹公卿以爲何策退敵柱國季臘對曰以間雖是海濱
而松楸岑鬱可以伏兵候賊至殺之必然全勝季犁許允命陳承伏于南
詔塞胡杜伏于霞爛棚以拒賊之步兵又遣參州尹直阮和以小舟藏兵伏
于兩岸泥草中季臘自督大舟橫江拒敵諸州去訖張補分軍左右並進
柳昇乘舟而來季犁命危見覽州救十小舟前來誘敵張補望見
麾水軍促戰危覽戰且且走罵曰鼠輩亦來草死乎柳昇血性起大怒

兩邊戰至五十合，皆後黃世^國閃出，薛戰，神隱遣參祐亦出助戰。四馬交鋒，戰無數。令輔觀，仁固精神，加倍密使王通黃中投出左右二將，必令馳共赴。入王通卒，王望子仁一刺落于馬下。右邊吳中張弓望世國一射穿中眼。孔翻身落馬，被軍中所殺。斬首百餘人，胡兵潰亂，遁走。陳昭胡杜欲舉兵上救，又被沐晟殺退。二人便好一萬人下海，絕上流膠水去了。輔克本凡江駐兵，遣探哨數目哨馬回報賊兵屯聚洞海口。李犁漢蒼亦居在此，其勇甚重。張輔恃其累勝，曰：「我到處則無敵，何怕其重？」即驅兵窮追至膠水，先使人飛報至海口。今水師都督柳昇來會柳昇，必命督諸道水兵進上與輔相

輔最進來見呂毅被困分兵襲擊陳承朗杜大敗遁走又克盤灘江輔等入城
安撫百姓畢進次魯江湖杜承朗敗走至木凡江中即將阮子仁參將
黃世周謂曰二公留于帳中宴息二將曰某等被此寇同計奪了二屯甚恐
痛恨敵諸將軍三千前來恢復救此逆賊阮子仁曰二公初敗不可出師必杜
固請黃世周曰既如此某已整頓船隻得五隻二將督水道軍拒敵
步遙某等自當承杜咱令出去已替仁周得以不死是亦天幸時張輔乘勢追至木凡
江見水陸兩屯甚喜看整傳令分兵為四遙沐晟拒水軍勿使登岸王
通在左黃中在右自屋中發弩交戰阮子仁提刀出來輔令朱廣出戰

年春正月起兵望箐江進營以辰箐江守將乃平寇將軍陳承因者旦佳辰
賞筵盛舉城廓不防軍士懈怠不意張輔卒至承引兵來迎輔令呂
毅出戰武將聞至三百合不分勝負輔密遣沐晟抄出陣後夾擊于軍士
大敗承扒馬走輔晟揮軍趨殺克箐江柵承至萬劫江輔驅驢大進至
善賴山新首三萬屍橫遍野血流成河承單騎遁至盤離江守將乃謀襲
軍胡杜見承敗回即將兵馬布成陣法二人立馬陣前以候迎敵候賊至毅
引兵追至見陳承已立于馬上呂毅叫曰大賊敗走猶敢抗拒天兵承罵曰大賊
失脚尚敢大言自揮軍大戰二人將呂毅圍住毅左衝右突力戰二將後道

省道未隔諸將爲力一番掃清惡寇善曰胡氏父子跳身遠道不足爲憂
今等江盤灘木凡等交賊恠氣雄擁兵數多我若整兵遠出彼即奮
未攻莫若先去羽翼然後遠征一舉兩定張輔依計遂日起兵正是

不憂首逆跳身去

只恐渠魁反面來

未知出征如何且看下文便見

第二十四回

木凡江湖折二將

詞海口明覆三軍

却說張輔沐晟咱計由黃福陳洽等與蔡兄弟守城丙戌初六元年

明永樂五年

三尺龍泉歸有德

帝王還是帝王州

進士平宰殺牛猪致祭及暮琴善外歸遙望湖中已失白氣所在心中疑訝回至城中升堂拜畢趨出帳外款接將佐就後房宴息見火光滿室至近視之乃是一劍驚回小平此物從何得來小平曰二大將前日出湖求魚偶以此物善暗毒神劍而歸善兄

默然就寢明日見門吏入報黃尚

書諸先生起儀善營衣往地堂已見文武諸將列坐善就席張補曰先生使趙奄襄城何不捉李犁善曰某昔觀星象彼未可於南國主星猶亮

送未暗何多而於琴公與我所見異同

既云所見異同何為占候

耳劉儒曰兩都既得

曳批紐牽去網加沉重言曰這捕不久加力岸上過來了不見一物惟一
段古木而已利曰魚脫矣可惜可惜指而擲之浮物放下琴石曰吾個魚
已羅矣必是巨大自岸上舟中別無他物只是首鉄一片耳亦何擲去
兄弟三四五次只說古木皆鉄者一段而已利曰雪壓隆冬寒風砭舟魚既
不多不知且回別尋他物以供祭事乃移舟登岸持回細硯利是一劍柄
首孔猶存石是一劍舌尾末不朽兩相插入全然不動退之不出遂留于
帳中後人有詩曰

古今靈異自天留

一氣縈蟠射斗牛

行利曰去便去何必邀人善曰彼多我矣故使同行行便行有何畏彼欣然應
諾善行至碧湖見一片白氣自湖中直上衝天心知有寶劍欲回使人摸
索然業已應行豈有復返點然而往利居城中恰逢皇考諱日動思
平生酷好鱖魚令軍士四索不出兄弟憂悶不已石曰碧湖久畜必是多
魚伯兄使漁人求之莫或有不失利曰正合吾意命喚漁舟張網放下不
一展鰓鯉擲上盈舟鱖魚不失利曰魚蝦以此歸何獨無喚利曰叔
叔一舟我一舟我和你若打豈不出乎兄弟共登舟取網撐出湖中羅網
放去往來數十次網不見動利曰怪怪不睹一物何也言了又放見網搖

大驚入城問趙卮曰將軍何由至此卮曰軍師未東都長安遣某卿下

兵直行盡止信道向西都伏于錦水北林俟胡將出外將城裏了

上四回與
卮附耳

低言至
此方露某至以使人探咱見韓確引兵出去乘虛竟入李梨焚宮室

倉庫而去某率軍救得火滅然後追趕李梨走至半途却被李

將差林密救至彼進退無路遁出海外去了追之不上李彬曰軍師以此神

算真今古之奇才也今留書奏捷欽卮亦率兵回至東都張輔喜

兩都又見交趾山河城廓朝市人民國家稠男清女秀已有占據之意

自引將佐伴為巡撫郡縣以觀形勢只疑李善或有異謀遣人邀其回

火急使兵着起韓回兵，恰李彬困在該心。彬冒烟衝火，東投西突，不覺脫
背後韓雄救來。忽然羽軍叫曰：「陳後有兵救來。」雄亭刀回顧彬，彬奪路
逃走。已見一小將騎馬橫鎗，從左边飛來，望韓雄一刺，落于馬下。救散
眾軍，救出李右彬，乃是蔡欽。李彬曰：「小將何人？」救我。錫曰：「某度將軍
必中賊計，故分兵埋伏，擊手賊後陣，使彼回救，因出其不意，救之以救將軍。」
彬謝服。勿謝彬軍，立有謝小兒乎。二人乘勇驅兵，趕殺追至西都，不見動靜。李彬疑
訝，傳令駐兵，見鼓鳴三聲，城上樹起一紅旗，回書「反」字。後見一大將軍叫
曰：「吾軍趙彪奉軍師將令取城，已多辰矣，命開出四門。」李彬見了。

季犁恐漢欲南幸群臣諫止尚書在見覽曰此城是根本之地兵精糧足
若去不守則無栖身之所莫若遣人截各山河要害然後遂從進出收取
城池以復社稷陛下若南幸則百姓誰以爲主共力之乎季犁依允詔大將軍
韓雄引兵拒敵領命進至石城則李彬兵已渡河梅視地而步雄住軍
命兩邊沿途百姓放火惟置空家以魚油硫磺灌之兵沒伏自引兵向前
布列陣勢立馬橫刀候敵李彬衝騎到來雄不打話麾兵交戰兩邊
鼓角齊鳴聞至四五合雄拍馬便是彬驅兵趨來雄叫曰汝不怕死乎復
輒回戰詞云亡命復走李彬急追至武舍見連聲砲响火光大起風聲

堅城固守以長攻之者詐僞依計命左參將李彬以一萬兵向西都善曰
某有呆子欽亦使相隨凡有計謀而行輔曰善使李彬和與蔡欽進兵
善打扣銳卒一千與欽同往彬輕欽小兒埋怨張輔失於調度不與
欽參誘引兵先行至同梅江見江濶水涉無舟可渡命駐軍代木造橋
諸師欽自思曰李彬欺我軍火不足其謀不若我自別良圖乃喚阮
產杜容曰二公以六百精兵往同梅上流扣取僮人船隻渡至石城縣後埋
伏見南北交兵分為二道一出李賊衣陣一向西都禦衣兵二人去說却說
西都聞東都諸郡縣失地兵又進至城中百姓一日夜四五番驚動

向西都彬中賊計

漁碧湖利與神劍

却說蔡善其明彬望東都進發九所過之處百姓聚食巡候行至東都
黎利率將佐出門延入城中叙比南會遇於是三江諸郡縣詣門投降
此兵志多者畏忌出外擄掠淫習婦女民苦奔黎利控告利遣人追
捉不多展獲回三四人利曰六兵到此奉欲安民反至害民置汝何用立斬之
明將以明朝將佐望之失色然理屈不敢啟齒劉儒曰漢蒼道走必回
此等例西都蔡軍師以何計可破善曰西都間與東都已破季犁必棄城走
矣府軍一員大將前來先占根本之地然後追討勿使彼聚兵合若

晟軍師神謀聖果令人猜之不出善曰此少可也不足深美雖然東都既
破強薛子未降恠士宜一番加力掃清惡境皆曰善補葺起行出善喚
昭發噪曰公房在此極誘方民遣人往廣威歷觀地理有何要要院登
出一牽地圖教某就東都觀之某如何後另商議厚喚趙彪再說了
一遍遂起兵和此恠恠望東都進發正是

智取堅城能謹防

謀攻深處善圖終

未知進發如何且咱下文分解

第十九回

遇敗奔于街巷兩馬交鋒戰歟百舍未分勝負侍衛入奏城中逆賊徒竄

將攻打甚急情陛下出幸漢蒼園奏出門望見三面火炬映天砲聲震

地大驚走入後宮幸皇親公子一家老少并逃臣文武聞東門走出

不知三
千美女

亦有在
此行者呂智不知與敗奔酣戰殺至天明范宴衝殺過來張弓揮箭望呂智

一射適中窩心翻身落馬胡兵盡散幸周克東都黎利入城安撫百姓城

中黎庶焚香伏道拜謁利以好言慰誘曰我所以來降暑救民衆有此事

令軍中秋毫無犯迎者立斬百姓歡喜不勝黎利命取追風馬飛報軍

師及根玉傘圓屯明將酒筵方滿聞西東都已克皆驚愕歎服沐

元帥朱印押下

昔日善附耳低
言至此方露

丁礼以胡軍服色許先鋒軍穿了命改莽打着胡

將旗号手執兵符望東都前進諸軍接寨後行長方成末至東都黎利分

諸將三面埋伏令改莽叫門告急長東都城中純是文臣武相惟有總統軍

國事務呂智督率兵士保守城廓夜間城外叫門報曰多邦城危急元

帥疏回奏諸守門將吏曰城中無禁夜間不必開門改莽曰若不急奏

則多邦城陷矣門吏打燭照看見元帥旗号率軍服色言曰有疏投上城

末莽揮箭射入城上吏奔上殿啟奏漢蒼槍認的是元帥印跡詔出開

城莽擁兵直入將門吏斬了後軍進至叫殺喧天呂智問吏引兵來迎

軍范柳為前軍范安為後軍曲良文歷為中軍丁礼黎為左右參贊
黎石為總統兵馬十二日己未宰殺牛羊犒勞將士會見阪菴引三千輕騎
來投以為前部先鋒傳令四更造飲五起^大兵徃徃柴山至丹鳳屯駐丁礼遣丁狗
引兵自丹鳳至喝江將大小各路截住見胡軍逃回盡捉丁狗去不多辰生
獲解回百餘人丁礼令去下軍色器械檻于別所不使脫去軍士將檻說見
哨馬回報不知何處兵馬如追尾而來請上將遣兵拒戰利士馬出門觀望
當頭一員小將乃黎欽隨後范旦率五百精兵欽望見黎利下馬揖拜
曰小侄晚來伯父恕罪乃同回軍中欽收符印奉上利命黎為驛疏團胡

命胡不言我奔走顛連

今過以教之便了善曰琴已降矣晟曰降公不降我輔曰降琴將

軍即是降我將軍不犯皇上誓師于龍江乎

萬記不得

猶曰矢多在弦不交不

降昔日未服便是我雙今既降乃為我將使將軍當阪終之長將起

耶抑止之耶是自知失律起謝猶指善曰今賊之門戶雖失而巢穴

猶堅先生有何計策善曰請諸公勿憂東都已在善掌中矣張輔愕

然曰軍師有何神出鬼沒下得東都善曰某有二兄一子意已來取了今

日早晚必有捷報胡將舉皆冷笑以為不信安然飲酒不題却說蔡利

得蔡善授計及面美良招軍買馬撫養士卒以潘僚為左軍事二為右

西階獻曰張將軍飲諸沐將軍飲諸黃省書飲諸勸將飲畢趨東階獻
曰案前軍飲諸趙後軍飲諸段參軍飲諸以長沐晟極者知是胡將段
發前日伏兵掩殺今復在坐對飲忽然奮怒移睛視發幾乎裂目發亦條
然激憤側目顧晟率至填胸二人各相顧眄晟拔腰間劍發折背後弓
起來兩相撕打晟以劍刺段發之腹發閃過以弓拿沐晟之頸晟格去張輔
喝曰沐將軍安得魯孔秀善也曰且住二人言了各起抱住善推發就東階
輔推晟回西席

此會魯漢王項羽有項莊項伯一笑

善曰軍中行客多至仇雙輔以公責

晟晟曰彼是賊臣多生詭計途中設伏抗拒天兵使將士奔走顛連幾乎喪

笑且天下大物非薄力細故所能維持我嘉方應安敢望以此况陳商尙存復
位承乾正當今日宜竭力輔之以免後人之饒舌幸矣答曰陳祚新矣公雖
撐力扶大窮謀偏地事亦不待清有云天不昌劉雖百孔明扶之不足且明臣
貪猾窺我山河紀一日今因其勢占奪其地割治其民以長我邦爭
之則費了一局願明公思之善曰權可不預設變不可先圖興廢之機付
于大造若我藉以復陳爲名而又奪陳之祚豈有立身于天地乎二人
支吾竟夕不覺東方已白善令人就前屯請明將張輔等主至傘園
中屯分賓主坐定善命設酒再令酒吏就兩班獻酬酒吏咱令引滿就

胡寇聞風驚破胆

明兵望影動歡心

未知這回如何且咱下回分解

第十八回

沐右將起尋段發

黎上將賺囊東都

却說黎善出接明將面白前屯入內房與段發談論兵機推演適得段發想起回曰黎善伯安在善曰在逃公問何幹發曰今天下大亂能以順天乘辰清羣生於艱難者非至upper英雄不能為也曷若推尊伯為盟主掃除亂界賴撫此民則天下可定矣

黎明明已
主黎之意

善聞言笑驚曰先生差

殺之殺得不快二子拜謝出門見一人布衣布服坐下白馬形容清秀面貌
端莊將士環列左右遣人入軍門先報蔡軍師來接長史將士聞之蔡善而
未知其面皆走出觀看軍遮滿路馬不行卻裏叱曰三軍起聲如巨雷
叱兵驚起張輔雖心中藏怒然猶買人情自車沐晟劉儁黃福等出門
迎接兩邊各下馬揖拜延入寨中叙礼畢善曰遠勞天師辱臨弊邑邑
邑小邑自世甘重罪劉儁曰幸有先生神謀助戰不然安有至此兩話說
良久善曰日已及矣今且先歇明早煩諸將惠來小宅議事諸將曰諾善令
軍士牽牛羊來獻及回正是

日前軍趙彪奉軍師將令速來迎接諸大將且行輔見番兵問曰賊將
安在彪曰某已拚了明將士聞兇信已報皆欣悅稱嘆不已遂令兵同行
至于涸海延入前屯暫歇 却說地兵督戰薛石耳嗣行乃薛岩耳聰子
也昔長其父送天平回南越胡將民猷伯樂殺死及明幸兵討寇二子奮
然有復讐之志情願從征成祖許充為督戰軍校多邦城二子恨不能殺猷
等哀号不止會諸將進屯涸海二子帶劍相隨謀得猷樂檻在前屯自
縊劍走至檻所望見猷樂各一劍斬讖奔來帳前拜曰小校馮大將
之威已殺讐人請來伏罪張輔曰汝殺父讐誠為好看第可惜者汝而

星錦帶見四方八面草木委靡依是一箇戰場黃福疑之問敵在何處官軍

戰爭在以西至對曰黎將軍遣人誘胡元帥入此伏兵大戰殺之胡兵盡中校戈

只得單身奪走福言曰黎善用兵真神人也劉備曰某聽自投書撥計失策

攻城象陣燒屯玉虛誘敵以至於斯雖何呂亦不外是張輔見二人讚揚黎

美怒曰彼為一輩群小

憂心悄悄
愠于群小

不過倚我勢而為多姑為虛勞諸公何称

美之過福曰將軍勿尋常視人南国有時等人我失於區吏為患不減輔

含怒不答

有此日含怒及後
日生無改戰聞來

督兵前進曾半响間見一簇人馬旌旗燦爛

弓劍精嚴中建一旗內書美字當頭一將手執神弓坐下駿馬逞聲言

謂我弄冠莫以權留在此使彼殺之則我不受殺人之名而彼亦遂復無名之
志諸將信服善喚趙彪謂曰汝引兵先去巡撫地將延入前屯安歇諸將
曰不知今日至否善曰今夕即至趙咱令出去了却說張繡引兵追民敵
等忽見信息喚土人盤詰土人曰早晨已見張玉蕊去了繡形勢兵赶上已
見沐晟李彬狼狽而來也慈兵焚寨陣其後賊軍敗退了繡問曰今賊
何走晟曰不知下落繡曰追賊渠為首乃令兵開山破石斬木平林取道直
進玉蕊見首柵繡兵觀看多辰適遇一人問曰何人駐兵在此其人曰
繡曰一枝兵自稱慈美兵誘胡將軍之追入林中去了繡即率軍趨入

人之乘人車則載人危衣人衣則色人難吾豈以利而妄美耶善曰胡氏害

物殘民惡同禁紂殺君壽國罪過王曹況民者陳氏之民主者陳氏之主善之

此舉非為身謀迎李季之正以為上為名為下為民豈有萌僭叛之心逞包藏

難而為耳

之志乎公若去時指明桀邪歸正不徒漢蒼得去而陳氏亦興則桀庶幾

其願公思之慎勿見諂發見黎善辭直理壯推心見誠遂下階拜伏請

降善扶起攜入帳中謀兵討諸將問曰渠寇三人軍師去其二何也善曰

以固諸公不察耳猷助桀為虐罪惡貫盈昔在并祐之辰彼殺太平

此則於今叱朝問罪薛岩曰聃聰子弟豈不願來報讐乎我若岩之彼必

食勿缺小校領命飛報諸將以為敗勢必死遂回轅門在候善望見軍士傳
敗聲趨入門前趨出喝退眾軍自解其縛推之上坐命烹茶相款飲以手推倒
于地叱善善曰汝甚無良生同南交得與此通居其國而棄其民在其邦而
皆其主托為辭聘自萌畧地之姦故作耕夫徒逞滔天之逆有何面目與
汝相對飲乎速速斬之庶不為慚勇之人矣善笑曰公既叱我我豈不懼
乎夫良禽擇木而栖賢士擇君而事公既抱經濟之才何必貴慕逆之
黨以公之志推公之為何異乎驅虎吞人教孫升木未免後世之解頤笑
謔曰女為悅已者容人逢知己者用君之妾身從之者正以酬知遇之恩苦

搦生躍來奪劍死不得被於諸軍盡降虜鳴金收軍宗光阮濟
御表引軍陸續進至今兵一不先寫公文申報然後獻俘正是

風送群雄歸棹裡

星馳寸楮向轅門

第十七回

胡參軍降參軍師

明督戰教胡元帥

却說趙應等生獲胡將奏捷還大屯黎善不看捷書問曰今日我得一犬將
胡不釋回小校曰得三員大將善曰一鵠二雞汝急寄電報趙應誠觀會
何人與之力戰奮不顧身調回我問存二將襟檻在此供酒食降卒各給糧

善有相時之才漢之武侯亦不過此敵曰以此奈何答長嘆曰天命有廢興

國祚有長短不可逆定今已至此暫且回朝以辰使誤三人開路而行軍

士手無寸鐵行至洞海見山高水秀草木青幽鳥叫猿啼風雲披拂乃

下馬歇息軍士勞渴走至海邊吃水獻樂困倦解甲臥于草上

何苦之甚詩云仆夫况瘁

其謂匆匆欲睡既醒獨坐按劍沉吟忽見砲响一聲伏兵殺出嚇獻樂結了

又手

可設將奪劍奮力獨戰且攻且走近至山旁不幸踏足墜于石坎舉之不

上眾兵起來將知不脫望車叫曰我非不能尽心報國今力竭矣將以劍自

刎見一人突如其來呼曰汝不知後軍趙危乎我奉命來活汝汝安乎

刀殺入重圍敵了一枝兵馬追殺阮濟濟抵敵不住勒馬便走乃引兵逗回民敵望
之乃是參軍臨後問曰將軍何故放我答曰某位物賴殺走沐晟後引兵入東
林差人細作不早晚此兵必至故不敢久留穿山攀木至此見元帥被圍不巳
冒死救出敵曰若非將軍必遭毒手矣答曰夷吾安在敵羞慙言曰懷不甬
參軍計以賊失守城池奔走終是三四次遇賊只見稱奉參軍師命特
來討汝不知此賊爲誰答曰此在某野目而戰不知是誰今元帥言之此必是蔡
利兄弟也前日某薦于朝廷徵之不出若今此地通謀則國家危矣敵
曰量彼一窮民怎敢如此答曰元帥勿低視一世人物蔡利有帝王之量蔡

營胡兵不出上忽有三四小民奔來叫曰後面地中兵追到請將軍急退

此亦黎
善低言

二人失驚望大路快走皆後節裏驅兵拔寨下山追趕叫曰胡軍降者免斬軍士叩頭請降民獻回顧只存一百人而已走至錦帶山又見兩路絕是木石塞絕惟小路尚曠寨曰此處必有伏兵獻亦疑惑住脚自看見鼓聲大震伏兵齊起當路一員大將乃阮濟手執紅旗指揮諸軍將獻寨圍住獻見進退無路叫軍士曰途已窮不戰則死諸軍奮力殊死不能得解候然見黎兵紛紛散出一將飛馬橫刀殺入左衝右突如入無人之境救出獻寨望後只見三四士卒相從問曰我兵何在小平曰被賊兵圍住了復見一人提

殺之且暫回朝後有商議

恐不回朝矣

敵曰都督見我甚大

狗與狗同

再問村夫曰還東都

何路為便曰入玉蕋過錦帶經洞海渡傘圖出美良還東都甚便敵等喜

引兵入玉蕋

諸先生入甕

及至見小路斷塞大路平坦伯來疑曰小路塞大路通何意

敵曰此必小寇用計塞塞諸小路置大路使商人通行以掠物耳自促軍前行

遙望山頭旗幟蔽天于戈蔽日敵立于馬上叫曰何處小將下山投降與我

休賊我奉朝廷加官賜爵言畢見一聲響响閃出一將上遮青蓋下

坐白驕揚言曰汝不識監軍大將卻甚麼我奉黎軍師命來取汝首級汝早

早下馬投降不聽則粉尸碎骨敵大怒麾軍登山決戰山上砲罵者

屠金勝獻曰正是飯畢二人進餐至途中見五六小卒狼狽而來獻問曰汝何

處軍士小卒曰臣望州成卒五更被禁兵燒城刺死首將象馬今散一隊兵

皆與臣等逃至此二人問之呆了半晌不知進退何路會見二三村夫蓬頭散

髮而走

前日黎善附耳低言至此方見

獻遣人喝住問曰汝何處人奔走若是

臣本黎軍師遣誘將軍耳

村夫曰臣王蓋人不知何道兵馬自稱大將軍起兵討賊抄入民居

擄掠鞭撻臣恐禍及遁走出此伯某曰此必愚民乘亂猖狂劫奪民財耳

劫財未明

掠米已現耳我近就誘彼協力討賊封賞不次彼若頻從整兵來戰以伏前

屯事若得成將彼斬之便了以此則功歸于我矣

伯某狗心矣

彼若不頻亦不

問村夫民猷中計

遇美兵敗解圍

却說李彬尋沐晟來會張輔張輔已追民猷去了先是民猷伯崇順道去

至途中遇大雨

此雨只在城中
滅火救民長

軍士冒雨而行欲便道取回西都轉至松中見一

声砲响上山各樹紅旗旗內大書奉勅命前軍崇先二人不知是何兵士蹣

跼未敢進存見連珠砲伏兵趨出民猷此後心神不定望後便走崇先驅兵追

跟殺至胡軍棄甲曳戈降者無算崇先收掠器械回寨民猷伯崇走

至富有點軍失者大半命入民家掠取糧米掘坎送飯

敵軍軍食盡
已勝十倍

伯崇日昔我糧矣存一萬雄兵在豈州已失元師和來亦取復多邦城甚

收軍終日某見南面塵土衝天賊之後軍必至知我孤弱必兵來奪我必
前後受敵必然大敗不若來彼未至舉兵退去然後徐圖士平咱令發散去
民盡兵惟取三百并兵望無虧去乞北將李彬督後部凡所到之處費淫婦
女掠奴貨財故不能急行及見軍中播鼓自引兵奔沒見一人問諸旁人
始知沐晟被圍悔恨不已乃自驅兵尋沐晟去了正是

兵微將寡知機早

智淺心迷悔恨遲

未知此去如何且咱下回分解

第十六回

新出金瓶梅入世錄

敢出令軍士人各暫放馬去鈴靜住又遣一人去探北兵虛實其人至途中聞沐晟
進兵勦捕即回申報發多兵為三道埋伏囑曰鳴金起兵各率鳴鼓收軍三道伏
訖沐晟提兵前進來中軍建一天旗內書平南大將軍平西侯沐晟發候至也鳴
金一通伏兵看起咽喉之聲震動林各將沐晟圍住二番被圍沐晟不知有伏兵不有
防閑手無寸鐵敗發提刀起來喝曰敗將軍在此望晟一刺晟只以木盾遮蔽
幾不能脫幸吳旺挺刀兵起來手伏八蛇矛坐下赤兔馬橫左刺右遮前擊
後殺回一條血路救出沐晟發不知勝退回林中鳴鼓收軍吳旺見鼓聲喧天
疑是伏兵不敢應戰望沐晟便走將軍回寨中問曰某欲追殺賊公何以

督戰因去其不意望敵一射穿過喉前翻身落下歛曰既有令同我連

竹勾可刻後二人合兵望丹鳳進去石沐威進兵來長則城池寨柵皆已殘破

復見二小卒被傷臥于額壁間晟不認所以嘆小卒曰汝何處兵士皇告

我知糊塗者新

耀武揚威

人々可笑

小卒驚懼尽將顛末說了晟始知聚兵而

既出于此自引兵遍觀欽伏兵戰陣又驚曰以此將材我誠不及幸而天賜助

我成功若彼與賊協謀我必勝言了分兵為兩路遂回由永華而進

却說張先見引兵至和賴抄取民兵得二百餘人入林佳紮聞事多邦失守

遣人往取豐州兵馬引來收復遣人回報豐州失了諸將被戮張大驚不

行未及半里欽覘得令南兵離草入城放火立軍伍隊望見叫曰首城火起立
回顧四方八面煙火亭著自引兵回救迨至城外見一聲炮响左边阮彥殺來右
边杜容殺來立促象拒戰彥容各以獅虎翼而前象皆跌栗多中砲箭縮
象便走立于提双劍力戰二將聞至百餘合精神加倍欽見二將力已漸衰即
飛馬直入陣中望費立一刺落于地下殺敗眾軍忽見一枝象兵趨來乃是
前屯胡玄圃費立被圍引兵救來欽遣阮彥出戰至平明未分勝負自燃胡
玄落于象下諸軍紛紛解散欽乘勞衝殺見范旦執符印匆匆而來欽問
曰公何事早來旦曰我奉軍師特令依夜印來至此見一人立于象頭督戰

之力也。諸將曰：「軍師以命非是尋常，或者先試多輩，之能後念小將之累，有何計？」策少時賜教，某不辭，雖飲曰：「是則阮瑤也。」二百人出東園，以受有三山將馬，以爲獅埋伏，聞號，率賊之左陣杜審，將二百人出，當走時，更雖是雲山，然有一草，木出鬱，亦可伏兵。以虎皮蒙馬首，見號，抄出陣，右擊之。二人將兵去，訖飲令一百人，斬草灌油，每人一束，移營屯伏，以俟攻擊。辰，豐州將士得大軍，見賜酒，諸士卒歡喜，費立曰：「元帥賜令，不可不從。」第行兵之道，不以法而忘亂，不以安而忘危，兵不可不持，城不可不備。尔等其慎之。諸軍响令，不敢盛飲。日夜巡行，至五更，見多邦城火光衝天，砲声震地。軍士入報，費立急出，望兵來救。

張將軍引兵追賊沐將軍往破豐州探悉兵消息後共來會諸將依復沐威
起兵望豐州直往出是

不憂賊將跳城去

只恐參兵奪印回

未知以爲如何且看下文分解

第十五回

參欽飛馬刺文立

改終伏兵李沐威

却說豐州守將乃都督魯文立其人勇健膂力長列象陣於樁四日日練
習甚是巧精欽令出屯遠山會眾議曰將父不遣他將而遣孩兒意力屬諸公

槃根錯節鎮邊城

慷慨軍中一槃橫

富貴骨頭休足問

丹心誓死不臣明

且說張輔入城遣兵四索已不見胡將所在驚訝莫福曰胡將失守城池若必
逃走不足驚疑弟我必以此城還叔恐善力令活見一人不知何幹即喚百
姓問訊百姓曰五更辰見一枝兵馬衣間有義字手內持兵符執開出東門去
了不知何處兵士福知之言曰黎善用兵以此勿謂淵淺無龍也劉樞曰雖然
賊城既破賊將尚存去草而不除根則枝葉復生難於根治況聖州象陳陣
兵將尚多彼若復來以長又費了一場戰陣未可必也黃福曰公言亦是

逆賊猖狂起戰鋒

自將赤鬼鎖機中

若非神女巫山降

三萬雄兵作火龍

黃福傳令南國兵，皆欲出一不妄殺，惟活捉渠魁而已。辰明將王友驅兵入城，搜取財物，撞遇胡書記張韶。友令軍圍住，韶奪劍衝突，刺死三四人。不幸梨林，被友兵所獲，調回寨中。這寨前日之宴酒肉，猶存。王友命取酒，說：「須臾，軍士引張韶至。」友呵呵而笑，好好復說一杯，言曰：「張書記，胡晚至，能我往享富貴，又舉一杯吃了。」笑曰：「好好，韶大罵曰：『鼠輩，怎敢欺我城存則守，城沒則亡。豈求汝富貴乎？』」友持壺近前，便酌。韶奪壺望王友一拳，壺破刺中友面，血出滿襟。王友怒，命推出寨前，要斬至死。韶罵不絕，有人有詩吊云：

一通補平都督黃中以雲梯附城指揮蔡福等先登諸軍繼之將南寨放火
城上火炬着明鼓聲競响胡兵倉卒失措又因帶醉失石不中發且等走入帳
中捕取印符開東門望豐州去了以辰敵等猶在醉鄉猛醒聞軍中喧鬧乍
起出門見火光衝天急喚范且不見

已取印符
去遠矣

望帳中已失符印所在驚慌走

出東門見火起走回南門間絕是地兵聲開移至西門見無人自開門出外收
一千餘人順路退地兵圍合各將四面放火房屋延燒城中存三萬人焦頭爛額
哭聲喧天死者無數忽聽一聲响曉雲陰密布大雨如注火光盡滅餘者全

活後人有詩云

得^不傾地^每橫外臺南薰之樂淹淹在飲盎盎情遊碧月高懸影微个

山多樹珠星遠照先穿四水之波此是敘景先寫星月交輝以照下文不覺以辰銅

龜三指笑融柔大醉嘆花旦後曰今夕之宴勿視尋常將印兵符國器所

係汝宜謹守慎勿疎虞奉守奉守寄郭且唯唯融等遂就寢且出外見各寒

將士蓬頭伸足醉臥即喚眾人整衣束甲腰懸弓矢手執利刀放升天砲各

城廐候在城兵房左河見火号入報張輔補急傳軍中日賊所恃何城我已

神人之助大夫大報國立功在此一舉先登者賞不次於是將士踴躍舉梓如氣

至四更泊南岸尽物囊草填壕一剎即成大路且望見城兵近城舉吹銅角

漢書三傳必能守後人三傳有出南門取三傳者皆指為賴事一語數易其說而

一展侯口欺人易

千古忠臣怪客難

不知出言如何且咱下文多解

第十四回

危且窈即走豐州

張韶奪壺擊王友

却說段發引兵出去危且得為喘息不已民獻以好言極誘且曰臣欲吞參軍

多肉可消其恨伯柔曰彼係是朝廷爵命勿可輕辱俟清平之後我片一奉割

其兵機態後逃汝所為且乃止即令軍中舉酒三通擂鼓上下相歡
勝漢王會于
鼓城十城芳

縱形乘其接西翼不能飛過彼不自知利害務自渡兵此時只遣敢騎登城不
已自登城而言

遣騎登城歟

一箭射下則此兵自化若三江為笑此三敗也

此說地利

然勿謂明之無

人莫或中軍必有能兵之將見我之以逸待勞而後之糧食不繼三軍久駐疾病
易生欲自退兵故得祥為怯後渡江後自退去故武備日進而人莫能禦不

退而人莫能追此三備也

前既將了三敗後又開說一段兵書以明胡將巧絕

某多孤劣故托幸苟全生每欲

殺賊復讐以報元戎之德竭誠以至反為猜疑願死於大將之前以絕奸言

了却子劍欲自刎民敵即托住奪劍擲于帳外

就使敵不奪劍則危旦如何區區

吐曰參軍出

我多危旦也者極多事矣

幸不中肩耳

汝何不有客人之量乎發見陳不咽長

是庸才也。明將用兵，必有二敗。君胡不知而反好？忘人耶？巧偽之甚，不言自己，只說他人，後乃多入。

曰：何有三敗？且曰：隆冬肅殺，遠涉山河，冒雪衝霜，臥金鼓，執戈，兵久駐，寒

冽，侵人，繼欲移兵，折膠，隨指，是一敗。此說天長兵法云：引兵圍國，先用其民，先和

而後進。大子况後自橫，兵以來，賊虐生靈，殺傷無算，何地之眾，扶老攜幼，渡江

而南，号泣之声，震動天地。將軍已親見之矣。且人極則反，民苦則離，不起于中，

欲制不多。故曰：不和，難攻，不可以進，戰二敗也。此言人和有曰：以一守百，莫善於險，平

者，莫善於險。此言則備又曰：善戰者，無所附水而迎客。先生甚難將軍之

禦此城，前有江河襟帶，後有山林障蔽，雖秦之濟、閬、蜀，之劍、閬，亦不過此。

賜嘉餽俾臣等得見三軍之孔不知之意若何曰臣等意乃傳令大賜

軍飲酒死已諸將士之令東投而抵汝酒市脯喧鬧之聲徹于内外忽然參

州段終歸步惶多亦多自外而入揚言曰當今兩國相持不知鹿死誰手死在危

而元戎不圖遠慮只知逸遊此寇後發造船其勢必來交戰危在旦夕危在旦夕

且危且不知何許人物將軍一見信而用之安必南國無人借胡漢蒼亂借亂耳其匪

通謀正意正是善入為內應多揚終說破倘彼從中密發自外來攻將軍何以禦以長將之軍主美

今之計先斬旦暮後率將士登城守禦庶幾保無虞不然則禍將至矣且見段

勢說破自作色曰參州何不容物也且為物而不知天長不試人和不曉地利

半屯此四

上塞兩大畧一小畧小畧
大先生用兵愈出愈奇

帶承接元濟

耳低言如此時。

民獻嘆嗟

甚果入林見群聚吃水于溪边

安忍如斯等物

佳味、
其欲
陽壯

矣切我許汝五百精兵兩員戰將前出遠山屯伏望多邦火号即恠馬蒙以獅虎

進往豐州衝賊象陣

如兵畏雷陣
先生用計破之

奮力進攻務以全勝接見范旦挈取印符

南出丹鳳縣協其伯父賺袁東都迎令者新

此

復喚各軍崇光喏曰汝以精

兵五百過不板出松山山下有小林外兵半屯山上半伏林中保守加嚴以禦賊之後

路若賊將至幸之勿使脫過迎者自甘軍令

此

後軍趙彪將三百步兵出

涸海邊埋伏未日申辰賊將必至士卒困倦起兵出來活捉誠不費力

此

又

以三百騎命中軍阮涌引出錦帶山此處有三條路恠木石塞絕兩大路惟

置小路引兵伏于兩旁見賊至以鼓为号出兵擊之雖不於多然亦獲師太

黑州此吾兒已有調遣、慎勿有誤、范旦領令回、多邦去訖、正是

外彈小計教明將

內運奇謀破漢兵

未知回多邦以何且咱下回分解

第十三回

排陣法善設五屯

論兵書且賺二將

却說范旦付范旦去了、升帳卜太乙見三門具五物符乃宣諸將五更者就轉

門咱令五期諸將畢集、范旦命入帳中取出一匣詞看、純盡獅虎

不知先生製自何辰

先喚其

子蔡欽告曰、我多此汝內則是父子外則為將、為兵、慎勿狎慢

先教其子以傲羣公先生多計老謀

四星危，從事廉，且猛，咱回敵，遂懸弓奔來，問曰：公將何之？雷曰：某奉軍師令，往覘北兵消息。今日這回，請公安子出此。且曰：彼使我索饋，幸勿好也。不知何物，為好。你和我同回敵軍師。雷曰：正是。二人還至大屯，入營拜謁。雷對北兵事苦說了。危旦曰：臣敵使某入林射鵰，偶移山傍，有双黑狐相抱鳴耳，某一發串双鵰，將敵細美笑曰：狐者明也，黑者蒼也。漢蒼其休乎？汝入後槽活捉麋鹿數頭，并兩狐，將出納與臣敵。彼喜，遂嘉饋。汝請設大酒筵，使軍中饒醉三更辰分，各以美字紮于衣襟，削蕉皮包于頸上，出升天砲登城，候見北兵近岸，吹銅笛一聲，引北兵入城。此照前書。初八于帳中奪取兵符，將印趨出。

附耳言以此以此

不知何得印符
令人猜之不出

利會意辭去。善喚何雷謂曰：汝密往閃寨，

探咱如何。若回報信，何雷咱令出去，却說張輔多愁善感，書內附自喜多美。

之助，傳令三軍曰：將軍師書我

校書在第十
回至此方露

遣將士縫席為囊，內儲乾草，

以備坍塌。登城則造雲梯，渡江則結浮筏。見升大砲過江而來，聞銅角聲，

附城而上，你見何人衣縫美？官頸束蕉扇，正是我兵。慎勿妄殺，三軍依計而

行。軍中得令，各去修造。輔令約沐晟令陳陳旭等屯兵上，自臨洮下，至白鶴，

自遣李彬等駐軍下，自嘉林上，至三帶寨。檣連綿，陳法整者，器械精嚴，

攻具完備。何雷謀此事，寔潛回至林中，望見花旦馳驅射獵于山間，雷聞

侯爵位建邦列田分爵均田制祿顯忠逆良使之吏其官民安其業誠為快舉

有志於上計存乎中以此
一場雖是太亦不失帝主氣象

善哉首曰兄志則大矣未免有差夫改人者教人而不教

以而不教於人且我兵微恃寡國小民貧欲提數千烏合之師而抗百萬熊羆

之旅正猶以鳥卵而向毒山耳古人有言曰南國山河南帝居截然不立在天

書不虛謬也無如與明協力艾利社臣使南國山河歸于故主然後我兄弟

退于田里樂業安居倘明有覬覦之心亦畏其若義矣

明明欲立陳氏而回
田野恐未必然至於

多事耳利沉吟半晌言曰叔言是然已此地將通陽吾善曰不須深慮兄且回整

頓人馬俟何日小侄將胡符印來即就東都賺城裏了利曰怎知印符善

遣將伐罪吊民救溺扶義正為順道臣以為興明攻胡便

前言第此言
事亦為一計第

未明使者
為何事利見諸人議論不一金將士把守屯壘負厚公又先咨報金圖

屯軍師知會然後自往是計黎善見必又令軍士排設筵宴奉諸
將出道直候忽見黎利引三小平乘單騎而來善揖拜迎回帳

中坐定命設酒利曰某自別四弟出美良郡縣土家來者甚眾或有

勸我共胡攻明或有勸為共明攻胡紛紛不定故特來煩叔決之善

曰兄意如何利曰我想先滅胡寇次討北師後提得勝之兵長驅

大進電掃中原執明君臣父子大言尊立陳皇一統天下傳檄諸

第十二回

黎將軍尋弟是計

范從事回師問謀

却說將軍黎利自引兵出美良之後分屯設寨招賢納士凡天下人才破
李翠之亂避去山林至是聞黎利起兵投者無數利見之喜曰日練武藝

夜講兵書辰陳後簡是季擴亦來相會

揭此以為後日中興

黎利欣然已有尊立

陳氏之意遂會眾將議曰今胡逆猖狂北兵縱逞我駐師於此左右將校

公等以為誰便范柳曰以芳論之胡氏為北負險不共交攻俟若北師然

後李擊明將必敗臣以為共胡攻明便

亦有一說不知所便者何事

潘僚曰以事觀之明朝

事誠與衰結絕之君雖云滅莽興劉只恐得墮望蜀事難逆定變不先
圖所幸後深說辰行止足微離腕英雄處世經營應卜屯雷惟協力以
殲仇是我願也君委身而事主惟君壽之於戲書不冬言善看畢言曰

我太翁正是老成人耳

但云廷端爵為父父
為一泉先紙甚當

憂慮不失於遠近善告泉童曰

汝回覆大人不須掛念圖回席事某自當之象童咱命去訖

不知有計
多費否

見門外八報黎上將有公文來猶候在外未敢放入善曰許八我問正是

外戚雲傳鴻信去

內親風送鴈書來

未知公文如何且咱下回分解

所獲衆童曰李大人往北軍還聞得起兵討賊喜慎交瞞有會衆孩曰
我婿同謀李翠必敗只恐明將貪猾若多未必肯立陳氏倘自呂提則吾
婿匡扶之命功反爲一番益歸矣故寫書使某托于內詐爲樵夫渡江
而南行至歸帝山忽迷失道落八林中被二三壯士捉往將欲斬了某不知
何處去不敢是言只書書請旣性命故軍士將謂解回哨軍師分處善
美曰書安在衆童取于內裡呈上善開看書曰

故陳太監李自成致書于黎賢婿足下蓋聞聲大義以平殘丈夫素
志以至仁而討賊君子夙心矧今上國興師明伐罪吊民之理想自中軍議

轅門拜謁獻見其人雄壯膂力意有所悅問曰汝知射乎旦對曰民等家

在山林以射獵為業豈有不知獻曰今吾射軍將弓弩誠我看三十人帶

弓拂前同至武場片降疾徐下而望候百發百中民獻喜曰我得此神射

則此兵休矣胡兵休矣即日給為神射軍日則使之相隨夜則使之巡檢中計范旦

得用密使隨人報信隨人回至傘園山范善問曰汝等到此成得甚事

其人將始終說了善喜曰獻得旦喜汝往囑范旦細心謹密事機若泄吾

計破矣且亦死矣至十二月戊午我有指教隨人咱今退去已見李岳翁家童

被軍士縛回善出喝退軍士自解其縛問曰汝從何處得來又被吾軍

往多郭城詐投胡將探哨虛寔密報回音及期裏應外合范旦願命

將三十人八林採薪擔往多邦兌賣日日如常胡兵慣面或有願助火頭

或有請代汲水有曰宿于館外有日宿于軍中胡兵不疑會有高術尉

符令出營勞軍見范旦問曰汝等何處百姓

某乃黎善差為內應百姓

勇進君是不圖

奪志立功而有苦乃尔范旦曰某等西竄山圍人被北寇擄掠家產殺害生

人歎起義以報讐言恐無人喝率不得已渡江而南朝夕採薪以供殘命術尉

曰我復元帥先汝為兵討賊立功汝敢咱否

胡不報

旦曰某與賊不共戴天若

將軍見容猶死生而骨肉矣術尉入帳中以事明言民獻命召八旦等八

第十二回

黎善使人行反間

太監遣仆投勸書

却說太監告歸張輔送公軍門揖手相別還帳中留書打發來使使返回傘
圓山入帳亦候善問曰此兵進止如何使者曰某方投書后張輔猶
豫不決先問土官後迎陳太監不知商議何事善驚曰我岳
翁亦來此乎使曰然我之共彼南北殊風言服有異安得不疑
然既有太監在此事是矣遂折書開看畢曰張將軍知我也
書不明言莫或求使
入內應而後者省筆
遂喚軍中從軍范旦謂曰汝司千人獍悍隨芳

且興兵討罷況首臣豈無奮志復讐乎今督師臨境收彼凶殘立陳
子孫戡安南國大人既蒙先朝厚澤豈安坐視神州之陸沉耶太監見
言語促動憤起耐不乃言曰季犁父子老夫恨不多生噬其肉願舉其
婿以助將軍將軍信之則胡寇之類立致麾下惟將軍圖之云畢
謝別輔大小官僚送至軍門執太監手喟曰大人早告賢壻籌謀不可延
延歲月太監許諾相別正是

不勞使命臨軒聘

易子賢人助戰功

未知告別如何且看下文分解

得來拜謁方慰平生幸甚幸甚

老宦中鬼怪在

輔曰仆聞大人有快婿天才敏捷至

智聰明松柏其心金石其操正見東序之佳選也

善俊巧在說破

太監愕然曰何以

知之

知之早矣

輔曰蘭生幽谷無意於浮香而香隨馥郁月生滄海無心於露

色而色自微凝何必對鏡常觀鬢毛自生然後知耶

又不說破勢

太監見言遠逼

乃托曰詢壻徒負虛名耳平辰以才能自恃徑清自期而不能屈身許國致

主澤民老矣只恐少辰則龍行于天失辰則魚沉于水夫如是厯涼冬殺金寒

缺離胡可恃也張輔見太監疑惑故托辭以對

輔疑善太監要

乃命取前書與

太監看補激曰陳家失馭胡虜專權虐地逆民人民塗炭雖隣國猶

黎善居汝國其人如何此漢蒼有恩祿召上官曰此人文學深博才智兼優父
子者名聞於世胡氏居三徵聘尚不肯從况又蒙其樂祿乎原有愛室在奉

州故陳太監李自成女往來歷閱某素知之將軍若不信請召陳故官問之則

顛末便曉張輔聞言即備羊酒金帛遣使以駟馬往陞外聘陳故官李自成

隨召即至

胡聘黎而黎不至張聘李而李自徃一則
鄙偽主之殘一則感故君之方前後相對

輔率大小將佐出迎接回

至帳中叙賓主礼畢命設宴相待輔曰仆承王命進討乱臣所被賊徒依江宇

險攻之不克猶且駐師間有大人請來烹命大人不辭勞勞苦枉駕親臨仆必

慰望甚好甚好

假慈悲
奸猾甚

太監曰老夫弱質才淺智粗冒瀆大臣屈兵招致

利咱揭榜招兵時天下厭胡氏之虐不三日來投者八千人富者助其財勇者出其力
諸將乃推魯黎利為上將黎善為軍師其餘各定崗位畢自分兵為二道一道
隨黎善使令一道隨黎利調遣善遣一將以五百人保護一家老少往老嫗寄
寓存謂黎利曰兄姊兵出美良橫林中此處險固可以屯兵致弟取道
出傘圓山駐紮倘有消息易於好報利曰善於是二道舉兵登程黎善
出至傘圓山相地屯兵自寫書一封密遣一人為使往三帶投與張輔其人
至三帶軍門候候亦門吏入報張輔命喚入使者呈上書信張輔拆書及要
觀看疑訝不已黃福曰得其人矣此天多助我也猶不候即召土官問曰

宣召黎兄弟使至其家不見一人問諸土人謂曰蔡利書家去了多辰矣使復

命季犁曰朕素知打夫有名無實敢致朕屈駕親臨

誰使屈駕

罪亦滅族即詔下

郡縣提解自逆駕回西都不題辰蔡利逃在林中房一二月善使人覘得此兵

消息遂令兄弟為謀善曰今明朝大率兵來問胡氏罪諸閣已極惟多邦城

胡將守險欲攻不得權且駐兵臨汎三帶問我今與兵協力殄滅胡仇立陳

氏後撫治一方以救斯民於荼毒不然則外則北兵據掠內則胡將貪殘則蔡

庶魚肉矣且季犁誅求太急我不先圖何異獨坐窮山咱虎自噬耳利曰

招兵易者要易通明將者難何以成事善曰兄請勿憂弟自有計矣

不知何計

黎兄弟起兵討賊

明將佐遣使聘賢

却說黎利黎善自辭聘之後日誦詩書直攻韜畧西旁賢士聞者歸焉一日
有縣令咨報乘輿且至黎利曰彼國迫我乎善曰迫而不亡彼必不害
曷足哉黎家眷遁入林中後有司議利曰正合吾意遂挈家眷妻女
八林去了後有人請潰云

淵澤龍潛幾度秋

羞將清節屈強胡

三年一自經營後

不覺南邦有汶無

且說季犁回自東都問漢蒼主嘯先伯郡縣咨報後駐蹕于山外遣使

我欲連戰勞亦既難自用間計使彼自相攻我後乘之方為勝算補曰安多用
間黃福曰某出間長直觀乾象有吉星聚于西北方又有太白纏于牛
女之分以度之南國必有英才起兵討叛第未它為詐宜使人陰求訪
為心腹然後用間方成言未已門吏入報有人自稱黎使手攜書信請
來相投此是

方患賊徒難與戰

恰逢才將出扶征

未知使來如何且看下文分解

忽有哨馬飛報加林江太守鄭賢起兵攻打甚急輔遂遣朱榮引兵拒敵

却說鄭賢見開隘久失整頓兵勇謀圖恢復會有此機收軍校尉魏玄同

乘勝擄掠人民

成祖之誓
屢耳

至于加林地界鄭賢引兵出季殺文同于江頭因

勇追季張輔收部行至江口遇朱榮兩邊更不打話麾軍交戰鼓噪震動

戰不多長鄭賢收軍紛紛散去賢回馬喝止不佳先是朱榮已差人抄出鄭

賢後道兩面夾攻鄭賢回馬辰朱榮趨來刺賢于馬下諸軍大敗朱榮率軍

回昌江時辰沐晟已渡兵來會黃福亦引輔進入帳中商議曰今賊情惶不

肯與戰欲老我兵諸公以為何如尚書劉儒曰兵法云以一羣百莫善於擒

既克而復不
沐晟率軍大進克華楠關必克收復賊率走回沱城渡江去了沐晟必
克何名必克

關內百姓家屋屋燒毀

成祖之葉
屋多耳

驅兵進趨見大江阻隔無舟可渡

必克自
取渡矣

駐兵于沱城江北岸令造船渡白鶴與補未會長張輔自新陽縣謀多胡有

東西兩都是險固又有宣江沱池良江波濤洶湧于江南岸沿邊樹之案

柵延亘九百里及江南諸郡民皆號二百萬及於宣良江南岸置樁及

取園中船艦列於樁內諸江海俱下捍水長列象陣於柵內皆通江不可上

惟吳邦城沙咀可駐師又築土城高峻城下掘重壕壕內密置竹刺壕外坎

池甚於陰惡輔見此先是自後營至三帶州昌江市日廼造船謀圖進

數簇民家話之彼謂官將士聞大兵來棄開去了此亦計也最曰盡人多詐不可居信

然軍已至此怎得于休即揮軍進入勿入勿入中計矣沐晟在先都督高士文陞後透道

開來情將軍入井矣未及一里見一聲砲响左边楊生救來右边劉基救來陸由則張輔伏兵華棚則

必克伏兵一往上回寫金惟春聲芳面前見大將武必克于拳方天戰坐下白驃驕以回寫武必克聲芳

一來礼無不答速遙令左右弓弩看弩辰沐晟因在後心高士文提刀拒戰被楊生一箭射中

相對相射窩心翻身落馬可謝陸由救步北兵七顆入倒死者遍野二人趁救接過北州

後道復勝陳旭陳庸等引全軍救出李退楊生劉基破入重圍救解沐晟既敗而逆

舍兵大戰繫刺如蓬草冠沙鏢弩如甘霖墮地必克獨力能支奪路便走

塞旗斬將方完算

畧地攻城欲會兵

未知往約如何且看下文分詳

第九回

沐晟敗賊華櫛閣

張輔移營昌江市

却說沐晟軍自雲南進臨安府過蒙自縣經野滿州杉木通道攻奪猛烈至華櫛閣長守楊飛熊大將軍必克細作知多沐晟近至乃遣參將楊生伏于閣左林中監軍劉基伏于閣右嶺下自引軍退後埋伏令開門大開輔至隘而開門閉晟至華櫛閣開前後以誘北兵入沐晟林見開門無鎖天下太平外戶不閉疑之使人哨探回報閣內只有

縛了驅兵大出後道張輔亦來物丁美固住美左衝右突不得脫被北軍所
獲輔等并詣入安撫百姓物丁美入帳下輔曰降者免斬丁美大罵曰我南
朝大將豈降汝鼠輩乎南只有斬寇將軍非有降寇將軍輔大怒命推出斬之
美至死罵不輟辰人有詩讚曰

丈夫英氣勵勤王

雖死心中誓不降

忠貫兩河懸日月

千秋青史永流芳

輔斬了丁美遣朱黃王怒哨探直抵富良江然奴殘兵自并站西抵至新橋
縣復遣朱榮往約朱晟正是

軍聞賊聲，各持兵杆，禦勿使斷橋。

恐蹈前車之覆

諸將去了，乃傳檄致李弘，云：「詭諭其

境內，勿聽民意。

二十路不明，以持將軍

然，祇大軍進發，且行且哨，過落平橋，望見丁美陣上，看整頓

麾軍大戰，鼓噪喧天，喊聲震地。丁美舉砲，号無有一人救應。先是黃中岳教

倍道率至，靜候見南軍，跑李通起兵，黃中岳出刺死李通。諸軍失散。

失一右邊

袁術引軍殺出，被呂毅拳刀頭落，尽殺諸軍。

失了二將

袁術意欲守斷橋，被

江浩乘銍殺退。丁美不見救兵，望後便走，回至芹站，見城上純是北兵，軍馬先

朱廣王怒得令抄至，芹站左右見阮朴、鄭芳埋伏。朱廣王怒，兵衝殺阮、鄭，抵

敵不住，奪路而走。朱廣王却了城柵，丁美走回朱廣，曰：「我已取城了，汝何不下來受

以防地寇劫寨五所 分付去說見危寬匆匆而來在城外呼曰請元帥一見軍士

入告丁美張雲弓揮箭上馬去城危寬曰今天兵到此代罪吊民某已投降賜官

封爵賜為向道開 願明公早下梯投以活性命危寬心狗 丁美叱曰汝是朝廷肉食矣

能遠謀丁將軍可謂 不能全節以多君更忍甘心於降賊汝宜速去慎勿可

去不然則汙吾一箭罵得 張弓欲射寬羞慚滿面回去至地營道與張輔

輔命王官抄地圖出看遣黃甲只教州兵徑往橋平橋左右捕搜伏兵二將

已徑 後進次昌江市造浮橋清師遣朱廣王怒徑向道前往并站兩旁殺退

兵此二條等 分兵劫寨喚後部江浩朱銘囑曰汝等巡橋橋之而進調停三

張輔新開道入危寬祕授清降補給為先锋向道

統領大將署
向道前軍印

詞曰此路至芥

站雖易如何寬曰甚是險惡車不多方軌騎不多成列

亦必并
陸口

輔又問曰首將者誰

曰劉元帥丁美其人騎射精閑韜畧兼備若亦難功輔曰公面誘彼投降事成某
奏朝廷封公為爵寬亦諾便去辰丁美守芥站現多二關失守危寬投降降若以

破竹即合眾將計復曰賊乘勞遠聞不可爭鋒莫若敵太上皇前日計若上

照應

上之諸將咱令以遣校尉李通領五千兵伏于左

一將
去伏

指揮裴蘊引五千兵伏于

右式將
去伏聞炮聲起兵掩殺二人是去訖復使騎兵急急伏于橋邊見賊兵半

渡引兵出拿物橋斬斷截地後軍

三將
去伏

又喚阮樸鄭芳屯駐于芥站左右

出戰八丹曰我今來取汝首級汝不怕耶孝思曰大賊安敢欺我遂率鎗交戰

丹聞三四合私馬便走是誘敵也孝曰大賊何不回戰丹輪刀復戰聞六七合復走又誘

也孝乘勝追之忽見一通銅角左邊投寬救出右邊朱貴救出救散後軍惟孝

回馬拒戰毛八丹背脊起來望惟孝一刺落于馬下張輔揮軍趕殺直抵隘

關接一驅兵大進南軍失散奔回鷄陵關總兵危寬見隘苗圃已失其原將護曰此

關衛要外也援兵男難自守諸公以為去守以何指揮潘正曰賊眾未集生有棄

城先走倘朝廷擒出其罪難逃亦勇在侯至賊未引兵出孝觀勝負隨宜可也

走耳不過微壯其氣言來了哨馬回報北兵已進至界首矣危寬遣軍拒戰無人敢出我視其魄

却說果民獻分付諸將說自提兵至多邦城鎮守探哨回報明華兵進至龍州未
能率成祖以張輔代熊促輔興兵起程不早晚即至敵寨寫公文飭各關隘防
守隘留太守金惟孝得令傳軍士整備各城守將張輔等領糧
城越壘進攻隘留開見關上已排列陣若中軍大將金惟孝手執長鎗坐下
青駝馬大呼曰賊奴何敢侵吾境界宜速退兵不然則碎尸萬段張輔應不
打話命遊軍將軍毛八丹出戰鼓噪而進兩馬交鋒鬪至百餘合不分勝負
日暮乃鳴金收軍張輔曰我觀賊情兵法諸調非可以力勝來日用奇兵取之
乃遣程寬伏于左朱貴伏于右明早毛八丹引兵挑戰金惟孝率軍兩門

仁太守御賢住加林江飛熊大將軍武必克守華極開大元帥梁民敵大都督蔡伯
索參軍改發鎮守多邦城大小諸物二千員各領兵馬二千萬号百萬号各陳要
住劉皆咱方元戎將令漢蒼宣民敵入內殿執鉄鉞以柄授民敵囑曰多邦城是安
南喉舌以城不獲則邦國危矣九剌將以下不用命者斬之亦多者君民敵領命分
付諸城守屯各把守遣人探咱地兵息消息是未知探咱如何且看下文多解
不覺偏方誠地窄
敵將羣小抗天兵

第八回

張總兵進拔二開

丁元帥退休五將

朝廷漢蒼請上皇會議退敵多計季犁曰今北寇世方甚重我國西京室為根

本不可疎朕還西都防禦內面至如東都此諸閑隘付此諸公调度漢蒼

封曰父皇慮及此正行禳之福也正社禳之福也季犁命駕幸西都漢蒼送出廊外

囑曰父皇必由之路宜屈駕往藍山聘黎利兄弟出以輔之則我國無憂也漢

雖云盜賊而好賢之心則篤矣季犁曰量一材夫何至屈朕若是朕使人喚之不至朕殺之便

了賢人而喚不至則殺求賢以此可終一笑言了忽程漢蒼還朝召文武群臣拜辭以金幣奉為太

守守隘商周范寬為統領守鷄陵開創元帥丁美屯并治平寇將軍

陳承守等江柵盤離江則謀勇將軍胡松木凡江則中郎將黃世周阮子

十萬出雲南當自水師大都督柳昇以水師或為五千戰船五百艘往諸海
口以防攻守兵部尚書劉儁參贊軍務工部尚書黃福大理卿陳汝禧餉
送定是日成祖幸鼇江福祭鼇眾曰胡賊父子必獲無赦爾從必釋母為
亂母玩冠母教蘆墓母害稼穡母恣取財貨母掠人妻妾二句是後世耳母教降
有一犯者雖功不宥母冒陰肆行母貪利輕進罪人既得釋陳氏子孫賢者
統治一方如以不取幸寵班師告廟以次是功班畢諸將拜謝起程成祖送高
還夜觀天象見一方星如斗墜于西方侍臣曰西師有憂未能其必不免也果
然大軍進至龍州未能病卒諸將駐師以伺辰有南國邊地消息申報

誅臣等請伏天威一舉殄滅未必成祖遂決意興師敕鎮守雲南平西侯沐

晟調兵南伐以蜀兵七萬五千益之秋七月辛卯以朱能為大將軍新成侯

張輔為左將軍沐晟為右將軍豐城侯李彬為左參將雲陽伯陳旭為

右參將右將軍平寇右副將軍左副將軍右參將及清遠伯王友統神機

將軍程寬朱貴遊擊將軍毛八丹朱庚王恕等橫海將軍曹麟王玉商

鵬鷹揚將軍呂毅朱吳江漢方政驃騎將軍朱榮金銘吳旺劉劄出等

大小二十五將軍以兩京畿荆湖浙廣西兵二十萬五千出廣西馮祥右副將

軍右參將都統指揮陳膚盧壯等大小二十將軍以巴蜀建昌雲貴兵

還宮日夜兼程不敢回顧正是

一駕馳驅霜雪重

三軍奔走雨風輕

未知還宮如何且咱下文分解

第七回

征南釋明朝選將

御北分胡主屯兵

却說徵季犁欲駐蹕索陳氏見公文言明朝遣兵入寇故不敢久留促駕還回

不題先是黃中書送天平婦國被失引殘軍回朝奏聞成祖大怒謂成祖國公

朱能曰最爾小國敢拒方師此而不誅兵則何用衆能頓首曰逆賊罪大不可容

言訖遂撞于石破骨頭而死後人有詩吊云

巍巍正氣凜秋霜

慷慨孤忠逞自強

削樹刀山依眼看

瀛州一死答君王

有詩吊季犁云

瘡民瘼國恣觀風

崑嶺殊非博浪中

一簇橫鎗能不死

老天胡忍縱奸雄

此辰陳高詞事不成維楊被執遂去將妻子投于老樞後陳首商猶在安江本此
季犁見楊已死無可奈何欲停駕索陳氏忽見東都公文告急自促駕

盡駕制此北兵若角這遂為禍不淺言訖不見季犁面顧已失才人所在嘆惜不已

此如

而猶嘆惜
可發一笑

心中戰慄即傳令武士搜捕獲維揚于叢間扛來命釘于地下確棍痛打

季犁曰量汝少人安敢無礼

此則有礼

揚曰我為陳氏子孫報讐恨不殺得汝可惜可

惜
惜亦為
之一惜

季犁曰陳子孫是誰揚曰南國百姓係是陳氏子孫季犁復命打下

打得皮爛血流滿地復問曰誰人遣汝揚曰天遣我教此無道之人季犁見堅不招

令取鉄鉗打折兩牙門齒又問曰誰人使汝行此背逆揚曰我教汝無人遣也季犁

大怒令斷其手足揚曰汝行慘刑不過欲招出而已於我便首季犁命扶起

揚強坐望即墨五拜曰我生不能弑仇以報陳氏之恩死則為鬼以吞季犁之肉

就坐高敞聲大哭揚曰公子有何憂悶願急告我曷曰今季犁巡行至此某
欲報仇無人可恃請先生救我揚曰馬過伯泉而嘶士遇知己而死說出一我亦
深恐季犁無由可乘今公子見推雖死不惜又說出一死字曷曰先生誠如此不特高
之幸亦天下之大幸也二人商議畢揚自辭去却說季犁拾水登程望崔嵬直
往行至山脚分軍將四周圍住然後臨幸登至山腰曲徑維揚伏于叢中橫槊
望季犁直刺中金冠上季犁落下幸得御林軍以千盾遮蔽揚不多再
刺群臣救起徘徊四望已見女才人立于山頭遙遙言曰妾本謫仙此君相遇為君
暴逆天上見誅遣妾返步永守碧梧桐宮裡隱然已出梧桐之鬼而君速反
季犁不知可答一笑

室殿珠宮朕欲登臨以觀勝景詔百姓削修道路候朕臨幸百姓得令奔走服役不可勝苦辰有陳高乃陳英宗三世孫先是避亂逃于大安縣安江柵寓居于潘世叔家叔知以女妻之後生二子忽聞李犁行經地面密旨誅朱即憤起雙心陰圖報復原有其仁澤人武維揚交厚高潛至楊家謀弒楊設酒相待酒至半酣高誡言曰某本胡氏罪人逃生至此今彼密令四索男亦難逃欲面縛投降求活一畝性命幸而見恤賜藥加官不惟妻子蒙休而朋友同其利惟楊聞言大怒曰昔我以汝為金枝玉葉演天潢不意狗彘其心逞此無耻之行何面目與尔相見乃拂衣而起高挽衣袖謝曰某素知君忠義前言戲耳楊復

冀梧桐一方天柱縱有鬼魅倚勢害人是不過薄命者誤之耳豈如忠君愛國守正

不邪彼焉敢犯

敢犯季犁而已

且民有喬木猶國之有世臣倘喬木凋零則世臣難保

辰柱國黎季攏在旁見友言語促動身上乃奏曰才人見我甚大不惟乘辰又且

誠辰外不敢揚君誤鬼之心內實切勸上愛民之意臣竊想國之姜后齊之

樊妃亦不過此願陛下納之季犁見近臣切諫又寵愛才人其事遂寢乃降

旨不由海道直出江程遙海而南進次于獨步海口

一名大鵝

忽然想起謂侍臣曰

朕近聞陳氏餘孽多落民間鄉等宜密訪若吏係見陳家宗河解納贖

功若用意妄藏罪亦滅族侍臣領命飭訖后言曰崔寬之領名藍方跡

奏妾本京城太守之子也不幸妾父被譴謫宦邊方自揣無能欲自絕只
恐幽泉之下見笑於腥臊寂寞之中啣羞於李氏今欲沒入宮婢至則至大
駕已南巡矣故不辭艱險而來途中邀駕冒死申冤伏望聖鑒臨庶改過李
梨見其人膚如凝脂唇若沈珠顏色殊常言辭婉雅春情乍動納于舟中
呼為才人諭曰朕今臨此鎮妖然後還朝大赦則汝父之罪不改而自破矣其妾
曰誰是為妖此為妖李梨曰梧桐千歲化為妖朕往伐之以除民患其女曰陳容
末祚德不勝妖今日聖朝妖不勝為況陛下道近堯舜德合禹湯為御而
樂為事仁為子而義為權遠來近悅遠如比周不久即來大畏小懷有何妖之可鎮且千

望見樹邊一丈艾，獨坐沉吟徘徊顧。眄若有求，自維舟登岸以言調戲。女欣然相從，回至江邊，忽然不見。商子失驚，染病立斃于舟中。長人有詩吊云：

江湖牽纜醉春歸

怨雨情旄失自持

莫笑紅顏能誤客

泉臺喜少人知

自此以後，或寄客於村中，或邀人於路外，不幸遇者，禍害尋作，動以百數。天下莫敢近。李掣聞之，詔下群臣，盛列後術，擇以五月庚寅大駕進發。陸則象馬星陳水，則舟師尾送，行至膠水，遼東分李掣御樓船，亭觀風景，見一女子伏于岸上，意甚民間，鳴冤叫枉，命泊舟近，曰：「何等女兒，敢爾虐害其女，叩頭。」

無言何事弄形神

隱約燈前欲惱人

坐臥未能離咫尺

良宵幸得共相親

吟畢望影題于壁上夫回見詩疑之罵曰我去未幾汝動私情萌與外人媾合
其妻曰安敢如此夫曰筆札已形何益諉得婦曰妾以孩兒奉君巾櫛不二其
操從一而終豈有萌小玉之懷逞文君之行乎以詩吟影耳夫不咱一連三四打
兄弟親戚周爭亦不咱其夫婦念夜奔于梧桐栏于井中自今後係見雲昏
雨暗有一女子年度嬌癡容莊艷冶或歌或舞或笑或語比倚于樹陰間長
人異之相謂曰若非桂殿姮娥必是瑤臺仙子會有北園南園自京城行經至

詭計弑君成大惡

雄心唐鼎還遊觀

未知南巡如何且看下文分解

第六四

巡南海季季遇恩

伏鬼山陳高振龍言

却說遼南膠水縣橫東柵大江邊有梧桐經千餘歲樹旁有石井世傳秦辰有
鳳凰自北地飛來栖三日而去自此以後枝葉盛茂樹旁行客往來納涼樹下
可容千餘人會有遼東民丁婦長自深閨諳詞書籍其夫遠遊婦在家點
起寒燈勤攻婦暇望見燈影心上徘徊忽動良人思想因吟一律云

天心未欲開平治

帝闕無由見志成

綠水青山留正氣

千秋雖死亦猶生

黃中等欲整兵李之橋斷不得前民獻李軍遙拜曰遠人非敢拒王師天平父也非陳氏親屬肆為巧偽幸得赦之以謝交人吾王即上表謝罪天師所賜小國貧乏不足久淹使民獻作迎客之文甚為造練中等不才已收軍回去獻等歡喜奉捷凱還漢倉瑞

季犁升朝宴賀賞勞諸將季犁曰幸令雙人已赦有何雙天下清平公未朕聞南海膠水有梧桐老樹變生鬼魅擾害吾民朕欲南巡以厭群臣宜整飭車駕

及日即行正是

而行忽見一聲砲响伏兵四發鼓噪震動山谷左邊民猷殺來右邊伯樂殺來天平
方至橋頭矢驚被民猷一鎗刺死落于水中長人有詩吊云

羈旅皇皇閱幾冬

艱難天為試英雄

物華天宝知安何

王伯基圖一夢中

薛岩真聰望欲退平橋已斷遂遇害裴伯喬奮教為老倦力不相當亦被
伯樂所殺靈魂不散常顯現于山間旁民立廟于山頭奉祀後人詩吊云

邦家為重一身輕

世道興衰不足評

隻影橫空臨北塞

孤忠對月復南京

竟日已云暮平命就官驛宴息群縣貢山餽村民供酒菓天平慰勞遣
之遂就寢久側輾轉竟久不寐忽然睡著見紅日自北升轉于南墜于水
中光芒四出驚人耳目遽然醒覺乃是一夢詞侍臣則東方已白矣乃促諸
軍起程此良黃中見晦鄉軍士爭持午酒犒師其礼甚恭從者見天子皆
拜舞踴躍中問漢蒼不至何也晦鄉曰安敢不至偶有微疾已陳列候于嘉林
江矣已排列靈弓以於極鹿盛中遣晦還促蒼存令騎覘之見聚庶簞食
陳香餌以釣鰲魚于此矣壺漿迎者相繼於途遂放心徑度隘由鷄陵二關物至背站過落平橋
橋名不吉見山路險峻見林木叢密軍行不多成列會大雨如注中幸雷雨
果然落手

殺之以防後患正孔明季國瑜之長所謂排列靈弓以於猛虎盛陳番餌以

~~市~~整頓孔物先拜國王後接天使復命及腰鄉以康饋出液隘調迎接

季犁
心狼

依計而行勒神鋒將軍梁民獻別將軍蔡伯樂近前囑曰卿出平八千精兵

前往并治此處左右懸弓嶺亦有宿營山甚是險惡可分兩道埋伏候天

平時此物至起兵急殺之事成其功不小諸人欽命去訖

春三月黃中寺送天平至五溫已見百姓父老焚香遙遙拜望或有感泣

曰不圖今日復見威儀人民攜老扶幼攀住車駕天平着意不肯相捨不

乙酉五年

明永樂
四年

南賢未得盟同志

北諜傳來起遠憂

未知北兵如何且看下面如何

第五回

胡季犁設計行兇

陳天平當途遇害

却說漢蒼方回枚仕忽有術士入奏北書先報天平近近邊塞蒼遣近臣
入問季犁季犁臨朝群臣文武班定漢蒼曰今天平歸國若不兩立請
上皇賜教季犁曰公卿何以群臣群塞面面相覷而已季犁曰先礼後兵是
為勝算前遣大將伏兵于岩險之地次令人備牛酒犒師誘出山林間盡

冒瀆朝廷利不敢言，詔任曰：當今聖明在上，四海之內莫非王臣。

惟不臣黎兄弟耳

有夏修和

防秋永罷，攀龍附鳳，固不乏人。鈞渭耕莘，猶且渴望先生。若奮鴻鵠之

志，展麒麟之才，出而維持世教，教主澤民，使功名同垂竹帛，豈不偉歟？

善曰：上既有竟，憐之為君；下又有禹皋，稷契之為臣。雖在野有百策，由亦

不失其為唐虞之治。若善之兄弟，淺才小智，不足採朝廷之便，令煩使者，善

為辭焉。故任君之勸勉，固辭任不為已。奉書還回，入朝面君。漢蒼賢者

問曰

肯從我遊乎？使者方欲奏，已見侍衛，入內奏曰：有北書咨報，王手還已。

屆境請陛下遣兵出關迎接聖駕。

疾臨以待來使石曰不知微者何幹善曰意太平將兵回國彼恐禍及求人
以助必有何人進舉使我屈身事之以救傾危之急我若從之是亦助桀為
虐耳石曰我雖微賤猶有忠義豈肯屈節以事偽乎果有使至使人推出使

了
推出王使
可勝一笑

利曰不可我是村人彼為國王若出不遜則有辭可抗矣不如固美

過之堅辭不出或再召我者我則笑視損笑

果有以
事告

三人商議停當有人報

天使至兄弟出門迎接至家中校仕奉詔書置于案上拱手言曰皇上聞

大賢之名廷中虛左使某等敢意請先生願早登車庶無負皇上懇勤之

意

使乎
使乎

利曰臣奉下賤之民何有智能固干左咱動煩天使枉駕而來

河海道里遠近無不尽記有日遊于三帶丹陸外庄見故陳太監李自成女
容貌端莊性行純一意有所悅乃自媒求李公愛其才而嫁之後生一男命名
曰欽教子故事經史群書精曉天文地理精通父子齊名聞於當世臣本其
同州頗知其詳請陛下幣書聘之若三人得一可以安天下矣漢蒼園主
大喜即遣中官校仕齎詔書聘且說務利治家甚嚴法男則勤於耕種
女則事紡織能育日兄弟會在校堂討論文籍忽見青鳥自東飛來集
于庭樹噪三四聲而去蔡善袖一書言曰青鳥傳音信息甚大利曰有何
音信善曰漢蒼必遣使來徵我矣利曰何日得來善曰今日即來宜酒掃

却說阮景直領明成祖敕命先回出于東都入朝奏事漢蒼曰天年位

專權則髮愁絲恩一毛不喪或是自不知何以解之長有翰林侍講既

出班奏曰臣舉一人可解此患漢蒼曰卿所舉何人既奏對曰清化府莒

縣藍山人黎公常之子長曰黎來應曰黎利少曰黎石季曰黎善利生長有

一朵紅雲覆于屋上經三日不散其人氣度豁如寡言談多學術五經

史獨觀大畧一覽便記黎石勇健過人頗兼有謀黎善其母姑特在夢一

大星如串珠墮于腹上覺而誕三歲能言及十五歲通曉典謔閑雜異

長人呼為小神童父母擇配不肯娶只如歷覽山河林藪城市人民江漢

陳氏中興撫治安南黎庶願還國政永保鴻圖謹謝

咸祖覽畢言曰南國逆臣猶知自悔情有情亦可寬命召翰林院入閣寫

表封天平為安南國王仍敕行人聶聰送天平歸國復命征南副將軍黃

中良毅大理寺卿薛岩以五千輕騎護行再敕景真先回誦漢倉細心謹

密整頓兵馬臨邊迎候況景真領命先回

九天日麗傳王命

萬里雲飛擁使旌

第四回

啟侍講為國進賢

恭太祖聖心祥聘

食肉戲出言曰朝廷文武不為吾人只徒尸位不知權變朕群行使南

朝君寧安以其計如何使

人猜之不出

群臣叩頭謝曰上皇有何聖果可使無臣

李掣曰修表使先請謝罪後請天平歸國如此無憂矣羣臣拱手曰天平

復國怎得無憂李掣曰以臣便見何必詞朕皆不敢復言自修表遣侍郎

阮景直隨李琦如明漢唐吳文武送出門外這回景直此行雲程萬里柳舍

低細風月三更梅亭信宿擡頭月近長安縱目星臨帝里李琦等引入拜表曰

臣

漢蒼頡首稽首謹奉表陳謝臣冒渎天威罪甘王法幸蒙上廣好生之

德故臣誓不死之恩一室無尸萬人有慶伏乞天平還國重恢文趾山河

使迎太平歸其國政若振貧權固位則舉兵誅之立其陳氏統治文人永為臣妾

此陛下誠心仁者事小之意也成祖鄉之言是乃命礼部修敕 甲申四月 明永樂二年

春正月明遣御史李琦行人王樞齎敕安南河季犁營陳氏之故李琦

弔至安南漢蒼卒羣臣候于道左奉敕書回殿廷詞讀敕曰汝季犁父

子暴虐深重不可勝誅理準禁師進往討罪朕第念南國生靈橫羅絳

毋敕御史李琦行人尚未曉諭宜改過自新迎太平歸國還其行振原無

赤族之誅欽哉漢蒼詞讀畢默然命讀明使出官驛設宴相待會趙允

恭使還物太平伯耆事休春了一遍漢蒼令群臣商議終日不決季犁

却說明成祖知漢蒼多於不美乃大會文武群臣同以安南事務新成候

張輔奏曰李翠女無辜虐百端罪惡莫大今因國中多變陳氏祔修舉

兵抗胡氏父子以歸郡國其民以絕後患

張輔推心已露於此

大學楊榮曰安南之國

係是蠻方風俗不同礼義各異得其民不可治得其地不可居

果然如此

若置之度外使彼各自區處成敗不加於我得失即委是他如此則朝廷不

動兵端而陛下不勤遠累矣成祖問尚書黃福曰卿意何如對曰陛下堂堂

中朝奄有四海普天之下莫非王臣且陳氏從前累世為臣子雖權臣弑逆而

後裔尚存若棄而不顧非推亡國存之義以愚觀之宜先遣人問罷使

成祖曰試令使者与天平相見看他如何对答遂诏礼部出天平見之趙允恭
誠故王孫皆錯愕下拜有感泣者伯希以犬隻貢允恭惶恐不能对成祖聞
之謂侍臣曰季犁父子無道殺主暴虐國人而民臣等蒙蔽是為_世罪
人也宜舉兵誅之誠為合理正是

賊子乱臣共怒

殺君篡國地非容

未知舉兵如何且看下文分解

第三回

明御史齎敕問罪

朔侍郎上表請歸

驅自比中包胥今候在門外未敢入成祖曰既如此宣入朕何侍衛引伯
耆拜伏于地成祖曰卿係故臣何不早來申報今事在燃眉噬臍何及伯耆
奏曰臣事陳王恩深澤厚第桑榆影晚以老歸休每欲起義以征仇只
恐其力之不贍痛心疾首寢忘餐造望君門遠隔千里不辭難陰跋
涉而來仰在皇施興滅繼繼之仁賜臣子得討賊復讐之義事雖萬死
臣亦不辭又說一
死字奏畢淚如雨下成祖憐之曰此事朕已知之昨者天平已
來乞憐朕既許允今佳在禮院中卿來相見俟朕遣人送回未遲伯耆聞言
故至亦在於此喜不自勝拜謝出來去了會有漢蒼遣賀正旦使者來

觀明侍郎王傑引天平跪于龍庭書曰臣陳景後商肅教外臣恭遇天朝
幸先歸順受封敕也撫有南邦運值中微逆臣僭竊偽造評執主虐
民臣幸以方外見遺窮恭隱伏方欲招軍討賊逆黨見追從應上文漢蒼
遣邊臣追逼
左右散亡倉皇出走艱難跋涉始達中原昭望朝庭無由捷告幸今皇
上入函大統幸由苗章伏望陛下父母生成之德恤及微臣世守南方恭修職
貢季犁父子遙遙隔天臣此賊誓不相俱笑生說不
去因叩頭流涕成祖憐
而細之詔出礼部安置侯朕有區受天平拜謝退出傍有少卿李惟嚴
奏曰近有粵南陳者臣青沔枋內人裴伯耆亦來告急請討季犁願為先

責叔明欲誅之，太平恐禍及遠，迎于老樞後，伺季利平漢，蒼官等固欲激美，
以後雖云兩漢蒼遣，迨追逼自謀，其老樞宣慰使刁綠請入中國乞憐，刁綠
乃冒表遣使，護太平以明以行，側徑懸崖，登山涉水，既離南地，遙望北京，
山河城郭依然，市井閭閻不斷，邁萬物靜觀，皆自得四長佳興，共人同
誠是太平一景象，因起興小得云。

九衢文物壯京華

處處鐘鳴鼎食家

客裡清愁無可奈

衣冠誰是首山阿

吟畢就餞驛，多歡，明日上表，辰明成祖御翠微宮，覽表，宣旨召太平入。

命入侍上皇三百人在雷宮中奉侍於是三月不顧朝政日恒宿在宮中其
兒女戲悅忽有逆臣奏曰逆臣觀多陳天平入于中國乞兵復讐這開甚天
請陛下出朝議未可漢蒼曰此事未卜虛宣正旦屆期例有使人
入明朝賀卿出遣御史趙允恭往使細作真贋如何後朕另議正是

莫解春心能遇誤事

誰知在物足移人

未知天平如何且看下文分解

第二回

陳天平乞憐上國

袁伯耆告急中朝

却說陳天平乃陳圣宗之孫天明之子也當叔明遷配憲宗之辰以事切

告侍臣曰朕今為帝群僚百姓未遍其德衣賜大脯三日即時詔下內外聞之
通衢朱霍張設宴樂笙歌互奏燈火輝煌舉天皆不夜君臣當宴飯
詞通有司書回奏天平在志揭招兵習馬裁欲犯關請陛下遣將擊之
漢蒼曰天平張窮外國雖欲逞兵無能為也敕兵部飭各關隘以兵追之
勿使近關兵部飭了復此群臣玩賞肆一醉於崇朝飛千觴於長夜窮
奢極欲無物不有冬三日之歡百姓貢獻勞費而漢蒼不之覺又命內
監遍尋天下凡有美女即收入貢好好好好不順者罪夷三族而監以令出外
習淫婦女可為皇帝先常官為是無有畏忌不一月物回三千人極於美麗漢蒼

符長北朝明洪武知多遣行人日讓移書責之季犁暴虐日甚廢日煬
立芸宗子顯為順宗又殺順宗又殺立其子突利在襁褓之中因而斃
之又大殺陳氏自稱為舜後胡公滿之裔竄姓名為胡一元子漢蒼易名
烜 庚辰天聖元年辰季犁自僭位國号大卢紀元又聖篡位一年自称
太上皇傳位其子漢蒼改元紹成辛巳紹成元年漢蒼上表北朝詐稱陳
氏絕烜為陳甥求權署國事明太宗不知其詐乃許之壬午二年明成祖永
樂元年
閏十一月明遣使封漢蒼多安南國王癸未三年明永樂
二年夏六月漢蒼命尚
書黃暉卿奉表歸北朝偃地卿領命即行群臣送出廊外方回漢蒼

情富強文德不修武功不競甚至祿教化淪於土尾佑壤於下雖強如
秦富如隋亦不能救亡國敗家之患也陳太宗受天明命布德行仁民
安國泰南北交通歷傳六世至憲宗開祐年間帝祖宗之餘烈以給
足之宏基國政不修荒淫無度其兄叔明逼死而自立是多詬宗在位
三十八年傳國于弟日煚為藝宗在位三年而崩其弟日煒繼立為肅
宗以長孫宗維老實專制國政恃其國富兵強與占城構兵數侵比朝思
明之地建官分治餽餉不息府庫空虛賦重民不聊生盜賊相尋權
臣僭竊裕宗崩其臣黎季犛弑肅帝立裕宗子日煚為廢帝改元昌

皇朝春秋卷之一



有德則治

邦乃其昌

無德則亂

天促其亡

亂臣賊子

百世逢殃

忠君愛國

千載流芳

窮兵黷武

妄逞自強

神怨民怒

國克胥隳

忠臣義士

至帝賢王

人歸天典

祚久年長

第一回

陳子孫恃強失國

胡父子恣虐專君

話說天下大物也自非聖王不生神武不殺不足以當之也為人牧者不可



皇越春秋

PHỦ QUỐC VỤ KHANH ĐẶC TRÁCH VĂN HÓA
XUẤT BẢN
1971

Giá 750\$